

NØDHJÆLP - skal den have vor støtte ?

Folkekirken Nødhjælp (FN) fejrede i foråret 1997 sit 75 års jubilæum. Det benyttedes for første gang i FNs historie til at indbyde "græsrodderne" til et jubilæumsmøde i Vingstedcentret ved Vejle. Ideen var, at FN skulle lægge øre til de spørgsmål der rører sig blandt dem, som er i kontakt med FN og føler sig engageret i det arbejde, som det står for.

Samtidig med at invitationerne udsendes, vistes et kritisk TV-program, "Dødens købmænd", som satte spørgsmål ved Røde Kors og Folkekirken Nødhjælps troværdighed i forbindelse med annonceringen i de store dagblade, til fordel for indsamlingen til hjælpearbejdet blandt flygtningestrømmen som bølger frem og tilbage imellem stridende stammer og partier i Rwanda, Burundi og Zaire, med sult, massakrer og massedød til følge.

Det er *uhyggeligt* at se, hvordan de journalister som har adgang til de store landsdækkende TV-kanaler, formår at rejse tvivl om *alt* det nødhjælpsarbejde som disse organisationer udfører, blot

med en antydning om brug af et forkert foto. Siden blev det kendt, via en undersøgelse i pressenævnet, at journalisternes baggrundsstof ikke var tilstrækkeligt underbygget, men da havde TV-programmet været i luften og skaden var sket.

Dette nævnes, fordi vi lever i en tid der i særlig grad sætter det enkelte menneske i centrum på bekostning af det folkelige fællesskab som vi er en del af. I øjeblikket kører en af landets store fagforeninger HK en annoncekampagne med titlen "*Vi synes først og fremmest, du skal være solidarisk med dig selv*". Samtidig føres en offentlig debat om, at hjælpeorganisationerne (*godhedsindustrien*) "*skaber en business på andres menneskers nød*".

Og vi påvirkes jo af den slags TV-udsendelser, annoncer og debat, og derfor er der ikke langt til at antage, at flere og flere anser det for unødvendigt at hjælpe nødlidende mennesker i den tredje verden, hvad enten det er selvforskyldt eller uforskyldt. Der er nok at hjælpe herhjemme.

Fortsættes side 4



Dyssegårds kirken

LIDT ORDFORKLARING

Når vi taler om *konfirmation*, taler vi latin. Confirmare/konfirmere betyder at bestyrke, gøre fast, bekræfte. Og det passer jo godt med hvad der også foregår i forbindelse med konfirmation: her styrkes vi i troen eller den kristne børnelørdom; begreberne fæstnes inden i os; vi hører hvad det betyder for os at vi engang blev døbt.

Men dermed er vi også ude over den sædvanlige, og ikke særligt heldige diskussion om hvorvidt det er Gud eller os der bekræfter. For kan jeg mon bekræfte noget overfor Gud? Eller tør vi virkelig sige at Gud i konfirmationen bekræfter? Er det ikke at gøre en smuk kirkelig sædvane til mere end den er?

Men vil vi endelig holde fast ved ordet bekræfte, må vi derfor sige at hér bekræfter vores *kirke* at dét er sandt, alt dét vi fik i dåben! Løeg også mærke til at bønnen for/velsignelsen af konfirmanden (som er den egentlige konfirmation) faktisk allerede lyder i dåben! Naturligvis fordi vi er kristne siden vor dåb, og der ikke kan lægges noget til som ikke allerede lå dér.

Men måske vi hellere i tanke og praksis skulle gøre noget ud af betydningen *bestyrke, gøre fast*. Og så sørg for - forældre, og præster - at børnene får en grundig undervisning i kristendom; sådan at de med hjerte, mund og hænder kan leve deres liv som kristne mennesker.

Lisbet Foss.

SKAL I SNART HAVE BARNEDÅB HER I KIRKEN?

Så skal i vide at vi deler jeres gløede med jer! Fordi dåben er så stor en ting; og fordi det er en af de helt store dage i familien.

Og der er rigtigt nok noget at feste for, nu hvor jeres lille dreng eller pige bliver *Guds barn*, og kommer til at høre til i den kristne menighed.

Så holder I nok også en dejlig familiefest hjemme. Med jeres køre; og med børn i alle aldre. Og sådan skal det naturligvis være.

Ligeledes gløeder vi os over at familie og gæster også er med i kirken på den store dag. Men så må vi også alle hjælpe til med at den enkelte deltager i gudstjenesten kan få det fulde udbytte. For naturligvis slutter menigheden op om jeres dåb og er levende med i den; men den kommer også for at lytte til Guds ord, synge salmerne og høre prædiken.

Derfor må der være forståelse fra *dåbsforældrene* og *alle andre unge forældre* til at hjælpe med at holde børnene i ro (måske ved at tage lidt legetøj eller en bog med hjemmefra), eller hvis børnene vil pludre eller gå rundt, så tage sig af dem og f. eks. gå en lille tur i våbenhuset eller sognegården, og komme tilbage når barnet er roligt.

Men "lad så de små børn komme til Vorherre": dels ved at lade dem døbe; og dels ved at I selv fortæller dem om ham. Og iøvrigt tager dem med til børnegudstjenester og lørdagsskole; eller følges med dem til gudstjenesten - måske bare 10 min. den allerførste gang; og efterhånden mere.

Præsterne ved Dyssegårdskirken.

KIRKE-TIL-KIRKE BESØG PÅ LOSSEPLADSEN I MUQUATTAM I CAIRO.

26 personer fra Gentofte rejste lige efter påske til Israel og Ægypten. Efter seks dage fyldt med spændende oplevelser i Israel gik turen med politikort og blå blink gennem Sinaiørkenen til Cairo, hvor pyramiderne og Det Ægyptiske Museum og deltagelse i en koptisk gudstjeneste var betagende oplevelser.

Sidste dag i Cairo bragte os så til det, der var turens egentlige mål: "Børnene på lossepladsen".

Det første vi mødte, da vi steg ud af bussen var lugten! En ubeskrivelig sødlig stank samtidig med at alt var så forførdeligt støvet. Det tog mere end fem minutter før vi havde vænnet os til denne ubehagelige lugt. Første besøg var den skole der ligger på lossepladsen, hvor søster Sara med kørlig hånd giver børnene et rart frirum at være på. Her var rent og hyggeligt, men når man forsigtigt lindede på gardinerne, blev ens øjne konfronteret med det, der i virkeligheden er børnenes hverdag - skidt og møg.

Vi blev modtaget af skolens elever og lærere med højtlesning, sang, dans og musik, en åbenhed, venlighed og imødekommethed som var dejlig at opleve. Det var svært at tage afsked med disse pragtfulde børn, men turen skulle gå videre ude på lossepladsen i en lille skolebus til den koptiske kirke, vi også skulle besøge.

Da vi skulle tilbage til vores egen bus, dukkede skolebussen ikke op for at hente os. Det var vores held, for derved fik vi lejlighed til at gå gennem de mudrede gader i bebyggelsen på lossepladsen og selv opleve og se, hvordan familierne bragte affaldet ind i husene for derefter at sortere til genbrug. Herlige børn på bare tøer legede i skidt, møg og selvdøde dyr blandt får og geder, - og et sted måtte vi springe for livet, der røg vaskevandet ned fra første sal. Alle vegne mødte vi venlighed og smil, ikke en eneste fremstrakt hånd der tiggede, som vi havde set andre steder i Cairo.

Sådan selv at få syn for sagen er en oplevelse. Billederne fra fjernsyn og aviser blev pludselig virkelighed - at få nød og elendighed så tæt ind på livet, satte mange tanker i gang.

Disse børn har et frirum i deres skole, de har mulighed for at lære at læse, regne og uddanne sig. Det er den hjælp vi skal give disse børn når vi til efteråret starter det nye Kirke-til-Kirke indsamlingsprojekt i samarbejde med Det danske Missions-selskab og den Koptiske kirke i Ægypten.

Birgitte Bech, Kirke-til-Kirke udvalget i Gentofte Provsti.

EKSTRAKONCERT

Tirsdag den 10. juni kl. 20

Det danske drengekor synger sit Canada-program.

Entré kr. 40.

- fortsat fra side 1

Lad det stå helt klart, at selv om der i FN kan begås menneskelige fejl og hjælpen kan havne i forkerte hænder, så løser det ikke de folkekirkelige hjælpeorganisationer fra deres grundlæggende forpligtelse overfor nødlidende mennesker, uanset hvor i verden de er. Der er tværtimod i øjeblikket brug for ansvarsfulde M/K, der er parate til at arbejde for at hjælpe de svage, både herhjemme og i den tredje verden. Nogle der ikke vil nøjes med at gå og håbe på, at verden af sig selv med tiden bliver et bedre sted at leve.

Vagn Frikke-Schmidt

MØDER I MENIGHEDSRÅDET

Der er offentlig adgang til møderne, hvor efterårets første afholdes tirsdag den 26. august.

Dagsordenen fremlægges ved kirkens indgang.



Katten kan ikke komme uden om at ordet "lad de små børn komme til mig", må være et af de mest misbrugte ord i kristenheden (Læs nærmere s. 2, de to sidste afsnit.)

Adresser

**DÅB
BRYLLUP
BEGRAVELSER**

Sognepræst (kbf) Vagn Frikke-Schmidt, Dysebakken 8, 2900 Hellerup.
Træffes daglig (undt. mandag) 12-13, tirsdag tillige 18-19. Eller efter aftale. Tlf. 3975 0111. Telefax 3975 0112.

Sognepræst, lic. theol. Lisbet Foss, Kronprinsessegade 46 C3, 1306 København K. Tlf. 3313 7082. - Træffes i sognegården mandag, - onsdag, torsdag, lørdag 12 - 13, samt tirsdag 16-17 (ikke fredag). Tlf. 3975 0103. Eller efter aftale.

ATTESTER

Korlejn Peter Nielsen. Dyssegårdskirkens kontor. Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Daglig kl. 10-13. Lørdag 10-12. Desuden tirsdag 17-19. Tlf. 3975 0100.

**ANDRE
ADRESSER**

Kirkejener Niels Bækgaard Christensen træffes i kirken mellem kl. 8-12 (undtagen mandag). Tlf. 3975 0107.

Organist Steen Lindholm, Rønnebærvej 82, 2840 Holte. Tlf. 4541 0839. Telefax 4242 5455.

Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen, Ellebakken 11, 2900 Hellerup. Tlf. 3962 5922.

Kirkeverge Mogens Laursen, Mindevej 20, 2860 Søborg. Tlf. og Fax 3156 1946.

**BØRNE-og
UNGDOMS-
ARBEJDET**

KFUK-Spejderne (de grønne pigespejdere) Tina Foscolo. Tlf. 4444 4306.
Dyssegård Sogns Ungdomsforening. Nikolaj Mølgaard-Nielsen. Tlf. 3543 5567. Jakob de Stricker. Tlf. 3966 0247.

Gudstjenester

Søn. den 1. juni	kl. 9	kl. 10 ³⁰
1. s. e. trin.	Lisbet Foss	Lisbet Foss
Søn. den 8. juni	kl. 9	kl. 10 ³⁰
2. s. e. trin.	Lisbet Foss	Vagn Frikke-Schmidt
Søn. den 15. juni	kl. 9	kl. 10 ³⁰
3. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	Lisbet Foss
Søn. den 22. juni	kl. 10 ³⁰	
4. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	
Søn. den 29. juni	kl. 10 ³⁰	
5. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	
Søndag den 6. juli	kl. 10 ³⁰	
6. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	
Søndag den 13. juli	kl. 10 ³⁰	
7. s. e. trin.	Lisbet Foss	
Søndag den 20. juli	kl. 10 ³⁰	
8. s. e. trin.	Lisbet Foss	
Søndag den 27. juli	kl. 10 ³⁰	
9. s. e. trin.	Lisbet Foss	
Søndag den 3. august	kl. 10 ³⁰	
10. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	
Søndag den 10. august	kl. 9	kl. 10 ³⁰
11. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 17. august	kl. 9	kl. 10 ³⁰
12. s. e. trin.	Vagn Frikke-Schmidt	Lisbet Foss
Søndag den 24. august	kl. 9	kl. 10 ³⁰
13. s. e. trin.	Lisbet Foss	Lisbet Foss
Søndag d. 31. august	kl. 9	kl. 10 ³⁰
14. s. e. trin.	Lisbet Foss	Lisbet Foss
Søndag d. 7. september	kl. 10 ³⁰ (Høstgudstjeneste med eftergl. kirkefrokost)	
15. s. e. trin.	Lisbet Foss	

KIRKEBIL - senest lørdag inden kl. 11 på tlf. 3975 0100.

HØSTGUDSTJENESTEN holdes i år søndag den 7. september kl. 10³⁰.

Prædikant er pastor Lisbet Foss, og traditionen tro mødes vi efter gudstjenesten til en festlig kirkefrokost.

Vi vil være taknemmelige for tilmelding på tlf. 3975 0100 (kirkekontoret), senest fredag den 5. september inden kl. 13.

Aktiviteter

GOSPEL-KONCERT

For 3. gang afholdes der koncert med *Blandede Bolcher* i Dyssegårdskirken, søndag den 8. juni kl. 16.

Blandede Bolcher er et amatørkor under Den Rytmske Aftenskole, og ledes af Anders Raabo og Søren Christensen.

Repertoiret spænder over mange stilarter: Rock, blues, soul og gospel.

Der vil blive sunget følgende sange: "Baby King", "Somebody's callin' my name", "Baloo's sang" og "Backwards".

Entré kr. 10 - børn har gratis adgang.

SANKT HANS AFTEN

Reserver mandag aften den 23. juni til at fejre

Skt. Hans ved Dyssegårdskirken.

Bålet tændes kl. 20.30.

Program bliver offentliggjort senere.



EFTERMIDDAGSMØDERNE

Havmødet holdes i år tirsdag den 19. august kl. 14 i kirkehaven, hvor Grethe Nørregaard er værtinde.

Vi samles om et godt Santalemne.

Den store udflugt bliver i år tirsdag den 2. september, og går formentlig via Stevns til Sydsjælland.

Se nærmere om tidspunkt, pris og tilmelding i næste kirkeblad.

DYSEMARKED

Byggeriet ved både Dyssegårdsskolen og Dyssegårdskirken er begge færdige når vi igen holder *Dysemarked*, den tredje lørdag i september, som i år falder den 20.

Find venligst en masse gode ting frem til loppemarkedet på skolen.

Kom og gør *Dysemarkedsdagen* til den store lokale festdag.