

Jeg længtes efter at blive accepteret, efter et tegn på taknemmelighed.

I tog mit arbejde som noget selvfølgeligt og lagde ikke mærke til det.

Jeg kom som ny til jer. I ignorerede mig.

Jeg var hos jer som gæstearbejder.

I holdt jer borte fra mig.

Jeg søgte et sted at bo.

I ville ikke tage mod familier med børn.

I ville ikke dele jeres tøj med os.

Jeg lå på sygehus i månedsvis.

I besøgte mig ikke.

Jeg var psykisk belastet.

I undgik mig som pesten.

Jeg var gammel.

I var ligeglade med mig.

Jeg tørstede efter en, der kunne forstå mig.

I havde kun jeres arbejde, jeres ferier, jeres hobbies i hovedet og ingen tid for mig.

A. Pereira

(Fra »Menneskeliv og Kristendom«
ved E. Thestrup Pedersen)

Når en fremmed bor hos dig i jeres land, må I ikke lade ham lide overløst. Som en af jeres egne skal I regne den fremmede, der bor hos jer. Og du skal elske ham som dig selv, thi I var selv fremmede i Ægypten.

3. Mos. 19,33-34

DØBTE

i Dyssegårdskirken

Louise Jensen

Line Honoré

Mette Tøtrup

Lone Pedersen

David Claré Palm

René Meyer

Jonas Hjortshøj Jessen

Jakob Duus Dolriis

Michael Faurholt Pedersen

DÅB BRYLLUP BEGRAVELSE

VEJVISER

og TRÆFFE-

TIDER

Henvendelse til den af sognets præster, man ønsker skal foretage handlingen.

Attester fås på kirkekontoret.

Sognepræst Johs. Bjerrum,

KIRKEBOGSFØRER og BEGRAVELSESMYNDIGHED,

Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Træffes bedst hverdage (undtagen mandag) 11-12.

Tirsdag kun 18-19. Telf. 65 71 08.

Sognepræst Lisbet Foss

Mylhus Erichsens Allé 37, 2900 Hellerup.

Træffes mandag til torsdag 12-13, samt efter aftale. Tlf. 699191.

Desuden i kirken tirsdag 18-19 og lørdag 12-13. Tlf. 650419.

Dyssegårdskirkens kontor. — Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Alle hverdage (undtagen torsdag) 9-13. Tirsdag tillige 17-19. Tlf. 65 1095. Kordegen Peter Nielsen.

Kirkejener Helge Nørgaard, Fuglegårdsvænget 69, 2820 Gentofte. Træffes som regel i kirken mellem kl. 8 og 12. Tlf. 650419 (undtagen fredag). Privat 680113.

Organist Steen Lindholm, Marediget 8, 2920 Charlottenlund. Tlf. 643916.

Menighedsrådets formand, cand. polit. Steen Borup-Nielsen, Hagensallé 48,

2900 Hellerup. Tlf. 69 41 09.

SPEJDERE

KFUM-spejdere. — Ring til Niels Philip Jensen, 65 05 89.

KFUK-spejdere. — Ring til Lisbeth Lau Christensen, 26 95 13.

Det danske Spejderkorps. — Ring til Inger Mensen, 42 87 78.

OBS: SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING AF STOF TIL

NÆSTE NR. 6. SEPTEMBER...

SANDKASSEN - LIVETS VILKÅR

Børn elsker at lege med sand. Så er det ligegyldigt, om det sker i sandkassen eller i sandet ved stranden.

Det er lysten til at lave noget, bygge noget, forme noget. Bare

læg mærke til, med hvilken koncentration, der arbejdes. Det er

oplagt, at der i barnesindet ikke er den ringeste tvivl om, at ar-

bejdet lader sig fuldføre.

Men så sker det. Noget udefrakommende ødelægger pludselig

det hele og straks er alle glade forestillinger lagt i ruin.

Glæden bliver hurtigt afløst af gråd. — Og så er der kun mor-

ler far til at trøste og til at holde i hånd.

Faktisk afspejler dette jo vores menneskelivs forløb! Vi har al-

lesammen vores forestillinger om, hvad vi vil med livet. Vi har

vores tanker, vores planer, vores

ønsker. Ofte, mens vi er i fuld gang med at føre det hele ud i

livet, sker det, at forstyrrelser kommer, noget kommer på

tværs, og det vi havde tænkt, falder med eet til jorden. Ikke

bare fylder skuffelsen os, men mange andre sindsstemninger stiger op i os, lige fra tanken om at begynde på en frisk til tanken om at opgive det hele, for så kan det også være ligemeget.

Grunden til vores reaktion er den samme som børnenes i sandkassen.

Vi har slet ikke gjort op med betingelserne for livets tilskikkel-

ser. Vel kan der være noget rigtigt i, at i samme grad vi gør be-

tingelserne for livet på jord op, i samme grad rustet vi os til at

møde hverdagen på godt og ondt. Men vores erfaring fortæller os, at vi simpelthen ikke er i

stand til fuldt ud at gøre os for-

trolige med, at det at være men-

nesker, er at leve uden garanti. Altid kan ulykker og uforudsete

forløb falde ind over os. — Og derfor også gråden.

Så kan det være godt at have venner og gode bekendte at ty

til. Men væsentligt er det også at få sagt, at *også* til den slags situationer har Gud givet sin kirke

på jord med et ord, der til alle ti-

der skal gives videre, ja især gives videre til alle dem, der ikke er fortlørlige med livsbetingelserne, og derfor bliver slået ud.

På samme måde som barnet finder et ord til trost hos mor og far, når det, der blev bygget i

sandkassen, falder i ruin, sådan har Gud også gennem Jesu Kristi ord ladet os forstå, at han vil

trøste os, tage os ved hånden. Og netop sådan opdage, at vi

aldrig er alene, at vi måske allerede i den slags øjeblikke hører

sammen med Ham, der har omsorg for os. Peter udtrykker det i sit første brev kap. 5 vers 7:

»Kast al jeres sorg på Ham, thi Han har omsorg for jer«. —

Omsorg har med sorg at gøre. Omsorg er ikke let. I omsorgen

lægger en andens kærlighed og ansvar sig omkring vores sorg

og optager den i sig. Sådan har Gud omsorg for os. Det er godt

at leve med, når man ikke er fortlørlig med livets betingelser.

Johs. Bjerrum

Dysse gårds kirken

28. AUGUST - 8. OKTOBER 1984 - ÅRG. 49 - NR. 4

GUDSTJENESTER

Tirsdag 28. august	Kl. 19.30 Johs. Bjerrum	
Søndag 2. september 11. s. e. trinitatis	Kl. 9.00 Børne- og fam.guds. Lisbet Foss	Kl. 10.00 Johs. Bjerrum
Søndag 9. september 12. s. e. trinitatis	Kl. 10.00 (9.45*) Høstgudstj. Lisbet Foss	
Søndag 16. september 13. s. e. trinitatis	Kl. 8.30 Lisbet Foss	Kl. 10.00 Johs. Bjerrum
Søndag 23. september 14. s. e. trinitatis	Kl. 8.30 Johs. Bjerrum	Kl. 10.00 (9.45*) Lisbet Foss
Søndag 30. september 15. s. e. trinitatis	Kl. 10.00 Johs. Bjerrum	
Søndag 7. oktober 16. s. e. trinitatis	Kl. 10.00 (9.45*) Lisbet Foss (Kirkefrokost)	Kl. 10.00 Børnegudstj. i krypten Johs. Bjerrum

*)skriftemål.

FOR BØRN

hver søndag kl. 10.00, undtagen når der er familiegudstjeneste
Børnene deltager i hjemmessen indtil prædikenen, hvorefter der fortsættes i den lille sal under kirken.

Søndagsskole

for de mindste i kirkens krypt. Alle dage, hvor der er søndagsskole.



HUSK - det er muligt at benytte KIRKEBILLEN til hjemmessen. Ring til kordagen lørdage 9 til 13, telf. 65 10 95.



KORKONCERT

 torsdag den 4. oktober kl. 20.00. Værker af bl. a.: Holmboe, Allain og Kubizek.
 Medvirkende: Blaagaard kammerkor, dirigent Erik Dynesen.
 Fri entré . . .

»VI SYNGER SAMMEN«

7. SEPTEMBER - 5. OKTOBER og 2. NOVEMBER

I lighed med tidligere synger vi salmer, sange, leger et par sanglege med børnene samt synger gospels og højskolesange m. m. - Husk højskolesangbogen.



SOGNEKALENDER

FOR ALLE

Onsdag 12. september kl. 20.00. Bibelrejsen i lille mødesal.

Tirsdag 18. september kl. 19.30. Offentligt møde om menighedsrådets arbejde og orientering om det kommende menighedsrådsvalg.

Torsdag 20. september kl. 19.30. Jødedom i fortid og nutid.

Torsdag 4. oktober kl. 20.00: Kirkekoncert. (Se omtale andetsteds).

Søndag 7. oktober kl. 11.30: KIRKEFROKOST.

FOR ÆLDRE

Tirsdag 4. september kl. 13.00. Udflugt med start fra Dyssegårdskirken. Tilmelding er nødvendig. Ring til kirakens kontor: tlf. 65 10 95 (kontortid, se bagsiden).

Tirsdag 9. oktober kl. 14.00: Sammenkomst i store mødesal. Koncertsanger og kordegn Kurt Bastian underholder.

FOR UNGE

Tirsdag 25. september kl. 19.30. Sammenkomst for unge i store mødesal ved pastor Bjerrum.

For konfirmand- forældre
 Tirsdag 2. oktober kl. 19.30: Sammenkomst i store mødesal for de forældre, hvis børn forberedes af pastor Bjerrum.

SØNDAG D. 2. SEPTEMBER

starter DYSSEGÅRDKIRKENS SØNDAGSSKOLE sæsonen med alletiders

FAMILIE-SKOVTUR

Kl. 9.00 mødes børn + forældre til børne- og familiegudstjeneste i kirken.

Derefter tager vi toget til HARESKOVEN.

Program:

SKATTEJAGT

SANG VED BÅLET

PØLSER - SNOBRØD

FÆLLESLEGE

Vi regner med, at programmet er færdigt ca. kl. 14.00.

Medbring: madpakke + toget + højttalerhumør.

Arrangører:
 DYSSEGÅRDKIRKENS
 SØNDAGSSKOLE
 SAMT KFUK-SPEJDERE

KFUK-spejderne . . .

Vi har også mange spændende ting på programmet i efteråret, det første bliver en familiekovtur sammen med Søndagsskolen d. 2. september - kom med og se, hvor sjovt, vi har det.

Flokken har 14 grønsnitter, men da de ældste snart rykker op i vores nystartede trop, har vi plads til flere piger. I flokken er aldersgruppen 7 - 10 år, i troppen er det 10 - 14 år. Piger fra 14 - 90 år er også meget velkomne som førere og assistenter.

I august og september holdes møde for alle hver TORSdag kl. 17 - 18.30. Fra 4. oktober vil troppen holde møde TORSdag kl. 19 - 20.30. KOM OG BESØG OS I VORES FLOTTE LOKALE UNDER KIRKEN. ALLE ER VELKOMNE...

Henvendelse til Flok- og Troppfører

Lisbeth Lau Christensen
 Marstalgade 32, 2100 Kh Ø
 Tlf. 01 - 26 95 13