

BØRNEARBEJDET

Børnearbejdet går nu ind i sit tredje år, og søndag 6. september lægger vi ud med *familiegudstjeneste* kl. 9, derefter *udflugt til Dyrehaven*. Alle er velkomne - yngre som ældre, og vi ber om at nogle vil hjælpe os med den private befording (ring Tove Sandborg-Olsen, 01-56 16 52). Tag frokost med!

Så mødes vi iøvrigt hver søndag kl. 10 og er sammen i gudstjenestetiden — vi regner især med børn på mellem 3 til 12 år. (Undtaget er de søndage, hvor der i forvejen holdes familiegudstjeneste).

TIL EFTERTANKE

I 1837 havde B. S. Ingemann gjort manuskriptet til de »Syv morgensange for børn« færdigt. Megen begejstring vakte de ikke hos hans nærmeste venner. Men komponisten C. F. Weyse roste ham, fordi han havde været særdeles heldig med at udtrykke barnets indelighed og umiddelbarhed. Og på Weyses toner fløj de afsted og er »lige så morgenfriske, som da den første morgen dug endnu lå over dem«, såvel for voksne som for børn.

Der er een til hver dag i ugen, begyndende med søndag: Nu ringer alle klokker mod sky (salmebogens nr. 374), Lysets engel går med glans (694), Nu vågne alle Guds fugle små (695), I østen stiger solen op (696), Gud ske tak og lov, Morgenstund har guld i mund (698) og Nu titte til hinanden, de favre blomster små (697).

Johs. Bj.

STOF TIL NÆSTE BLAD SKAL VÆRE
REDAKTIONEN I HÆNDE SENEST DEN
25. SEPTEMBER 1981!

DAVIDS- SALMERNE

5 aftner i efteråret vil vi prøve at komme nær på - og glæde os over - nogle af *Davidssalmerne*.

Gennem årtusinder har mennesker i lyst og i nød taget deres tilflugt til Salmernes Bog i Det gl. Testamente, og vore danske salmer er utænkelige uden.

Vi mødes tirsdagene 22. sept. - 6. og 27. okt. - 10. og 24. nov., alle aftner kl. 19.30 i kirkens krypt.

Lisbet Juul Nicolaisen

GODT BEGYNDT

I sidste nummer af DYSSEGÅRDSKIRKEN orienterede vi om den nye tradition i sognet: Afholdelse af Sct. Hans Fest på kirkepladsens store plæne. Det blev en overvældende succes. Et stort antal familier med børn samlede sig omkring bålet, hvor spejdere og andre forestod udsænkning af kaffe med et tilhørende festligt kageudvalg. Udtrækningen af vindere i det amerikanske lotteri med præmier fra sognets erhvervsdrivende, satte stemningen i vejret til kulminationen, da vor heks kom glidende ned i bålet. Tak til alle frivillige hjælpere og på gensyn næste år!

INDSAMLING

Ved Sct. Hans Festen indsamledes kr. 850,-, til spejderne og Cembalindsamlingen har nået kr. 4700,-.

DØBTE

I Dyssegårdskirken er følgende blevet døbt:
Christina Engelbrecht Andersen
Jesper Carlsen Steenberg
Erik Molin Schmidt

HVER DAG FEST

Det er ikke nemt at stille alle tilfreds! Sådan lyder det jo om vejret. Og i ferietid trænger den sandhed sig særligt på. Men som vind og vejr herhjemme

hylder omskiftelserne, sådan har det sig også med vores daglige tilværelse. Den tager vi også forskelligt på!

Ofte støder jeg på mennesker, der beklager sig over andre mennesker. Det kan være venner, familie eller andre,

som de mente, de kunne helde deres hoved til. Men, ak, nej! I afgørende situation forekom det dem, at de svigtede. Bitterhed, skuffelse kilede sig ind i sindet. Ensomheden ændrede sig fra spøgelse til virkelighed.

De tidligere trofaste venner blev mødt med mistro! »Man kan ingen stole på! Der er ingen, der vil have med mig at gøre!«

Alle genkender vi sikkert noget af det her. Ja, måske vil nogen stå af os ligefrem ane, at skyld

trænger sig ind? Andre vil nøjes med at konstatere, at så slem er jeg heller ikke?

Men som storm og uvejr er en del af vores klimatiske hverdag, sådan er skylden, den dærlige samvitighed det også. Det er den, der formørker lyset, formørker troen på, at livet er herligt og i stedet overgiver os til tristhed og pessimisme.

Digteren Ingemann, kendt bl. a. for sine herlige livsnære morgensalmer, udtrykker det i salmen: I Østen stiger solen op, det 3. vers:

Den (solen) hilser os endnu så smukt fra Edens morgenrød, hvor træet stod med evig frugt, hvor livets væld udflød.

Ja, lyset er der hver morgen, akkurat så skarpt og klart, som de første mennesker oplevede det, før mennesker blev tynget af det onde. Fra Guds side er der ingen forandring: Hans sol står op uforandret, et udtryk

for trofasthed overfor os. Utvivlsomt betyder det meget, hvordan vi ser på en ny dag. Modtager den! Før den begyndt! Forventer vi noget af den, når vi får øjnene slået op om morgenen? fyldes vi med tak for de opgaver, der venter på os? Eller er det uoplagthed, der straks griber os fat ved vores opvågnen? Gruer vi for dagens byrde? Trænker vi blot: gid jeg kunne rive denne dag ud af kalenderen?

Det sidste ligger jo langt fra vores trosbekendelses begyndelse: Jeg tror på Gud Fader, Himlens og jordens skaber. — At dagen til mig er fra Ham. En ny dag, som aldrig har været før! En dag som jeg personligt skal fylde ud! Den jyske digter Anton Bernitsen har, blandt mange tankevers dette:

Hver morgenstund jeg åbner min dør

for en kær og højagtet gæst: en dag, der aldrig har været før, mig kalder til livets fest.

Det er tillid til livet, til livets Gud og giver, at Han er med til at gøre dagen god, trods de vanskeligheder, vi hver for sig har at slås med.

Johs. Bjerrum

Dysse gårds kirken

18. AUGUST - 19. OKTOBER 1981 - ÅRGANG 46 - NR. 5

GUDSTJENESTER

Søndag 23. august 10.s.e. trinitatis	Kl. 8.30 Lisbet Juul Nicolaisen	Kl. 10 Johs. Bjerrum
Søndag 30. august 11.s.e. trinitatis	Kl. 8.30 Johs. Bjerrum	Kl. 10 (9.40)* Lisbet Juul Nicolaisen
Søndag 6. september 12.s.e. trinitatis	Kl. 9 Børne- og fam.-gudstj. Lisbet Juul Nicolaisen	Kl. 10 Høstgudstj. Johs. Bjerrum
Søndag 13. september 13.s.e. trinitatis	Kl. 8.30 Johs. Bjerrum	Kl. 10 (9.40)* Lisbet Juul Nicolaisen
Søndag 20. september 14.s.e. trinitatis	Kl. 8.30 Lisbet Juul Nicolaisen	Kl. 10 Konfirmation Johs. Bjerrum
Søndag 27. september 15.s.e. trinitatis	Kl. 8.30 Johs. Bjerrum	Kl. 10 Johs. Bjerrum
Søndag 4. oktober 16.s.e. trinitatis	Kl. 10 (9.40)* Lisbet Juul Nicolaisen	Kl. 11.30 Ny gudstj. Johs. Bjerrum
Søndag 11. oktober 17.s.e. trinitatis	Kl. 10 KIRKESTÆVNE (se omtale andetsteds)	
Søndag 18. oktober 18.s.e. trinitatis	Kl. 10 (9.40)* Lisbet Juul Nicolaisen	
Søndag 25. oktober 19.s.e. trinitatis	Kl. 10 Johs. Bjerrum	Kl. 16 Lisbet Juul Nicolaisen

*) Fælles skriftemål i kirkens kor.

Tirsdag den 29. september kl. 20: FESTKONCERT

Koncerten afholdes til fordel for Dyssegårdskirkens Cembaloindsamling. Medv.: Edith Guillaume, mezzosopran, Mogens Brendstrup, violin, Niels Henrik Nielsen, orgel, Koncertforeningens Kor under ledelse af Steen Lindholm, N. Zahles Pigekor under ledelse af Minna Hess Thaysen og Musica Viva Kammerkorster under ledelse af Peter Weis. Entré kr. 20. (Billetindtægten går ubeskåret til Cembaloindsamlingen).

KIRKESTÆVNE - FOR HELE FAMILIEN

Søndag 11. oktober kl. 10

FESTGUDSTJENESTE ved biskop Johs. Johansen og pastor Johs. Bjerrum. Børnegudstjeneste ved pastor Lisbet Juul Nicolaisen. Efter gudstjenesten fællesspisning (medbragt mad). Der serveres kaffe. Biskop Johs. Johansen taler, underholdning for børnene. Musik og sang ved operasanger Edith Guillaume og organist Steen Lindholm. Der afsluttes i kirken kl. ca. 13.45.

ALLE ER HJERTELIGT VELKOMNE

På mødeudvalgets vegne
Johs. Bjerrum Erik Krag Brysting H. O. Christiansen
Steen Lindholm Lisbet Juul Nicolaisen

SOGNEKALENDER

FOR ALLE

Torsdag 20. august kl. 19.30. Memighedsrådsmøde i store sal.

Kirketur

Onsdag 2. september kl. 19.30 i store mødesal. Kirkebyggeri i nutid og kirkearkitektur inde og ude. Arkitekt (M.A.A.) J. O. von Spreckelsen, Hørsholm. Arkitekt Spreckelsen hører til blandt dagens få kirkearkitekter. Han har bygget Vangede kirke og senest Staunsholtkirken i Farum.

Aftenen efterfølges af en kirketur den følgende aften, nemlig *torsdag 3. september*. Turen udgår fra Dyssegårdskirken kl. 19. Man ser *Gentofte kirke*, der netop er færdig efter endt restaurering. Der fortsættes til selvbyggerkirken i Bistrup, Birkerød kommune. Til sidst afsluttes i Staunsholt Kirkecenter, hvor arkitekt Spreckelsen viser rundt.

Alle er velkomne til disse aftener. Kørsel aftales onsdag aften. Men ønsker De bare at være med på kirketuren, så sæt Dem i forbindelse med kirkekontoret.

Onsdag 9. september og 7. oktober kl. 19.30. Bibelkrederen i lille mødesal.

Torsdag 17. september kl. 19.30. Dyssegårdskirkens Israelskreds i store mødesal. Nyt fra Jerusalem ved Benedicte Strunge.

Tirsdag 22. september kl. 19.30. Emne: Davids-salmerne. Se omtale s. 4.

Tirsdag 29. september kl. 20. Se omtale s. 2.

Søndag 11. oktober kl. 10. Se omtale s. 2.

Mandag 5. oktober kl. 19.30. Aften for forældre, hvis børn forberedes af pastor Bjerrum.

FOR UNGE

Tirsdag 22. september kl. 19.30. Sammenkomst for unge i store mødesal ved pastor Bjerrum.

FOR ÆLDRE

Tirsdag 1. september kl. 13. Alle ældre er velkomne, *men tilmelding skal ske til kirkekontoret* senest lørdag 29. august. Turen går til Dragør. Tårnby kirke aflægges et besøg.

Tirsdag 13. oktober kl. 14. Sammenkomst i store mødesal.

DÅB

BRYLUP

BEGRAVELSE

Henvendelse til den af sognets præster, man ønsker skal foretage handlingen, attester fås på kirkekontoret.

VEJVISER og TRÆFFE-TIDER
Sognepræst Johs. Bjerrum, kirkebogsfører - begravelsesmyndighed, Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Træffes bedst hvertage (undtagen mandag) 11-12. Tirsdag kun 18-19. Tlf. 65 71 08.

Sognepræst Lisbet Juul Nicolaisen, Mylius Erichsens Allé 37, 2900 Hellerup. Træffes mandag til torsdag 12-13, samt efter aftale. Tlf. 69 91 91. Desuden i kirken tirsdag 18-19 og lørdag 12-13. Tlf. 65 04 19.

Dyssegårdskirkens kontor. — Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Alle hverdage (undtagen torsdag) 9-13. Tirsdag tillige 17-19. Tlf. 65 10 95. Kordegn Peter Nielsen. Privat tlf. 65 55 86.