



Dyssegaards- * Kirken

Nr. 2

FORÅR 1967

32. Årgang

Adresser:

Sognepræst Johs. Bjerrum,

Dyssebakken 8, Hellerup, Telf. GE 7108. Træffes bedst hverdage (undtagen Mandag) Kl. 11-12. Tirsdag dog kun Kl. 18-19.

Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,

Grants Allé 23, Hellerup, Telf. SØ 6183. Træffes bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12-13.

Kordegns Rudolf Hansen,

Ellemosevej 115, Hellerup, Telf. GE 2875. Træffes Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 9-13. Fredag tillige Kl. 18-19.

Organist, Dr. phil. Povl Hamburger,

Jøgerbakken 7, Gentofte, Telf. OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,

Dyssegaardsvej 98, Søborg, Telf. SØ 6427.

Menighedsrådets Formand:

Kirkebetjent H. Braune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg, SØ 6427.

Menighedsplejen:

Formand: Sognepræsten.
Kasserer: Hr. Chr. Lundbye, GE 1331.

KFUM-spejderne:

Gruppeløber: Steen Laier,
Eskeager 12, Søborg, SØ 9051
Flokfører: Erik Andresen,
Grøntofte 6, Søborg, SØ 3175

Konfirmandindskrivning

Ifølge aftale med Gentofte Kommunes skolevæsen skal konfirmandindskrivning af hensyn til skemalægningen foretages hvert år inden den 1. maj.

Indskrivning til konfirmationerne i foråret og efteråret 1968 finder derfor nu sted i præsternes træffetid (se under »Adresser«), samt den 26. og 27. april kl. 18-19.

Børn kan ikke indskrives uden at mindst én af forældrene er med, og barnets dåbsattest skal medbringes.

Undervisningen påbegyndes torsdag den 14. september 1967 kl. 8 i kirkens krypt og sluttes torsdag den 21. marts 1968.

Konfirmationerne foretages:

Midfaste søndag (24. marts 1968) kl. 10, og søndagene 22. september og 29. september 1968 kl. 10.

NB. Hvis der indtegnes et for stort hold til en af præsterne, vil der automatisk finde overflytning sted til den anden.

Johs. Bjerrum.

Max W. Olsen.

Giroindsamlingen

Den årlige giroindsamling til vort kirkeblad har indtil nu indbragt

1960,- kr.

Indsamlingen fortsætter imidlertid lidt endnu, for at så mange som muligt kan få lejlighed til at benytte det tilsendte girokort. Er dette i mellemtiden blevet borte, anføres her bladets adresse:

»Dyssegård Menighedsblad«, Ellemosevej 115, Hellerup. Giro 468 26.

Til kirke i Zagorsk

I slutningen af august 1966 var jeg på en kort rejse til Rusland. Den russiske kirke indtrådte i 1961 i den økumeniske bevægelse og havde indbudt en arbejdsgruppe fra Kirkernes Verdensråd til at holde sit møde i Zagorsk, ca. 70 km fra Moskva. Zagorsk er en by på ca. 30.000 indbyggere, en meget trist og temmelig forsømt by. Det ejendommelige og helt enestående er, at midt i denne by ligger en hel lille klosterby med flere smukt bevarede kirker, et kloster, et teologisk akademi og nogle gæstehuse. Her blev vi indkvarterede og nød en enestående gæstfrihed, så længe mødet varede.

Selve mødet skal jeg ikke her komme ind på; det kunne for så vidt have været afholdt et hvilket som helst andet sted. Men nu var vi altså dér og levede med i dette lille samfunds liv. Og det var ikke almindeligt. Søndag den 28. august faldt festen for Marias »hensovelse« og optagelse i himlen. I tusindvis var pilgrimme strømmet til dette hellige sted, der rummer den hellige Sergius' grav, Ruslands skytshelgen.

For resten er der pilgrimme hver eneste dag året rundt, men naturligvis særlig ved de store fester. De allerfleste var kvinder og deriblandt mange gamle. Mændene var kun få, men der sås ikke helt få yngre kvinder. De allerfleste var almuefolk, der for manges vedkommende var kommet langt borte fra, mange tilfods. Zagorsk gør intet for pilgrimmene. De er overladt til sig selv, og i den lille klosterby var der heller intet herberge for dem. De lejrede sig i kirkerne — ude ved siderne, hvor de sad med deres små bylte med mad og drikkevand. Mange sov udenfor i det frie.

Det som jeg navnlig fæstede mig ved, var gudstjenesterne i disse kirker og de russiske menneskers måde at holde gudstjeneste på. Der var bogstaveligt gudstjeneste alle døgnets 24 timer. I hvert fald var der altid nogle, der sang og bad. I de russiske ortodokse kirker er der ingen bænke og ingen orgler. Selv små kirker kan

rumme mange mennesker, når de står som sild i en tønne.

Når pilgrimmene nærmede sig klosterporten, bøjede de sig dybt og flere gange, nogle faldt tre gange ned og kyssede jorden, inden de gik ind. Som vi læser om det i de store russiske romaner. Deres ansigter vidnede om livets hårdhed; mange havde et ejendommeligt vemodigt præg, men samtidig lyste de af en glæde, ja næsten henrykkelse over at være på dette sted. Og naturligvis viste det sig allermest ved gudstjenesten, når præsterne i prægtige skrud med metropoliten i spidsen trådte frem fra alteret, der var skjult bag den såkaldte »billedvæg«, prydet med »ikonerne«, gamle, ofte yderst kunstnerisk udførte og vidunderligt skønne billeder af Jesus, Maria og de hellige. En af Ruslands berømteste ikonmalere, Rublof, levede her i det 15. århundrede. For disse »ikoner« bøjede man sig i stor ærbødighed. Det var ikke blot billeder; de repræsenterede noget levende, noget himmelsk. Ikonerne har som oftest en baggrund af lysende guld. Det betyder himlens herlighed, der igennem dette billede som igennem en rude strømmer ned over jorden. Og da er selv det fattigste liv og den bitreste sorg oplyst af himlens glæde og lys. Det gav genskin på de mange vemodige og furede ansigter. Der blev ikke prædikeret meget, men der var andre ting, der skete, også uden for de egentlige gudstjenester. Timevis stod de der, ofte i tavshed, indtil en begyndte at synge, hvorefter alle tog fat, altid trestemmigt og altid smukt. Mange steder stod en præst med krucifikset, som de trængtes omkring for at kysse. Jo, evangeliet var der. Kun med nød og næppe kunne vi, de fremmede, mase os ind i kirken til det sted, der var reserveret os. Vi havde nok at se og tænke på, og mange forskellige tanker gik igennem os. Kan denne kirke og dens form igen blive en levende magt i det russiske folk? Hvad kunne ikke vi lære af denne måde at holde gudstjeneste på? Dette var intet »møde«, det var tilbedelse! Og tanken gik til vore egne gudstjenester og til os selv som kirkegængere! Forskellen var umådelig, og dog var der et uforklarligt fæl-

lesskab. Jeg tror ikke, at indtrykket af disse medkristne i deres fattigdom og glæde nogen sinde vil fortage sig.

Det var, som jeg nu bedre forstod den ortodokse påskeprædiken, som vi læser i Trinitatis kirke påskemorgen: Træd alle ind i jeres Herres glæde. Rige og fattige, ærer tilsammen dagen. Kristus er opstanden.

K. E. Skydsgaard.

Den store gåde og det store svar

Jesus er den store gåde og det store svar. Hans navn er blevet nævnt fra døgn til døgn gennem århundreder – nævnt på sprog efter sprog med stadig nye tonefald.

Hans kors, der var skammens, smertens og dødens tegn, er blevet frimodighedens, håbets og livets tegn. Det hugges i sten på gravene, det knejser fra katedralernes tårne og fra bjergenes tinder.

Hans åsyn som ingen kender, er genskabt i træ, sten og metal; snart tegnet med fattige streger, snart malet med glødende farver af verdenskunstens mestre. Hist ligger et gråt, lille billede af ham som mærke i en slidt Bibel, her stråler et andet over alteret i gylden ramme.

Hans liv og hans ord giver genklang i salmer på tusind sprog. Hans lidelse, død og opstandelse er skildret med tonernes klang i vældige værker.

Fra millioner af hjerter stiger der lovsange og bøn op imod ham i dette nu. I ham har mennesket fundet alt: svar på deres spørgsmål, lindring i deres lidelser, tilgivelse for deres skyld, håb trods den død, som venter dem.

Han er den store gåde, fordi man atter og atter må spørge: Hvem er han? Og han er det store svar for den, som har set ham, som han er!

Axel Hjeresen.

Statistik

	1962	1963	1964	1965	1966
Altergæster	987	1.123	1.067	1.150	1.272
Døbte	86	86	99	104	95
Fremstillede efter hjemmedåb ...	–	–	1	1	3
Navngivet	11	7	7	11	13
Konfirmerede	104	116	107	88	74
Vielser	26	31	25	25	27
Døde	87	73	73	78	78
Udm. af folkekirken	5	3	10	17	12
Indm. i folkekirken	4	3	1	1	2
Sep. & skilsmissemægl.	5	8	7	9	6
Kirkebøsserne kr.	1.849	2.254	1.898	2.353	3.157
Sognets befolkningstal	11.075	11.195	11.119	11.035	10.942

Rudolf Hansen,
kordegn.

Gudstjenester i Dyssegårdskirken

April

Søndag den 16. Kl. 10. Max W. Olsen. Kl. 16.
Max W. Olsen.

Fredag den 21. St. Bededag. Kl. 10. Johs Bjerrum.

Søndag den 23. Kl. 10. Johs. Bjerrum.
Kl. 19,30 NB. Johs. Bjerrum.

Søndag den 30. Kl. 8,30. Johs. Bjerrum. Kl.
10. Max W. Olsen.

Maj

Torsdag den 4. Kristi Himmelfartsdag. Kl. 10.
Johs. Bjerrum.

Søndag den 7. Kl. 8,30. Max W. Olsen. Kl.
10. Max W. Olsen.

Søndag den 14. Pinsedag. Kl. 10. Johs. Bjerrum.

Mandag den 15. 2. pinsedag. Kl. 10. Max W.
Olsen.

Søndag den 21. Kl. 8,30. Johs. Bjerrum. Kl.
10. Johs. Bjerrum.

Søndag den 28. Kl. 10. Max W. Olsen.

Mandag den 29. Kl. 19. Johs. Bjerrum.

Juni

Søndag den 4. Kl. 8,30. Max W. Olsen. Kl.
10. Johs. Bjerrum.

Søndag den 11. Kl. 8,30. Johs. Bjerrum. Kl.
10. Max W. Olsen.

Søndag den 18. Kl. 10. Johs. Bjerrum.

Mandag den 19. Kl. 19. Max W. Olsen.

Søndag den 25. Kl. 10. Johs. Bjerrum.

NB. I tiden 25. juni til 13. august, begge
dage incl., afholdes kun én gudstjeneste om
søndagen. (Højmesse kl. 10).

Højskolekursus for ældre

Fra *Højskolernes Sekretariat* har vi fået et program for en række højskolekurser, som er tilrettelagt med særligt henblik på ældre på en række højskoler landet over i løbet af sommermånederne.

Program ligger i Dyssegårds-Kirkens forum eller kan rekvireres telefonisk på Ge 2875 (Kordegnekantoret).

Møder

AFHOLDES ALTID KL. 20! ALLE ER VELKOMNE

April

Onsdag den 12.: Bibeltime. Østre kreds hos
frk. Olsen, Blegdamsvej 78 A. ³.

Vestre kreds hos hr. Gammeltoft, Dalstrøget 144 (Ap. G. 2).

Onsdag den 26.: Offentligt møde i kirkens
krypt. Sekretær i D.K.U. frk. Kirkegård
taler.

Maj

Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos fru
Sandborg, Frøndevej 11 A.

Onsdag den 10.: Bibeltime. Østre kreds hos
frk. Mortensen, Ordrupvej 131.

Vestre kreds hos hr. Jeppesen, Kildebakkegårds Allé 11 (Ap. G. 3).

Onsdag den 24.: Offentligt møde i Dyssegårds-Kirkens krypt. Sekr. i K.F.U.M.s soldatermission Holger Andersen taler.

Juni

Onsdag den 7.: Kvindekredsmøde hos fru
Ewertsen, Sønderdalen 24.

Onsdag den 14.: Fælles bibeltime hos hr.
Lundbye, Merianvej 22 (Ap. G. 4).