



Dyssegaards- * Kirken

Nr. 4

- DECEMBER 1965 -

30. Årgang

Menighedsplejens Juleindsamling

Julen 1965 nærmer sig hastigt!

I den anledning tillader Dyssegård Sogns menighedspleje sig at bede vort sogns beboere om at yde en god gave til den juleindsamling, der som sædvanlig med Justitsministeriets tilladelse finder sted i begyndelsen af december måned.

Megen og knugende fattigdom findes vel ikke i Dyssegård Sogn, men der er ikke desto mindre en hel del gamle, svagelige og ensomme mennesker i stille stuer. Mange flere end de fleste tror! Præsterne og sygeplejerskene kender dem! Og de vil alle være glade og taknemmelige for en hilsen og en økonomisk håndsrækning fra kirken og menighedsplejen nu op mod jul.

Vi beder derfor om, at man i lighed med tidligere år, vil tage imod vore liste-bærere med velvilje og notere sig for et bidrag.

Den 1. december 1965.

I bestyrelsen for Dyssegård Sogns Menighedspleje:

Hans Thyge Jacobsen,
sognepræst, formand.

Edith Hansen,
sygeplejerske, næstformand.

Chr. Lundbye,
kasserer.

Rudolf Hansen,
kordegn, sekretær.

Hergarth Braune,
kirketjener.

Helge Larsen,
prokurist.

Agnes Jacobsen,
frue.

Max W. Olsen,
præst.

Adresser:**Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,**

Dyssebakken 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Træffes bedst hverdage (undtagen Tirsdag) Kl. 18—19.

Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,

Grants Allé 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. Træffes bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12—13.

Kordegn Rudolf Hansen,

Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Træffes Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10—13. Fredag tillige Kl. 18—19.

Organist, Dr. phil. Povl Hamburger,

Jægerbakken 7, Gentofte. Telf. OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,

Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telf. SØ 6427.

Menighedsraadets Formand:

Skoleinspektør Chr. Larsen,
Øster Voldgade 13, Købn. K. Telf. 11 11 72.

Menighedsplejen:

Formand: **Sognepræst Hans Thyge Jacobsen**
Kasserer: **Hr. Chr. Lundbye.**

Den formaner os nemlig til at forstå julens budskab på den rette måde. Det er julens evangelium til os alle, at »os er en evig Frelser født«. Derfor har vi al grund til at ønske hverandre »en glædelig jul«. Juleglæden skal imidlertid ikke blot give sig udtryk i gaver og selskabelighed; den skal — om den ellers er ægte — have som baggrund, at vi ikke kun har hørt Juleevangeliet, men at vi også har tilegnet os det.

Julen forkynder, at Frelseren, *Jesus Kristus*, kom til verden. Kommer vi så til ham? Eller er det stadig den triste situation: de »tog ikke imod ham« (Johs. Ev. 1, 11) og: »I ville ikke!» (Mt. 23, 37)?

Vi må forstå, at julebudskabet er dobbelt. Det er helt og uafkortet det, vi hører, når julehøjtidene begynder: »Eder er idag en Frelser født, som er den Herre Kristus i Davids by« (Lk. 2, 11); men det er også det, vi dernæst hører, at denne Kristus, som er kommen, må vi tage stilling til, ham og hans frelsergerning må vi fortrøste os til og holde fast ved her i vort modsætningsfyldte menneskeliv. Han svigter aldrig os, når vi ikke svigter ham (Mt. 10, 32). Det er den store glæde.

Snart kimes der til julefest. Måtte vi da *alle*, også her i sognet, høre og tilegne os det dobbelte julebudskab!

Max W. Olsen.

Orlov

Biskoppen over Helsingør Stift har ved skrivelse af 22. oktober 1965 konstitueret undertegnede som sognepræst for Dyssegård Sogn under sognepræst Hans Thyge Jacobsens orlov fra 1. oktober til 31. december d. å.

Alle henvendelser om kirkelige handlinger etc. rettes i nævnte tidsrum til undertegnede. (Træffetid og telefon: se ovenfor under »Adresser«).

Max W. Olsen.

Det dobbelte julebudskab

Julefestens anden højtidsdag hedder i kirken »Sct. Stephans Dag«. Den er for såvidt en helgendag; den har nemlig navn efter den første kristne martyr, der var et fremtrædende medlem af menigheden i Jerusalem (Ap. Ge. 6 og 7).

Når dagen nævnes her, skyldes det, at den som regel er »overset« af kirkegængerne, og at dens budskab gerne misforstås. Mange finder den kedelig, ja ligefrem bedrøvelig. Men det er den slet ikke. Den hører med rette med til julefestens helligdage og kan på ingen måde undværes. Den kalder ganske vist ikke på vore stemninger, men desto mere på vor eftertanke og fordybelse.

„Skovtur“

Menighedsplejens årlige udflugt for sognets ældre fandt sted tirsdag d. 7. september i *øsende regnvejrr!* Turen gik over Hørsholm og Fredensborg til Asminderød Kro, hvor der var dejligt kaffebord. Det lykkedes bagefter med lidt besvær at finde nøglen til den overfor liggende kirke, som blev besat af de deri interesserede inden det gik hjemad.

W.

Orgelindvielse

Torsdag den 30. september fik Dyssegårdskirkens orgel efter tidligere på året at være udbygget til den fulde kapacitet sin festlige indvielse ved en kirkekoncert, hvor *Finn Videre* fremførte værker af Diderich Buxtehude, Louis Marchand, Joh. Gottfried Walter og Joh. Seb. Bach.

Det var en fornem aften!

R. K.



Sygeplejerske, frøken E. Rønnenkamp Holst

Den 31. august afgik tidligere mangeårige menighedssygeplejerske i Dyssegård Sogn, frøken E. Rønnenkamp Holst, ved døden efter nogen tids svær sygdom. Frøken Holst — som hun til daglig kaldtes — virkede i næsten 25 år gennem Dyssegård menighedspleje og blev i denne lange tid kendt og afholdt af mange på grund af sin dygtighed, hjælpsomhed og sit venlige væsen. Hendes navn og gerning vil blive husket, og vi vil her i Dyssegård Sogn og menighedspleje udtale et

Ære være hendes minde!

Max W. Olsen.

Møder

Efter nytår agter vi at afholde følgende møder i Dyssegårdskirkens krypt:

Menighedsmøder

Tirsdag den 1. februar kl. 20: Pastor *Johs. Jørgensen* (Lyngby kirke). »Sovjet-Unionen og kirken« (med farvelsbilleder).

Tirsdag den 1. marts kl. 20: Pastor *Arne Bugge* (Vor Frue Kirke). »Den østlige kirke« (d.v.s. den græsk-katolske kirke).

Tirsdag den 12. april kl. 20: Pastor *Ole Jensen* (Kirkens Korshær) fortæller om Kirkens Kors-hærs vidtforregnede arbejde (antagelig med lysbilleder).

Ungdomsmøder

Tirsdag den 22. februar kl. 20.

Tirsdag den 29. marts kl. 20.

Møder for ældre

Tirsdag den 15. februar kl. 14.

Tirsdag den 26. april kl. 14.

Aftensangen

Menighedsrådet har vedtaget, at eftermiddags-gudstjenesten (aftensang kl. 16) indtil videre bortfalder.

Skudsikker?

Kunsten at leve op og ned ad hinanden stiller krav til selvironi, overbærenhed og god vilje.

Man kan ikke lade, som om man sover eller ikke ved, hvad der foregår udenom. Hvert øjeblik tvinger os til at foretage os noget. Man drages ind i begivenhederne. Den stilling, man indtager bliver afgørende for udfaldet. Man må vælge en livsholdning.

Nogle mennesker ved altid til punkt og prikke forskel på godt og ondt, har på forhånd alle moralparagrafferne i orden. *Farisæerens* hele liv drejer sig om at fordømme, hvad der må anses for ondt, og forsvare det gode, især på det seksuelle område, men også ellers. I enhver konfliktsituation har han svaret på rede hånd. Hele hans existens er baseret på denne viden. Hans tilværelse ville bryde sammen, hvis han tillod sig at slække på de moralske krav.

En helt anden måde at leve på møder vi hos farisæerens modsætning: Jesus fra Nazareth. For ham kom det ikke an på at fordømme, men at hjælpe. Berømt er fortællingen om farisæerne, der kom med en kvinde, de havde grebet i ægteskabsbrud. Kendt er også det svar de fik af ham: Den af jer, der er ren, lad ham være den første, der kaster sted på hende!

Den, som er optaget af at fordømme andre, når aldrig til at hjælpe. Selv når han rækker en hånd, bliver det til en stum bebrejdelse. Anklage og fordømmelse spores som lugten af gas, der siver ud. Den selvretfærdige farisæismes handlinger er død og ufrugtbarhed. Den måde, Jesus tager tingene på, er levende og frugtbringende. Den selvretfærdiges viden besked om godt og ondt er ødelæggende. Den livsholdning, Jesus lærer, er befriende og forløsende. Farisæernes moralske bedrevenen kvæler al ægte handlen. Jesu forstående viden består alene i at hjælpe.

At dømme er frafald fra den Gud, som er god mod utaknemmelige og onde.

Dr. theol. *Sv. Lerfeldt*.

Bøn for kirken

Gud vor Fader! Din Søn har bedt for os, at vi »alle må være ét«. Han gav sit liv for vor frelse og vor enhed i troen. Lad os for hans skyld søge dit rige forud for alt andet på jorden. Nedbryd fordomme og mistænksomhed mellem grupper og kirkesamfund. Gør os opfindsomme, når det drejer sig om at samles om fælles op-

gaver og ivrige efter at lære hverandre at kende. Led vore tanker og gør vore hjerter brændende, så at vi trænger dybere ind i troens hemmelighed. Lad os på ethvert sted og ud over hele jorden i fællesskab prise og tjene dig.

Og lad os engang mødes i lovsang foran din trone, i evighedernes evighed! Amen!

(Landskrona kirkeblad).

Gudstjenester i Dyssegårdskirken

Søndag den 19. december (4. søndag i Advent)

Kl. 10: Pastor Olsen
Ingen aftensang

Fredag den 24. december (Juleaften)

KL. 17. OBS! *Kun én gudstjeneste*

Lørdag den 25. december (Christi fødsel)

Kl. 10: Professor, dr. theol. E. Thestrup
Pedersen
Ingen aftensang

Søndag den 26. december (Sct. Stephan)

Kl. 10: Pastor Olsen
Ingen aftensang

Lørdag den 1. januar 1966 (Nytår)

Kl. 10: Pastor Olsen
Ingen aftensang

Søndag den 2. januar 1966

Kl. 10: Pastor Olsen
Ingen aftensang (?)

M. W. O.

Møder

AFHOLDES ALTID KL. 20! ALLE ER VELKOMNE

December

Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos fru Sandborg-Olsen, Frøndevej 11 A.

Onsdag den 15.: *Julemøde* i Dyssegårdskirkens krypt. Hr. Gammeltoft taler.

Januar 1966

Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos fru Gammeltoft, Dalstrøget 144.

Onsdag den 12.: Fælles bibelkreds hos hr. Appel Lustrup, Ewaldsbakken 28. (Joh. 12, 37-13, 20).

Onsdag den 26.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Forretningsfører Carl Aage Hansen taler.

Februar

Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos frk. Olsen, Blegdamsvej 78 A³.

Onsdag den 9.: Bibeltide. Østre kreds hos frk. Lindhardt, Ewaldsbakken 38.
Vestre kreds hos fru Ewertsen, Sønderdalen 24. (Joh. 13, 21-38).

Onsdag den 23.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. - Kontorchef Funck, Dansk Kirke i Udlandet, taler og viser lysbilleder.

Marts

Onsdag den 2.: Kvindekredsmøde hos fru Geil, Sønderdalen 12.

Onsdag den 9.: Bibeltide. Østre kreds hos hr. Lundbye, Merianvej 22.
Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds Allé. (Joh. 14, 1-31).

Onsdag den 23.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. - Fuldmægtig Jørgen Larsen, »Bethesda«, taler.

April

NB! *tirsdag* den 5.: Kvindekredsmøde hos fru Øster Hansen, Hagens Allé 25.

Onsdag den 13.: Bibeltide. Østre kreds hos frk. Mortensen, Ordrupvej 131.
Vestre kreds hos hr. Gammeltoft, Dalstrøget 144. (Joh. 15, 1-27).

Onsdag den 27.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt.

Søndagsskole

hver søndag kl. 13 i Dyssegårdskirkens krypt.