



Dyssegaards- * Kirken

Nr. 4

December 1964

29. Årgang

Menighedsplejens Juleindsamling

Dyssegård sogns menighedspleje beder om sædvanlig god bistand fra sognets beboere til den årlige juleindsamling, som finder sted her i december måned med Justitsministeriets tilladelse.

Selvom vi i vort sogn ikke har megen udpræget armod, er der alligevel mange gamle og syge og ensomme mennesker, som vil glædes over en hilsen fra deres medborgere i anledning af højtiden. Flere end man tror! Vore sygeplejersker og vore præster kender dem.

Vi beder derfor frimodigt om, at man som sædvanlig vil modtage listebærerne med velvilje, glæde og bidrag.

Den 1. december 1964.

I bestyrelsen for Dyssegård Sogns Menighedspleje:

Hans Thyge Jacobsen,
Sognepræst, formand.

Edith Hansen,
Sygeplejerske, næstformand

Chr. Lundbye,
Kasserer.

Rudolf Hansen,
Kordegn, sekretær.

Hergarth Braune,
Kirketjener.

Helge Larsen,
Prokurist.

Agnes Jacobsen,
Frue.

Ester Ronnenkamp Holst,
Sygeplejerske.

Max W. Olsen,
Præst.

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Trøffes
bedst hverdage (undtagen Tirsdag) Kl. 18—19.

Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants Allé 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. Trøffes
bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12—13.

Kordegn Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Trøffes
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10—13. Fredag
tillige Kl. 18—19.

Organist, Dr. phil. Povl Hamburger,
Jægerbakken 7, Gentofte. Telf. OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telf. SØ 6427.

Menighedsraadets Formand:
Skoleinspektør Chr. Larsen,
Østervoldgade 13, Købhn. K. Telf. 11 11 72.

Menighedsplejen:
Formand: **Sognepræst Hans Thyge Jacobsen**
Kasserer: **Hr. Chr. Lundbye.**

Julesindet

Julens store højtid nærmer sig. Dens forløbere, juleforberedelserne og juletravlheden har længe gjort sig gældende; og det er der næppe noget at indvende imod. For det er jo indlysende, at vi må belave os på julefesten, ikke alene på dens ydre rammer, men også — og især — på dens indhold, som er et stort og glædefyldt budskab til alle mennesker på den hele jord.

Alt det, som angår julens ydre side, mener vi jo nok, at vi magter; men for at gribe det centrale i denne kristne højtid, må vi have hjælp, ellers vil det blot ende i en flygtig stemning, eller det som er værre: en tomhed og en skuffelse.

Derfor gør vi vel i at lytte til *Johannes Døberen*, hvis ord altid lyder til os, når julen nærmer sig. Han er ret en adventsmand, en vækkerøst, som maner til stilhed og vil samle vore tanker om *ham*, som er julens egentlige indhold, fordi julen er hans fødselsfest: *Kristus*.

Vi har nok alle vore tanker om Gud og om samfund med ham — og slår os til ro med det. Johannes forkynder os, at et menneske kan ikke selv erhverve sig evighedsværdierne. Hjertets fred, håb, glæde, evigt liv og salighed kan vi ønske os, men skaffe dem tilveje kan vi absolut ikke. Thi »et menneske kan slet intet tage, uden det er ham givet fra Himlen«. (Johs. Ev. 3, 27). Men samtidig forkynder han om Kristus, at »Han bør vokse, og jeg forringes« (v. 30). Det drejer sig først og sidst om Kristus; det drejer sig altid om, at han kan blive stor for mennesker. Han kalder sig »Verdens Lys« (Johs. Ev. 8, 12), og når lyset fra ham — i hans ord og hans gerninger — falder på os, bliver vi afslørede. Da ser vi, at vor selvglæde, selvtilfredshed og selvretfærdighed er en misforståelse, og da må vi sætte alt vort håb til Jesus Kristus, som siger, at han, »er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere« (Mt. 9, 13). Men det vil jo sige, at han er kommet for at være os en *Frelser*.

Og at fejre jul, *kristen jul*, er netop at samle tanker om »den salige stund, den midnatstid, Vor Herre han lod sig føde«, og at takke for, at »Gud, vor Fader, gav i nåde julenat os en skat, herlig overmåde.«

Så lad os da forberede julen, Frelserens fødselsfest, forberede den også på de indre linier, at vi kan få det stille, det opladte sind for julens evangelium!

»O, lad os gå med stille sind som hyrderne til barnet ind, med glædestårer takke Gud for mis-kundhed og nådebud!« (Grundtvig).

Max W. Olsen.

Gamles udflugt

Det var en dejlig solskinsdag, da vi den 1. september stævnedes ud med 108 af vore ældre her i sognet.

Turen gik gennem kønne eftersommerlands-kaber for at nå til *Herthadalen* ude ved Lejre. Her var kaffebordet rede, og vi fik en overmåde god behandling, som vi var meget glade for.

Edelskovs pragtfulde europagående busser førte os i et antal af 3 sikkert og behageligt både frem og tilbage.

Tak *Edelskov!*

Hans Thyge Jacobsen.

Adresseforandring

Opmærksomheden henledes på, at menigheds-rådets formand, skoleinspektør *Chr. Larsen*, nu har følgende adresse:

Østervoldgade 13, København K.
Telefon: 11 11 72.

**Kirkekone Fru Johanne Hansen**

Den 29. september døde tidligere mangeårig kirkekone ved den midlertidige Dyssegårdskirke fru *Johanne Hansen*.

Så er da denne vor gamle ven ikke iblandt os mere. Det tynder stærkt ud iblandt dem, som var med fra de første tider i Vangede og Dyssegård sogne.

Når vi nævner også Vangede Sogn i denne forbindelse, må alle vore nye tilflyttere vide, at fru Hansen lige fra omkring 1925 var virksom iblandt os som en aldrig svigtende »tante« i »Fri-villigt Drengeforebunds« arbejde. Hun og hendes sønner holdt dette i live igennem 25 år. Derpå blev hun ansat som kirkekone ved Dyssegårdskirken, d.v.s. »Svømmehallen« ovre på skolen og tjente dér i yderligere ca. 25 år. Mange menesker vil mindes hende for hendes aldrig svigten-de gerning i kirken og ikke mindst for hendes redbonne hjælp, hvor en sådan var påkrævet,

når sygdom ramte, og forholdene kaldte på hendes bistand.

Hun var et fromt menneske.

Ære være hendes minde!

Hans Thyge Jacobsen.

Arkitekt Georg Palludan

Dyssegårdskirkens arkitekt *Georg Palludan* afgik den 16. november ved døden 75 år gammel. Bisættelsen fandt sted lørdag den 21. fra denne kirke, som han selv kaldte sit livsværk. Han glædede sig overmåde meget over, at det dog lykkedes, trods de mange krigs- og efterkrigsår, at få kirken rejst endnu i hans levetid. Der var noget meget smukt over denne hans glæde og stolthed. Vi efterlevende vil mindes dette med tilsvarende glæde. Og vi vil mindes ham fra mange års værdifuldt samarbejde og samvær.

Hans Thyge Jacobsen.

KFUM's Soldatermission takker

Der er foreløbigt indkommet 1½ mill. kroner til KFUM's Soldatermission, og det er en overordentlig værdifuld hjælp til løsning af de mange nye byggeopgaver. Jubilæumsindsamlingens giro — 1466 — er stadig løbende, og resultatet øges dagligt ved indbetalinger herigennem. Soldatermissionen takker alle, som har medvirket til at nå dette gode resultat. I *Dyssegård sogn indkom kr. 4.998,46.*

Fredag den 4. december indvies det første af de seks planlagte nye hjem. Det er orlogshjemmet, Skansegade 10, Frederikshavn, og indvielsen foretages af provst *Waage Beck*, Skagen. Traditionen tro er der om aftenen fest for orlogsgasterne.

Byggetilladelsen til udvidelse af soldaterhjemmet i Tønder er kommet, og ansøgning om at bygge i Oksbøl er forlængst sendt til boligministeriet. Soldatermissionens arkitekter arbejder med planerne i Skive og Jonstrup, således at også disse byggeopgaver må finde en snarlig løsning. I Nørre Uttrup arbejdes der ligeledes med den nye byggeopgave, hvortil indsamlingen har givet ca. 70.000. I Middelfart som også er nævnt i forbindelse med jubilæumsindsamlingen, har man fået midlertidigt indrettet sig i »De Unge Hjem« og er således i gang med arbejdet samtidig med, at kasernen blev taget i brug.

Det er glædeligt at se, at indsamlingens midler allerede nu bliver bragt i anvendelse til de planlagte opgaver, og det kan i samme forbindelse desuden nævnes, at kun ca. 3 % er gået til administrationsudgifter!

Menighedsrådsmøde

Offentligt menighedsrådsmøde afholdes i Dyssegårdskirkens krypt fredag den 11. december kl. 19,30.

Dagsorden:

Budgetterne 1964-65.

Menighedsrådet.

Menighedslokalerne udlejes

De fortrinlige mødelokaler i kirkens krypt kan lejes til forskellige foreningssammenkomster. Henvendelse rettes til kirketjener *H. Braune*, Dyssegårdsvej 98 — SØ 6427.

En falsk skyldfølelse

Man siger, at *religionsundervisningen* giver en falsk skyldfølelse. Lad os holde fast ved to ting. For det første, at *skyldfølelsen er en faktor i menneskelivet, som er ganske uafhængig af religionen*. Og for det andet, at *kristendommen er vejen ud af skyld, ikke vejen til skyld*.

Vi føler helt enkelt denne følelse i *angeren*, som er ganske umiddelbar og viser sig, når vi ikke har levet op til det krav, som vi har stillet os selv. Angeren kommer, når vi føler, at vi er ansvarlige for, at vi kom til kort. Skulle man fjerne alt, hvad der hed anger og skyldfølelse, måtte man også fjerne pligtfølelsen og ansvaret. Og så blev der ikke meget tilbage for mennesket at bygge på. Nazi-Tysklands ledere prøvede på »at trække skyldnerven ud« hos deres folk, men det medførte som bekendt ikke nogen forædling af mennesket eller nogen højnelse af den menneskelige lykke.

Selv om børn aldrig har hørt om det 8. bud, ville de alligevel slå øjnene ned, når de havde stukket far eller mor en grim løgn. Den kendte danske darwinske ateist, skoleinspektør *Vilhelm Rasmussens* datter *Ruth* vidste sikkert ikke, hvad jalousi var for noget, men hun fordømte alligevel den følelse, når den dukkede op. En dag havde *Ruth* givet den 3 år yngre søster en saks at lege med. Moderen siger til *Ruth*: »Du må ikke lade hende sidde med den saks, hun kan stikke sig med den i øjnene«. *Ruth* opfatter det, som om den lille søster ville dø, og siger: »Nå — ja, så bliver vi da fri for hende«. Da moderen så på hende, steg skamrøden op i kinderne, og hun fløj først sin mor om halsen og dernæst søsteren.

Det var et eksempel på, at trangen til grusomhed, fremkaldt af egoisme og skinsyge, opererede på egen hånd som pirat. Men lige så snart barnet føler, at det har andel i andres godhed og samhørighed, dukker skyldfølelsen øjeblikkeligt og naturligt op. Barnet føler, det har sat sig selv uden for de andres kreds. Det føler kulden i sit eget sind. Og så længes det igen efter at være med, det stormer frem med en ordløs bøn om at blive genoptaget i kredsen... Når skyldfølelsen således er en kendsgerning, så må man lade den virke og ikke søge at aflede den. Den skal hverken opløses eller fortrænges. Begge dele er uærligt og skadeligt, men det værste er den ikke-forløste skyld. Det er den, der giver kompleks. *Kristendommen påtvinger ikke mennesket skyldfølelsen, tværtimod, den er først og fremmest forløsende*. Den Gud, som viser os den hæder at give os selv ansvaret for vor livsførelse, er også den fader, som tilbyder at forløse vor skyld. Er der noget et barn rent umiddelbart forstår, så er det at få tilgivelse.

Biskop, dr. Eivind Berggrav.

Gudstjenester i Dyssegårdskirken omkring jul og nytår

Søndag den 20. december (4. søndag i Advent).

Kl. 10: Pastor *Olsen*.

Ingen aftensang.

Torsdag den 24. december (Juleaften).

Kl. 14: Pastor *Olsen*.

Kl. 17: Pastor *Jacobsen*.

Fredag den 25. december (Christi fødsel).

Kl. 10: Pastor *Jacobsen*.

Kl. 16: Pastor *Olsen*.

Lørdag den 26. december (Sct. Stephan).

Kl. 10: Pastor *Olsen*.

Ingen aftensang.

Søndag den 27. december.

Kl. 10: Pastor *Jacobsen*.

Ingen aftensang.

Fredag den 1. januar 1965 (Nytår).

Kl. 10: Pastor *Olsen*.

Kl. 16: Pastor *Jacobsen*.

Søndag den 3. januar 1965.

Kl. 10: Pastor *Jacobsen*.

Kl. 16: Pastor *Olsen*.

Møder

AFHOLDES ALTID KL. 20

December

Onsdag den 16.: Julemøde i Dyssegårdskirkens krypt. Missionær Ekkard Hansen taler.

Januar 1965

Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru Gammeltoft, Dalstrøget 144.

Onsdag den 13. Fælles bibeltime hos hr. Appel Lustrup, Ewaldsbakken 28. (Joh. 6, 60-7, 24).

Onsdag den 27. Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Sekretær Hartvig taler.

Februar

Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos fru Øster Hansen, Hagens Allé 25.

Onsdag den 10.: Bibeltime. Østre kreds hos frk. Jakobsen, Alrunevej 24.

Vestre kreds hos hr. Jensen, Sønderdalen 47, (Joh. 7, 25-52).

Onsdag den 24.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Kordegn Faurby Hansen taler.

Marts

Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos missionær Ekkard Hansen, Kong Georgsvej 8.

Onsdag den 10.: Bibeltime. Østre kreds hos frk. Lindhardt, Ewaldsbakken 38.

Vestre kreds hos fru Ewertsen, Sønderdalen 24 (Joh. 8, 1-29).

Onsdag den 24.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Landssekretær Bærenholt taler.

April

Onsdag den 7.: Kvindekredsmøde hos fru Geil, Sønderdalen 12.

Onsdag den 21.: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Lundbye, Merianvej 22.

Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds Allé 1 (Joh. 8, 30-59).

Onsdag den 28.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt. Repræsentant Nielsen, Herlev, taler.

Søndagsskolen

begynder efter juleferien søndag den 17. januar 1965 kl. 13 i Dyssegårdskirkens krypt. Alle børn er hjertelig velkomne!