



Dyssegaards- * Kirken

Nr. 2

Sommeren 1964

29. Årgang

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Træffes
bedst hverdage (undtagen Tirsdag) Kl. 18-19.

Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants Allé 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. Træffes
bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12-13.

Kordegns Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Træffes
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10-13. Fredag
tillige Kl. 18-19.

Organist, Dr. phil. Povl Hamburger,
Jægerbakken 7, Gentofte. Telf. OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telf. SØ 6427.

Menighedsraadets Formand:
Skoleinspektør Chr. Larsen,
Hulkærvej 11, Søborg. Telf. SØ 1550.

Menighedsplejen:
Formand: **Sognepræst Hans Thyge Jacobsen.**
Kasserer: **Hr. Chr. Lundbye.**

Vis os Faderen!

»Vis os Faderen, og det er os nok!« (Johs. Ev. 14, 8). Ordene lyder som et utålmodigt krav, og således forholder det sig også. Det var apostlen Filip, der skærtorsdag aften fremsatte denne bægning over for Mesteren.

Jesus var samlet med apostlene i en sal i Jerusalem, og stemningen var præget af skuffet forventning. De havde jo regnet med handling fra hans side, og så talte han kun om afslutning, om bortgang til »Faderhuset« (Johs. 14, 2), og om at de gennem ham havde fået det rette kendskab til »Faderen«, til Gud (v. 7). Men alt, hvad

Jesus her udviklede for sine venner, var det dem helt umuligt at finde nogen mening i. Det var for dem kun ord, ord. Og Filips utålmodighed slår ud i det meget bestemte forlangende: »Herre, vis os Faderen, og det er os nok!« Lad os nu komme til hovedsagen! Lad os se den Gud og Fader, som lever og virker, for det er ham og hans gerning, vi har brug for.

Disse gamle ord har ikke mistet deres styrke eller pågæenhed i tidernes løb. De gentages stadig, måske i lidt ændret form, men med samme bestemte indhold, også af mange mennesker nu om dage. »Lad os høre om Gud, et jævnt, enfoldigt og opbyggeligt vidnesbyrd om Vorherre, om den kære Gud og Skaber, om den gode Gud, der ser mildt til os, som er vort forsyn, mens vi lever, og som tager os hjem til sig, når vi engang lukker vore øjne. Men lad os endelig ikke høre alt dette om synd og nåde, om Jesu blod og vunder, om frelse og fortabelse, om omvendelse og tro.«

Hvad svarede Jesus Filip? Jesus svarede ham. at alt, hvad han havde talt og virket i den tid de, hans apostle, havde været i hans følge, gik netop ud på dette at vise dem den himmelske Fader. Det var altid Faderens ord han havde talt og Faderens gerning han havde gjort (v. 10). Derfor kan han også samle hele sit svar i ordene: »Den som har set mig, har set Faderen« (v. 9). Men deraf følger jo, at Gud *ikke er* således, som vi i vore egne tanker forestiller os ham. Han er derimod sådan, som Jesus har åbenbaret

ham for os; han har vist os Gud, som den der forbarmer sig over sin skabning, som trods vor ligegyldighed og selviskhed vil drage os tilbage til sig og give os del i sit liv og i sin herlighed. Gud er nådens og frelsens Gud. Og hans frelse møder os i Jesus Kristus. »Således elskede Gud verden, at han gav sin Søn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv« (Joh. 3, 16). Så kommer da ingen til Gud og Faderen uden ved Jesus (Johs. 14, 6). Han er Frelseren, som knytter den brudte forbindelse igen, den ved hvem Faderen tilgiver sit forvildede barn. Spørger vi om Gud, lyder svaret: »Dette er det evige liv, at kende dig, den eneste sande Gud, og den du udsendte, Jesus Kristus«. (Johs. 17, 3).

Max W. Olsen.

Sommerferie

Ferietiden nærmer sig, og da det muligvis kan have interesse at vide besked om præsternes sommerferier meddeles herved, at pastor Jacobsen har ferie i juli måned. Pastor Olsen holder derefter sommerferie i august.

I ferietiden sker henvendelse om kirkelige handlinger til den præst, som er hjemme. — (Adresser og træffetider, se forsiden).

Præsterne.

GIROBLANKETTEN

Indtil nu er indkommet 1858,— kr. til vort kirkeblads udgifter, og dette beløb takker vi naturligvis hjerteligt for. Men — sidste år indkom over 2000 kr. Der er altså tale om en beklagelig tilbagegang, og det er jo ikke så godt, når bogtrykker og postvæsen stadig har stigning i priserne!

Vi beder derfor om, at man, såfremt man endnu har giroblanketten liggende, ikke vil glemme at bruge den.

Man kan naturligvis også give sit bidrag på anden måde.

Venlig hilsen!

Hans Thyge Jacobsen

Max W. Olsen

Eftermiddagsgudstjenesten

Fra 1. maj ophører eftermiddagsgudstjenesten (aftensangen) i Dyssegårdskirken. Indtil 1. oktober har vi nu kun højmesse kl. 10, hvorfor der sommeren over kun bliver barkedåb om formiddagen.

Hvad begærer Du af Guds kirke?

Dette spørgsmål skal i oldkirken være blevet stillet *katekuménerne*, de hedninger, som ønskede at blive kristne, at blive døbt, men som endnu var på lærlingestadiet. Det græske ord *katekumén* betyder: en der oplæres.

Svaret lød: *Troen*.

Nu gives der de forskelligste svar på nævnte spørgsmål. Nogle venter, at Kirken skal opsøge dem, at den skal øve en pågående propaganda. Andre vil have, at kirken blot skal være der, til de måske får brug for den.

Nogle venter, at kirken skal udtale sig vejledende om tidens spørgsmål, og de undrer sig over, at biskopperne her i landet ikke mere udsender hyrdebrev. Andre mener, at kirke og moral intet har at gøre med hinanden. Nogle venter en festlig og liturgisk rig gudstjeneste, når de er i kirke; andre vil have det så sparsomt som muligt.

Det oldkirkelig svar på spørgsmålet var: *Troen*. Den tro, som fører til det evige liv. Og mon de omtalte forskelligheder alligevel ikke kan samles i det svar?

For at kunne give den tro, må kirken *efterfølge Kristus*. Og han havde sin egen måde at være på.

Han kaldte nok på folk, men han var ingen agitator. Han havde — og prædikede — en moral. Han vejledte som *den gode hyrde*, som han i Johs. ev. 10, 11 kalder sig selv. Men han var ikke moralist.

Han indstiftede selv alterens sakramente skærtorsdag, hvorom gudstjenesten snart dannedes og tidligt fandt sin klassiske form med de gamle,

enkle messeled. Men han var ikke ritualist, heller ikke kun prædikant.

Om kirken blot søger at efterfølge Kristus, søger at være *klassisk kirke* — og ikke lader sig friste til at blive en pop-kirke, da kan den vel skænke *troen* nu som før.

Kan vi vente andet af kirken?

Jørgen Jensen.

En bøn

Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg bliver ældre, og at jeg en dag vil være gammel.

Bevar mig fra at blive snakkesalig og især fra den skæbnesvangre tro, at jeg absolut skal sige noget om alting og ved enhver lejlighed.

Fri mig for trangen til at ville ordne andres anliggender.

Bevar mig fra at gå til bunds i detaljer — giv mig vinger, så jeg kan nå til det væsentlige.

Giv mig hjertelighed nok til at lytte til beretninger om andres lidelser. Hjælp mig at udholde dem med tålmodighed.

Men sæt segl for mine læber med hensyn til mine egne smerter og lidelser. De tiltager, og som årene går, finder jeg stadig mere behag i at fortælle om dem.

Lær mig den værdifulde lektie, at der er mulighed for, at jeg lejlighedsvis tager fejl.

Lad mig blive et sødt og rart menneske — indenfor rimelighedens grænser.

Gør mig tankefuld, men ikke tungsindig, hjælpsom, men ikke dominerende.

Thomas E. Dewey.

Noget for livet

Gang på gang stiller man sig idag over for den tanke: Hvad har egentlig kristentroen at sige et moderne menneske? Tag disse ord: »Jeg er livets brød«. Hvad kan disse ord sige til mennesker, hvis problem ikke er, at de har for lidt at spise, men tværtimod — for manges vedkommende — må kæmpe for ikke at spise for meget. Det er en given sag, at mange mennesker vil

føle, at ordene om livets brød, om ikke at tørste, om levende brød, om at få rod i noget, der har evighed i sig, ikke forstås umiddelbart af os idag. Thi vi føler mange gange, at vi har alt, eller at det er et spørgsmål om tid og om indsats, så har vi alt! Men er det sandt? Er det ikke en falsk tanke og en falsk tale? Vi har jo *ikke* alt. Vi kan heller ikke få alt, selvom vi kan få mange af livets goder. Vor tilværelse svarer jo ikke til den søde roman, hvor alt ender godt. Disharmonien og det tomme i tilværelsen har netop vor tids kunstnere fundet. Man er med andre ord begyndt at fatte, at »Koncentrationslejren« ikke bare er noget, der var engang. *Den er inde i os*. Nej, mennesket har ikke alt! I dag skal man slå for at have noget at leve for. Man mangler noget, der giver livet værdi!

Til denne verden — vor verden — kommer Jesus Kristus med hele sit livsværk og med sine ord om Guds ubegribelige kærlighed. Og denne kærlighed giver vort liv værdi.

Jesus Kristus har med hele sit liv som indsats levet dette ind i vor tilværelse. Billedligt og måske lidt fremmedartet siger han det selv med ordene om, at han er det brød, som kommer ned fra himlen, for at man skal spise deraf og ikke dø. Ikke dø. Livets fjende er døden. Vi bør ikke tænke på den kolde legemlige død alene, men også på alt det kolde i vor tilværelse, der ødelægger livet indefra. Hvem pines ikke af alt det, som i livet og helt ind i døden ødelægger livshåbet?

Igennem Jesu Kristi ord møder vi Guds kærlighed i al sin styrke. Vi drages som et barn, der hos far eller mor skal have noget genoprettet. Denne kærlighed er også en skabende kærlighed. Den skaber i os et ansvar for vort medmenneske, ja, den lærer os, at det er Gud selv, vi møder i vort medmenneske.

Denne kærlighed binder os med andre ord til livet i en grad som ingensinde før. I denne Guds kærlighed, den tilgivende kærlighed, finder vi livets brød. Jesus Kristus lærer os, at den ikke er for nogle specielt udvalgte. Ingen går forgæves, der i ydmyghed bøjer sig og tager imod! Den ensomme, den som føler livets tomhed, den

bedrøvede, den som er træt af livet, eller den som ikke føler sig forstået, kan i Guds kærligheds ord finde »brød« for livet!

Poul Riis.

Konfirmationsforberedelsen

Der er indtil nu indskrevet 95 konfirmander, hvoraf der skal konfirmeres til

FORÅRET 1965

Søndag den 11. april

16 konfirmander

EFTERÅRET 1965

Søndag den 3. oktober

45 konfirmander (Dyssegårdsskolens elever)

Søndag den 10. oktober

22 konfirmander (Munkegårdsskolens elever)

FORÅRET 1966

6 konfirmander

EFTERÅRET 1966

6 konfirmander

Undervisningen begynder mandag den 2. november. Klokkeslet efter nærmere meddelelse.

Rudolf Hansen.

Menighedsrådsmøde

afholdes i kirkens krypt
tirsdag den 19. maj d.å. kl. 19,00.

☆

DAGSORDEN:
Godkendelse af regnskaberne 1963-64.

☆

Mødet er offentligt.

Menighedsrådet.

Møder

Maj

Onsdag den 13.: Bibeltime. Østre kreds hos frk. Jakobsen, Alrunevej 24.

Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds Allé 1 (Joh. 3, 22-36).

Onsdag den 27.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt, hvor hr. Gammeltoft taler.

Juni

Onsdag den 3.: Kvindekredsmøde hos fru Ewertsen, Sønderdalen 24.

Onsdag den 17.: Fælles bibeltime hos hr. Lundbye, Merianvej 22. (Joh. 4, 1-42).

August

Onsdag den 26.: Fælles bibeltime hos hr. P. Geil, Sønderdalen 12. (Joh. 4,43-5,18).

Gave

Følgende gave er 5/5 skænket til Dyssegårdskirken:

Ved bisættelse af fhv. tobakshandler *Otto Christensen*, Stjerneborg Allé 6, givet til Dyssegårdskirken af fru Christensen og sønner 50 kr.
Vor hjerteligste tak!

Præsterne.

Johs. Ev. 4, 23-24

Men den time kommer, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede Faderen i ånd og sandhed; thi det er sådanne tilbedere, Faderen vil have. Gud er ånd, og de som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sandhed.