



Dyssegaards- * Kirken

Nr. 2

Juni 1963

28. Årgang

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Træffes
bedst hverdage (undtagen Tirsdag) Kl. 18—19.

Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants Allé 23, Hellerup, Telef. SØ 6183. Træffes
bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12—13.

Kordegn Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Træffes
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10—13. Fredag
tillige Kl. 18—19.

Organist, Dr. phil. Povel Hamburger,
Jægerbakken 7, Gentofte. Telf. OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telf. SØ 6427.

Menighedsraadets Formand:
Skoleinspektør Chr. Larsen,
Hulkærvej 11, Søborg. Telf. SØ 1550.

Menighedsplejen:
Formand: Sognepræst Hans Thyge Jacobsen.
Kasserer: Hr. Chr. Lundbye.

Livsudfoldelse

»Den kedsom vinter gik sin gang« (Ambrosius Stub). Også vi fik omsider ende på en lang og trang vinter og glæder os nu alle til sommer-tiden med dens lys og varme, med dens vækst og livsudfoldelse. Og når det bliver pinse, falder det os let og naturligt at synge: »Nu har vi sommer skær og blid —.« Og vi har alle den største interesse i, at den præges så meget som muligt af liv og vækst.

Liv og vækst er imidlertid ikke blot en proces, som udelukkende tilhører den ydre naturens verden. Den vedrører også vort indvortes menneske, vort åndelige liv. Det ved vi meget godt. Hvem kender ikke til det åndelige livs »vintertider«, hvor det hele ligger i dvale, er grebet af en underlig mathed? Da har vi intet højere ønske, end at denne tilstand må ophøre, at den igen vil vige og give plads for ny åndelig livs-

udfoldelse. Det gælder frem for alt, når talen er om det åndelige liv i egentligste forstand, *kristenlivet*, det som efter sit indhold er en fylde af tro og glæde, fred og håb. Men her har vi jo ofte erfaret en sørgelig mangel på vækst, tværtimod, vi måtte snarere sige, at det stod nærmest i stampe, og hvad vi mest af alt trænger til er en åndelig livsfornyelse.

Hvorledes får vi den? I det mindste »ikke ved egen fornuft eller kraft«, det kan vi nok indse. Skål kristenlivet udfolde sig for os som et troens og håbets liv, da må det helt igennem skænkes os som en gave. Og pinseevangeliet forkynder os just, at sådan blev det skænket de første, som levede i det — og at således skænkes det altid.

Pinseren er derfor ikke et budskab om, at nu blev det igen sommer med sol og varme og naturens skønhed. Dens indhold er af åndelig, kristelig art. Den forkynder os, at *Gud* selv vil skænke os tro og håb, og holde den i live, og styrke dem, når de mattes. Thi han vil give os del i sin *Ånd*. Og det er *Ånden* som levendegør. (Johs. 6, 63).

Max W. Olsen.

Flugt fra virkeligheden?

Vi kender alle til den anklage mod troen, at den bare er ønsketænkning. Den tør ikke se livets hårdhed og alt det meningsløse i øjnene. Den er kort sagt flugt fra virkeligheden.

Nuvel, alt det kan troen afspores til, men kun når den på en eller anden — og måske raffineret — åndelig måde er en flugt fra ham, som Hebræerbrevet et sted med et virkeligt godt udtryk kalder »Troens begynder og fuldender.« Om ham, hvis liv gik fra en fattig krybbe til et kors,

skal man vist ikke påstå, at han flygtede fra virkeligheden!

Ligesom et barns tro og tillid til forældrene — eller troen mellem to, der holder af hinanden — ikke er noget de selv skaber, men en gave, sådan er troen i kristelig forstand heller ikke noget, som vi selv skaber eller kan skabe. Den opstår, når vi møder og betvinges af en virkelighed uden for os selv, *Kristusvirkeligheden*, som med en ubegribelig myndighed siger mig sandheden om mit liv, og hvad det vil sige at være menneske, og samtidig viser mig en kærlighedsvilje, som jeg ikke kan unddrage mig, hvor ofte jeg end gør oprør imod den og fornægter den gennem den måde, jeg lever livet på.

Det mærkelige ved at være menneske er at vi i modsætning til alle andre levende væsener er under Guds tiltale. Alt det andet i skabningens vrimmel ligesom hviler i sig selv, men til dig og mig taler Gud. Vi kan unddrage os hans tale og tiltale, men hvis hans ord én gang har ramt os, står vi i et afgørende ordskifte med Gud og kan ikke knibe udenom.

Det giver én noget at tænke på, at Bibelen egentlig slet ikke handler om menneskers søgen efter Gud. Den fortæller jo langt snarere fra de første blade om, hvordan mennesker flygter fra Gud, — og netop derfor kommer den os ved! Det er ikke dydsmønstre, den handler om, men mennesker af kød og blod, mennesker som os, som ustandselig var på flugt, men også ustandselig forfulgt af Gud. *Også vi blev standsede i vor flugt, da Gud selv i sin kærlighed kom til os, der ikke ville komme til ham, og i Kristus, som blev vor broder, delte alting med os og nyskabte det gode liv for os.*

Så kan man altså godt sige, at det at tro er at give svar på tiltale. For troen står aldrig alene, som om den var noget, vi kunne sidde inde med og pege på. Den er et forhold, en livsforbindelse med ham, som er mit livs herre, og som jeg har ansvar overfor.

Om jeg tror — det vil jeg slet ikke kredse om; men jeg ved på *hvem* jeg tror: For Jesus er min Herre!

Pastor N. Lange.

Tak!

Jeg vil gerne herved bringe alle der glædede mig med hilsener og gaver på min 25-års jubilæumsdag en hjertelig tak.

*Rudolf Hansen,
kordegn.*

Skovturen

Menighedsplejens udflugt for de ældre i sognet vil, som ifjor, blive afholdt lige i begyndelsen af september måned. På grund af forårets kommunale skovturs-arrangementer har vi valgt at vente til efteråret.

Menighedsplejen.

Giroindsamlingen

Med stor taknemmelighed har vi indtil nu modtaget 1895,— kr. på det i sidste nummer af kirkebladet indlagte girokort. Såfremt nogen endnu har giroblanketten liggende og kunne tænke sig at hjælpe os, modtages enhver gave med stor tak!

Præsterne.

Hjælpen

Jeg kan jo aldrig noksom takke Gud for alt det gode, han har gjort og gør mod mig, så ubeskriveligt mere end, hvad jeg havde ventet.

Hvert øjeblik er der en verden af hjælp mulig, thi for Gud er alt muligt, o, hvor saligt, at han så tillige er kærlighed, at for den kærlige alt er muligt, og at den, for hvem alt er muligt er kærligheden. Og snubler jeg, sejrer synden et øjeblik over mig: O, i ethvert øjeblik er der for den redelig angrende er verden af hjælp i forsoningen for al vor synd hos ham, vor Frelser og Forsoner.

Søren Kierkegaard.

Gaver

Vi har haft den glæde at modtage følgende gaver til Dyssegårdskirken:

Slagtermester <i>R. Hanberg</i> , Kildebakke-	
gårds Allé 1	10,00 kr.
Politiassistent <i>E. Albér</i> , Mylius Erich-	
sens Allé 30	50,00 kr.
Vi bringer gaverne vor hjerteligste tak!	

Præsterne.

Befordring for ældre og andre

Af menighedsrådets rådighedssum er det til ladet at yde autobefordring til ældre mennesker og andre gangbesværede, som måtte ønske at komme til gudstjenesten. Vi gør opmærksom herpå, da det vist ikke er almindelig bekendt. — Man henvender sig til klokkeren, kirketjeneren eller præsterne. Det videre fornødne skal da blive ordnet! (Se telefonnumrene side 1).

Hans Thyge Jacobsen.

Dyssegårdskirkens opførelse

Vi bringer hermed byggeregnskabet, der nu er endeligt afsluttet:

Indtægter:

Kirkeministeriets bevilling	400.000,00
Gentofte Kommune	125.000,00
Lån i Sparekassen	344.666,69
Menighedsrådet	159.488,87
»Foreningen Dyssegårdskirkens Opførelse«	252.860,70
Grunden på Hans Jensensvej	21.275,03
Diverse	400,00
	<hr/>
	1.303.691,29

Udgifter:

Murerarbejdet m. m.	506.909,23
Tømrer	80.580,17
Snedker	25.070,00
Maler	13.710,40
Kloak	23.357,80
Stenhugger	43.802,00
Blikkenslager	3.711,80
Centralvarme, sanitet	61.038,19
Smed	3.147,00
Elektriker	27.335,35
Ventilation	13.225,00
Glarmester	2.683,00
Gartner	52.902,00
Orgel	97.855,00
2 klokker	21.250,00
Altervæg. Udsmykning	20.000,00
Døbefont	3.450,00
Lysekroner	20.788,00
Møbler	5.692,00
Kirkebænke m. v.	34.352,65
Omkostninger	169.041,31
Diverse	62.852,71
Overskud	10.937,68
	<hr/>
	1.303.691,29

Rudolf Hansen,
kasserer.

Konfirmationen

Der har hidtil meldt sig 102 konfirmander til konfirmationerne i 1964. Vi gør opmærksom på, at tilmelding meget vel kan finde sted fremdeles, men vi anmoder om, at eventuelle henvendelser til en af præseterne herom må blive fremskyndet mest muligt. Yderligere erindres om at konfirmationerne i 1964 finder sted

den 22. marts

og

den 4. oktober.

Om der vil blive én eller to konfirmationer de pågældende dage kan ikke oplyses, førend vi kan se det endelige antal tilmeldte børn.

Hans Thyge Jacobsen.

Ferie

Pastor Max W. Olsen holder sommerferie fra 27. juni til 27. juli. Pastor Jacobsen holder ferie i august måned.

R. af D.

Dyssegårdskirkens organist, lektor ved Københavns Universitet, dr. phil. Povl Hamburger, er ved kgl. resolution af 1. maj blevet udnævnt til Ridder af Dannebrog.

Vi vil også her i menighedsbladet udtale vor hjertelige lykønskning i anledning af denne velfortjente udmærkelse.

R.

En kirkegænger

En radioreporter havde en dag en samtale med en gårdmand fra Mors. Der faldt bl. a. følgende ord:

Reporteren: De har været i kirke idag?

Gårdmanden: Ja, de er A hwær sønda!

R.: De har måske ovenikøbet Deres faste plads i kirken?

G.: Ja, A sejer åltir po den tredeowerst bæk hel ind ve æ weg!

R.: Der sad måske ligefrem Deres far før Dem?

G.: Nej, de gjow han no et, for han såd forudden i den sam bæk, men dæe sejer mi ældst bror no!

R.: Kommer De hver søndag?

G.: Ja, for de æ jo en del å mi lyw!

R.: Hvad kommer De der efter?

G.: A kommer for å sjong mi salmer, be mi bønner, hør skriftens ord løst op å for å go te ålter! —

Denne brave jyde er et eksempel til efterfølgelse for mange — også i Dyssegård Sogn!

(Efter »Københavns Kirkesag«).

Det evige liv

Vi kan ikke forestille os det evige liv. Det, vi kan forestille os, er altid noget jordisk, forgængeligt, verdsligt. Vi kunne heller ikke vide noget om det evige liv, dersom det ikke var blevet synligt for os i Jesus Kristus. Når vi ser ham, forstår vi, at vi er skabte til dette evige liv. Men hvis vi spørger: Hvad er da dette evige liv, finder vi nogen mening i tanken om det, når vi ikke engang kan forestille os det? Så lyder svaret: Det er livet hos Gud, i Gud, fra Gud. Det er livet i fuldkomment samfund med ham. Derfor er det også et liv i kærlighed, ja, det er kærlig-

heden selv, livet uden alt det som er af synden. Derfor er det uden smerte, angst, sorg og nød.

Dersom dette evige liv ikke fandtes, var livet her uden mening, uden mål og hensigt, uden betydning, uden alvor og uden glæde. Det var et intet. For det, som ender i ingenting, er selv ingenting. At det hele ikke ender med dette intet, men at det evige liv venter os, det er netop Jesu Kristi glade budskab. Han er kommen for at give os dette løfte som et lys i denne mørke verden.

En kristen er et menneske, som ved Jesus Kristus er blevet *sikker* på det evige liv.

Emil Brünner.

Møder

Juni

Onsdag den 12.: Kvindekredsmøde hos fru Ewertsen, Sønderdalen 24.

Onsdag den 19.: Fælles bibeltime hos hr. Lundbye, Merianvej 22. (Gal. 2).

August

Onsdag den 28.: Fælles bibeltime hos hr. P. Geil, Sønderdagen 12. (Gal. 3).

September

Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos frk. Olsen, Høeghsmindevej 23.

Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

Vestre kreds hos hr. Gammeltoft, Dalstrøget 144.

Onsdag den 25.: Offentligt møde i Dyssegårdskirkens krypt.

Taler: Landssekretær for KFUM's soldatermission *Erik Bærenholdt*.

SØNDAGSSKOLEN

Søndagsskolen i Dyssegårdskirkens krypt begynder igen efter sommerferien den 25. august.