



Dyssegaards- Kirken



Nr. 3

September 1961

26. Årgang

KIRKEBUS

På initiativ af Dyssegård Grundejerforening og især dens formand, glæremester **Fritjof Hansen**, med tilslutning af **Dyssegårds Sogns Menighedsråd**, med tilladelse af **Gentofte Kommunalbestyrelse** og endelig med velvilje fra vognmand **M. C. Stephansens** side, er der fra søndag den 27. august og fremover etableret en busforbindelse til Dyssegårdskirken hver søndag formiddag til højmessens.

Bus udgår fra Søborghus endestation kl. 9,45 og kører ad **Vangedevej** til jernbaneoverskæringen ved **Ellegårdsvej**, derfra ad **Sønderengen** til **Dyssegårdsvej** og kirken. – Kører ad samme vej i modsat retning straks efter gudstjenestens afslutning.

Det er med største glæde og tak, vi ser denne ordning iværksat, og vi håber, at mange ældre mennesker og andre, som er gangbesværede, vil ivrigt benytte denne udmærkede hjælp til at komme til kirke, så at de pågældende, som har taget dette initiativ, ikke skal blive skuffede.

Hans Thyge Jacobsen
Sognepræst

Max W. Olsen
res. kapellan

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8, Hellerup. Telf. GE 2364. Træffes
bedst hverdage (undtagen Tirsdag) Kl. 18–19.

Residerende Kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants Allé 23, Hellerup. Telef. SØ 6183. Træffes
bedst Hverdage (undtagen Fredag) Kl. 12–13.

Kordegne Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Hellerup. Telf. GE 2875. Træffes
Hverdage (undtagen Torsdag) Kl. 10–13. Fredag
tillige Kl. 18–19.

Organist, Dr. phil. Povl Hamburger,
Jægerbakken 7, Gentofte. Telf. OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,
Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telf. SØ 6427.

Menighedsraadets Formand:
Skoleinspektør Chr. Larsen,
Hulkærvej 11, Søborg. Telf. SØ 1550.

Menighedsplejen:
Formand: **Sognepræst Hans Thyge Jacobsen**.
Kasserer: **Hr. Chr. Lundbye**.

Kirkegang

»To mænd gik op til helligdommen for at bede«. Således begynder en af Jesu lignelser (Lk. 18, 9-14). To mænd gik altså i kirke, for at bruge vore ord. De deltog begge i gudstjenesten, men fik ikke samme udbytte af den, for Jesus siger om den ene af dem, en tolder, at »han gik retfærdiggjort hjem«. Den anden, som var en fari-sæer, gjorde det derimod ikke. Hvorfor? Var der noget som forstyrrede hans andagt? Nej, men de to mænd kom til Guds hus og til gudstjenesten med forskelligt sindelag.

Det afhænger altså af os selv, om vi får udbytte af vor kirkegang. Det kommer an på, med hvilket sind, med hvilken tankegang vi kommer til gudstjenesten i Herrens hus.

De to mænd i evangeliet kom for at bede. Og-

så vor gudstjeneste begynder med en bøn, en »indgangsbøn«, som angiver hensigten med at vi nu er kommet til kirke. Vi kom for at høre, hvad Gud vil tale til os!

Er det nu også *altid* helt rigtigt? Ordet fra Gud, det som ofte sætter et menneske på plads — har vi *ubetinget* lyst til at høre det? Det ord, som kalder et menneske en synder og henviser ham til Guds nåde — er det ordet, som vi endog vil længes efter at høre?

Eller siger vi: Det har vi hørt — og taget imod! Det er et overstået stadium. Men visse andre kunne jo godt trænge til det ord, for der er ikke så lidt i deres tilværelse, som trænger til en ændring! Men vi — vi har hørt det og taget imod og bedret os derved, så Guds nåde imod os har sandelig ikke været forgæves, og det takker vi for af hele vort hjerte!

Det sindelag og den tankegang er farisærens — han som ikke fik noget ud af sin kirkegang.

Tolderen derimod — havde kun 5 ord at bede: »Gud vær mig synder nådig!« Han havde intet at prale af, tværtimod; men han tog sin tilflugt til Guds nåde. Den var det eneste han turde regne med. Han gik retfærdiggjort hjem, siger Jesus. Og han skal være vort forbillede, når vi går i kirke. Vi kommer for at bede og for at takke. For at bede om, at Gud atter og atter vil tale sit nådes ord til os om, at vi for Jesu skyld må være Guds børn og høre hjemme hos ham for tid og evighed — og for at *takke* ham, fordi han igen og igen kalde os til sit hus for at høre evangeliet, det glædelige budskab om, at »således elskede Gud Verden (os mennesker), at han gav sin énbårne Søn, for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes men have et evigt liv.« (Johs. Ev. 3, 16).

Uge efter uge ringer kirkeklokkerne. De ringer for at kalde os til Gudstjeneste. Lad os flittigt følge kaldet og komme *i kirke* — komme med den rette indstilling, for at vi også kan gå *fra kirke* med udbytte.

»Han gik retfærdiggjort hjem« — han gik fra Guds hus forvisset om Herrens barmhjertighed, som møder os i syndernes forladelse.

Max W. Olsen.

Konfirmanderne

Konfirmander, som er undervist i afvigte vinter, og som agtes konfirmerede søndag d. 1. oktober bedes givet møde i kirkens krypt

torsdag d. 28. september kl. 20

til information.

Nye konfirmander

Næste hold, som består af sådanne, som agtes konfirmerede *enten* søndag d. 15. april 1962 *eller* søndag d. 7. oktober 1962, møder *Mandag d. 6 november kl. 8* i præstegården. — Dåbsattest skal medbringes.

Hans Thyge Jacobsen.

Sognepræst.

Skovturen

Dyssegårds sogns menighedspleje indbyder alle ældre mennesker i sognet til en — forhåbentlig — dejlig udflugt

mandag d. 4. sept. kl. 13,30

med start fra præstegården. Det er *vognmand Emil Edelskov*, som med to smukke »europagående« busser kommer og hjælper os, så det er fuldstændig gratis for deltagerne. Vi udsender særlige indbydelseskort til så mange, som vi har adresser på; men vi beder alle, som ikke har modtaget en sådan indbydelse, om at melde sig i god tid til klokkerkontoret. — Efter kaffebord (også gratis) et sted i Nordsjælland er vi hjemme igen kl. ca. 18.

Menighedsplejens bestyrelse.

Dyssegårdskirken er åben!

Det standende spørgsmål om »åbne kirker« har vi forsøgsvis søgt løst på den måde, at der hver dag *fra morgenringning til aftenringning* er åbent adgang til kirken for andagtssøgende og sådanne, som måtte ønske at se den smukke nye kirkes indre. Adgangen sker gennem døren på *østre* side af tårnet (imod Lyngbyvej). Vi håber nu, at alt må foregå sømmeligt og i ærbødighed for det indviede kirkerum.

H. Th. J.

Lydisolering

Nogle har klaget over Akustikken i vor nye kirke. Men lydforholdene i så stort et rum kan ikke ventes helt i orden med det samme. Har nogen haft besvær med at høre, skal man vide, at lydteknikere er i fuld gang med at kontrollere forholdene, og at alt vil komme i bedst mulig orden snarest.

H. Th. J.

Giroindsamlingen til kirkebladet

Dette års indsendte bidrag, for hvilke vi bringer alle, som deltog, en hjertelig tak, udgjorde kr. 1189,00. Det er vort håb således at være i stand til at udsende et nummer mere end tidligere år. Næste blad vil komme til Advent.

Præsterne.

Gaver til kirken

Fru Rosa Jørgensen, Bøgehøj 8, har givet os et brugt, men udmærket klaver, som var særdeles kærkomment til mødelokalerne i kirkens krypt. Vi bringer også her i bladet fru Jørgensen vor hjerteligste tak!

Fra »Asylet af 28. maj 1835«, Adelgade 37, København, har vi, da asylets bygning faldt for »saneringen«, som gave modtaget et stort reliefbillede, forestillende »Jesus velsigner de små børn« (Mk. 10, 13-16). Billedet er indtil videre opstillet i krypten (garderoben). Menighedsrådet tager senere stilling til relieffets anbringelse.

Præsterne.

Eftermiddagsgudstjeneste igen!

Da den ny Dyssegårdskirke blev indviet, begyndte vi her som i andre sogne at holde to gudstjenester hver søn- og helligdag (med enkelte undtagelser), således at der er højmesse kl. 10 og aftensang kl. 16.

I sommerferietiden har det imidlertid vist sig, at vi kun kan holde gudstjeneste om formiddagen; folk er ikke hjemme, men enten på ferie eller på udflugt.

Nu er sommeren forbi for denne gang (nogle vil sige, at den slet ikke har været der!) — og

vi genoptager derfor eftermiddagsgudstjenesten fra og med søndag d. 17. september kl. 16.

Vi henleder opmærksomheden på, at der både kan holdes *dåb* og *altergang* om eftermiddagen!

Præsterne.

Menighedsmøder

Møder, som nærmest tager sigte på oplysende foredrag om kirke og kristendom, har vi jo gennem mange år indbudt til. På grund af forholdene ved overflytning til den nye kirke har de imidlertid været indstillede sidste vinter. Men nu indbyder vi påny alle sognets beboere til at samles den første tirsdag i hver måned i vinterhalvåret. Og nu i vor nye kirkes store og pæne lokaler i krypten. Programmet ser foreløbig således ud:

Tirsdag d. 3. oktober kl. 20.

Pastor Max W. Olsen: Højkirkeligheden — referat og kritik. — (Lysbilleder).

Tirsdag d. 7. november kl. 20.

Klokker Rudolf Hansen: Ferierejse i det katolske Spanien. — (Lysbilleder).

Tirsdag d. 5. december.

Organist, dr. phil. Paul Hamburger: Orgel og kirke. — Demonstration af det nye orgel. — Fælles kaffebord (kr. 1,50).

Hans Thyge Jacobsen. Max W. Olsen.

Hvilen i Gud

Hvor skal min trætte sjæl finde hvile? Der- som jeg skulle beskrive dens tilstand, da måtte jeg sige, at den er som fuglen, som stormen har drevet hen over øde have. Den stiger op mod himlen; men snart trættes dens vinger. Den synker ned mod den gyngende flade, men finder intet fodfæste. Den svæver og svæver uden ro; over den himlen, under den et umådeligt dyb. Skal sjælen altid således svæve mellem himmel og hav og aldrig finde hvile? Eller skal jeg vende tilbage til det hvorfra jeg kom, til den lave kyst? Skal jeg lamme sjælens vinger, at stormen aldrig tiere skal rive den bort, når den vil udbrede dem? Skal jeg kvæle sjælens hede længsel, skal jeg mætte mig med jordens frugter, og da overgive legemet, når det er mæt, sjælen, når den er trættet i sin møje under legemets træl-

dom, for legemets nødtørft, til den uvirksomme søvn?

Skal jeg sige til mig selv, at alt, hvad alle hjerter kalder det ædle, store, gode, kun er et gøglesyn, kun en drøms usikre blændværk?

Jeg trænger til en støtte, hvortil jeg kan holde mig; jeg trænger til at finde den, som er visere og bedre end jeg, til et levende bryst, hvortil jeg kan hælde det mødige hoved. Der er *ét* navn, som er over alle navne, tilbudet, velsignet som intet andet; det lyder verden rundt, lyder i den mægtiges paladser som i den ringes hytte, i livets brusende hvirvel og i dødens ensomme stilhed, for vise og umyndige. Det lød i mit øre næsten så tidligt som noget andet navn, trængte med sin velklang ind i mit inderste og blev derinde.

Verdens larm og verdens spot har ikke kunnet rive *Jesu Christi* navn ud af mit hjerte!

J. P. Mynster.

Vor tilflugt

Vær du, o Gud, vor klippe og vort tilflugtssted!

I verden går vi på gyngende, usikker grund; vi føler, hvor den bevæger sig under os — uroligt og vaklende — så vi intet sted har et fast og sikkert fodfæste.

Derfor beder vi: »Vær du vor klippe, du evig, urokkelige, uforanderlige Gud«. Vær du vort tilflugtssted, når vi, jagede af vore fjender, trætte og udmattede flyr til dig, flyer hen til det sted, hvor vi tror os sikre.

Men særlig beder vi om værn mod fjenderne i vort eget, forsagte hjerte, der altid søger fasthed og bestandighed i denne verden.

Tak, vor Gud, fordi du er vor klippe og tilflugtssted evindeligt!

J. H. Monrad.

Møder

September

Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

Onsdag den 13.: Fælles bibeltime hos hr. Appel Lustrup, Ewaldsbakken 28. (Hebr. 10).

Onsdag den 27.: Offentligt møde hos hr. Lundby, Merianvej 22. Pastor J. S. Jensen, Emdrup, taler.

Oktober

Onsdag den 4.: Kvindekredsmøde hos fru Appel Lustrup, Ewaldsbakken 28.

Onsdag den 11.: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Øster Hansen, Hagens Alle 25.
Vestre kreds hos hr. Hanberg, Kildebakkegårds Allé 1. (Hebr. 11).

Onsdag den 25.: Offentligt møde hos hr. P. Geil, Sønderdalen 12. Pastor emeritus J. Chr. Jensen taler.

November

Onsdag den 1.: Kvindekredsmøde hos frk. Olsen, Høegsmindevej 23.

Onsdag den 8.: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Jakobsen, Alrunevej 24.
Vestre kreds hos hr. Jensen, Sønderdalen 47. (Hebr. 12).

Onsdag den 22.: Offentligt møde hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

December

Onsdag den 6.: Kvindekredsmøde hos fru Jepsen, Kildebakkegårds Allé 11.

Onsdag den 13.: *Julemøde.*

SØNDAGSSKOLEN

begynder igen efter sommerferien
søndag den 3. september i Dysse-
gårdskirkens krypt.

Alle børn er hjertelig velkomne!
Vi samles hver søndag kl. 13—14.
