



# Dyssegaardskirken



Januar 1961

26. Årgang

## Dyssegaardskirkens indvielse

Den nye kirke i Dyssegaard Sogn er nu færdig. Den mangeårige kirkesag står med andre ord foran sin afslutning. Stor og smuk ligger Dyssegaardskirken nu ved siden af præstegården og ses viden om. Tilbage står så blot at få den indviet og taget i brug. Det vil den hurtigt blive! Indvielsesdatoen er nemlig nu fastsat.

Kirkens højtidelige indvielse finder sted

**SØNDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 10**

ved biskoppen over Helsingør Stift

**J. B. LEER ANDERSEN**

*Blad venligst om til side 2*



Denne festlige indvielsesgudstjeneste vil vi naturligvis allesammen meget gerne med til! Men Dyssegaard Sogn omfatter 10.000 beboere, og selv om vi har fået en stor og rummelig kirke, kan umuligt alle få plads på én gang. Det lader sig IKKE gøre at skaffe pladser udover de faste, f. eks. ved ekstrastole eller ståpladser i midtergangen, da denne må holdes fri og åben af hensyn til den procession, som indleder og afslutter indvielsesgudstjenesten. Dertil kommer, at der ved en kirkeindvielse altid er en mængde embedsmænd og repræsentanter fra stat, amt og kommune, som skal med af officielle grunde; desuden er samtlige provstiets præster indbudte, ligesom det bliver nødvendigt at skaffe plads til håndværkere, der på forskellig vis har medvirket ved kirkens fuldførelse. Disse kategorier af indbudte skønnes at optage ca.  $\frac{1}{3}$  af de forhåndenværende pladser. Resten må fordeles på bedste måde. Og det vil sige, at vi ikke kommer uden om AGDANGSKORT. Disse kan efter menighedsrådets beslutning afhentes af sognets beboere på kirkekontoret, Ellemosevej 115, mandag den 6. februar kl. 13-14 og onsdag den 8. februar kl. 19-20. Der kan kun udleveres højst 2 kort til hver. Telefoniske eller skriftlige anmodninger kan vi (præsterne og kordegnen) desværre ikke modtage.

Hvor beklageligt det end er, kan kirken altså ikke rumme alle, som gerne ville deltage i højtideligheden om formiddagen. Derfor afholdes om eftermiddagen endnu en gudstjeneste. Kl. 16 er der højmesse, hvor begge Dyssegaardskirkens præster medvirker, og stort set vil samme liturgi blive benyttet som kl. 10. Dog medvirker biskoppen naturligvis ikke; men der bliver anledning til for første gang at gå til alters i den ny kirke. Og til denne gudstjeneste er der ikke adgangskort! Men man gør nok klogt i at komme i god tid!

HANS THYGE JACOBSEN

MAX W. OLSEN



## Kirkens tilblivelseshistorie

Dyssegårdskirkens tilblivelseshistorie er lang, og sommetider har den også været trang. Det begyndte med, at den her på grunden liggende gamle bondegård »Dyssegården« brændte i 1934. Dens ejer, min gode ven overretssagfører *Freilev* kom til mig og tilbød at overlade os grunden til en meget moderat pris, fordi han mente, at den kirke, som naturligvis måtte komme her i Gentofte kommunes sydvestlige del, burde placeres på dette det højest liggende og i centrum beliggende punkt af egnen. Ved Gentofte kommunes og kirkeministeriets hjælp lykkedes det da også at få sagen bragt i orden. Ministeriet købte en trediedel til opførelse af embedsbolig — præstegården stod da færdig allerede i efteråret 1936 — og de resterende to trediedele skænkede kommunen da til kirkegrund. Såvidt kommet gik arkitekt *Georg Palludan* straks i gang med at udarbejde planerne for den nye kirke. Disse blev af ministeriet omgående godkendt med ros og uden krav om nogen som helst ændring. Dette var til ære for arkitekten og til glæde for menighedsrådet, idet man således undgik langvarige og besværlige forhandlinger. Således var vi nogenlunde klar til at påbegynde opførelsen allerede i 1939 også m. h. t. finansieringen, om hvilken jeg senere skal meddele noget.

*Men så kom krigen.*

Denne store ulykke for hele vor verdensdel bragte selvsagt en radikal forstyrrelse ind i vort arbejde her i Dyssegårds sogn. Byggestop, som varede lige indtil 1. december 1957. Inflation, som bragte vore økonomiske midler i en stedse svagere virkekraft. Alt dette har ikke været så nemt at have med at gøre. Men der var intet at stille op; vi måtte tie og bie. Det eneste, vi kunne gøre var at blive trofast ved med indsamling af de — talmæssigt set — stedse stigende fornødne beløb.

Og nu lidt om finansieringen. — Allerede i 1934, såsnart sagen var blevet aktuel ved grundens erhvervelse, stiftede vi »Foreningen Dyssegårdskirkens opførelse«. Denne har ved sit arbejde skaffet det krævede grundlag for, at der med held kunne rettes ansøgning til det offentlige om tilskud. Ved indbetaling af et årligt medlemskontingent, ved afholdelse af årlige folkefester med bazar, ved afholdelse af rådhuskoncerter i krigens tid, ved afholdelse af skuespillernes arrangementer (*Hans W. Petersen*) i Dyssegårdsskolen og ved henvendelse til enkeltpersoner her i sognet om større bidrag, har vi ved foreningens virksomhed tilvejebragt cirka

300.000 kr. Ialt har 1115 af sognets beboere i tidens løb været medlemmer.

Opmuntret af denne indsats bevilgede Gentofte kommunalbestyrelse yderligere et kontant tilskud på 100.000 kr.

Nået så langt opnåede vi derefter en bevilling på finansloven på 400.000 kr. De sidste 400.000 kr. er tilvejebragt ved lån at afdrage over kirkeskatten på 50 år.

Således blev de fornødne 1.200.000 kr. tilvejebragt. Det er jo ejendommeligt at tænke på, at overslaget fra 1939 til det samme projekt kun var på 360.000 kr. Et tidernes tegn!

Nu håber vi, at man ved regnskabsafslutningen til ministeriet kan vise, at budgettet har holdt. Der har jo været vanskelige forhold på arbejdsmarkedet overalt, mens opførelsesarbejdet har stået på. Men vi håber! Det er så trist at skulle ud med en indsamling til dækning af underskud. Men det ser ud til at gå, og vi ønsker det bedste.

Ja sådan ser altså i korthed det historiske forløb ud. Der kunne være mange enkeltheder fra disse mange år at fremdrage til glædelig ihukommelse. Men pladsen her tillader det ikke.

Nu ønsker vi hverandre i Dyssegårds sogn en glædelig og velsignet kirkeindvielseshøjtid, og at vor nye, store og smukke kirke for os, vore børn og kommende slægter, må blive vort tilflugtssted i trangen til Guds nåde.

*Hans Thyge Jacobsen.*

## HELSENGØR STIFT

Fra 1. januar 1961 at regne deltes det hidtilværende Københavns Stift i et noget mindre Københavns Stift, hvis biskop stadig har rang som folkekirkens »primas«, og et nyoprettet *Helsingør Stift* med Sct. Olai Kirke i Helsingør som domkirke. Til biskop er udnævnt *J. B. Leer Andersen*, der siden 1956 har været sognepræst ved nævnte kirke. Embedet som domprovst er endnu ikke besat.

Den foretagne stiftsdeling berører Dyssegård sogn, der hører under Sokkelund Herreds Østre Provsti, som er tillagt det ny Helsingør Stift. Vi har med dette års begyndelse både en ny biskop og en ny stiftsby!

Med denne nydannelse er imidlertid en lang og interessant kirkelig-administrativ udvikling bragt til en i det mindste foreløbig afslutning.

Fra den tidlige middelalder berettes, at en biskop *Aage* († 1060) varetog den kirkelige administration både på Sjælland og i Skåne (der jo dengang hørte til Danmark). Ved hans død fore-



toges en deling, idet Sjælland med tilhørende småøer (og fra 1169 desuden Rügen) blev et særligt bispedømme, *Roskilde Stift*. Dog fik den navnkundige roskildebiskop *Absalon* († 1201) ved sit valg til Ærkebiskop i Lund 1177 speciel tilfaldelse til fortsat også at administrere Roskilde Stift. Indtil han i 1191 trak sig tilbage havde Sjælland og Skåne derfor igen fælles biskop.

Allerede i middelalderen ansås Roskilde Stift for at være for stort. En pavelig Nuntius (udsending) udsendt 1320 søgte forgæves at få det delt, rimeligt nok fordi Roskilde bispestol var et »godt embede«. De årlige indtægter takseredes i 14. århundrede til 3000 gylden, en kæmpesum i hine tider.

Ved reformationen (1536) blev biskoppernes kirkelige og politiske magt brudt, og for Roskilde Stifts vedkommende skete der dette, at bispesædet flyttedes til København og stiftets navn ændredes til *Sjællands Stift*; dog kaldtes den gamle katedral stadig »Domkirke« og dens sognepræst »Domprovst«, ligesom de årlige landemoder afholdes der. Også portrætterne af stiftets lutherske biskopper ophænges her. Den ældgamle tradition lod sig dog ikke helt tilintetgøre!

Som tiden gik, følte Sjællands Stifts uoverkommelighed imidlertid mere og mere. Det omfattede foruden Sjælland og omliggende mindre øer også Bornholm (den eneste del af det gamle Lunds Ærkestift, som Danmark har beholdt!), samt Færøerne og Grønland. Men først ved lov af 30. juni 1922 blev en deling virkeliggjort. Ved denne genoprettedes i noget reduceret skikkelse Roskilde Stift med egen biskop i den gamle domkirkestad, idet København-Frederiksberg, Københavns Amtsrådsreds, Frederiksborg amt, Bornholm, Færøerne og Grønland udskiltes under betegnelsen *Københavns Stift*. Dr. theol. H. Ostfeld, som havde været Sjællands biskop siden 1911, blev det ny Københavns Stifts første biskop († 1934).

Under hans efterfølger dr. theol. H. *Fuglsang-Damgaard* er Københavns Stift stadig vokset i folketal og oversteg tilsidst, hvad en enkelt mand forsvarligt kunne påtage sig. Da biskop *Fuglsang-Damgaard* med udgangen af 1960 fratrådte på grund af alder, foretoges derfor, som ovenfor nævnt, en ny stiftsdeling.

Men omegnskommunernes folketal vil stige fremdeles. Og — 5 københavnske sogne er tillagt Helsingør Stift.

Deri ligger en antydning af en eventuel kommende stiftsdeling (Bispebjerg Stift??).

Nok er kirken et »gammelt hus«, men den kan godt følge med tiden.

Det har den gjort i 900 år her på Sjælland!

*Max W. Olsen.*

## Juleindsamlingen 1960

Menighedsplejens bestyrelse retter herved en hjertelig tak til de mange sognebeboere, som bidrog til det smukke resultat af vor juleindsamling i december.

Der indkom ialt kr. 5866,00, heri indbefattet kr. 1000,00 som gave fra Helleruplund sogn.

Bestyrelsen holdt møde den 19. december i præstegården og foretog efter bedste skøn uddeling af julegaver til gamle, syge og trængende mennesker her i sognet.

Vi retter en varm tak til vore mange trofaste listebærere og til Helleruplunds menighed.

I bestyrelsen for Dyssegård Sogns Menighedspleje:

*Hans Thyge Jacobsen,*  
formand.

*K. K. Weber,*  
næstformand.

*Chr. Lundbye,*  
kasserer.

*Rudolf Hansen,*  
sekretær.

*Max W. Olsen.*

*Helge Larsen.*

*Agnes Jacobsen.*

*Ester Rønnenkamp Holst.*

*Edith Hansen.*

---

### Adresser:

**Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,** Dyssebakken 8, Hellerup. Telefon GE 2364.

**Residerende kapellan Max W. Olsen,** Grants Allé 23, Hellerup. Telefon SØ 6183.

**Kordegn Rudolf Hansen,** Ellemosevej 115, Hellerup. Telefon GE 2875.

**Organist, dr. phil. Povl Hamburger,** Jægerbakken 7, Gentofte. Telefon OR 5227.

**Kirkebetjent H. Braune,** Dyssegaardsvej 98, Søborg. Telefon SØ 6427.

**Menighedsrådets formand: Skoleinspektør Chr. Larsen,** Hulkærvej 11, Søborg. Telefon SØ 1550.

---