



Dyssegaards- Kirken

Nr. 2.

Oktober 1958

23. Årgang

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes bedst Kl. 18—19 (Tirsdag ikke).

Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træffes bedst Kl. 12—13. (Fredag ikke).

Klokker Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2875. Træffes hver Dag (undt. Torsdag) Kl. 10—13, Fredag tillige Kl. 18—19.

Organist Povl Hamburger:
Jøgerbakken 7, Telf. OR 5227.

Menighedsraadets Formand:
Overretssagfører Hans Bredmose,
Strandvej 110, st. tv.

Menighedspsygepl. Frk. E. Rønnenkamp Holst,
Bøgehøj 36, 1. Telf. HE 6719. Træffes Kl. 13—15.

Menighedspsygepl. Frk. E. Hansen.
Højsgaards Alle 62, Telf. GE 3151. Træffes 13—15.

„Huset, som Gud har bygt —“

Guds Hus — således kaldtes allerede templet, gudstjenestens sted, i den gamle pagts dage (Ps. 84, 11; Ps. 135, 2). Og *Guds Hus* blev også hurtigt benævnelsen på de bygninger, som de kristne menigheder rejste, overalt hvor de dannedes, for dér at kunne samles til lovsang, bøn, evangeliets forkyndelse og sakramenternes forvaltning.

Udover jorden finder vi disse kirkehuse; mange af dem har en ærværdig alder, og ikke få er navnkundige på grund af deres smukke arkitektur eller kostbare udsmykning. Selv om flertallet af dem må søges i udlandet, har vi dog også her i Danmark en mængde skønne kirker »bygte til Frelserens Ære« (Grundtvig), ligeså mange vidnesbyrd om, at vort folk i umindelige tider

har forstået, at vi mennesker »lever ikke af Brød alene« (Mt. 4, 4), men har også behov for det Gud ord, der »bliver evindeligt« (1 Pt. 1, 25), og som »formår at opbygge os og at give os Arven iblandt alle de helligede« (Ap. Gern. 20, 32). Thi det er menneskers opbyggelse, hvorom det hele drejer sig.

Og inde i kirkehusene, hvadenten de nu er små eller store, pragtfulde eller kun beskedne, rejses det egentlige, det åndelige gudshus:

»Vi er Guds Hus og Kirke nu, bygget af levende Stene, som under Kors med ærlig Hu Troen og Daaben forene —«. (Grundtvig).

Vi mennesker kan nok bygge kirker udvortes og synligt. Og der er brug for mange netop nu i vor store hovedstad og dens nærmeste opland. Men når i egentligste forstand »et Gudshus skal opbygges«, da må Gud selv med sit ord og sine sakramenter gøre gerningen. Først da får vi »Huset, som Gud har bygt« (Grundtvig).

Nu er vi efter mange års ventetid endelig i færd med at bygge *Dyssegårdskirken*, der bliver både en stor og en meget smuk kirkebygning. Men lad os i vor store glæde over arbejdet, der skrider frem fra dag til dag, lad os i al vor iver med at smykke og udstyre denne nye sognekirke endelig ikke glemme, at det er kun rammen — ikke uvæsentlig, ganske vist — vi her danner for Guds gerning i vort slægtled som i de kommende!

Når Hans, vor himmelske Faders, gerning sker med mennesker og får en god modtagelse, da opbygges også her på dette sted »*Guds Hus* — *den levende Guds Kirke*«. (1 Tim. 3, 15).

Max W. Olsen.

Grundstensnedleggelsen

Søndag den 14. september oprandt endelig den så længe ventede dag for grundstensnedleggelsen til den nye Dyssegårdskirke. Højtideligheden var begunstiget af det smukkeste vejr, stille, varmt og solfyldt.

Kl. 14 var en stor forsamling såvel af indbudte som af sognets folk mødt frem på byggepladsen, og lidt efter udgik fra præstegården med Københavns biskop, dr. theol. H. Fuglsang-Damgaard og sognepræst Hans Thyge Jacobsen i spidsen en procession af kommunens præster, som tog plads i den kommende kirkes kor. Menighedsrådets formand, overretssagfører Hans Bredmose, bød velkommen, og man sang »På Jerusalem det ny —«, hvorefter biskoppen talte om kirkens betydning for vort folk før og nu. Han sluttede med at nedbede Guds velsignelse over byggeforetagendet, at kirken måtte blive fuldført til Guds ære og menneskets frelse. Efter salmen »Ånd over ånder —« oplæste menighedsrådets formand grundstensdokumentet —> som derpå sammen med en del mønter anbragtes i et cylindrisk gemme. Man sang de to første vers af »Hvor Gud sit hus ej bygge vil —« og pastor Jacobsen fremsagde, mens alle rejste sig, den apostolske trosbekendelse, og nu fulgte så det øjeblik, da de 3 grundsten nedlagdes af kirkeministeren, fru Bodil Koch, biskop Fuglsang-Damgaard og menighedsrådets formand.

Efter de 2 sidste vers af førnævnte salme læste Dyssegårdskirkens residerende kapellan, mag. art. Max W. Olsen, den gamle kollekt om Ordet, bad Fadervor og lyste velsignelsen.

Den meget smukke og højtidelige grundstensnedlæggelse sluttede med salmeverset »Ære være Frelsermanden«.

W.



G Højtidelighed!
Du skænker vort Hjerter, hvad Verden ej ved.
Kvad svagt vi kun skimte, mens Øjet er blødt.
Du lever dog i os, det føle vi godt.
Hil hånd, siger Herren, er Himmel og Jord.
Hvor Højtighed bor!
A. J. S. Grundtvig, 1838.

Dyssegaard Sogn er ved kgl. Resolution af 17. April 1938 udskilt fra Vangede Sogn, som i År 1931 er udskilt fra Gentofte Sogn.

Den 16. November 1933 blev „Midlertidig Kirkesal“ til Brug for del stærkt voksende Hvarter omkring — de gamle Gaarde, Dyssegaarden, Njøsgaarden, Navsgaarden, Nrd. og Sdr. Hulegaard, Ellegaarden, m. fl. — indviet af Biskop Hans Olesen i et ledigt Søkale i Dyssegaards skolen.

Kirkesalen har siden da været i Brug til særlige kirkelige Hændinger undtagen Begravelse, som ikke paa Grund af Indgangsforholdene kan finde Sted herfra.

I den treenige Guds Navn nedlagdes den 14. 9. 1938 i Kong Frederik II's Regeringsaar Grundstenen til denne Kirke, Dyssegaardskirken i Dyssegaard Sogn i Gentofte Kommune.

Kirkeminister var da eand theol. Fru Bodil Koch.
Dr. theol. Hans Fuglsang-Damgaard var Biskop over Høbenhavn's Stift.
Gunnar Sparso var Trost for Sønderland Herreds 1ste Provsti.
Hans Thyge Jacobsen var Sognepræst for Dyssegaard Sogn.
Max William Olsen var residerende Kapellan.
Ove Larsen var Amtmand for Sjællands Stiftamt.
Direktør i Byggeriforeningen Aage Østerberg var Borgemeister for Gentofte Kommune
Arkitekt Georg Salldan M. A. A. har tegnet Kirken og ledet dens Opførelse.

SAMTLIGE OMKOSTNINGER VED KIRKEN
OPFØRELSE ER ANSLAAET TIL Kr. 1200000

Dette Beløb er tilvejebragt som følger:

Kirkeministeriet har paa Finansloven bevilget	Kr. 400000
hvor af første Råle 100000 udbetaltes i Finansaaet 1937/1938	
I Sparekasse (Bibuben) forventes oplaget haar	Kr. 400000
Gentofte Kommune har skænket Dyssegaard Sogns	
Menighedsraad Grunden, Verdi	Kr. 100000
Desuden har Gentofte Kommune skænket et kantant Beløb	Kr. 100000
Dyssegaard Sogns Beboere har siden 1933 ved frivillige	
Bidrag tilvejebragt Restbeløbet	Kr. 200000

G Udunder-Fro!
Du staar over Øjlet din yngende Bro,
Som Jagongen, trodser i brusende Strand,
Fra Dødningskæden, til de lysende Kænder,
Du løveres bost og det huger dig bedst,
Du højbuarne Gest!
A. J. S. Grundtvig, 1838.

Bygherre var Menighedsraadet for Dyssegaard Sogn.

FORMAND	NÆSTFORMAND	KASSERER
<i>H. Sparso</i>	<i>H. Sparso</i>	<i>H. Sparso</i>
<i>G. Fuglsang-Damgaard</i>	<i>Johannes Jensen</i>	<i>H. Sparso</i>
<i>m. Foged</i>	<i>Chr. Larsen</i>	<i>Herman Larsen</i>
<i>Ch. Fuglsang-Damgaard</i>	<i>Max W. Olsen</i>	<i>Ulla Spalding</i>
<i>Hans Thyge Jacobsen</i>	<i>Max W. Olsen</i>	
Sognepræst.	residerende kapellan.	

Menighedsmøderne

I efterårets løb indbyder vi til følgende menighedsmøder i

Dyssegaardskirken



Tirsdag den 7. oktober kl. 20:

Kommunelærer THØGER JACOBSEN:

„To år i Grønland“

Pragtfulde lysbilleder.

Tirsdag den 4. november kl. 20:

Overpostbud S. MADSEN:

„Spanske billeder“

Interessante lysbilleder.

Tirsdag den 2. december kl. 20:

Pastor HARALD P. MADSEN, Københavns Domkirke:

„Italiens Martyrkirke“

Nye lysbilleder.



Vi forventer stor tilslutning til disse møder.

Alle er velkomne!

Gratis adgang!

Hans Thyge Jacobsen

Noter

Den årligt tilbagevendende indsamling til vort sogns menighedsblad indbragte i foråret 1958 819 kr.

For dette smukke beløb bringer vi alle bidragydere en hjertelig tak.

★

Skuespilleren Hans W. Petersen, der er medlem af indsamlingskomitéen, har fået sådant engagement, at den til november planlagte eftermiddagsunderholdning må udsættes til februar 1959.

★

Afdøde lærerinde frk. M. Carstensen har i sit testamente betænkt Menighedsplejen med 1500 kroner.

★

Menighedsrådet for Dyssegård sogn har fået 2 nye medlemmer, idet hr. Axel Hansen er udtrådt og hr. Immanuel Olsen er afgået ved døden. Som suppleanter er indtrådt fru Marie Jørgensen og kontorchef i sundhedsstyrelsen frk. Marie Lindhardt.

★

Gaver til den nye kirke: Frk. Kamma Rørbye 15 kr.; M. L. 1000 kr.; overmaskinmester R. M. Christensen 10 kr.; fru B. Drabitzius 10 kr.; H. Martinussen 10 kr.; fhv. gårdejer H. P. Andersen 100 kr. — Hjertelig tak!

★

Byggeudvalget vedtog i sit møde den 29. september at overdrage snedkerarbejdet ved den nye kirke til snedkermester S. Christoffersen, Kongelysvej 23, for en pris af 25.070 kr.

★

Samtidig vedtoges at antage et tilbud fra orgelbygger Frobenius, Kgs. Lyngby, på et orgel,

der midlertidigt indrettes med 12 stemmer, men som senere vil kunne udvides til 23 stemmer, for en pris af 88.000 kr.

★

Rettelse: I sidste nummer af bladet var fejlagtigt anført, at tømrerarbejdet ved Dyssegårdskirkens opførelse var overdraget tømrermester A. Fog for 19.000 kr. Det rigtige beløb er 71.100 kr. — Undskyld!

Hans Thyge Jacobsen.

Møder

Oktober

Onsdag den 8. kl. 20: Fælles bibeltime hos hr. Lyndbye, Merianvej 22. (Mark. 16).

Onsdag den 15. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Roer, Emdrup Kærvej 14.

Onsdag den 29. kl. 20: Offentligt møde hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298. — Taler: Kina-missionær Sigrid Dalsgaard.

November

Onsdag den 5.: Kvindekredsmøde hos fru Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

Onsdag den 12. kl. 20.: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Øster-Hansen, Hagens Allé 25.

Vestre sreds hos hr. Jeppesen, Kildebakke-gårds Allé 11. (Salme 1).

Onsdag den 26. kl. 20: Offentligt møde hos hr. Appel Lustrup, Ewaldsbakken 28.

December

Onsdag den 3. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Jeppesen, Kildebakkegårds Allé 11.

Onsdag den 17. kl. 20: Fælles bibeltime hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298. (Salme 23).