



Dyssegaards- Kirken

Nr. 4

December 1954

19. Årgang

Dyssegårdskirken i Dyssegårdsskolen, Dyssegårdsvej 26

Højmesse

hver søn- og helligdag kl. 10. (Se avisernes prædikantliste).

*

Menighedsmøder

En række menighedsmøder afholdes efter nytår. (Se side 3).

*

Bibelkredsene

i forskellige hjem. (Se side 4).

*

Søndagsskole

i kirken hver søndag. (Se side 4).

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes bedst Kl. 18-19 (Tirsdag ikke).

Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træffes bedst Kl. 12-13. (Fredag ikke).

Klokker Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115. Telf. GE 2875. Træffes hver Dag (undt. Torsdag) Kl. 10-13, Fredag tillige Kl. 18-19.

Organist Povl Hamburger;
Jægerbakken 7. Telf. OR 5227.

Menighedsraadets Formand:
Overretssagfører Hans Bredmose,
Fragariavej 9. Telf. HE 4854.

Menighedsygepl. Frk. E. Rønnenkamp Holst,
Bøgehøj 36, 1. Telf. HE 6719. Træffes Kl. 13-15.

Menighedsygepl. Frk. E. Hansen.
Højsgaards Alle 62, Telf. GE 3151. Træffes 13-15.

Solhvervet

Dagene er korte nu. Det varer længe, førend det bliver lyst om morgenen, og allerede tidligt falder mørket på. Det lægger et pres på mange menneskers sind; men det er da altid en trøst,

at vi snart har den korteste dag; så går det langsomt, men sikkert fremad mod den lyse tid igen.

Omtrent samtidig med dette vintersolhverv bliver det jul. Også den ser mennesker hen til med forventning. Nogle glæder sig til en overdådig jul, hvor intet mangler hverken for øjet eller for munden; andre glæder sig til en festlig og hyggelig jul i familiens kreds.

Men alt dette er i bedste tilfælde kun julens ydre ramme; med julen i sig selv har det ikke meget at gøre. For det egentlige i julen er et budskab. År efter år forkynder julen os, som en kilde til stadig glæde og lovsang, at Kristus, vor frelser, er født. Vi er ikke overladt til os selv i denne hårde og ubarmhjertige tilværelse. Gud, himlens og jordens skaber, har bøjet sig mod os. »Han ved, hvortil vi trænge, vor Frelser blev Guds Søn.«

Barnefødt i Bethlehem voksede han op til manddomsgerningen, som var den at søge og at frelse det fortabte. Og trods fristelser, modstand og til sidst lidelser holdt han ud i sin gerning, indtil den var fuldbragt. Som Herren og Frelseren indbyder han os alle til at komme til sig, for hos ham at finde den fred og det håb, som vort hjerte begærer (Mt. 11, 28) og uden ham ikke kan blive os til del.

Ved Jesu Kristi, vor frelser, fødsel begyndte det igen at dages for menneskeslægten. Han er verdens lys (Johs. 8, 12), og derfor synger hans menighed: »Julen er kommet med solhverv for hjerterne bange —«.

Så lad os da fejre Vor Herres fødselsfest med glade og taknemmelige hjerter, og lad vor lovsang blive et:

»Ære være Gud for sit julebud!«

Max W. Olsen.

Menighedsplejens juleindsamling

Dyssegårds sogns menighedspleje har i en lang årrække med justitsministeriets tilladelse foranstaltet en husindsamling i sognet i begyndelsen af december måned. Denne indsamling har altid vundet særdeles god tilslutning fra beboernes side. Den kan vel siges nu at være blevet en fast og kendt institution, som også er afholdt af mange, der har nydt gavn og glæde af den. Det er de fattige, syge og gamle iblandt os, som vi således gerne vil hjælpe til en mere glædelig julehøjtid, end deres egne økonomiske muligheder tillader. Man siger nok, at der er ingen fattige her i Dyssegårds sogn. Ja, ja — det ved vi i menighedsplejen nu noget andet om. Der er en hel del skjult nød iblandt os, og den må vi søge at afhjælpe, så godt vi kan.

Vi beder derfor om, at man som sædvanlig vil tage godt imod indsamlerne, når de nu i de nærmeste dage præsenterer indsamlingslisterne. Vi beder ydermere om *ikke nogen vil melde sig til at ombære indsamlingslisterne*. Flere af vore trofaste hjælpere gennem mange år er enten gået bort eller blevet for gamle. Vi savner derfor i høj grad medhjælpere. Meld Dem til en af præsterne eller til klokkerkontoret, og De vil få overdraget en vej eller et stykke af en vej — alt som De nu kan overkomme det.

I håbet om, at det vil lykkes som tilforn at bidrage til en glædelig jul for mange, som trænger til at blive hjulpet dertil, sender Dyssegårds sogns menighedspleje en hjertelig hilsen og opfordring til sognets beboere.

Bestyrelsen for Dyssegårds Sogns
Menighedspleje.

Hans Thyge Jacobsen,
sognepræst, formand.

K. K. Weber,
driftsleder.

Helge Larsen,
prokurist, kasserer.

Max W. Olsen,
residerende kapellan.

Rudolf Hansen,
klokker.

Esther Rønnenkamp Holst,
sygeplejerske.

Edith Hansen,
sygeplejerske.

De opfyldte løfter JULEN 1954

Så er det snart jul igen. Og spørgsmålet er da, hvordan vi skal få hevet den i land. For de fleste mennesker gælder det jo, at de har det svært. Men må jeg ikke dertil føje, at det med menneskeslægten og den enkeltes nød er en historie, der er lige så gammel som menneskeslægten selv. Ser vi på verdenshistorien fra de ældste tider til i dag, må vi erkende, at den altid har været historien om en kamp på liv og død. Selv de lykkeligste tider i folkenes liv har alle dage været undergivet de samme vilkår som den enkelte af os, nemlig at det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, og det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Og hvis det så var tilfældet, at De, min læser, og jeg sammen med hele vor medslægt havde været overladt til os selv, — ja, da havde den sidste rygende brand forlængst lagt de sidste livskim på denne jord øde. Men vi har ikke været overladt til os selv. Det er kærnen i julens evangelium.

Lige fra det øjeblik, da *jeg-viljen*, den, der er syndens og dødens inderste årsag, fik magt i verden, blev der tændt en *julestjerne* for en dødsmerket slægt. Jeg tænker på den gamle forjættelse om »kvindens sæd, der skal knuse slangens hoved«. Der er en guddommelig visdom i dette ord om slangens hoved, der skal knuses, så den får sit banesår. Slangen er et billede på den totale ondskab — den ondskab, der intet hjerte har, men nok hoved. Det er jo ikke forstand, der mangler dér, hvor ødelæggelsens kræfter røres.

Men til denne første julestjerne føjedes der i århundredernes løb andre stjerner. Aldrig er et løfte blevet forudsagt igennem årtusinder, som det, der blev opfyldt i Bethlehem julenat. Det er et af de ydre tegn på sandheden og guddommeligheden af det, der skete hin nat. Alle den gamle pagts profetier tændte stjerne på stjerne, så vi i billedlig forstand kan sige, at julenat står himmelen overstrøet af de tusinde guddommelige løfters stjerner. Men den nat tændtes den klareste af dem alle: *Stjernen over Bethlehem!* — Da var ordet om kvindens sæd, der skulle knuse slangens hoved, ved at blive opfyldt. Julenat over Bethlehems marker blev der forkyndt fred. Og den ældgamle betydning af ordet fred er *frelse*. Men denne fred skulle ikke komme uden gennem en kamp, den underligste, der er udspillet på denne jord — ikke selvhævdelsens kamp — ikke kampen til værn for egen ære, men en kamp i offerets tegn. Julenat er indledningen til langfredagskampen. Det ene forstås

ikke uden det andet. *Barnet i krybben blev manden på korset.* Da Kristus nedfor til dødsriget, betød det: »I kvæld blev der banket på Helvedes port!« Da blev det fuldbyrdet, som begyndte julenat i Bethlehem. Da fik slangen sit banesår. Da Kristus opstod på den livsalige påskemorgen, var det for evigt afgjort, hvor den endelige sejr ville falde. Nu véd vi, at når alle ting er omme og alle tider ude, vil ikke mørket, men lyset sejre.

Så må vi vel med bitterhed erkende, at endnu raser mørket. Javel! Men det er det ondes døds-kamp. Det er Satans endelige nederlag, der forestår. Et vilddyr er aldrig farligere, end når det er ramt af sit banesår og kæmper den sidste vidløse kamp. Derfor kan vi med Hostrups julesalme sige til hinanden:

»Jubelbudet til dem, der græde,
det er vældet til evig glæde.
Glæd dig da kun, du menneskesjæl,
stinger end ormen endnu din hæl.
Favn kun trøstigt, hvad Gud har givet,
løft dit hoved og tak for livet!«

(Den Danske Salmebog nr 107, vers 4).

Det står urokkeligt fast, at sejren og magten tilkommer Ham, med hvem lyset tændtes i mørkets skød — det lys, som intet mørke kan opsluge — det, som skaber paradiset af ørke og tænder lys i gravens mørke. Midt i en verden, fuld af fejlslagne håb, brudte løfter og brudte ord, er der ét, der er fast: Guds urokkelige løfter om frelse, åbenbaret i Jesus Kristus.

Jeg tænker ikke så sjældent på min mor, der er død for 25 år siden. Som mor dog kunne stryge en over håret. Og det gjorde godt, når der var noget, der var svært. Da Moses kort før sin død velsignede Israels tolv stammer, sagde han bl. a. til Aser stamme: »*Den evige Gud er en bolig, og her nede er de evige arme!*« — Der er mange af os, der ikke har mor mere til at stryge os over håret, hvis det skulle knibe med at få en glædelig og velsignet jul. Men Guds ud-rakte hånd er i Jesus Kristus. Julen er evangeliet om Ham, der har elsket os med en evig kærlighed, og som i Kristus har givet os barnekår i sit rige, og som ved sin hellige ånd vil forvise os om sandheden deraf. I det sidste vers af nr. 493 i den gamle salmebog står der:

»Som først ved moders barm
tilfreds sig barnet giver,
så i Guds nådes arm
først hjertet stille bliver.
Det er så godt hos Gud,
kom hjerte snart og tag
mod nådens søde bud!«

Om end mennesker sviger os, Gud sviger os aldrig. Evangeliet om julenatten i Bethlehem forkynder med magt og myndighed, at alle Guds løfter er opfyldt i Jesus Kristus. Kvindens sæd har knust slangens hoved. Derfor kan vi i Jesu navn ønske hinanden: Glædelig jul! — O, Gud ske lov!

Johs. Feveile.

Menighedsmøder i kirken

Tirsdag den 1. februar kl. 20:

Sekretær *H. Seligmann*: »Den åndelige situation i dag i staten Israel«. (Lysbilleder).

Tirsdag den 1. marts kl. 20:

Pastor *N. Stampe*: »Himmel-ekspressen« på godsbanegården« (Lysbilleder).

NB. Fredag den 8. april (langfredag) kl. 20: Roskildepassionen.

Noter venligst dagene.

Præsterne.

Bibellæsning i præstegården

I januar-marts 1955 indbydes til følgende bibellæsninger:

Mandag den 10. januar.

Mandag den 24. januar.

Mandag den 7. februar.

Mandag den 28. februar.

Mandag den 14. marts.

Hver aften kl. 20.

Alle er velkomne! — Noter venligst dagene!

Hans Thyge Jacobsen.

Bazaren den 5. september

Den årlige bazar og folkefest var jo — som man vil huske — først fastsat til den 13. juni. Men den dag satte det ind med stærk og vedvarende regn, så det blev nødvendigt at udsætte festen til efter sommerferien. Kun blev den store lodseddel, der var omtrent udsolgt, trukket samme aften. Trækningslisten blev offentliggjort i det foregående nummer af dette blad.

Den udsatte bazar afholdtes så den 5. september. Vejret var godt, og sognets folk svigtede ikke. Kl. 14 åbnedes festpladsen; et FDF-orkester fra Annakirken på Nørrebro spillede, mens folk begyndte at indfinde sig.

Ved folkemødet kl. 15 talte først borgmester *Aage E. Jørgensen*, som varmt anbefalede at støtte bazaren; derefter talte professor, dr. theol. *K. E. Skydsgaard* om den ydre kirke, kirkehuset, som rammen om den indre kirke, menighedens liv med Kristus i ordet og sakramenterne.

Aftenmødet bød på underholdning af skuespilleren *Ib Schönberg*, der naturligvis samlede mange mennesker og hyldedes med stormende bifald og hurraråb!

Dagens vellykkede forløb lovede et godt resultat, og forventningerne blev da heller ikke skuffede. Bazarens nettooverskud blev 4440 kr. (ifjor 3672), der fordeltes som følger:

»Foren. Dyssegårdskirkens Opf.« ..	kr. 3000.00
Menighedsarbejdet	kr. 890.00
Søndagsskolen	kr. 350.00
Menighedsplejen	kr. 200.00

Vi takker alle, som hjalp os med dette års bazar, både med tilrettelæggelsen og med støtte på selve dagen.

Vedrørende bortlodningerne henvises til nedenstående trækningsliste.

Amerikansk lotteri:

Teddybjørn (lyserød)	86
Sofapude (mørkerød)	100
5 hl. koks. (orange)	80
Penolsæt (mørkegrøn)	21
Boremaskine (hvid)	22
Dameundertøj (blågrøn)	49
Ur (okkergul)	26
Lunchsæt	6
Menighedsbladet (hamburgerryg)	2989

Brevduespil 2 - 4 - 7 (vundet af LRSagfører Harup, På Højden 3) — som eneste 3 rigtige.

Udvalget.

To bibelord

»Efter at Gud fordum mange gange og på mange måder havde talt til fædrene ved profeterne, har han nu ved dagenes ende talt til os ved sin SØN.« — Hebr. 1, 1-2).

Se, jomfruen skal blive frugtsommelig og føde en søn, og man skal give ham navnet Immanuel; det betyder: »Gud med os«. (Mt. 1, 23).

Gudstjenester og Møder

December 1954

Onsdag den 1. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Lundby, Merianvej 22.

Onsdag den 8. kl. 20: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Øster-Hansen, Hagens Alle 25.

Vestre kreds hos hr. Sandborg Olsen, Bækkebo 16. (1. Johs. 2).

Januar 1955

Onsdag den 5. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Olsen, Søndergårdsvej 38.

Onsdag den 12. kl. 20: Fælles bibelkreds hos hr. I. Olsen, Søndergårdsvej 38. (1. Johs. 3).

Onsdag den 26. kl. 20: Offentligt møde hos hr. I. Olsen., Taler: Pastor Schønning-Jepesen, Ordrup.

Februar

Onsdag den 2. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Sandborg Olsen, Bækkebo 16.

Onsdag den 9. kl. 20: Bibeltime hos fru Drabitzius, Baldrianvej 6.

Vestre kreds hos hr. Jess, Frændevej 25 A. (1. Johs. 4).

Onsdag den 23. kl. 20: Offentligt møde hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

Taler: Viceskoleinspektør P. Geil. Emne: Moses.

Marts

Onsdag den 2. kl. 20: Kvindkredsmøde hos fru Drabitzius, Baldrianvej 6.

Onsdag den 9. kl. 20: Fælles bibelkreds hos hr. Appel-Lustrup, Ewaldsbakken 28 (1. Johs. 5).

Onsdag den 23. kl. 20: Offentligt møde hos hr. P. Geil, Sønderdalen 12.

Taler: Gartner R. Thomsen, Kirkens Kors-hær.

Søndagsskolen

afholdes i Dyssegårdskirken hver søndag kl. 13-14. Alle sognets børn er meget velkomne!