

Opbevar bladet som
kontrolnummer

Dette blad er
GRATIS LODSEDEL

GEVINSTER:
2 gange EN HAMBURGERRYG (Værdi 35 kr.)

Afriv og nedlæg dette
nummer i den paa ba-
zaren opstillede kasse og
De deltager i lodtræk-
ningen.



Dyssegaards- * Kirken

Nummer 2 - 5. maj 1950 - 15. Årgang

PROGRAM

for folkefesten

til fordel for kirkeindsamlingen og menighedsarbejdet

SØNDAG DEN 4. JUNI 1950

-
- Kl. 10: Højmesse i Dyssegaardskirken ved pastor *Hans Thyge Jacobsen*.
 - Kl. 14: Festpladsen åbnes — Hornorkesterkoncert af F. D. F's orkester.
 - Kl. 15: Folkemøde — Minister, fru *Fanny Jensen* taler.
 - Kl. 19: F. D. F's orkester spiller.
 - Kl. 20: Forskellig underholdning.
 - Kl. 22: Afslutning. Lodtrækning.
-

På festpladsen findes:

**Tombola - skydebane - håndarbejdsbod
kafferestaurations - isbod m. m.**

Alle er velkomne! — Støt sagen med gaver og køb! — Gratis adgang!

FOLKEFEST

på kirkegrunden 4. juni

»Hvornår kan vi begynde på at rejse Dyssegårdskirken?« — Således bliver vi ofte spurgt, når vi taler med sognets folk, og forståeligt nok. I mange år har vor lokale kirkesag nu stået på dagsordenen, og det er slet ikke så mærkeligt, om en eller anden efterhånden er lidt utålmodig. Men der har jo, som alle ved, været en del hindringer, som stillede sig i vejen for sagens endelige løsning, og de er endnu ikke helt overvundne. Alligevel kan det siges, at det sidste år har bragt megen og glædelig klaring; mange restriktioner byggeriet vedrørende er ophævede, og det er næppe for meget sagt, at vi nu stærkt nærmer os den tid, da vi omsider kan gå i gang med at få rejst den nye, smukke kirke på kirkegrunden ved Dyssegårdsvej.

Men midt i disse glædelige og opmuntrende udsigter må vi ikke glemme, at kirkebyggeri koster mange penge. Således har det altid været. En kirke skal være både smuk og solid, fineste arbejde helt igennem, såvel på fag og tag som hvad inventaret angår. Og vi ønsker sikkert alle, at den nye kirke, som skal rejses her i sognet, på værdig måde må føje sig ind i rækken af de kirker, der allerede i en årrække har været i brug rundt omkring os.

Alene dette ønske vil jo stille krav til vore midler; men dertil kommer, at siden Dyssegårdens kirkesag blev startet, har der fundet en prisstigning sted på alle områder, hvilket igen har medført, at det oprindelige overslag ikke kan holde; tværtimod vil det nu koste dobbelt så meget at bygge en kirke, som først beregnet.

Ganske vist vil det offentlige træde til og hjælpe os med at få Dyssegårdskirken bygget, ligesom vi allerede fra den side har modtaget betydelige gaver (grunden fra kommunen og fra kirkeministeriet en bevilling på finansloven), for hvilke vi er stat og kommune dybt taknemmelige. Men vi må ikke for de ydede eller for de kommende tilskud glemme vor egen indsats. Vi må fremdeles her i sognet slutte op om vor kirkesag og fortsætte indsamlingen af midler til dens løsning. Sognet må også på denne måde give et klart udtryk for, at det er dets uigenkaldelige ønske at få et smukt og værdigt Gudshus, som til sene tider kan minde om, at også på dette sted var der en levende kristenmenighed, som trods mange hindringer og vanskeligheder ikke tabte modet, men gjorde et trofast stykke arbejde i udholdenhed og til sidst nåede det mål, den havde sat sig: at få rejst en ny kirke til Guds ære og menneskers opbyggelse på den eneste sande grundvold, hvilken er Kristus (1. Kor. 3, 11).

Og derfor indbyder vi da også i år vort sogns beboere til folkefest og basar til fordel for Dyssegårdskirkens byggefond. Festen finder sted *søndag den 4. juni* på kirkegrunden; vi beder meget om, at man allerede nu vil reservere dagen

og sammen med venner og bekendte møde op og bidrage til et godt resultat. Vi håber også, at mange fra nu af og indtil selve basardagen vil opfylde vor bøn om tilsagn af gaver til tom-bola, restauration, håndarbejdsbod, lykkehjul, skydetelt osv. (Adresser, se bagsiden).

Hvad dagens program angår henvises til bladets forside. Dette års festtaler bliver minister, fru *Fanny Jensen*, som med stor glæde har lovet at tale til os ved eftermiddagens folkemøde. Fru *Fanny Jensen* er jo kendt som en god taler, der har noget lødigt at bringe sine tilhørere, og som det nok er værd at lytte til. Lad det derfor være en tætpakket festplads, der den 4. juni byder minister, fru *Fanny Jensen* velkommen iblandt os. — Altså: *Vel mødt til dette års basar og folkefest!*

HANS THYGE JACOBSEN,
sognepræst.

MAX W. OLSEN,
residerende kapellan.

RUDOLF HANSEN,
klokker.

Ånd over ånder.

I sine sidste samtaler med apostlene havde Jesus lovet dem, at de ikke efter hans bortgang skulle være alene og uden vejledning. Gud — den himmelske Fader — ville sende dem *Ånden* til at være hos dem i hans sted. (Johs. 14, 16) Talsmanden, sandhedsånden, *Helligånden* skulle komme til dem og være hos dem, han skulle vidne for dem og herliggøre Jesus for dem som Herren og Frelseren til Guds ære (Johs. 16, 12 ff.).

Dette Jesu løfte blev opfyldt på pinsedagen. Da blev de alle iført kraften fra det høje (Ap. gern. 1, 8) og deres vidnesbyrd blev stærkt og førte mennesker til troen på Jesus Kristus, den korsfæstede og igenopstandne Frelser. (Ap. gern. 2, 36 ff.).

Det er derfor, den kristne kirke fejrer pinsens store og glædefyldte fest. Ikke fordi det nu er ved at blive sommer og hele naturen vågner til nyt liv, men fordi Gud har udsendt sin ånd, som også i os vil øve sin levendegørende gerning, således at vi kan se, at Jesus er vejen, sandheden og livet (Johs. 14, 6), den som skænker os evighedslivet og samfund med Gud (Johs. 10, 28 ff.).

Af egen fornuft eller kraft kan vi *ikke* komme til kristentroen. Dertil er den for stærkt anfægtet. Men Gud *Helligånd* kalder os ved evangeliet og gør Jesus levende for os som også vor Herre og Frelser, som den vi i medgangs og i modgangs dage, ja, i liv og i død, må klynge os til i en inderlig og oprigtig tro. — Så lad os da holde pinse og bede om *Helligåndens* gerning og vidnesbyrd: »Ånd over ånder, kom ned fra det høje — og vær i vort hjerte Guds kærligheds folk!«

Max W. Olsen.

Hvor er Gud henne?

De spørger: »Hvor er Gud henne i alt det forfærdelige, der sker?« Hvis han i det hele taget er til, er han så ikke flygtet fra sit ansvar for afmægtig at leve i en ophøjet tilbagetrukket-hed, alt imens verden, som han påstår at have skabt, nu får lov til at gå sin skæve gang?«

Naturligvis skal man i et parlamentarisk land have lov til også at rette forespørgsel til Hans Majestæt himlens og jordens og menneskets skaber. Og nu lyder altså spørgsmålet fra forskellige af mine landsmænd: *Gud, hvor er du henne?*

Men må jeg lige, inden svaret indløber, spørge en sådan landsmand: Hvor er Gud henne i dit liv? Hvad har Gud at skulle have sagt i dit ægteskab, i din forretning, i dit forhold til dem, som er i dit brød? Hvad har Gud at skulle have sagt over dine lyster og tilbøjeligheder? Og hvad har Gud at skulle have sagt i dit livs allerinderste, helt derinde, hvor de tanker og motiver bliver til, som siden omsættes i handling? Ja, hvor er Gud i dit liv?

Jeg har den frimodighed at turde påstå, at hvis Gud ikke er at finde i dit liv, så er det dig selv, der har lukket ham ude. Gud påtvinger sig aldrig et menneske. Han kommer kun dér, hvor der bliver lukket op indefra — men der kommer han også med stor glæde. Også deri viser Guds almægt sig, at han ikke er i sin egen almægts vold, han kan hvor som helst og når som helst sætte grænser for den. Den, der ikke har givet Gud magten i sin egen lille verden, har han i grunden ret til, med blikket vendt mod den store verden, at spørge: Hvor er Gud i alt det, der sker? Lad ham i hvert tilfælde først besvare, hvorfor Gud ikke er at finde i hans egen lille private tilværelse. Og giver han et bundærligt svar herpå, vil han formodentlig selv komme til det resultat, at akkurat af samme grund er Gud ikke i det, der sker, men han er *over* det, som dommeren over en egenrådig, selvtilstrækkelig og gudløs slægt. Gud optræder ikke blot i solstrålefortællinger.

Falk-Hansen.

Det evige liv.

Prøv, kære læser, at gentage disse ord ganske langsomt nogle gange og tænk på deres enestående betydning. De tre ord skal i dag kalde os til eftertanke og stille os over for nogle spørgsmål, som er overvejelse værd. Først: Hvad er det evige liv? Det evige liv er herlighed, det er målet for ethvert menneskeliv, sådan som også vor trosbekendelse ender med det led, det er Guds mål og mening med os alle, at vi skal få del i herligheden. Det er liv, og vil vi ikke alle gerne have liv? Det ord klinger med vellyd i vore øren, for så meget af gudsbilledet er der da i os, at vi gerne vil leve altid og vil leve livet i dets fylde og livet i herlighed.

Det er målet, men hvorledes finder jeg vejen til dette mål? Det sker ved at kende Jesus, som ved sit ord forkyndte os livet og med sin gerning vandt os livet. Men at kende og kende er to

ting. Man kan kende mange af anseelse, så vi kender deres navn og bopæl og har anden ydre viden om dem, og man kan kende ved at leve sammen med andre. Det er altså ikke nok at kende Jesus af anseelse, så man ved, at hans navn er Jesus, og at han kom fra Faderen og gik til Faderen, hvis vi ikke kender Jesus, fordi vi lever livet som hans disciple, så han kan drage os med op til Faderen.

Når vi så kender målet og vejen, bliver der endnu et spørgsmål tilbage: Har jeg så del i det evige liv? Jesus vil, at vi skal frelses, og han har ved sit liv og sit ord givet os mulighed for at nå det mål, men vil vi? Det var Jesu sidste aftenbøn og sidste vilje, han beder for os, at vi kan have det evige liv, men vil vi selv? For det er her, det skal afgøres, og vi skal selv afgøre det. Her kan vi gribe det evige liv; tænk hvilket ansvar, om vi ikke gør det. Her må vi kende Jesus, »at han hist må kende os«. Det evige liv. Tænk, hvilken mulighed og hvilket ansvar. Eller endnu et ord til overvejelse: Enten livet her med Jesus og så leve i evigheden sammen med Jesus i herligheden, eller livet her uden Jesus og så evigheden uden Jesus i mørket uden for, hvor der er gråd og tænders gnidsel. Så lad os da gribe det evige livs mulighed og fra i dag leve livet sammen med Jesus, som beder for os, at hans bøn ikke skal blive forgæves!

Sognepræst Ivan Mathiesen.

Omvend eder,

thi himmeriget er kommet nær!

(Mt. 3, 2)

Herern er nær — det er ikke blot en *tidsangivelse*. Det betyder noget mere end dette, at nu er der ikke ret lang tid tilbage, inden han er her. Men det er en *stedsangivelse*. Gud bor i det høje, javel, og dog er han nær som luften vi indånder i fulde drag — som solen i vor stue, når gardinerne er rullet op — eller som brødet vi spiser for at mættes og styrkes derved.

Herren er nær. Det er noget af det, vi har allersværets ved at få fat i. Vort forhold til Gud bliver let et reflekteret afstandsforhold i stedet for at være barnets umiddelbare tillidsforhold til den fader, som altid er os så nær, og som har omsorg for os i stort og småt.

Omvend eder! siger Johannes Døberen. Så må der altså alligevel være noget, vi kan og skal. *Omvend eder!* Det er ikke noget, der gennemføres een gang for alle, brat eller gradvis. *Omvend eder!* Det betyder: indrøm, at du er den fattige og fortabte skabning, der helt og holdent er henvist til Guds barmhjertighed. Indrøm, at du kan ikke selv komme til ham, men at du vil fortrøste dig til ordet om, at han er dig nær i Jesus Kristus, og at han både kan og vil frelse dig til det himmelske rige.

Herren er nær! Kald på ham, medens han er nær. Så vidt det står til dig, da hold dig nær til Gud! Thi kun i Guds nærhed er der fred!

Kaj Jensen, stiftsprovst.

Selvbeundring

Vi har mistet ærbødigheden for livet, men er til gængæld ved at falde om af måbende beundring for os selv.

Vi ligger og mimrer, når vi fødes, og vi ligger og mimrer, når vi skal dø, lige hjælpeløse, og alligevel tilbringer vi mellemtiden med at pynte os med alle mulige former for værdighed uden at tænke på, at bare man træder i en bananskal, kan det være forbi med herligheden — også hvis man er diktator.

Jeg kendte en stor videnskabsmand, der havde til speciale hele livet at rakke ned på Gud og kirken. Da han skulde dø, bad han om en salmebog og klyngede sig til den som en druknende

til en planke. Så hvorfor sætte sig på den høje hest i grunden? Vi mangler personligheder, der er kloge nok til at sætte sig ud over alt det, de andre ligger på maven for. Derfor mangler vi også humor!

Mon det blot er mere humor, vi mangler? Det skulle vel ikke være flere helstøbte kristne personligheder, vi savnede; mennesker, som var grebet af tidens åndelige nød, men som samtidig kunne vække sindene til ansvar overfor Gud?

Tegneren *Robert Storm-Petersen*.

Foreningen „Dyssegaardskirkens Opførelse“

har fra hr. grosserer M. Christensen, Kildedalen 13, med tak modtaget 10 kr.

Gudstjenester og Møder

Dyssegaardskirken i Dyssegaardsskolen, Dyssegaardsvej 26

Højmesse hver Søndag Kl. 10.

(Prædikantliste i Aviserne).

Bibellæsning i Præstegaarden.

Den anden og fjerde Mandag i hver Maaned (i Vinterhalvaaret) Kl. 20. Alle er velkomne.

Frivilligt Drengesforbund.

Formand: Pastor Jacobsen.

Leder: Klokker Rudolf Hansen.

(Program tilstilles Medlemmerne).

Søndagsskole hver Søndag Kl. 13

i Dyssegaardskirken. Forstander: Skolebetjent Schmidt.

Møder for gamle

hos Fru Hansen, Sønderdalen 34, den første Tirsdag Eftermiddag i hver Maaned i Vinterhalvaaret.

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen.
Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes bedst Kl. 18—19 (Tirsdag ikke).

Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træffes bedst Kl. 12—13. (Fredag ikke).

Klokker Rudolf Hansen.
Ellemosevej 115. Telf. GE 2875. Træffes hver Dag (undt. Torsdag) Kl. 10—13, Fredag tillige Kl. 18—19.

Organist Paul Hamburger:
Jægerbakken 7, Telf. OR 5227.

Menighedsraadets Formand:
Overretssagfører Hans Bredmose.
Fragariavej 9. Telf. HE 4854.

Menighedspsygl. Frk. E. Rønnenkamp Holst.
Bøgehøj 36, 1. Telf. HE 6719. Træffes Kl. 13—15.

Maj

Torsdag den 4. kl. 20: Offentligt møde hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298. Taler: Missionær Helgasson, Ordrup.

Mandag den 8. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Jess, Frændevej 25 A, 1. sal.

Søndag den 14. kl. 10: Højmesse. Sognepræst Nygaard-Andersen, Sct. Jakobs kirke.

Torsdag den 25. kl. 20: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Smith, Alrunevej 8.
Vestre kreds hos hr. Roer, Emdrup Kærsvvej 14. (Rom. 9).

Juni

Torsdag den 8. kl. 20: Offentligt møde hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298. Taler: Generalsekretær, pastor N. P. Sørensen.

Tirsdag den 13. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Appel-Lustrup, Ewaldsbakken 28.

Torsdag den 15. kl. 20: Fælles bibelkreds hos hr. Geil, Sønderdalen 12 (Rom. 10).

Onsdag den 21.: Aftenudflugt. — Turen går over Roskilde, Skibby, Frederikssund til Slangerup, hvor der drikkes aftenkaffe. Aftenandagt ved sognepræst E. Strengberg.

August

Torsdag den 17. kl. 20: Bibeltime. Østre kreds hos hr. Riisager, Ellemosevej 52.

Vestre kreds hos fru Ewertsen, Sønderdalen 24. (Rom. 11).

September

Torsdag den 7. kl. 20: Offentligt møde hos hr. Frøkjær-Jensen, Lyngbyvej 298.

Tirsdag den 12. kl. 20: Kvindekredsmøde hos fru Olsen, Søndergårdsvej 38.

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Max W. Olsen.
Teller, Hellerup.