

№

Dette Blad er

GRATIS LODSEDEL

№

Opbevar Bladet som
Kontrolnummer

GEVINSTER:

2 Gange EN HAMBURGERRYG (Værdi 25 Kr)

Afriv og nedlæg dette
Nummer i den paa Ba-
zaren opstillede Kasse og
De deltager i Lodtræk-
ningen.

Dyssegaards- * Kirken

Nummer 2

- 1. Juni 1949

- 14. Aargang

PROGRAM

for Folkefesten

til Fordel for Kirkeindsamlingen og Menighedsarbejdet

SØNDAG DEN 12. JUNI 1949

-
- Kl. 10:** Højmesse i Dyssegaardskirken ved Pastor *Hans Thyge Jacobsen*.
 - Kl. 14:** Festpladsen aabnes. — Hornorkesterkoncert af F. D. F.'s Orkester.
 - Kl. 15:** Folkemøde. Kirkeminister *Frede Nielsen* taler.
 - Kl. 19:** F. D. F.'s Orkester spiller.
 - Kl. 20:** Operasanger ved Det kgl. Theater *Erik Sjøberg*.
Børnekor fra Dyssegaardsskolen; Dirigent: Kommunelærer *Bjarne Kirk*.
 - Kl. 22:** Afslutning. Lodtrækninger.
-

Paa Festpladsen findes:

**Tombola - Skydebane - Haandarbejdsbod
Kafferestaurations - Isbod m. m.**

Alle er velkomne! — Støt Sagen med Gaver og Køb! — Gratis Adgang!

FOLKEFEST

paa Kirkegrunden 12. Juni.

Saa kalder vi da paany ad Sognets Beboere til Arbejdet for Rejsningen af Dyssegaardskirken. Længe har dette Arbejde nu varet, og der er ikke saa kort endnu, førend vi er ved Vejs Ende. Dog synes der nu at være en virkelig Lysning i den Boligsituation, der har plaget os ved sin Vanskelighed som en ond Arv fra Krigens Tid. Hvis dette er Tilfældet, og saaledes mener alle sagkyndige, saa vil det jo sige, at vi kan begynde at se frem til, at vi kan faa Lov at bygge Kirken. Først Boliger og derpaa Kirke — herom har vi været enige hele Tiden.

Imidlertid maa vi jo taalmodigt og trofast fortsætter med Indsamlingsarbejdet. Thi nødigt skulde det gaa saadan, at paa den Dag, da Materialerne bliver frigivet, vi da fremdeles maa tøve paa Grund af Pengemangel.

Som mange Gange før i de svundne Aar indbyder vi da til Folkefest paa Kirkegrunden. Gid nu mange vil reservere Dagen

— SØNDAG EFTER PINSE —

og komme til Stede og bidrage til et godt Resultat. Gid mange i Tiden fra nu af til selve Bazardagen vil imødekomme vor Bøn om at sende os Gaver til Tombola, Restauration, Skydebod o. s. v. (Adresser: se nedenfor).

Med Hensyn til Dagens Program henviser jeg til dette Blads *Forside*. Jeg anbefaler indtrængende, at man kommer og hører *Kirkeminister Frede Nielsen* tale. Han er en god Taler, som altid har noget paa Hjerte, som det er værd at høre. Og naar nu Ministeren vil række os en Haand i Arbejdet paa vor nye Kirke, saa bør et talrigt Fremmøde takke ham derfor.

Altsaa vel mødt *Søndag den 12. Juni*.

Hans Thyge Jacobsen,
Sognepræst.

Adresser:

Sognepræst Hans Thyge Jacobsen,
Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes bedst Kl. 18—19 (Tirsdag ikke).

Residerende Kapellan Max W. Olsen.
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træffes bedst Kl. 12—13. (Fredag ikke).

Klokker Rudolf Hansen,
Ellemosevej 115, Telf. GE 2875. Træffes hver Dag (undt. Torsdag) Kl. 10—13, Fredag tillige Kl. 18—19.

Organist Paul Hamburger:
Jægerbakken 7, Telf. Ordr. 5227.

PINSE

(Apost. Gern. cp. 2)

»Naturen holder Pintsefest med blomstervirket Smykke —«, og hvem af os vil ikke glæde sig over, at vort Fædreland nu igen ifører sig sit allerfestligste Skrud?

Ogsaa Kirken fejrer Pintse. Dog ikke fordi »vi nu har Sommer skær og blid« og »i al sin Glans nu straal Solen«, men fordi vor Herres Jesu Kristi Forjættelse til Apostlene gik i Opfyldelse, da de »sad i Jerusalem og bød paa Herrens Time«. Da kom Aanden til dem og gjorde en lille Skare forsagte Mænd til frimodige Vidner om den Herre, for hvis Skyld de havde »forladt alle Ting« (Mt. 19,27), fordi det var deres Erfaring, at han havde »det evige Livs Ord« (Johs. Ev. 6,68). Først paa Pintsedagen blev det muligt for dem at forkynde *Evangeliet* om Jesus, den korsfæstede og genopstandne Frelser, paa en saadan Maade, at det gjorde Indtryk paa Mennesker, saa de spurgte: »Hvad skal vi gøre?« (Ap. Gern. 2, 37).

Pintsen er Helligaandens Fest.

Men naar Guds Menighed holder Pintse, er det ikke blot fordi Helligaanden kom, men især fordi Aanden stadig er virksom iblandt os, ja, i os. »Thi endnu er Guds Aand saa rig, saa mægtig og miskundelig som første Pintsedagen«, og den vil være i vore Hjerter »Guds Kærligheds Tolk«.

Vi kan, som Dr. Martin Luther siger det, ikke af egen Fornuft eller Kraft komme til Kristus og tro paa ham, men det er Helligaanden, som kalder os *ved Evangeliet*. Saaledes skaber Guds Aand Troen i vore Hjerter, idet Jesus levendegøres og herliggøres for os som vor Herre og vor Frelser, saa at vi fra al vor Dorskhed og Verdslighed kan opvagne til »Vor Herres Pris«.

Lad os da være glade for Pintsens Gave: *Guds Aands levendegørende Gerning i vore Hjerter*, og lad os fejre Pintsefesten med denne Bøn paa vore Læber:

Du Lysets Aand, opklar os saa,
At i sin Herlighed kan for os staa
Herren, vi tilbøde,
Guds den elskelige,
Som vil os indlede
I sin Faders Rige!
Herre, hør vor Bøn!«

Max W. Olsen.

Det vigtigste Spørgsmaal!

»Hvad er det egentlig, du anser for det vigtigste Spørgsmaal her i Livet?« var der en Dag en, der spurgte mig. »Lad os blive fri for Floskler. Hvad er det — kort sagt — du mener?«

Ja, hvad er egentlig det største Spørgsmaal af alle? Er der virkelig noget, der er saa livsvigtigt at blive klar over? — Lad mig svare dig, som jeg maatte svare den Dag:

Det vigtigste af alt maa være at blive en personlig Kristen, — at blive klar over dette ene: at *Jesus døde for mig*. Du kan — om du vil — forsøge at undgaa det nærgaaende Spørgsmaal; men den, der vil være ærlig, vil faa dette at se: Livets egentlige Lykke opleves kun, naar man lærer Jesus at kende som sin egen personlige Frelser.

Det vigtigste Spørgsmaal — det løses ikke ad de gode Gerningers Vej. Der er mange Mennesker, der har ment, at det pæne, rene, upaa-klagelige Liv, de havde ført, kunde bære dem gennem Døden, og saa har de dog maattet se, at det slet ikke var nok til at hjælpe dem.

Det vigtigste Spørgsmaal — det løses heller ikke ad Kundskabens Vej. — Jeg traf sidste Sommer en norsk Biskop, — en tidligere Professor, — der saa gribende fortalte sin egen Livshistorie. »Jeg søgte at forbedre mig« — fortalte han — »for om muligt at kunne takkes Gud ad den Vej. Men jeg opdagede blot, at det altsammen intet nyttede mig. Det bragte mig blot længere bort fra Gud. Saa prøvede jeg at studere mig til et Resultat. Jeg læste meget — men ogsaa her blev jeg kun skuffet. Til sidst havde jeg næsten opgivet ethvert Haab om nogen Sinde at blive en Kristen. — Nu kan jeg af egen bitter Erfaring sige til enhver, der søger: Gaa aldrig nogen anden Vej en den, Jesus selv har anvist: Den, som tror — — «.

Ven, der er en Vej ud af alt det haabløse. Der er et Sted, hvor du kan finde den varige Lykke — men der er ogsaa kun eet Sted: ved *Jesu Kors*.

»Jeg kan ikke finde nogen fast Grund i det hele«, var der en, der sagde. — Hør dette, du, som ikke mener, at der findes noget sikkert Sted, du kan finde Fred i Sjælen: i Troen paa Jesus som *din egen Frelser!*

Georg Geil.

Nærved og dog langt fra —

Paa Toppen af Washingtonbjerget i Nordamerika findes der en Stendysse, der betegner det Sted, hvor en ung Pige, som var taget af Sted uden Vejviser og overraskedes af Mørkets Frembrud, døde af Angst. Den stakkels Pige var kun nogle faa Skridt fra det frelsende Herberg paa Bjergets Top, paa den anden Side af Klipperne straaledede det klare Lysskær, og endda kostede denne korte Afstand hende Livet.

Nærved — og dog langt fra. Det er Tragedien i mange Menneskers Liv. Blot nogle faa Skridt endnu, og de staar ved Maalet, men de faar aldrig taget disse faa Skridt. Der er mange Mennesker, der fra deres unge Aar i aandelig Henseende har staaet nær ved — og dog var de langt fra. De stod ofte saa nær ved, at de kunde se Glansen fra Guds Rige, men de fik aldrig taget det sidste Skridt, der skulde føre dem helt hjem.

Nærved — og dog langt fra. Det er en ulykkelig Stilling for et Menneske at staa i, thi »hvo sig Gud ej helt har givet, stille hen i Angst gaar«. Om end man har smagt noget af den Fred og Glæde, der findes hos Gud, har man aldrig faaet den fulde Glæde i Eje, fordi man

aldrig tog det sidste, det afgørende Skridt. Denne Halvhed i Standpunkt gav ogsaa Halvhed i Glæde. Hele Tiden lurede der en Angst i Hjertet.

Det er det sidste Skridt, der er det afgørende, det er det sidste Skridt, som fører os til Maalet. Først naar det sidste Baand er skaaret over, kan Baaden gribes af Strømmen og føres ud paa det aabne Hav.

Pastor A. Kühle.

Har vi Grund til at være glade?

Luk. 10,20: Glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene.

Ja, det har vi, naar vi er Guds Børn. Det er en stor glæde. Så får vi vore navne indskrevet i himlene, og det betyder, at vi kan være fuldt forvissede om, at vi er Guds børn, eftersom jo en skriftlig aftale står fast. Guds ånd vidner, at vi er Guds børn. Guds ord siger det samme, og det står skrevet i Guds bog i himlene.

Det betyder ogsaa, at vi er elskede af Gud. Den, som skriver dette, ved, at han er elsket af den kvinde, i hvis ring hans navn er skrevet. Og den, hvis navn er skrevet i livets bog, ved, at han er elsket af ham, som skrev det.

Det betyder endvidere, at vi er huskede af Gud. Vi har bøger, som vi skriver deres navne og adresser op i, som vi gerne vil huske, og derfor har Gud tegnet os i sine hænder og skrevet vore navne op i himlens bog for at huske os. Ikke een af os er glemt af ham. Om end en mor kunde glemme sit barn, vil jeg dog ikke glemme dig — siger Herren.

Det betyder endelig, at vi er ventede af Gud. Hernede færdes vi som vandringsmænd og gæster, men vi har hjemme i himlen. Ligesom der står et værelse beredt på hotellet for den, hvis ankomst er meldt, således står der et værelse beredt for os på himmelslottet og venter på vor ankomst.

Det er kun en ren glæde at glæde sig over at være Guds børn, den bliver vi ikke hovmodige af. Fyldt af den glæde stjæler vi ikke nogen ære fra Gud, hvilket der er fare for, når vi glæder os over de nådegaver og kræfter, Gud har givet os.

Jo, vi har grund til at være glade, vi, som er Guds Børn. *Det er jo ogsaa en glæde, som ikke koster noget.* Det kan være en glæde at høre god musik, læse gode bøger, rejse til udlandet og se smukke egne, men det er ikke gratis. Derimod kan man glæde sig over at være et Guds barn og have sit navn indskrevet i himlene, uden at det koster en øre.

Og så er det en glæde, alle kan få del i. »Se, jeg forkynder eder en stor glæde, som skal være for hele folket« — det var englens budskab julenat.

Har du ikke lyst til at faa del i denne glæde? at blive et Guds barn og få dit navn indskrevet i himlene? Endnu tager Jesus imod synderes navne til indskrivning i livets bog. Men snart er indskrivningstiden forbi og bogen skrevet fuld. På den sidste dag tages bogen frem, og de, hvis navne ikke er indskrevne, kastes i helvedes ildsø. Skynd dig at få dit navn indskrevet. Op-

giv det ved nådestolen. Bekend dig som en synder, og bed om tilgivelse for al din synd, så bliver du indskrevet i bogen — ikke med blæk, men med lammets rene blod. Og i det blod skal hvert bogstav i dit navn lyse, som om du aldrig har syndet.

Pastor Ove Johansen.

Melodien — alle nynner på!

Gang efter gang udsendes melodien i radioens ønske-konserter, fordi bunker af anmodninger herom indsendes. Mellem storbyens larmende støj hører man tit »svajernes« frimodige fløjt med den samme melodi. De fleste kender dens smukke jævne toner; men de færreste kender vel dens dybt alvorlige ord.

Her er de. Læs dem igennem — med eftertanke!

*Kun een dag, eet øjeblik ad gangen!
Hvilken trøst for den forsagte ånd!
Hvorfor skal mig uro holde fangen?
Alting hviler i min faders hånd.
Han, som har for mig en faders hjerte,
Hver en dag jo også sende vil
Mig den lille del af fryd og smerte,
Som jeg netop trænger til.*

*Nær hos mig han vil mig altid lære
Særlig nåde for hver enkelt tid;
Hver en dags bekymring han vil bære,
»Kraft« og »råd« han kalder sig med flid.
Han vil vogte sine får så kære,
Mætte sjælen ved sit nådebord.
»Som din dag er, skal din styrke være«!
Det er løftet i hans ord.*

*Hjælp mig da at hvile trygt og stille
Kun på dine løfter, Herre kær,
Og ej troens dybe fred forspilde,
Som i ordet kom mit hjerte nær!
Når mit sind er af bekymring fangen,
Lær mig tage af din faderhånd
Kun een dag, eet øjeblik ad gangen
Med en stille, ydmyg ånd!*

(Lina Sandell).

Lad denne kønne melodis dybe ord nynne sig ind i Deres sind, og De vil opdage, at her er noget, som også De har brug for.

Jørgen Larsen.

Guds Aand belliggør os.

Hverken du eller jeg kunde nogensinde vide noget om Christus eller tro paa ham og faa ham til Herre, hvis det ikke ved Evangeliets Prædiken blev tilbudt og givet vort Hjerte af den Helligaand. Værket er sket og udrettet, thi Christus har erhvervet og vundet os Skatten ved sin Lidelser, Død og Opstandelse; men hvis Værket forblev skjult, saa at ingen kendte det, saa var det jo forgæves og spildt. For at nu denne Skat ikke skal være begravet, men blive benyttet og nydt, har Gud ladet Ordet udgaa og forkynde og deri givet den Helligaand for at bibringe og tilegne os denne Skat og Frelse. Derfor er det at helliggøre ikke andet end at føre os til den Herre Christus for at modtage et saadant Gode, som vi af os selv ikke kunde naa.

Dr. Martin Luther

(i »Catechismus Major«).

M Ø D E R

Juni

Torsdag den 2. Juni Kl. 20: Offentligt Møde i Dyssegaardskirken. Taler: Pastor Grinderslev, Herlev. Emne: »Hvad er der bag Døden?«

Tirsdag den 14. Juni Kl. 20: Kvindekredsmøde hos Fru Dickmeiss, Stendyssevej 6.

Torsdag den 16. Juni Kl. 20: Fælles Bibelkreds hos Fru Hansen, Sønderdalen 34.

Onsdag den 22. Juni Kl. 18,30: Aftenudflugt for Bibelkredsene til Tikøb Præstegaard.

August

Torsdag den 18. August Kl. 20: Fælles Bibelkreds hos Hr. Appel Lustrup, Evaldsbakken 28. (Romerbrevet Kap. 1).

September

Torsdag den 1. September Kl. 20: Offentligt Møde i Dyssegaardskirken. Taler: Pastor E. Strengberg, Slangstrup.

Søndagsskolen: Hver Søndag Kl. 13 i Dyssegaardskirken. Alle Børn er velkomne.

Søndag den 22. Maj: Udflugt for Søndagsskolebørnene.

NB. Derefter holder Søndagsskolen Ferie til den 4. September!

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Max W. Olsen.

Teller, Hellerup.