



# Dyssegaards- Kirken

Nummer 1

1. Marts 1948

13. Aargang

**Dyssegaardskirken i Dyssegaardsskolen,  
Dyssegaardsvej 26.**

**Højmesse hver Søndag Kl. 10.**  
(Prædikantliste i Aviserne).

**Bibellæsning i Præstegaarden.**

Den første og tredje Mandag i hver Maaned Kl.  
20. Alle er velkomne.

**Frivilligt Drengeforbund.**

Formand: Pastor Jacobsen.  
Leder: Klokker Rudolf Hansen.  
(Program tilstilles Medlemmerne).

## *Gudstjenesterne i Paasken.*

- Palmesøndag Kl. 10: Konfirmation.  
Skærtorsdag Kl. 10: Pastor Jacobsen.  
Skærtorsdag Kl. 16: Altergangsgudstjeneste  
Pastor Jacobsen).  
Langfredag Kl. 10: Pastor Max W. Olsen.  
Langfredag Kl. 20: Roskildepassionen.  
1. Paaskedag Kl. 10: Pastor Jacobsen.  
2. Paaskedag Kl. 10: Pastor Max W. Olsen.

**Sognepræst Hans Thyge Jacobsen.**  
Dyssebakken 8. Telf. GE 2364. Træffes bedst Kl.  
18—19 (Tirsdag ikke).

**Residerende Kapellan Max W. Olsen.**  
Kongelysvej 5 B. 1. tv. Telf. GE 3673. Træffes  
bedst Kl. 12—13. (Fredag ikke).

**Klokker Rudolf Hansen.**  
Ellemosevej 115. Telf. GE 2875. Træffes hver Dag  
(undt. Torsdag) Kl. 10—13, Fredag tillige Kl. 18—19.

**Organist Paul Hamburgeri.**  
Jægerbakken 7, Telf. Ordr. 5227.

Menighedsraadets Formand:  
**Overretssagfører Hans Bredmose.**  
Fragariavej 9. Telf. Helrup 4854.

**Menighedspsygepl. Frk. E. Rønnenkamp Holst.**  
Begehøj 36, 1. Telf. HE 6719. Træffes Kl. 13—15.

## RAADHUSKONCERT

for

### Dyssegaardskirken

Onsdag den 21. April Kl. 20 genoptager vi den gode Tradition med at afholde en Koncert i Gentofte Kommunes smukke Raadhushal til Fordel for Kirkeindsamlingen.

„Akademisk Orkester og Kor“ under Ledelse af Kapelmester *Walter Meyer-Radon* møder med et Masseopbud af 100 Musici og 200 Kormedlemmer. Det er dog ikke alene det store Antal, der overrasker; ogsaa den kunstneriske Kvalitet er høj hos dette maaske Danmarks fineste Amator-Orkester og Kor. Desuden har *Operasanger ved Det kgl. Teater Erik Sjøberg*, een af vor Operas ypperste Kræfter, lovet os sin Medvirken.

Koncertens Program er valgt med særligt Hensblik paa, at ogsaa „almindelige“ Mennesker skal kunne forstaa og glæde sig over Musikken. Der indeledes med Beethovens Symfoni Nr. 5 „Skæbnesymfonien“, en af Beethovens mest skattede Symfonier og kendt af næsten hvert Menneske. Den blev især populær under Besættelsen, fordi dens Hovedtema var Pausesignal for B.B.C.'s Nyhedsudsendelser. Derefter følger Satsen af Rimsky-Korsakows meget populære Orkestersuite „Sheherazade“ samt Polka og Fuga af Weinbergers Op. „Schwanda“, fornøjelig, humoristisk Musik.

Det store og dygtige Kor vil fremføre Dele af Dvoraks „Stabat mater“ for Kor og Orkester, — et smukt og iørefaldende Stykke Musik.

Kgl. Operasanger Erik Sjøberg vil glæde os med en Række „rigtige“ Opera-Arier.

Det bliver en Koncert, som alle vil have Glæde. Vi skulde gerne stadig forøge vort Byggefond og beder Dem agitere blandt Venner og Bekendte for god Tilslutning.

Billetter à Kr. 2,50 vil til sin Tid kunne faas hos Kommunens Boghandlere, hos Præsterne, Klokkeren og i Kirken.



## Stands, dybe Hjertesuk i Løn!

Saadan begynder et af Versene i en af vor Kirkes herlige Paaskesalmer. Det dybe Hjertesuk i Løn — det er et Særkende for vor Tid. Ikke et af dem, som ses. Men Hjertesukket kendes af vor Tids Mennesker, — de har det netop i Løn, — men de har det. — Det ved Præsten.

Et andet Særkende for vor Tid er synligt. Det er den uhyre Vrimmel af Planer og Projekter, Tanker og Teorier, Forslag og Forsøg, hvoraf Blade og Skrifter er fyldte. Det er altsammen — mere eller mindre direkte — noget, som tager Sigte netop paa det dybe Hjertesuk i Løn. Prøv at læse disse Ting under denne Synsvinkel og se, hvorledes Hjertesukket er en Realitet i vore Dage. —

Skulde vi nu ikke fremfor alle andre Ting være enige om, at der er kun *et eneste* Budskab, som kan *standse* Hjertesukket.

Alt, hvad vi selv kan finde paa som Midler imod Hjertesukket, er jo udprungne af selve dette, er derfor uanvendelige, naar det drejer sig om at faa det radikalt standset — ikke blot bremsset — men: bragt til Ophør.

Her er der kun eet Budskab at lytte efter, naar det for et Menneske ikke længere drejer sig om Forsøg og Lapperier, men naar det drejer sig om at være eller ikke være.

Det er Budskabet om *Frelserens Opstandelse fra de døde*.

Se, dette Budskab gaar løs paa Ondet i dets Rod.

Det kan *standse* Hjertesukket. Det hører vi klart af det Budskab af Apostelen Peter, som er en *Paaskehilsen*, hvormed vi ogsaa vil hilse hverandre her i Dyssegaards Menighed, naar vi nu atter bereder os til at fejre Paaskens Højtid:

„Lovet være Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader, som udaf sin store Naade og Barmhjertighed har *genfødt os til et levende Haab* ved Jesu Opstandelse fra de døde!“

Hans Thyge Jacobsen.

## Paaskebuds-kabet.

*Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed, har for sin store Kærligheds Skyld, hvormed han elskede os, ogsaa da vi var døde ved vore Overtrædelser, levendegjort os med Kristus.* (Ef. 2,4 —6). — „Men Gud!“ — Ja, der forkyndes Opstandelse. Der sker en ny fri Begyndelse midt i alt det menneskeliges Ophør. Der aabnes en Dør, efter

at alle Udveje er spærrede. Der bliver et nyt Blad slaaet op, og det gamle er forbi, det er vendt og lagt hen. „Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed“ — en stor, ny, uanet Mulighed aabner sig, efter at alle Muligheder var udtømt; en stor, straalende Frihed bryder frem, efter at du havde mistet alt Haab om nogensinde at undslippe fra din Karakters og dine Forholds, dine Sorgers og Lidelers Fangenskab. „Men Gud!“ — det havde du ganske vist ikke regnet med for. Men det skal du netop regne med og ikke med noget andet ved Siden af. Maaske siger du: Jeg kan ikke fatte det, jeg kan ikke mærke noget til det, jeg har endnu ikke oplevet det. Det taler imod mine Erfaringer. Jeg er ikke anlagt for det fromme, det religiøse. Kort, jeg har ikke nogen Grund til at indlade mig derpaa. Men ser du da ikke, kunde jeg have Lyst til at svare, at Opstandelse er den Begivenhed, som der ingen Grund gives for, som ikke behøver nogen Anledning, som ingen menneskelige Anlæg, Erfaringer eller Oplevelser skal imødekomme, for at den kan blive sand. Spørgsmaalet er ikke, om du kan fatte det, om du synes, at noget taler derfor, men Spørgsmaalet er, om du har Friheden til uden Grund og Anledning, uden Erfaring, Bevis og Oplevelse at aande op i den Haabløshed, det Mørke og den Trængsel, som hører sammen med Liv og Død for dig, og være glad over dette „men Gud“. — — Spørgsmaalet er, om du er fri nok til at lade dit Liv blive det Sted, hvor uden din Medvirken, „skönt du er død i dine Synder“, det bliver sandt: „Men Gud, som er rig paa Barmhjertighed — — —“, mere sandt end din Synd, mere sandt end dine Oplevelser og alle dine Tanker, end alle dine Tvivl og Anfægtelser, mere sandt end Døden, Gravene og Helvede. Denne Frihed vil Gud skænke dig, Friheden til i ham at aande op, skönt du har tusindfold Grund til at sukke, til i Jesu Sejrskraft at staa op fra de døde, skönt du er en Synder og dødelig. Det er Paaskebuds-kabet.

## Lidt kirkelig Statistik.

I Dyssegaardskirken døbttes i Aaret 1947 86 (77) 46 Dreng og 40 Piger, 52 blev konfirmeret (41) 31 Dreng og 21 Piger. 69 (62) Par blev der lyst for, heraf viædes 29 (19) her. Der døde 44 Mænd og 30 Kvinder. Udmeldelser af Folkekirken 8, Indmeldelser 0. Separationsmæglinger 10, Skillemissemæglinger 0. De Kirkebesøgendes Antal var 4689 (4640) og Altergæsternes Antal 775 (674). I Kirkebøsserne indkom Kr. 965 (1027). Tallene i Parentes er forrige Aars Tal.



## Foreningen Dyssegaardskirkens Opførelse.

### Medlemstallet.

Indmeldte Medlemmer 1106 (Sidst 1101).  
Tegnet Aarskontingent 5545 Kr. (Sidst 5523 Kr.).  
Kontingentgennemsnit 5 Kr.

### Medlemsliste (fortsat)

Koncertsangerinde Fru Valborg Garde Jørgensen, Nyelangsvej 83. — Overassistent Svend Sevaldsen, Ordrpvej 98. — Frk. Inga Købke, Dagvej 6. — Kommuneleærer Chr. Larsen, Hulkærsvvej 11. — Fru Elly Larsen, smst.

### Særlige Gaver.

(Indbetalt til Pastor Jacobsen).

Ved Pastor Svejstrup: Grosserer Madsen, Evalds-  
gade 11, Kr. 50.—.

Kirkebøsse 1. Juledag: Kr. 34,44.

## »Jeg helliger mig selv for dem, for at ogsaa de maa være i Sandhed helligede«

(Joh. 17,19).

Der er en gribende Højtid over dette Udbrud i vor Frelseres ypperstpræstelige Bøn. Der stod han nogle Timer for Korsdødens Rædsler. Han vidste, hvad der vilde komme. Gang efter Gang havde han gennemlevet det alt med sin himmelske Fader. Nu var den sidste Alvor over ham. Saa indvier han sig endnu en Gang højtideligt til Faderens Vilje og Slægters Frelse. For Guds Aasyn bekræfter han, at han helt og uforbeholdent vil hengive sig selv til Faderviljen — komme, hvad der vilde! Og dette gør han for sine Disciples Skyld, „for at ogsaa de maa være i Sandhed helligede“.

Ogsaa for os indviende Jesus sig selv til Gud; han gjorde det, for at ogsaa vi skulde blive gudindviende. Og hvad andet er Maalet for hver Dags „Morgenvagi“ end netop dette, at vi — i Tillid til Jesu gudindviende Offerdød — bestandig paany skal indvie os selv til et Liv i hans Tjeneste?

En gudindviet Frelser maa have et gudinviet Folk.

Men Jesus kender vore Vanskeligheder og vor Træghed. Derfor indviende han ikke blot — Skærtorsdag Nat — sig selv til Frelserdøden, men i Døden har han indviet hver enkelt af os til, for Tid og Evighed, at være hans Ejendom; og hver Gang hans Aand minder og modner os, rækker han os ny Hjælp til at føre et gudinviet Liv.

Saa være da ogsaa denne Dag indviet til hans Tjeneste og vi med den! —

„Alt i Kristus, ved den Helligaand, til Guds Ære! Alt andet er for intet at regne i Sammenligning dermed.“

C. Skovgaard-Petersen.

## Og dog — det allerstørste.

Mon vi nu ogsaa har faaet talt om det allerstørste ved Bønnen? Ja, hvad er egentlig det rigeste ved Bønnen? Er det alle de mangfoldige Gaver, Gud giver den, der beder? Nej, det bedste og rigeste ved Bønnen er, at den fører os ind til Gud, vor Fader. Det bedste ved Bønnen er det, den begynder med, inden vi overhovedet har bedt om noget: Fader vor —. Vi kan ikke nøjes med mindre end Gud selv. Vi kan ikke nøjes med at faa vore Bønner hørt; vi kan kun nøjes med at være hos Gud.

Saadan er det med det lille Barn, naar det slet ingenting har at bede om: Den lille Dreng kommer listende ind i Far's Stue, mens Fa'r sidder ved sit Skrivebord og egentlig ikke maa forstyrres. „Hvad skal du, min Dreng?“ — „Ingenting, bare ind til Fa'r.“

Og saadan er det med Barnet, naar det er i stor Nød, at det slet ikke har Ord for det, som det trænger til at bede om: bare det at sidde paa Fa'rs Knæ og græde ud ved hans Bryst — bare være hos Fa'r; det er saa trygt midt i Nøden.

Og saadan er det ogsaa, naar vi voksne Børn har været hos vor himmelske Fader og bedt om noget, men faaet Afslag; til sidst har vi overvundet os selv og lagt det altsammen i Guds Haand og sagt: Ske din Vilje, ikke min. Aldrig nogensinde kender et Menneske sig saa fri og glad, saa stærk og tryk, som naar det er veget for Gud og har givet al sin egen Vilje og alle sine egne Begæringer og Ønsker fra sig og har lagt det alt i Guds Haand. I saadanne Øjeblikke ved vi, at Livets Mening og Rigdom er at være overgivet til Gud, og at Livets alvorligste Kamp er Kampen for at overgive os helt og med alt til ham. „Du maa ganske for mig raade, giv og tag, som du det vil, alt er Kærlighed og Naade, naar blot dig jeg hører til.“

Bøn er først rigtig Bøn, naar den ikke saa meget søger Guds Gaver, som den søger Gud selv. Det, den fortabte Søn derude i det fremmede Lands Elendighed trængte til, var jo ikke nogle flere af Faderens Penge, men det var Faderen selv; ikke at faa sin Faders Gaver, men at være hos sin Fader.

Det er Bønnens Storhed og Rigdom og Naade: vi maa være hos Gud, vor Fader. Ad Bønnens Vej gaar vi derind, hvor vi er — hos Fa'r — — hjemme!

Saadan bliver Bønnens Naade et Forskud paa de saliges Evighed, naar vi altid skal være hjemme hos Herren, — der, hvor den Tak og Pris og Ære, vi her begyndte at stamme paa, bliver fuldtoneende og evig. *Chr. Baun.*

## 7 Svar paa 1 Spørgsmaal.

Det er Mennesker af alle Aldre og af alle Samfundsklasser, der søger til Kirken, naar Klokkerne kalder om Søndagen. De finder deres Plads paa de haarde Træbænke, fordi de ved, at de i Kirken kan finde noget, som de ikke kan finde andre Steder. Hvad er det?

7 tilfældige Kirkegængere fik stillet det samme



Spørgsmaal: Hvad venter De, naar De gaar i Kirke? Hvad betyder det for Dem at være med til Gudstjenesten?

Her er de 7 Svar:

*Ingeniøren:*

I Kirken venter jeg at høre Sandheden — baade om mig selv og om Gud. Derfor venter jeg ikke, at alt skal være Følelser og Stemninger. For naar Sandheden skal siges om det Nederlag, Menneskeheden har lidt — saadan som det tydeligt afspejles i Tidens Uro og Usikkerhed — maa der tales klart og aktuelt om det Onde og om Hjælpen derimod. Den findes kun i Kirkens Evangelium.

*Den kvindelige Kontorassistent:*

Brød maa vi have hver Dag for at leve. Og Søndagens Møde med Gud i Kirken er som Brødet for mit Hjerte. I Kirken føler jeg mig rig og glad ved at samles med andre glade Kristne til Lovsang og Tilbedelse. Naar jeg er i Guds Hus, sænker min Sjæl sig ned i Guds Ord og Bønnen, og knæler jeg ved det hellige Nadverbord, da er jeg hjemme. Her taler Gud med mig, saa mit Hjerte forstaar mig. Og for hvert et Søndagsmøde med Gud gaar jeg hjem med nye Kræfter til at leve vor Kristentro ud i Livet.

*Mellemskoleeleven:*

Jeg gaar i Kirke for at blive lidt bedre af det; og jeg trænger til at høre kristen Tale mere end den ene Gang om Ugen, jeg har Religion i Skolen.

*Pensionisten:* Naar jeg gaar i Kirke, venter jeg bl. a. en Prædiken, som opmuntrer mig til at leve her og til at se hen til det evige. Den skal give mig aandeligt Liv baade i Dag og i Morgen og ud over Graven. Og gør den det, gaar jeg beriget hjem fra Gudstjenesten. Maaske kan jeg ogsaa ved den opnaa at faa Evangeliet at se i et nyt Lys, og det er sundt.

*Bogtrykkeren:*

Hverken Folket eller det enkelte Menneske kan undvære Kirken. Den giver os gennem sin Forkyndelse den Sindets Fornyelse, som vi stadig trænger til. For mig personlig er Prædikenen det, der betyder mest, især naar den bringer Evangeliets Sandhed i Kontakt med den Hverdag, vi lever i.

*Haandværksmesteren:*

For mig vilde et Liv uden Gud være som et Skib uden Ror. Gud er for mig det eneste faste Holdepunkt her i Livet, for hvad skulde jeg gøre af baade min Glæde og min Sorg, dersom jeg ikke havde ham at dele den med? Han er hos mig i mit Hjem, paa mit Arbejde, og hvor jeg ellers færdes; men, naar jeg trænger til en Højtidsstund med ham, gaar jeg i Kirken. For mig er Kirkegangen og Salmesangen, Evangeliet og Altergangen, ja, hele Menighedens Samvær, den aande-

lige Næring, som jeg ikke kan undvære. Kirkegangen er for mig en Forsmag af Himmel paa Jord.

*Studenten:*

Jeg venter i Kirken at blive konfronteret med det kristne Budskab saa karsk og salt og radikalt, som Jesus prædikede det. Jeg venter at høre, hvordan Øjeblikkets Problemer maa ses i kristen Belysning og at faa Hjælp til Klaring af de Tanker, som jeg — som ethvert andet tænkende Menneske — daglig støder paa. Og jeg venter at opleve det kristne Fællesskab.

Saadan lød de 7 Svar. Der kunde gives mange andre. Med fælles for dem, der gaar i Kirke, er det, at de ved, det er Livets Ord, de hører. Det vil sige de Ord, som er nødvendige for at leve, fordi de selv skænker Liv.

Hvordan vilde De have svaret, hvis De selv var blevet spurgt?

Pastor Axel Hjeresen.

## Gudstjenester og Møder.

(Ordnet af Lægmandskredsene).

### April 1948

Torsdag den 8. April Kl. 20: Offentligt Møde hos Hr. Frøkjær Jensen, Lyngbyvej 298. Taler: Sognepræst Nygaard Andersen, Skt. Jal'obskirken.

Torsdag den 22. April Kl. 20: Fælles Bibelkreds hos Hr. Frøkjær Jensen (Apostlenes Gerninger Kap. 12).

Torsdag den 29. April Kl. 20: D.M.S. Møde med Film fra Missionsmarken hos Hr. Frøkjær Jensen, Lyngbyvej 298.

### Maj.

Søndag den 9. Maj Kl. 10: Højmesse i Dyssegaardskirken. Prædikant: Generalsekretær Pastor Erik Jensen.

Torsdag den 13. Maj Kl. 20: Offentligt Møde hos Hr. Frøkjær Jensen, Lyngbyvej 298. Taler: Pastor emeritus Westhausen.

Torsdag den 27. Maj Kl. 20: Bibeltime: Østre Kreds hos Hr. Lundby, Merianvej 22. Vestre Kreds hos Fru Ewertsen, Sønderdalen 24. (Apostlenes Gerninger Kap. 13).

### Juni.

Torsdag den 3. Juni Kl. 20: Offentligt Møde hos Hr. Frøkjær Jensen, Lyngbyvej 298. Taler: Sognepræst Georg Bartholdy, Eliaskirken.

Søndag den 13. Juni: Bibelkredsens Udflugt til Tikøb.

Torsdag den 17. Juni Kl. 20: Fælles Bibelkreds hos Fru Hansen, Sønderdalen 34. (Apostlenes Gerninger, Kap. 14).

Ansvarshavende Redaktør: Pastor Hans Thyge Jacobsen.

Teller, Hellerup.