

DYSSEGAARDS KIRKEN

Nr. 4

Oktober Kvartal 1937

2. Aarg.



*Dig rummer ej Himle
og Himlenes Himle,
Vor Herre fuldstor!
Saa ej er at tale
Om Højeloftssale
Til dig paa vor Jord.*

*Thi bygger vi Kirker,
Hvor Guds-Ordet virker
I Lys og i Løn,
Hvor Hjertet sig fryder,
Naar Hallen genlyder
Af Tak for Guds Søn.*

Grundtvig.

Pastor Hans Thyge Jacobsen, Dyssebakken 8, Tlf. Gent. 2364. Træffes bedst Kl. 6—7 (Tirsdag ikke).
Kordegner Allan Jørgensen, Markvangen 22, Telf. Gjt. 395. Træffes hver Dag (undt. Torsdag) Kl. 10—1
Fredag tillige 6—7.
Menighedssygeplejerske Frk. E. Ronnenkamp Holst, Mylius Erichsens Allé 30, Telf. Søborg 1965.

DYSSEGAARDSKIRKEN

(I Dyssegaardsskolen, Dyssegaardsvej 26)



Ordinære Gudstjenester og Møder.

Gudstjenester.

(Ved Pastor Hans Thyge Jacobsen).

Højmesse: Hver Søn- og Helligdag Kl. 10.

Menighedsmøde: Den sidste Søndag i hver Maaned Kl. 8. (Kun i Vinterhalvaaret).

Søndag den 31. Oktober: Pastor Jacobsen: Nationalitet og Religiositet.

Søndag den 28. November: Skoleinspektør Nissen: Kirke og Skole.

Søndag den 26. December: Julemøde.

Søndagsskole.

(Formand: Pastor Jacobsen).

(Leder: Maskinarbejder Kai Andersen).

Hver Søndag Kl. 2—3.

(Kun i Vinterhalvaaret)

Alle Børn fra 5 Aar er velkomne.

Frivilligt Drengesforbund.

(Formand: Pastor Jacobsen.

Leder: Assistent Rudolf Hansen.)

Kresmøde: Dyssegaardskirkens Forhal første Tirsdag i Maaneden Kl. 7.

Krestur: En Søndag om Maaneden.

Mønstring og Deltagelse i Gudstjenesten i Dyssegaardskirken den anden Søndag i hvert Kvartal.

Gymnastik, Væbneridræt, Væbnerture og Musikøvelse efter nærmere Maanedsskema.

BISKOP MONRAD

Erindringen om ham er ikke nær saa meget udbredt i den store, brede Befolkning, som Tilfældet er for *Grundtvigs, Mynsters, Martensens* og *Vilhelm Bechs* Vedkommende.

Alligevel var han en af de allerbetydeligste Mænd i den for vort Folk og vor Kirke saa bevægede og saa betydningsfulde Tid, som det 19. Aarhundrede var.

Ditlev Gotthard Monrad fødtes i København d. 24. November 1811 som Søn af norskfødte Forældre og døde i Nykøbing Falster d. 28. Marts 1887 (i Aar for 50 Aar siden) som Biskop over Lolland-Falsters Stift.

I de 76 Aar, han levede, udspillede en af de rigeste og mest dramatiske Livsskæbner, hvorom den danske Kirkehistorie kan berette.

Efter paa sædvanlig og ved de mange Udmærkelser dog fremragende Maade at have fuldendt en omfattende akademisk Uddannelse kom han i 1839 — nærmest tilfældigt til at overvære det Studentermøde umiddelbart efter Frederik d. 6's Død, paa hvilket *Orla Lehmann* foreslog at indgive en Adresse i konstitutionel Aand til den nye Konge.

Monrad tog ved denne Lejlighed Ordet og erfarede for det første en personlig politisk Opvækkelse og for det andet, at han med eet Slag blev en af de forreste Førere i den nu mere og stærkere frembrydende politiske Frihedsbevægelse.

Med vældig Energi kastede han sig ind i det nye Arbejde. Han blev Borgerrepræsentant i København, Medlem af Københavns Skoledirektion og af Østifternes Stænderforsamling. Han var selvskreven til at blive Kultusminister, da Martsministeriet blev dannet i 1848. Han blev den, der affattede Udkastet til Danmarks Riges Grundlov. Han valgtes 1849 som Folketingsmand for Nykøbing paa Falster, hvortil han samme

Aar var flyttet, udnævnt til Biskop over Lolland-Falsters Stift. Som Folketingsmand valgtes han uanfægtet indtil han 1865 frivilligt nedlagde sit Mandat.

Men forøvrigt forløb hans Skæbne under de voldsomste Svingninger. Snart var han Minister, snart Overdirektør for Folkeskolevæsenet, snart Departementschef — som Biskop blev han afskediget af sin politiske Modstander *A. S. Ørsted* — og altid var han Sjælen i praktiske Lovgivningsarbejder af alle Slags, fornemmeligst Skolelovgivning. Ham var det, som udarbejdede og gennemførte Skoleloven af 1856 og talrige Reforme paa Undervisningsvæsenets Omraade (Seminariereformen, Lærerkursusene, Lærerindeksamens Indførelse o. s. v.). Ingen var ham jævnbyrdig som saglig Arbejdskraft.

I Ulykkesaaret 1864 var det ham, som maatte træde til som Regeringschef; men de fortvivlede Forhold var ham for stærke; han formaaede ikke at afværge Følgerne af den Udenrigspolitik, som førte til Katastrofen, og af hvilken han egentlig altid havde været Modstander.

Dybt nedbøjet af Landets Ulykke og tynget af sin egen Ansvarsfølelse besluttede han i Slutningen af 1865 at udvandre til Ny Zeeland, hvor han — den 54-aarige Mand — købte Jord og gennem et virksomt Nybyggerliv genvandt sin Sundhed og Sjælslige vægt.

I 1869 vendte Monrad hjem og blev Sognepræst i Brøndbyøster og Brøndbyvester, hvorfra han to Aar senere paany blev Biskop over Lolland-Falster.

I 1881 traadte den da 70-aarige Mand paany ind i Rigsdagen, hvor det var hans Haab gennem et positivt Reformarbejde at bygge Bro mellem de under Provisoriets og Visnepolitikens Faner skarpt stridende politiske Partier. Forsøget glippede, og i 1886 trak han sig tilbage for Aaret efter at afgaa ved en pludselig Død i sin Stol i Nykøbings Bispegaard.

Men under denne voldsomt bevægede Skæbne levede han altid en kristen Præsts og Biskops Liv og ydede en kirkelig Indsats af største Betydning. Et enkelt af hans Skrifter — »Fra Bønnens Verden« — har baade i Danmark og i Udlandet vundet en sikker Plads som et af Kristendommens lodigste litterære Mindesmærker. Dets opbyggelige Værdi vil altid forny sig fra Slægt til Slægt.

FRA BØNNENS VERDEN

Af *E. G. Monrads* Bog:
»Fra Bønnens Verden:—

Inden Kristus i Bjergprædiken lærer os at bede Fadervor, saa formaner han til ikke i Bønnen at bruge overflødige Ord. Hvis vor Frelser virkelig havde forbudt os de overflødige Ord, saa maatte vi føle en Skræk for at bede nogen anden Bøn end Fadervor, thi Fadervor indeslutter jo alt, hvad vi begærer, og al anden Bøn kan henføres til de overflødige Ord.

Men naar vi træder frem for Guds Aasyn, træder vi da frem for en mægtig Hersker, hvis Tid er kostbar, og som derfor kan og maa fordre, at vi skal fatte os i Korthed, *eller* træder vi frem for en Fader, om hvis Kærlighed vi er forvissede?

Overflødige Ord! Indeholdes i dem ikke saa at sige al Livets Duft? Naar der regeres og kommanderes, naar der købes og sælges, i hele det offentlige og private Forretningsliv, *der* er de kortfattede Ord paa deres Plads. Men i den fortrolige Vennekreds, i Hjemmet, naar Mand og Hustru taler sammen, eller naar Forældrene taler med Børnene, *der* er der Rum for de overflødige Ord. Banlyste vi dem, da vilde vi banlyse Glæden og Livet. En Mand har maaske sagt tusinde Gange til den Kvinde, som han elsker, at hun er ham kær; det er aldeles overflødigt, at han siger det oftere.

Men vilde det ikke være haardt baade for ham og for hende, om han ikke maatte sige det endnu een Gang, endnu mange Gange, ja saalænge han lever. Og har en Moder end sagt mange Gange til et Barn: »Du er mit eget, kære Barn« — mon Moderen bliver træt af at sige dem, eller Barnet af at høre dem? Og dog er det overflødige Ord.

Hvad er da de overflødige Ord? De er intet, og de er alt. De er intet, thi de fremfører ikke noget uhørt, noget ukendt. De er alt, thi hvad der lever i det indre, træder ved dem frem i det ydre.

Hvis vi skulde slette de overflødige Ord, hvorfor saa ikke ogsaa slette Smilet, Haandtrykket og Blikket? De er intet, og de er alt. De er intet, thi de har ingen Pris paa Markedet. De er alt, thi hvor usselt, hvor fattigt vilde Livet ikke være, hvis den ene Sjæl ej kunde meddele den anden sit Ven-skab, sin Kærlighed?

Naar da de overflødige Ord, indtager en saa betydningsfuld Plads i Forholdet mellem Menneske og Menneske, saa kan vi ikke heller slette dem af Sjælens Bøn til Gud. Frit maa Hjertet kunne udgyde sin Glæde og sin Sorg og alt, hvad der rører sig hos det, for den himmelske Fader. Vi maa have Lov til at sige det samme mange Gange, og vi kan være forvissede om, at Gud vil lytte til vore Bønner, saalænge vor Sjæl er i vore Ord.

Men hvad er da Mening, naar Jesus formaner ikke at bruge overflødige Ord som Hedningerne?

Efter vort Skøn er det en uheldig Oversættelse af et Ord, som kun forekommer een Gang i Det ny Testamente. Man burde uden Tvivl oversætte det ved »plapre« eller et andet lignende Ord. Ved det brugte Udtryk vil vi have betegnet den tankeløse talen: Munden bevæger sig, Ordene høres, men mens Ordene lyder, er Sjælen ganske andre Steder. Naar man kan noget udenad, kan det hænde sig, at Ordene faar Ben og gaar af sig selv, mens den talendes Tanker

frigøres fra, hvad han siger, og svæver vidt omkring til alle Sider. Man kan derfor lære en Tale for godt: har Bevidstheden fuld Sikkerhed for, at de rette Ord vil indfinde sig til rette Tid, saa fristes den til at smøge Talens Baand af sig, meget mod ens Ønske og Vilje, og lade andre Tanker faa Indgang. Det kan da koste stor Ulejlighed at holde borte en Adspredthed, der, om den ikke forarger andre, dog forarger selve Taleren. En Tilhører med et nogenlunde fint Øre, vil dog let høre, naar noget saadant hænder.

Om et Menneske beder, og hans Sjæl ikke er i hans Bøn, da er hans Bøn aldeles betydningsløs. Tillægger man den blotte Fremsigelse af Bønnens Ord Værd uden at tage Hensyn til, om Sjælen er i eller udenfor dem, saa kommer vi til de lange mekaniske Bønner, mod hvilke Frelseren advarer ved de anførte Ord. Overflødigt er hvert Ord, hvori der ikke er Sjæl; overflødigt er intet Ord, hvori der er Sjæl.

Vor Frelser, den store Menneskekender, der vidste saa nøje Besked med al menneskelig Brøst og Skrøbelighed, han vidste ogsaa, at det kan være vanskeligt at lade Sjælen varmt og inderligt følge en Tanke-
række, hvormed den er nøje bekendt. Derfor har Frelseren gjort Fadervor saa kort. Det skulde synes, at en saadan liden, beskeden Stund, som Fadervor kræver, maatte vi vel kunne samle vore Tanker fra al Adspredelse. Og dog kan selv dette stundom være vanskeligt nok. Dog kan vi undertiden gribe os selv i, at fremmede Tanker indfinder sig, naar vi beder Fadervor, enten stille for os selv eller tydeligt for os selv og andre.

Der kræves Kamp og Arbejde, for at den rige, evigt ny Velsignelse, som er skænket os i Fadervor, ej skal stjæles fra os ved Vanens sløvende Magt. Der kræves en stadig Bearbejdelse af vort eget Sind.

TNNKER

Det er en stor Kunst at berede sig en lys Alderdom, naar Dagene kommer, der ikke behager. Af dem, til hvem dit Hjerte var knyttet, gik efterhaanden den ene bort efter den anden, og vanskelig faar man nye Venner, naar Alderdommen indfinder sig. Store Omslag indtræder i Tidens Opfattelse og Anskuelse; du forstaaer ikke Tiden, og den forstaaer ikke dig; du kan godt mærke, at man betragter dig som et forgemt Menneske, der har overlevet sig selv. Saa kan du føle dig saa ensom. Saa indfinder den ene Svaghed sig efter den anden, Kræfterne tager af, Dagen bliver saa glædesløs, Natten saa lang og søvnløs. Hvis nu det er Summen af din Visdom, at alt er Forkrænkelighed og Forfængelighed, da er din Alderdom mørk og ulykkelig. Tak derfor din Gud, at du har det samme store Haab som Simeon. Hold fast ved dette Haab, saa skal din Alderdom blive lys! Hold fast ved dette Haab, saa skal du ikke være ensom og uforstaaet, thi du vil have trofaste Venner i alle dem, der har det samme Haab, og de vil forstaa dig.

D. G. Monrad.

Der fortælles, at en Mand engang bad den hellige Makarius om at give ham et Ord, der kunde lede ham paa Frelsens Vej. Og Makarius sagde til ham: »Gaa ud paa Martyrernes Kirkegaard og haan de hellige«. Og Manden gik derud og raabte: »I Taaber! I Hyklere! I Bedragere!« Da han derpaa vendte tilbage til Makarius spurgte denne: »Sagde de noget?« Og Manden svarede: »Intet«. Saa sagde Makarius til ham: »Gaa ud paa Martyrernes Kirkegaard og berøm de hellige«. Og Manden gik atter derud og raabte: »Guds Børn! Hellige! Verdens Lys!« og vendte saa tilbage til Makarius. Denne spurgte ham: »Sagde de noget?« og Manden svarede: »Intet«. Da tog Makarius til Orde og sagde: »Saaledes skal du være! Du skal ikke bekymre dig

mere end de døde om Menneskenes Dadel og deres Ros«. *D. G. Monrad.*



Bestyrelsesmøde.

Paa sidst afholdte Bestyrelsesmøde vedtog Bestyrelsen enstemmigt at reite Henvendelse til Hr. Arkitekt *Georg Palludan*, Eggersvej 19, og indbyde ham til sammen med Bestyrelsen at foretage et forberedende Arbejde med Fremskaffelse af Plan og Tegning til den nye Kirkebygning. Arkitekt Palludan, som var Præstegaardens Arkitekt og ved den Lejlighed udførte et af alle paaskønnet, dygtigt Arbejde, vil sikkert være den rette Mand for Opgaven. Ogsaa Vangede Kirke blev i sin Tid til under hans Ledelse. Han er altsaa en særdeles vel kendt Medarbejder i Sognets kirkelige Bygningsarbejder.

Vi byder Arkitekten Velkommen til Samarbejdet om denne nye Opgave — Dyssegaardskirken.

Medlemstallet.

I Sommerens Løb har Tilgangen været meget lille, hvilket naturligt skyldes de om Sommeren herskende Forhold med Ferier o. s. v. Paa den anden Side er det overmaade glædeligt at kunne konstatere, at der under den for indeværende Aar omtrent tilendebragte Opkrævning af Kontingentet har vist sig en kun yderst ringe Afgang — ikke stort mere end, hvad Dødsfald og Flytninger selvfølgelig maa bevirke. Dette er en stor Opmuntring i Arbejdet.

Medlemstallet er nu 621 (sidst 616). Det tegnede Kontingent er Kr. 3224 (sidst Kr. 3198). Kontingentgennemsnittet er Kr. 5,19 (sidst Kr. 5,19).

Bremholm Rasmussen. Malermester.

Brødvej 11. Tlf. Gentofte 1855.

*Allt Maler- og Tapetsererarbejde udføres.
Prima Udførelse. Rimelige Priser.*

GLARMESTER	SØBORG 1403
RUDER INDRAMNING VINDUESPOLERING RULLEGARDINER	G. FRITJOF-HANSEN MUNKELY 10
	DYSSEGAARDS-DISTRIKTETS GLARMESTER

Lad kun den virkelige
være Deres Tillidsmand i

SAGKYNDIGE FORSIKRINGSSAGER

Alle Oplysninger gives beredvilligt, og alle Slags Forsikringer, ogsaa Livsforsikringer tegnes ved Henvendelse til

Assurandør Axel Hansen
(i Assurancefirmaet Aug. Borgen)
Ellemosevej 27. Hellerup

SØBORG 1236

Medlemsliste. (Fortsat).

Postkontorist C. O. Whitte, Fuglegaardsvænget 61. Maskinist A. Gøtz, Dyssegaardsvej 17. Fru Gøtz, smst. Enkefru Ingeborg Berg, smst. Skibsbefragter K. E. Sørensen, Søndergaardsvej 34.

Særlige Gaver.

(Indbetalt til Pastor Jacobsen).

Grev Knud Brockenhuus-Schack, Barritskov, 20 Kr. — Prokürist A. Nielsen, Mindevej 15, 2 Kr. — *Ialt 22 Kr.*

ANDRE STEDER FRA**Stor testamentarisk Gave.**

Ved en Skiftesamling i Boet efter Gaardejer Niels Knudsen, Væde i Veflinge Sogn, oplystes det, at Testamentet tillægger Odense Kirkesag ved Biskop Rud Afdødes Gaard og betydelige Formue til Arv, dog med Pligt til at udrede enkelte mindre Legatbeløb. Alene Gaardens Værdi ligger omkring 100.000 Kr.

En Kirke i Jernbeton.

Hasseris ved Aalborg vil sandsynligvis faa Landets første Kirke af Jernbeton, idet afdøde Direktør Kristensen og Hustru, Cementfabriken »Norden«, if. »Hlstb. Dgbl.« har skænket 132.000 Kr. til Opførelse af en Kirke i Villakvarteret, og man synes, det vil være naturligt, at den opføres af Cementbeton.

500 Kr. ind ad Døren.

I Gaar Morges ringede en Herre paa Dørklokken hos Pastor E. C. Larsen, Rustenborgvej 5. Da Husassistenten lukkede op, gav han hende et Brev og bad hende aflevere det til Præsten.

Pastor Carsten Larsen, der som bekendt er Formand for Komiteen for Opførelsen af den nye Kirke i Lyngby vestre Distrikt, fandt i Brevet en 500 Kr.-Seddel — men ikke et eneste Ord angav, hvem Giveren kunde være.

Det var en af de mange anonyme Gaver, som er tilgaaet Komiteen i den senere Tid, og som snart vil sætte den i Stand til at paabegynde Opførelsen af den ny Kirke.

Der er ialt indkommet 47.000 Kr. i de forløbne 3 Aar — og om alt gaar vel, vil Maalet, de 80.000 Kr., være naaet i Løbet af et Par Aar.

5000 Kr. ind ad Døren.

Forleden henvendte en Mand sig til Pastor *Teglbjærg* i Jægersborg og overbragte i Anledning af hans og hans Hustrus Sølvbryllup en Gave til Jægersborg Kirkefond paa 5000 Kr.

Bazaren i Jægersborg i Begyndelse af September indbragte 2640 Kr.

Hermed er Jægersborg Kirkefond kommet op paa ialt 52.000 Kr.

Ydermere er der i Sommer sket det, at Gjentofte Kommunalbestyrelse har skænket en Grund til den nye Jægersborg Kirke.

I Jægersborg er man altsaa i Sommerens Løb kommet et stort Stykke frem ad Vejen.

Mon vi ikke her i Dyssegaardsdistriktet, naar vi erfarer de ovenstaaende Meddelelser, maa faa en Fornemmelse af Opmuntring til, at vi skal tage endnu bedre fat?

NOTER**Konfirmander.**

Konfirmandundervisningen for Vinterhalvaaret til Foraarskonfirmationen tager sin Begyndelse den første Mandag i November, hvilken er Mandag d. 1. November.

De nye Konfirmander behøver ikke at indskrives i Forvejen, men bedes møde i Præstegaarden ovennævnte Dag Kl. 9 medbringende deres Daabsattest.

Søndagsskolen.

Søndagsskolen begynder i Præstegaarden Søndag d. 10. Oktober Kl. 14. Alle Børn fra 5 Aars-Alderen er velkomne.

Kirkens Orgel.

Nu nærmer Tiden sig, da Kirkens Orgel vil være omstillet, restaureret og anbragt paa en bedre Maade. Det er Organistens Agt at indvie det »saa godt som nye« Orgel med en Kirkekoncert til Fordel for Kirkeindsamlingen.

Menighedsmøder.

Paa Grund af Sygdom i Præstegaarden nødsages vi til at vente med at afholde Menighedsmøde indtil den sidste Søndag i Oktober. Paa dette vil jeg holde et Foredrag, som jeg i Sommerens Løb har udarbejdet, og som jeg har kaldt: »Nationalitet og Religiøsitet«. Nærmere Meddelelse vil senere fremkomme.

Hans Thyge Jacobsen.

Honnesbech
DAMERNES
MAGASIN.

HELLERUP AFDELING.

STRANDVEJ 173-175.

TELEF.: HELRUP 1446.

BORCH omforandrer Deres
gamle Sengetøj — *det bliver
som nyt!*

Ring til os: HELrup 3812 —
vi henter og bringer det paa
een Dag.

BORCH,
Strandvej 169. HELrup 3812.

Rieper-Holms Eftf.
Strandvej 154.
Colonial - Vin - Conserves.
Telf. 252 - 5252 Helrup.

F. D. F. Vangede-Gjentofte.
(Kristeligt Drengesforbund).
Formand: Pastor Jacobsen.
*Enhver Dreng over 10 Aar optages.
Intet Kontingent.*

Holger Freilev

Strandvej 161. -- Telf. Helrup 5119.
**Isenkram — Køkkenudstyr
Glas og Porcelæn.**

Kød - Flæsk - Paalæg.
E. MICHELSEN
Dyssegaardsvej 14.
Telf. Gjt. 1801

A. C. JLLUM
STRANDVEJ 163

TELEFON HELRUP 324

IL DUCE

gammel Italiensk Hedvin. — En hertil gylden Druevin.
2.85 pr. 1/4 Flaske.

WALD. JENSEN,
Strandvej 98. — Telf. Helr. 823—1413.

**Gjentofte
og Omegns Bank.**

Filial af Ordrup-Charlottenlund Bank A/S.

*

Penge modtages til Forrentning.
Laan ydes. Vexler diskonteres.
Alle Bankforretninger udføres.

Vangede Smaabørnsasyl.

Stiftet 1880. — Selvejende, kirkelig Institution.
Stolpegaardsvej 6. Vangede.

Kontingent: 35 Øre ugentlig pr. Barn.
Henvendelse hos Bestyrerinden, Asylbygning-
en, Stolpegaardsvej 6.

DANIEL KRUSE anbefaler sit
Bageri & Konditori
Højsgaards Allé 55 (Hj. af Dyssegaardsvej)
Telefon Gjentofte 325
Morgenbrød bringes - Bestillinger modtages