

OM AT OMGÅS ENGLER

Hun var vel en 5 år, Gry, da hun stod i haven med solblegede rottehaler og intenset betragtede et lille barn, der sprællede med tykke brune ben og arme - sådan med de små sjove spædbørnsspjæter. Sommetider lå han jo også stille og så fjernet op i himmelblåt. Hun bogstaveligt slutte den lille person med alle sanser - og sagde så pludselig med et lille suk: »Han kan sagtens, for han kan se engle endnu«. Endnu - endnu? »Det kan han sikkert«, sagde jeg og undrede mig over det »endnu«.

Først mange år efter turde jeg spørge, om hun kunne huske, om hun mente små børn »kunne se engle?« å ja da, de var der jo altid, man kunne lege med dem, når der ikke var andre hjemme på vejen - og det havde været sært, at en af de store havde været mørkebang, for man kunne altid snakke med en engel eller to. Nej slet ikke, de så ikke ud som Rafaels butiktede sky-enge. De var snarere alifelette som i den bog - - ja den kunne vi jo så ikke finde, nye generationer havde vel slidt den op. »Jamen hvor blev englene af?« - ja hvor blev de egentlig af, de forsvandt vist i et par skuffelser af håndgribelig art: den ene bestod i, at hun på vejen havde set en ret snavset vejarbejder løfte et dæksel, sætte en stige ned i et hul og selv kravle ned. Hun vidste, at n u skulle hun op- leve underet - se ham svæve op fra dybet på hvide englevinger! Hun havde næsten ikke trukket vejret af spænding - og så kom pludselig et snavset hovede op af hullet og en lang arm greb efter en øl i rendestenen.

En anden skuffelse havde hun mødt på Nationalmuseet, hvor der ellers var så godt at gå: der havde været specialudstilling af Eggvedpigen, man lige havde fået »præpareret«. Og nu lå hun der til beskuelse i al sin mosebunhed. Ja den tur mindedes også jeg: for det var der, hvor tre små unge tavse og opmærksomme meget længe granskede den fjerne for-moder, indtil en af dem sagde indigneret: »N e j tak, så skal jeg ikke være engel - når man ikke en gang får sit skelet med!«

Nej hun mente ikke der i hendes bemærkning om spædbarnet, der sprællede af glæde over at se engle havde ligget nogen tanke om, at han var »ren af hjertet«, altså særlig rar. H a n som tilsyneladende ingenting kunne uden hjælp, kunne altså bare alligevel noget, de større ikke evnede.

Trods det kryptiske ord »GODTÅRISPÅ« havde hun alle dage elsket sangen: Velkommen igen Guds engle små.

AH

Med sine bøger LE og LENE, har Herdis Møllehave ramt nogle ganske følsomme emner, »knude-mænd«/»kællingeknuder« og »det åbne ægteskab« - emner som nok var en debat værd. Også fordi de måske går på tværs af traditionel kristen opfattelse.

Er man (m/k) optaget af disse ting, var det måske en idé at deltage i 3 debat aftener tirsdagene 30. sept., 14. okt. og 11. nov., alle aftener kl. 20 i kirkens lille mødesal (the/kaffe).

Arrangører: Hanne Bjorholm og Lisbet Juul Nicolaisen (gerne tilmelding til sidstnævnte, tlf. 69 91 91).

DØBTE:

Maiken Houmøller Rasmussen, Louise Hasselgaard Hinsch, Marie Scheibye, Camilla Holecz, Mette Ingerslev Rasmussen, Astrid Elisabeth Løkkegaard Hansen. Kim Ulrik Tvermoes, Teddi Norrbohm Nielsen, Peter Bernth Brynmildsen, Thomas Have Laursen, Nicolai Bindner Olesen.



OGSÅ
HOS
FRITZ
JÜRGENSEN

»Man overfylder Lazaretherne med gudelige Skrifter, fortræffeligt - men hvem læser dem? Og Bibelen, Deres Durchlaulichhed! Jeg spør' Dem derom: hvad er det for en Bog? En aldeles forældet Lecture, en eth-nografisk Curiositât, som enhver oplyst Mand må desavouere! . . . Jeg har aldrig set en Bibel!«

Eet er nødvendigt!

At vejret passer sin egen rytme og ikke lader sig dirigere af mennesker, det ved vi. Så vi nøjes med flittigt at tale om vejr og vind. Men lad det bare ikke blive ved snakken om vejret.

Denne sommer har også givet plads til mange tanker i anden retning. Aviser, radio og tv har ofret mange timer på at bringe os nær brændpunkter. Olympiaden i Moskva! Sikker en festlig oplevelse, ikke mindst for de deltagende. Oplevelsen af fællesskabet henover grænserne er den største, der findes. Mange har sikkert også følt en hulhed netop i det? Skyggen var - og er - krigen i kølvandet på besættelsen af Afghanistan.

FN's kvindekonference i København bragte ligeledes opmuntring til nogen, stor skuffelse til andre. Forståeligt, når det hele ender i taktiske manøvrer og andet spillægteri. Hvad der er ægte, og hvad der er skuespil og forlorenhed, skal der ikke et menneskeliv højt! Derom vidner de daglige mord og massedrabene verden over.



Dysse gårds kirken

Prædikerens bog i gammel Testamente sætter streng under et menneskes værd og værdighed, uanset om det er nogen, man synes om eller ej!

Hjælpen til en nyvurdering kommer fra Ham, der siger: Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Og som lige forud siger: Helligånden, Talsmanden, Han skal lære jer alle ting og minde jer om alt, hvad jeg har sagt.

Der skal nok noget nær en sindets revolution til!

Vor egen magt ej hjælpe kan, let kan os fjenden fælde, men med os står den rette mand, omgjort med Guds væld. Det er den Herre Krist og sejer får han vist, Hærskarers herre Gud, der er ej anden Gud.

(295 vers 2 i sammebogen).

30/7-80. Johs. Bjerrum

GUDSTJENESTER

Søndag 31. august 1980 13. s. e. trinitatis.	Kl. 8.30 Johs. Bjerrum	Kl. 10 (9.40) Lisbet Juul Nicolaisen
Søndag 7. september 14. s. e. trinitatis.	Kl. 9 Børne- og familiegudstj. Johs. Bjerrum	Kl. 10 (9.40) (Kirkekaffe) Lisbet Juul Nicolaisen
Søndag 14. september 15. s. e. trinitatis.	Kl. 10 Johs. Bjerrum	
Søndag 21. september 16. s. e. trinitatis.	Kl. 10 (9.40) Høstgudstjeneste Lisbet Juul Nicolaisen	
Søndag 28. september 17. s. e. trinitatis.	Kl. 10 Johs. Bjerrum	Kl. 16 Lisbet Juul Nicolaisen
Søndag 5. oktober 18. s. e. trinitatis.	Kl. 10 Johs. Bjerrum	Kl. 11.30 Børne- og fam.gudstj. Lisbet Juul Nicolaisen
Søndag 12. oktober 19. s. e. trinitatis.	Kl. 10 (9.40) Lisbet Juul Nicolaisen	Kl. 11.30 Ny gudstj. Johs. Bjerrum
Søndag 19. oktober 20. s. e. trinitatis.	Kl. 10 Johs. Bjerrum	

KIRKENS BØRNEARBEJDE fortsættes i efteråret. Vi begynder søndag den 7. september kl. 9 med familiegudstjeneste og påfølgende **udflugt til Håreskoven for hele familien**. Madkurv medbringes. Derefter hver søndag kl. 10 i kirkens krypt, bortset fra de søndage, hvor der er familiegudstjeneste.

SOGNEKALENDER

Kirkekaffe
FOR ALLE
Vi indleder »sæsonen« ved at hilse på og drikke *kirkekaffe* med hinanden *søndag 7. sept.* efter højmessens.

Menighedsrådsmøde
tirsdag 9. sept. kl. 19.30 i store mødesal. Dagsordenen vil fremgå af opslag, og der henvises til referat af sidste møde samt til regler for spørgetid i mappen i våbenhuset.

Bibelkredsen
Onsdag d. 10. sept. kl. 19.30 i lille mødesal.
Onsdag d. 8. okt. kl. 19.30 i lille mødesal.

Studiekredse
Eftermiddagskredsen mødes mandagene 15. sept., 29. sept. og 13. okt., alle dage kl. 14.30 i kirkens lille mødesal.
Emne: ABRAHAM, de troendes fader.
Annexofte Hermann og *Lisbet Juul Nicolaisen*.

Mandage 6. og 27. okt., 10. og 24. nov., alle aftener kl. 19.30 i *kirkens lille mødesal* vil jeg ved hjælp af tekster, film og på anden måde gennemgå og rede trådene ud i det, der i dag er af de største problemer indenfor religionernes verden: **ISLAM** og **ZIONISME**. Mens zionisme centrerer sig i det væsentlige om Israel, så marcherer Islam stærkt ud over også Vesteuropa, hvor den ene moske efter den anden dukker op, indviet i overværelse af de respektive landes officielle repræsentanter.
Enhver, der måtte være interesseret, er velkommen . . .

Johs. Bjerrum

Debataftener

i relation til Herdis Møllehave's LE og LENE, se bagsiden.

FOR ÆLDRE

Tirsdag 2. sept. 1980 kl. 13.00. Afgang fra kirken. Tilmelding til kirkekontoret (se vejviser nedenfor).

Udflugt

Tirsdag 14. okt. kl. 14.00, pastor Niels Nørby, *Kirkens Korshær taler om »Samfundets tabere«*. Pastor Nørby tager sin guitar med.

Alle ældre i vort sogn er velkomne til at deltage i vore sammenkomster vinteren igennem i kirkens store mødesal.

FOR UNGE

er *»velkomne mandag 8. sept. kl. 19.30* hos pastor Lisbet Juul Nicolaisen.

Tidlige konfirmander

Tirsdag 23. sept. kl. 19.30 i kirkens store mødesal.

Pierre Miehe-Renard

Skuespilleren Pierre Miehe-Renard og hans kammerater står for aftenens indslag.

Forældreaften

for vinterens konfirmander hos pastor Bjerrum. Tirsdag 7. okt. kl. 19.30. - Forældre, der har deres børn på Dyssegårdsskolen og andre skoler.
Mandag 13. okt. kl. 19.30. *Foreldre, der har deres børn på Munkegårds-skolen.*

SPEJDERE

KFUM — spejderne. — Ring til Steen Laier, 68 21 18.
KFUK-spejderne. — Ring til Lis Christensen, 49 48 52.
Det danske Spejderkorps. — Ring til Inger Mønsen, 42 87 78.

DÅB

BRYLLUP
BEGRAVELSE
Henvendelse til den af sognets præster, man ønsker skal foretage handlingen. Såfremt man ikke har et bestemt ønske, foreslås, at man — med Dyssegårdsvej som skillelinje — syd for denne henvender sig til pastor Bjerrum og nord for denne til pastor Juul Nicolaisen.

Attester fås på kirkekontoret.

VEJVISER OG TRÆFFETIDER

Sognepræst Johs. Bjerrum, Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Træffes bedst hverdage (undtagen mandag, fra 1/10 onsdag) 11-12. Tirsdag kun 18-19. Tlf. 65 71 08.

Pastor Lisbet Juul Nicolaisen, Mylius Erichsens Allé 37, 2900 Hellerup. Træffes mandag til torsdag 12-13, samt efter aftale. Tlf. 69 91 91.
Desuden i kirken tirsdag 18-19 og lørdag 12-13. Tlf. 65 04 19.

Dyssegårdskirkens kontor. — Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Alle hverdage (undtagen torsdag) 9-13. Tirsdag tillige 17-19. Tlf. 65 10 95. Kordegn Peter Nielsen. Privat tlf. 65 55 86.

Kirkejener Helge Nørgaard, Fuglegårdsvejvænget 69, 2820 Gentofte. Træffes som regel i kirken mellem 8 og 12. Tlf. 65 04 19 (undtagen fredag). Privat tlf. 68 01 13.

Organist Steen Lindholm, Marediget 8, Charlottenlund. Tlf. 64 39 16.

Menighedsrådets formand, afdelingschef H. O. Christiansen, Bøgehøj 15, 2900 Hellerup. Tlf. 62 32 52.