

Syng om en jomfru
mangeløs skøn,
kongernes konge
hun valgte til søn.

Han kom så stille
til hendes seng,
blidt som aprildug,
der falder i eng.

Han kom så stille
til hendes vrå,
blidt som aprildug,
der falder på strå.

Han kom så stille
ned, hvor hun lå,
blidt som aprildug
på blomsterne blå.

Moder og jomfru
mangeløs skøn,
rettelig bar hun
Guds levende søn.

(Engelsk folkevise
fra 15. århundrede).



— GLÆDELIG OG VELSIGNET JUL —

JULESTJERNE
JULEKOLLEKT
GAVEINDSAMLING



Der står i en piece om børnesagens julestjerne:
at de tre indsamlinger betinger, at det private almennyttige initiativ fortsat kan medvirke til at højne den danske børne- og ungdomsforsorg.

BØRN DØBT I DYSEGAARDS-
KIRKEN:

Mikkel Chislett, Kim Hemming Jacobsen, Bjørn Øster Hansen, Lars Thorup Hansen, Bettina Kræmmer Pedersen, Anne Louise Krogh, Helle Brander Erikson, Line Würtz Møller, Katrine Albertsen, Charlotte Groos Pettersson.

OM AT VENTE NOGET

For den mest naive troende og for den mest naive ikke-troende er kirken et forsikringselskab. Vi leverer så og så meget tro, der måske eller måske ikke viser sig i gode gerninger. Vi ses blandt andre troende, så ikke alene Gud, men også den øvrige menighed ser, at vi er på den rigtige side. Vort tøj er pænt, for ganske vist ser Gud ikke på det ydre. Men vi ved — ligesom kongen hos den sønderjyske digter Nikolaj Andersen, at vi også tænker på noget andet end »vå herr«. Vi tænker også på »de folk«. Og det har da også været dejligt for os alle at se de mange nye ansigter ved dette mørke efterårs møder i vores kirke. Men dette fremmøde fortæller også noget andet. Mennesker føler, at det er blevet sværere. Vi er blevet rystet i noget selvtilfredst og sikkert. Vi ved, at her i Skandinavien hjælper vi hinanden, som man måske ikke gør i noget andet land. Vor humanisme og hjælp til udviklingslande og de vanskeligt stillede er noget selvfølgelig. Vi behøver

nok ikke noget forsikringselskab. — Alt var så godt.

Måske er det derfor, at mange i de rige protestantiske lande har lært, at Guds velsignelse viser sig i vor fremgang. Senere følte vi, at fremgangen var vort eget værk, og kirkerne blev tomme som de gamle irske statiskirker. I Danmark ser man ikke en kirke en hverdags formiddag med en flerstemmig og fuldstændigt rent syngende menighed, der fylder et vældigt rum uden orgel, som jeg har set det i den hellige moder af Tikhvins kirke i Moskva. Vi kender heller ikke den polske landsbykirke, hvor kirkegården også er fyldt af mennesker, der rejser sig og knæler i takt med dem, der står foran. Selve gudstjenesten kan de fleste ikke høre. Tror de Gud ser dem i kirken og fører en slags protokol over dem? Det var fattigt klædte mennesker, som havde oplevet krige og mange fattige og hårde år, hvor nogle af deres kære var døde — andre havde mistet deres førlighed.

Måske forstod de bare bedre end vi, at verden er et meget usikkert sted. De vidste udmærket godt, at døden havde høstet både blandt fremme og tvivlere. De vidste udmærket godt, at man ikke tegner forsikringer. De kom bestemt heller ikke for at ses. Det tror jeg egentlig heller ikke de forbavsedte mangle, der søger mod vore kirker i de senere år kommer for.

Nogle kommer for at finde en nødvendig ro, hvor de kan tænke over og igennem ting i vores liv, som ellers skjules af hundrede små begivenheder. Det er ligesom mørket får os til at rykke sammen, føle varmen fra andre, der i virkeligheden naturligvis sidder så pænt langt borte, at det fysisk er umuligt. Der siges de gamle og gådefulde ord. De kendte og ukendte melodier runger over de sære tekster, og på en eller anden måde bliver vi gennemtrængt af en mærkelig fred — helt uden hjælp af mystikere og meditationsspecialister. Vi føler at noget løser sig, og noget godt er på vej.

GLÆDELIG ADVENT!

Christian Frahm.

Dysse gårds kirken

GUDSTJENESTER

Søndag 2. december 1. s. i advent	Kl. 10 (9.45) Juul Nicolaisen	Kl. 11.30 Børne- og fam.gudstj. Johs. Bjerrum.
Søndag 9. december 2. s. i advent	Kl. 10 Johs. Bjerrum	Kl. 16 Juul Nicolaisen
Lørdag 15. december	Kl. 14 »Vi synger julen ind	(se nedenfor)
Søndag 16. december 3. s. i advent	Kl. 10 (9.40) Juul Nicolaisen	
Søndag 23. december 4. s. i advent	Kl. 10 Johs. Bjerrum	
Mandag 24. december Juleaften	Kl. 15 Juul Nicolaisen	Kl. 16.30 Johs. Bjerrum
Tirsdag 25. december Juledag	Kl. 10 Juul Nicolaisen	
Onsdag 26. december 2. juledag	Kl. 10 Johs. Bjerrum	
Søndag 30. december s. m. jul og nytår	Kl. 10 (9.40) Juul Nicolaisen	
Tirsdag 1. januar 1980 Nytårsdag	Kl. 10 Johs. Bjerrum	
Søndag 6. januar Hellig tre konger	Kl. 10 (9.40) Juul Nicolaisen	
Søndag 13. januar 1. s. e. hellig tre konger	Kl. 10 Johs. Bjerrum	Kl. 11.30 Børne- og fam.gudstj. Juul Nicolaisen
Søndag 20. januar 2. s. e. hellig tre konger	Kl. 10 (9.40) Juul Nicolaisen	Kl. 11.30 Forsøgsudstj. Johs. Bjerrum

Børneårsdagen i september gav et overskud på 2301 kr. til SOS-børnebyerne.
(Regnskab må på grund af Pladsmangel udskydes til næste nr.).

JULEKONCERT

mandag den 3. december kl. 20

Vi afholder vor traditionelle, farverige julekoncert, med et stort opbud af sangere og instrumentallister. Koncertforeningens kor, medlemmer af radiosymfoniorkestret og andre gode kræfter med *Steen Lindholm* i spidsen vil opføre bl. a. Bachs kantate »Nun komm' der Heiden Heiland« og den festlige orkestersuite nr. 3 i d-dur.
Entré kr. 5,- pensionister og studerende gratis.

»VI SYNGER
JULEN IND« -
lørdag 15. dec.
kl. 14.00 -



Børn og voksne. - Vi samles i den store mødesal, — og vi slutter i kirken.
Programmet tilrettelægges af kirkens børnearbejde, Hans-Henrik Løy, Steen Lindholm og Johs. Bjerrum.

Menighedsplejens juleindsamling

Vinteren igennem afholdes i kirkens krypt sammenkomster for ældre. Til disse er alle ældre i vort sogn velkomne. Menighedsplejen vil også gerne være i stand til at hjælpe den, der på grund af sygdom eller lignende har behov for hjælp i en akut situation. — Benyt venligst indlagte girokort, når De sender Deres bidrag.

(Dysegård sogns menighedspleje, Mindevej 13, 2860 Søborg, giro 8 02 97 92).

*Bitten Bjerrum, Ruth Bredvad, Anne Marie Skov Jensen,
Philip Jensen, Lisbet Juul Nicolaisen, Edith Nygaard,
Johs. Bjerrum, formand.*

SOGNEKALENDER

FOR ALLE

Julekoncert Mandag d. 3. dec. kl. 20. Se omtalen.

Bibelkredsen

Onsdag d. 5. dec. kl. 19.30 i lille mødesal.

Onsdag d. 9. jan. kl. 19.30 i lille mødesal.

Alle interesserede er hjertelig velkommen. Henv. til kirkekontoret, tlf. 65 10 95.

FOR ÆLDRE

Advent Tirsdag d. 11. dec. kl. 14 i kirkens store mødesal. Adventssammenkomst.

K i n a

Tirsdag d. 8. jan. kl. 14. Undervisningsinspektør Bent Gynther, Birkerød, fortæller fra rejser til Kina.

Alle ældre i Dysegård sogn er velkomne til disse eftermiddage. Ring blot til kirkekontoret, tlf. 65 10 95.

FOR UNGE

Tirsdag d. 27. nov. kl. 19.30. Farvefilmen: 'La' os være.

Kammeratskabsaftener

Tirsdag d. 22. jan. kl. 19.30: Farvefilmen: Hærens skøre gutter. — Der serveres hver aften en forfriskning, og man kan hygge sig med hinanden bagefter. Johs. Bjerrum.

Tidligere konfirmander

mødes mandag d. 17. dec. kl. 19.30 hos pastor Lisbet Juul Nicolaisen. Tema: »Bil-leder fra en gammel byk

VEJVISER OG TRÆFFETIDER

Sognepræst Johs Bjerrum, Dysebakken 8, 2900 Hellerup. Træffes bedst hverdage (undtagen onsdag) 11-12. Tirsdag kun 18-19. 65 71 08.

Pastor Lisbet Juul Nicolaisen, Mylius Erichsens allé 37, 2900 Hellerup. Træffes mandag til torsdag 12-13. Desuden i kirken tirsdag 18-19 og lørdag 12-13, samt efter aftale. Tlf. 69 91 91.

Dysegårdskirkens kontor. — Dysebakken 8, 2900 Hellerup. Alle hverdage (undtagen torsdag) 9-13. Tirsdag tillige 17-19. Tlf. 65 10 95. Kordegn Peter Nielsen. Privat tlf. 65 55 86.

Kirkefjener Helge Nørgaard, Fuglegårdsvænget 69, 2820 Gentofte. Træffes som regel i kirken mellem 8 og 12. Tlf. 65 04 19 (undtagen fredag). Privat 68 01 13.
Organist Steen Lindholm, Marediget 8, 2920 Charlottenlund. 64 39 16.