

Konfirmandfest, tirsdag d. 23. marts i kirkens krypt. Som sædvanligt indbydes konfirmander med forældre til altergangsgudstjeneste kl. 19 og derefter til en aften, der tager sin begyndelse umiddelbart efter gudstjenesten.

★

Ved *børne- og familiegudstjenesten* den 31. januar kl. 9 synges nr. 113, nr. 697 vers 3-5, og nr. 588. Den 14. marts kl. 9 synges nr. 367; Den signede dag (4 første vers). nr. 44; Ingen er så tryk i fare. nr. 414; Du som vejen er og livet.

I forbifarten...

Vi har indtryk af, at man nutildags betragter mindre end før. Det gælder også de gode og de troende, selv de, der har givet deres liv til Gud. —

Véd det moderne menneske, hvordan han skal bede? Føler han sig forpligtet til det, og har han behov for det? Og finder den kristne, at det er let at bede, synes han om det, ser han det som sin opgave?

Hvorfor er det indre liv — bønnens liv — blevet svækket og sværere for mennesker i vor tid? *Paul VI*

Adresser:

Sognepræst Johs. Bjerrum,

Dysselbakken 8, 2900 Hellerup, tlf. GE 7108.
Træffes bedst hverdage (undtagen onsdag) kl. 11-12. Tirsdag døg kun kl. 18-19.

Residerende kapellan, mag. art. Max W. Olsen,

Grants Allé 23, 2900 Hellerup, SØ 6183.
Træffes bedst hverdage (undtagen fredag) kl. 12-13.

Kordegn Rudolf Hansen,

Ellemosevej 115, 2900 Hellerup, GE 2875.
Træffes hverdage (undtagen torsdag) kl. 9-12. Fredag tillige kl. 18-19.

Organist, dr. phil. Povl Hamburger,

Jægerbakken 7, 2820 Gentofte, OR 5227.

Kirketjener Mogens Munch,

Linnésgade 29, 1361 København K.
Træffes som regel i kirken mellem kl. 8 og 12, tlf. GE 419.

Menighedsrådets formand:

Civilingeniør Steen Laier,

Smakkekrogen 6, 2820 Gentofte, GE 9118.

Menighedsplejen:

Formand: sognepræsten.
Kasserer: Fru R. Bredvad, tlf. SØ 7924.

KFUM-spejderne:

Gruppenleder: Steen Laier,
Smakkekrogen 6,
2820 Gentofte,
GE 9118.
Tropleder: Erik Andresen,
Gøthersgade 151 A, mezz.,
1123 København K,
15 00 80.

Grupperådets

formand: Edith Torp,
Lyngbyvej 281, 2800 Hellerup,
GE 7384.

Henvendelse om kirkelige handlinger

Dåb: Henvendelse sker til kordegnkontoret og til præsten.

Vielse: Henvendelse sker først til præsten for fastlæggelse af dag og tid, derefter til kordegnkontoret.

Begravelse: Henvendelse sker til præsten angående dag og klokkeslet.

Dyssegårds-Bladet

En bilsen fra Deres kirke

NR. 1 · 1971 · 36. ÅRGANG



At leve

Er det så misundelsesværdigt at leve?

Vi begræder den døende! Vi begræder de foranliggende bekymringer! Vi begræder alle denne verdens uretfærdigheder! Vi begræder alt så meget, at de fleste har strejft selvmordstanken, enten som en udvej eller, som noget de i hvert fald ikke ville!

Og dog glemmer vi at leve netop nuet – i dag; at glædes over, hvilken fryd det er at leve!

Tilsyneladende er langt de fleste mennesker i dag tilfredse med det liv, de lever. Sådan ser det ud på overfladen. Derfor spørges der heller ikke om tilgivelse. Skyldfølelse er et uartigt ord, der giver komplekser!

Sandheden om os i velfærdsstaten er, at vi er så tilfredse, at vi har forsonet os med, at vi en dag skal dø, noget, som vi altså må finde os i – og dermed færdig! Men er det at leve?

I virkeligheden er denne overfladiske flothed en afsløring af, hvor lidt vi egentlig elsker livet. Det gælder dog normalt, at man gør, hvad man kan for at bevare det, man sætter pris på, om ikke andet, så i hvert fald stille håbet for øje.

Holder jeg af livet, vil jeg også gerne bevare det. Døden bliver min fjende. Overvindelsen af den bliver mit problem. Skyldfølelsen over alt det, der mislykkes, fejles og ligger ugjort, får mine tanker til at dreje ind mod det budskab, der er gået ud over jorden om livshåb i Guds søn: Jesus Kristus.

„Således elskede Gud verden, at Han gav sin søn, den enbårne, for at hver den, der tror på Ham ikke skal fortabes, men have evigt liv! (Johs. ev. 3, 16).

Livet fattes i disse ord som noget gudgivent. Hans tilbud om tilgivelse får mening. Håbet bliver ikke et selvopfundet – en narresut! Håbet bliver en fast grund i en skrøbelig verden for et ligeså skrøbeligt menneske. Livet bliver noget, der gives, ikke noget man har krav på og ret til!

Der bliver under disse himmelske toner tale om en tilfredshed, der ikke blot er overflade med frygt og angst som undergrund, men en tilfredshed, der er bygget på troen, håbet og den fuldkomne kærlighedens grund. Og den fuldkomne kærlighed driver som bekendt frygten ud!

At leve er at være forvisset om, at Guds forsynsøje hviler på een. Den tro gør virksom i kærlighed!

Johs. Bj.



DYSSEGÅRDKIRKEN

Arkitekt Georg Paludan, m.a.a. Altartavlen er malet i fresco af kunstmaleren Holmer Trier

Dysegårdskirken fylder 10 år

For en kirke er 10 år jo ingenting. Alligevel er der nok stadigvæk en del i sognet blandt dem, der var trofaste bidragdere, der har en fornemmelse af lang tid. Dels fordi kirkesagen i sognet fik et ualmindeligt langt forløb på grund af udefra kommende vanskeligheder, der bragte mange udsættelser med sig, dels den anden verdenskrig og den dermed hastige inflation, der hurtigt gjorde de indsamlede midler værdimæssigt ringere.

En kirke skulle være gældfri ved dens indvielse, således var lovens bestemmelser, men op i 1950'erne ændredes lovgivningen på dette område, så fornuftige regler, som var gældende på alle andre byggeområder også blev gældende for kirkebyggeri. Så var det et spørgsmål

om at stå i køen, til det blev ens tur til at få lånebevillingerne m. v. i orden.

På grundlag af de tegninger, som i det væsentlige var på bordet i 1940, blev den nuværende Dysegårdskirke så bygget i slutningen af halvtredserne og stod færdig til indvielse den 19. februar 1961. Da var der også gået næsten 30 år siden den foreløbige Dysegårdskirke på Dysegårdsskolen var blevet indviet. En tålmodighedens og udholdenhedens tid var endt lykkeligt.

Biskop J. B. Leer Andersen, der netop var tiltrådt som biskop for det 1. januar 1961 oprettede Helsingør stift foretog sin første kirkeindvielse ved den lejlighed. Derfor har vi også bedt biskoppen præke søndag d. 21. febr., og således være med til at markere årsdagen.

KAJ MUNK'S:

En særpræget teateraften på Munkegårdsskolen

Det er lykkedes at formå Lindevang Kirkescene til at opføre Kaj Munks skuespil: En Idealist på Munkegårdsskolen mandag d. 25. januar kl. 20.

Egentlig tager disse mennesker ikke ud og optræder andre steder end hjemme i Lindevang sogn på Frederiksberg. Men et kæmpearbejde er gjort, en række forestillinger er gennemført. Og hver gang har der været stor ros til det dygtige kuld af amatører. Kaj Munks enke, fru Lise Munk, har givet særdeles smukke ord med på vejen og avisomtalen har ligeledes ladet ane, at man her stod overfor en opførelse, der lå tæt ind mod det professionelle teater, om end det drejede sig om amatører.

Billetter til aftenen kommer til at koste 10 kr., 8 kr. og 5 kr. De kan købes og bestilles på kirkens kontor, Elleosevej 115. GE 2875, (jvf. adr.). At det også er lidt af et økonomisk eksperiment er ingen hemmelighed, men det mødeudvalg, der bl. a. er nedsat af Dyssegård sogns menighedsråd, er optimistisk med hensyn til søget, idet man også derigennem får set, hvorvidt der en anden gang er baggrund for arrangementer af denne størrelse på Munkegårdsskolen.

Et eventuelt overskud deles ligeligt mellem Lindevang Kirkescene og Dyssegårdskirkens menighedsarbejde.

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Johs. Bjerrum sognepræst | Kaare Kjems skoleinspektør | Max W. Olsen præst |
| Erik Krag Brysting civilingeniør | Philip Jensen overlærer | Lise Sigvardsen frue |

EN IDEALIST

Om *Lindevang Kirkescene* skriver igangsætterten gennem de mange års beståen, pastor O. Berg:

L. K. er ikke opstået som resultat af en planlagt organisation med formålsparagraffer og den slags.

Den er der bare, — og den er der, fordi nogle har fundet sammen i lysten til „at spille komedie“.

Denne lyst hænger sammen med en trang til at bruge sin fantasi.

Og det er en af måderne, hvorpå man kan nå til at forstå sine medmennesker.

Den første forudsætning for at kunne præstere skuespilkunst må være en slags menneskerespekt, der giver sig udslag i at ville forstå anderledetænkende, — også dem, man ikke sympatiserer med.

Intet er lettere end at karrikere, forvrænge, udlevere; det vanskelige er at indleve sig i et andet menneskes væsen og tankegang; men lykkes det på scenen, er det ensbetydende med, at man forsværer dette andet menneskevæsen på samme måde, som man altid er villig til at forsvare sig selv.

I mit forsøg på at indleve mig i den tilsyneladende så gennemført onde Herodes, mener jeg, at jeg har haft den oplevelse at se ham med skaberens d.v.s. Kaj Munks øjne.

Jeg har fornemmet den smerte, den længsel, den tvivl, der har forvredet hans sind. At forstå er at tilgive, siger man. Jeg tror det ikke. Men bjerets forståelse er en vej til selvkritik og bevidstheden om ens eget behov for barmhjertighed — og dermed en viden om, hvad andre trænger til.

Kunne vores opførelse af „En Idealist“ blive andet og mere end en „amatorkomedie“, kunne det blive et ævligt forsøg på at skildre medmennesker, — lad det så være i al deres fornedrelse, — så havde vi også på denne måde brugt kirkebygningen til dens formål.

Information fra menighedsrådet

Forsøgs gudstjenester i Dyssegårdskirken

Der vil i vinterens løb blive arrangeret tre forsøgs gudstjenester i Dyssegårdskirken. De finder sted søndag den 24. januar kl. 11.30, søndag den 28. februar kl. 14 og mandag den 8. marts kl. 19.30. Gudstjenesterne vil vare ca. 45 min. og er udarbejdet af den studiekreds, der i løbet af efteråret har arbejdet med gudstjenestefornyelse.

Det hævdes ofte, og måske med rette, at gudstjenesten i sin nuværende form ikke siger moderne mennesker noget. Det meste af kritikken drejer sig om gudstjenestens form, og vi har derfor arbejdet med at ændre denne.

Vi vil gerne vide, hvad De mener om denne form, men da det kan være svært at bedømme noget nyt efter en enkelt gang, håber vi De vil komme til alle tre gudstjenester. Der vil være mulighed for at kritisere disse forsøg både skriftligt og mundtligt. Ved hver gudstjeneste vil der blive udleveret et program over gudstjenestens forløb med nogle enkelte spørgsmål. Efter den sidste gudstjeneste mandag den 8. marts vil der blive diskussion i krypten.

E. K. Brytting

Juleindsamlingen

Listeindsamlingen i december 1970 fik et for Menighedsplejen solidt resultat, idet der indkom kr. 5950,-. Også i år havde vi mange hjælpere, og listerne blev vel modtaget. Menighedsplejen retter en hjertelig tak til alle, der ydede et bidrag på den ene eller anden måde.

P. M. V.

Johs. Bjerrum
formand.

/ R. Hansen
sekretær.

Gudstjenester i Dyssegårdskirken

Januar 1971

Søndag d. 24. kl. 10 Johs. Bjerrum
kl. 11.30 Forsøgs gudstj.
Johs. Bjerrum
Søndag d. 31. kl. 9 Børne- og familie-
gudstjeneste.
Johs. Bjerrum
kl. 10 Johs. Bjerrum

Februar 1971

Mandag d. 1. kl. 19 Max W. Olsen
Søndag d. 7. kl. 10 Max W. Olsen
Søndag d. 14. kl. 10 Max W. Olsen
Mandag d. 15. kl. 19 Max W. Olsen
Søndag d. 21. kl. 10 Kirkens 10-årsfest.
Biskop
Leer Andersen
Mandag d. 22. kl. 19.30 Jubilæums-
koncert

Søndag d. 28. kl. 10 Johs. Bjerrum
kl. 14 Forsøgs gudstj.
Johs. Bjerrum

Marts 1971

Søndag d. 7. kl. 10 Max W. Olsen
Mandag d. 8. kl. 19.30 Forsøgs gudstj.
Johs. Bjerrum
Søndag d. 14. kl. 9 Børne- og familie-
gudstjeneste
Johs. Bjerrum
kl. 10 Max W. Olsen

Søndag d. 21. kl. 9 Konfirmation
Johs. Bjerrum
kl. 11 Konfirmation
Johs. Bjerrum

Tirsdag d. 23. kl. 19 Altergangsgudstj.
Søndag d. 28. kl. 10 Max W. Olsen
kl. 12 Konfirmation
Johs. Bjerrum

Møder i kirkens krypt

Møder for ældre

Tirsdag d. 16. februar kl. 14.
Tirsdag d. 16. marts kl. 14.

Møder for unge

Tirsdag d. 26. januar kl. 19.15.
Tirsdag d. 23. februar kl. 19.15.

Offentligt møde i krypten d. 9. februar 1971 - kl. 19.30

Forstander Eigel Brinch taler denne aften om „Betingede benådede og om unge narkomaner“.

E. Brinch er forstander på Brøndbyhus, hvor dette klientel opholder sig. Hans rige evner som pædagog og som leder af denne institution er velkendt hos alle, der har med dette arbejde at gøre.

Brinch er medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndbyerne, og formand for skolekommissionen.