

DYSSEGÅRDS KIRKEN



Maj - august 2007 • Årgang 72 - nr. 1

Børn i Dyssen

Dyssenkirken tilbyder gode aktiviteter for børn i mange aldre

Tirsdagsdyssen

Hver tirsdag, undtagen i ferierne, mødes børn fra 3.-5. klasse i Dyssenkirken kl. 14 -16. Her har vi det sjovt, vi filter, maler, spiller, strikker, ser film, tager på udflugt og meget andet - alle er velkomne.



Minikonfirmander

Der har igen været rigtig, rigtig mange minikonfirmander i kirken onsdag og fredag. Det er elever fra 3. klasserne fra Munkegårds- og Dyssenkirkeskolen. Børnene bliver hentet på deres skole efter skoletid - og derefter er de så knapt et par timer i sognegården. Her opleves mange forskellige ting - der er hver gang et tema, som følger årstiden og kirkens højtider. Vi synger, fortæller, leger og finder i fællesskab de små og store værdier i livet.

Morgengry

Legestuen Morgengry er et tilbud til forældre, bedsteforældre og alle andre, der passer mindre børn i hjemmet. Vi begynder med sanglege, rim og remser og efterfølgende er der fri leg. Når sulten melder sig, spiser vi sammen gode boller, grød el.lign. Til sidst slutes af med en stille stund i kirken. Vi mødes hver tirsdag kl. 10-12, og det koster 20 kr. pr. voksen som betaling for mad og materialer. Alle er velkomne - man møder bare op!

Sankt Hans bål ved Dyssenkirken

Lørdag d. 23 juni kl. 19.30

Kaffe, kage og saft kan købes til rimelige priser



Gratis snobrødsbagning for børnene fra kl. 19.30



Bålet tændes kl. 20.30

FDF



Lotteri med gode præmier, bl.a. middag for 4 personer

Babysalmesang

Trine Bloch og hendes søn Alfred deltager her i foråret i Dyssegårdskirkens babysalmesang. Men hvorfor deltage? Babyer kan da ikke synge ...

"Vi fik i november 2006 en dreng - Alfred - og ud over et behov for at "gå til noget" sammen med ham, havde jeg også tænkt over værdier og livssyn - og hvad vi nu ønskede at give videre til vores barn", siger Trine - "Jeg vil gerne have, at kristendommen og tilknytningen til folkekirken skal være et grundlæggende og naturligt element i Alfreds liv". Men hvornår begynder man?

"Jeg fik en invitation til at deltage fra Dyssegårdskirken, som er den kirke, vi hører til - og tilmeldte mig uden at kende nærmere til indholdet. Om ikke andet, mente jeg, at vi nok begge ville have glæde af at beskæftige os med musik", siger Trine Bloch, som ikke vidste, hvad hun forventede, da hun tilmeldte sig. - "Det kunne jo blive alt. Fra noget højtideligt på bænken inde i kirken - til noget helt nede-på-jorden-tåkrummendemusikpædagogisk-legestue. Jeg håbede på noget midt imellem - og blev meget begejstret allerede ved mit første møde med lektor ved Det kgl. Musikkonservatorium, Anne-Mette Riis og hendes måde at undervise os forældre og børn på".

"Sang udtrykker følelser og er den mest direkte og udtryksfulde måde, voksne kan kommunikere med barnet på", siger Anne Mette Riis.

"I dag tænker jeg: Nå ja, det er jo lige præcist sådan man giver det videre helt fra begyndelsen. **Og Alfred er glad**, det kan jeg se", siger Trine Bloch. - "Det er fint for ham både at hilse på andre børn og at deltage i sangen og de sanglege vi laver. Forløbet er i store træk det samme fra gang til gang - med forskellige afvigelser. Hvergang synger vi salmer og sange, vi

bevæger os, mens vi synger, danser og leger. Alfred genkender de salmer, sange og lege, vi laver, og bliver meget begejstret, når vi fortsætter derhjemme".

Trine Bloch selv nyder både samværet med de andre mødre og børn og indholdet af timerne. "Det har på en måde været en udvidet mødregruppe, hvor man ikke kun mødtes om det at have fået børn, men også om musikken og - tror jeg da - et fælles åndeligt ståsted. Der har været en god og munter atmosfære, og det har i høj grad været Anne-Mette Riis' fortjeneste. Et vel tilrettelagt forløb - kompetent og uhøjtideligt formidlet med humor, varme og engagement".

"Jeg synes nok, at min tilknytning til kirken er blevet stærkere. Jeg vil dog ikke tage Alfred med til en almindelig gudstjeneste - men i stedet vælge en børne- eller familiegudstjeneste", slutter Trine Bloch.

Der er plads til 10 voksne på et hold og børnenes alder er fra omkring 2 - 8 mdr. Betalingen er 300 kr. for 10 undervisningstimer og er incl. en lille forfriskning efterfølgende. Der starter nye hold i september.

Børneaktiviteter i Dyssegårdskirken, spørgsmål og tilmelding kan ske til Katarine Christensen, sognemedhjælper i Dyssegårdskirken. Tlf. 22 96 41 30 eller på mail: dyssegaardskirken@hotmail.com



Gudstjenesteliste 4. maj – 2. september 2007

MAJ

Fredag den 4. maj (Bededag)

Kl. 10.00 Begge præster - Matt. 3,1-10

Kl. 12.00 Begge præster

Konfirmation

Lørdag den 5. maj

Kl. 10.00 Begge præster

Kl. 12.00 Begge præster

Konfirmation

Søndag den 6. maj (4. s. e. påske)

Kl. 10.30 Begge præster - Joh. 16,5-15

Konfirmation

Søndag den 13. maj (5. s. e. påske)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Joh. 16,23b-28

Torsdag den 17. maj (Kristi Himmelfarts dag)

Kl. 10.30 pastor Rikke Vanggaard - Mark. 16,14-20

Søndag den 20. maj (6.s.e. påske)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Joh. 15,26-16,4

Søndag den 27. maj (Pinsedag)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Joh. 14,22-31

Mandag den 28. maj (Anden pinsedag)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Joh. 2,16-21

JUNI

Søndag den 3. juni (Trinitatis søndag)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Joh. 3,1-5

Kirkekaffe

Søndag den 10. juni (1. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 16,19-31

Søndag den 17. juni (2. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 14,16-24

Søndag den 24. juni (3. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 15,1-10

JULI

Søndag den 1. juli (4. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 6,36-42

Kirkekaffe

Søndag den 8. juli (5. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 5, 1-11

Søndag den 15. juli (6. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Matt. 5,20-26

Søndag den 22. juli (7. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 19,1-10

Søndag den 29. juli (8. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Matt. 7,15-21

AUGUST

Søndag den 5. august (9. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 16,1-9

Kirkekaffe

Søndag den 12. august (10. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 19,41-48

Søndag den 19. august (11. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 18, 9-14

Søndag den 26. august (12. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Lisbet Rømer - Mark. 7,31-37

SEPTEMBER

Søndag den 2. september (13. s. e. trin.)

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 10,23-37

Kirkekaffe

Lørdagsdåb

Lørdag den 12. maj

Kl. 10.30 Lisbet Rømer

Lørdag den 9. juni

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Lørdag den 7. juli

Kl. 10.30 Lisbet Rømer

Lørdag den 11. august

Kl. 10.30 Lisbet Rømer

Lørdag den 8. september

Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Kirkebil bestilles senest fredag kl. 13.00 på telefon 3975 0100

10-års sommerlejr med FDF

Enhver der har prøvet at være på sommerlejr ved, at det er en oplevelse for livet! Om det er teltlejr i Jylland, cykeltur på Bornholm, kanotur i Sverige eller en uge i og omkring en hytte ved Næstved – så er det under alle omstændigheder en sikker succes.

Siden 1906 har der været sommerlejre i FDF, og siden hen har mange andre organisationer og foreninger kopieret idéen. Men den originale og mest fantastiske finder man nu stadig bedst i FDF, vil de fleste fdf'ere nok sige.

FDF Gentofte holder i år kreds-sommerlejr i uge 28. En uge hvor alle, store og små, er på lejr. Noget af tiden med særligt program adskilt for de store og de små, indimellem fælles program. Sikre elementer er lejrbalet med indslag af vekslende kvalitet men alle med høj underholdningsværdi, morgenandagter, ekspeditioner, leg og udfordringer i fantasirammer, badeture, lejrkirke, mad over bål og meget, meget mere.

"Vi har valgt at lave en fælles kreds-sommerlejr i år," siger kredsleder Gorm Bagger Andersen. "Sidste år var der landslejr for de store, og de små var også på deres egen lejr. I år vil vi gerne have en uge,

hvor vi kan være sammen. Lejren bliver sammen med FDF Holte, som vi samarbejder med. Både lederne og mange af børnene kender hinanden, så det skal nok blive rigtig godt."

Han tilføjer, at forældre godt kan deltage i hele eller dele af lejren, hvis de skulle ønske det. Enten som ledere eller som "tanter og onkler" med særligt ansvar for fx madlavning, transport m.v. Og skulle der være nogle børn eller voksne udenfor kredsen, som gerne vil med, så kan det også lade sig gøre. Man skal blot kontakte FDF Gentofte.

I år er det 10 år siden, at en lille gruppe mennesker satte sig sammen og besluttede sig for at starte en FDF-kreds i Dyssegård Sogn, så dette års sommerlejr bliver også en jubilæumslejr. Gennem de 10 år har kredsen haft mange dygtige og engagerede ledere, bestyrelsesmedlemmer og medlemmer, hvoraf nogle *stadig* er med. FDF Gentofte har gennem alle årene fokuseret på at lave FDF-arbejde med mening. Omdrejningspunkterne har altid været at møde børn og unge med evangeliet, og sjove, udfordrende, lærerige og afvekslende aktiviteter. Det ses hver torsdag aften til møderne, men leves bedst på sommerlejre og ture.



Legeturn, del sker, 3 klasser 2005/06

MAJ

- 6.5. **Fernisering i sognegården, se s. 8**
- 6.5. **Standerhejsning**
Vind i Sejlene holder standerhejsning for vores gode skib Lilli Zingel søndag den 6. maj kl. 16.30 i Hellerup Havn, alle er meget velkomne. 
- 13.5. **Forårskoncert med Canterinokoret kl. 15.00**
- 29.5. **Indskrivning til konfirmation, se side 7**
- 30.5. **Offentligt menighedsrådsmøde kl. 19.30 i sognegården.**
- 31.5. **Idé- og planlægningsmøde kl. 19.30**
Vi mødes i sognegården, hvor der vil være lejlighed til at fremkomme med ideer til nye aktiviteter i kirken. Ideerne vil efterfølgende blive behandlet i Aktivitetsudvalget. Derefter vil de forskellige brugergrupper fremkomme med deres planlagte aktiviteter,

som nedfældes i kalenderen. Der serveres kaffe og kage under mødet.

JUNI

- 4.-7.6. **Forsommertur, se side 7** *Beky*
- 10.6. **Pilgrimsvandring, se side 7** *del sker*
- 17.6. **Kulturdage-arrangement, se side 7** *for*
- 23.6. **Sct. Hansfest, se side 2** *07*

AUGUST

- 14.8. **Havemøde, se side 7** *II* ✓
- 15.8. **Offentligt menighedsrådsmøde kl. 19.30 i sognegården** *III* ✓

SEPTEMBER

- Sept. **Alle børneaktiviteter starter igen, se side 2-3** *Legeturn* ✓

DYSSEGÅRDSKIRKEN

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk

Sognepræst Vagn Frikke-Schmidt

Dyssebakken 8, 2900 Hellerup
Tlf. 39 75 01 11. Fax 39 75 01 01
E-mail: vfs@km.dk
Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag-fredag kl. 12-13, i øvrigt efter aftale.
Mandag er fridag.

Sognepræst Lisbet Rømer

Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård
Tlf. 39 75 01 03. Fax 39 75 01 01
Tlf. privat: 39 66 40 66
E-mail: lr@km.dk
Træffes i præstekontoret, Dyssegårdsvej 19. Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18.
Fredag er fridag.

KIRKEKONTORET

Kordegn Elisabeth Rehling
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup
Tlf. 39 75 01 00. Fax 39 75 01 01
E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk.
Træffes mandag-fredag kl. 9.45 -13, tirsdag tillige kl.16-18 og lørdag efter aftale.

Organist Steen Lindholm

Tlf. 45 41 08 39. Fax 45 42 54 55.
E-mail: lindholm@post8.tele.dk

Kirkeværge Benny Møller

Tlf. 39 69 64 99.

Vind i Sejlene: Rasmus Haahr

Tlf. 26 81 46 07.

Sognemedhjælper

Katarine Christensen
Tlf. 45 88 41 30, 22 96 41 30.
dyssegaardskirken@hotmail.com

Dyssegård Sogns Menighedspleje:

Formand Lis Juul
Tlf. 39 67 81 08.

Tirsdagstræf:

Aase Grundtvig
tlf. 39 67 28 20.

Kirketjener Seyed V. Hashemi

Tlf. 28 12 23 07. Træffes kl. 9-12 mandag er fridag.

Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

Brita Johansen
Tlf. 39 67 16 54.

FDF-Gentofte - Kredsledelse:

Anne Katrine Sylvest
Tlf. 39 69 41 37.
E-mail: m.sylvest@privat.dk

Menighedsrådsformand

Ole Andkjær Christensen
Ellebakken 11, 2900 Hellerup
Tlf. 39 62 59 22.
E-mail: oleandkjaer@mail.dk

Dyssegård Sogns Ungdomsforening:

Kasserer Christian Tagmose
Tlf. 24 83 95 84.

Sekretær Anders Tagmose

Tlf. 22 97 32 49.

Pilgrimsvandring

Tag med på pilgrimsvandring søndag den 10. juni ved det skønne område omkring Mølleåen. Vi mødes til højmessen kl. 10.30 i Dyssegårdskirken. Efter gudstjenesten påbegynder vi vores fælles vandring på 10 -12-km. Program og yderligere oplysninger hos Katarine Christensen, tlf. 22964130 eller via mail : dyssegaardskirken@hotmail.com



Konfirmationer i 2008

Går du i 7. klasse og vil gå til konfirmationsforberedelse til næste vinter, så skal du og/eller dine forældre tilmelde dig på kirkekontoret i uge 22 og 23 i 2007. Vi åbner for tilmelding ved personligt fremmøde tirsdag den 29. maj kl. 16.00. Vi gør tydeligt opmærksom på, at tilmelding sker efter først-til-mølle princippet, både hvad angår ønsker om undervisningshold og ønsker om konfirmationstidspunkt.

Konfirmandundervisningen foregår i to hold torsdag morgen kl. 8.00 – 9.40 og to hold torsdag eftermiddag kl. 16.00 – 17.40. Konfirmationsdagene er i 2008 fastsat til: Kristi Himmelfartsdag den 1. maj og lørdag den 3. maj begge dage kl. 10.00 og 12.00 samt søndag den 4. maj kl. 10.30.

Tilmeldingsblanketten kan udfyldes ved indmeldelsen - eller hentes forud på kirkekontoret eller på kirkens hjemmeside under "Kirkelige handlinger". Medbring din dåbs- eller navneattest.

Menighedsplejens program

Tur til Molboland

Menighedsplejens forsommertur går til Ebeltøft fra mandag den 4. juni til torsdag den 7. juni 2007. Tilmelding til Grethe Nørgaard Pedersen, Sønderengen 64, tlf. 39 56 47 20. Sidste frist onsdag den 2. maj.

Havemøde

Tirsdag den 14. august kl. 14.00

Efter en herlig sommer ser vi frem til en interessant og hyggelig eftermiddag.

Kulturdage 2007

I forbindelse med 100-året for de 3 polarforskeres død, som deltog i den store Danmarksekspedition, vil vi bla. mindes Grønlands forskere Brønlund, Mylius-Erichsen og Høeg-Hagen ved et arrangement på Ewaldsbakken nr. 24 d. 17. juni kl. 12.00.

Foruden et foredrag af polarforskeren John Andersen om ekspeditionen, er der musikalske indslag af et grønlandsk kor samt



sociale aktiviteter. Hver familie (deltager) kan medbringe madkurv og drikke, tæppe eller stole. Hvis det regner henlægges arrangementet til Dyssegårdskirkens lokaler.

På kvarterets vegne

Una Jart og Inger Spaulding

Udgivet af menighedsrådet

Ansvarshavende: Lilli Sohn Thomsen,
Mogens Laursen, Elisabeth Rehling og
Vagn Frikke-Schmidt

Hjemmeside: www.dyssegaardskirken.dk

Layout og tryk: MKom Danmark

**Stof til næste kirkeblad skal være
indleveret den 15. juli 2007**

(Periode september - december 2007)

Udstillinger i sognegården i foråret 2007

I marts – april har vi i sognegården haft udstilling af Lisbeth og Ronja Egsmose, som er mor og datter.

Med ferniseringen søndag den 6. maj kl. 12.30 åbner vi en ny udstilling. Også denne gang er det mor og datter, nemlig Charlotte og Benedicte Stahr Kaiser. Udstillingen er herefter åben i kirkens åbningstid indtil den 17. juni 2007.

Benedicte Stahr Kaiser er født i 1995. Hun har, siden hun var lille, været en opfindsom og skabende sjæl. Det har blandt mange andre ting mundet ud i en række malerier, som hun malede sammen med sin mor i 2004 og 2005, da hun var 10 år. Hun eksperimenterede med farver og teknikker og har stadig den dag i dag, når skabertrangen tænder fantasien, stor fornøjelse af at udtrykke sig gennem farver og figurer.

Charlotte Kaiser Stahr er født i 1963. Hun har i lighed med Benedicte en skabertrang, der af og til melder sig, når en ledig stund opstår. Hun for-

søgte sig i sin skoletid med maleri på lærred, men resultatet var nedslående, hvorfor hun opgav det. Inspireret af Benedicte, som med oprejst pande kastede sig ud i malerkunsten bevæbnet med pensler, farver og gå-på-mod, besluttede hun sig for at prøve igen.



Malerierne, de udstiller i Dyssegårdskirken, er for langt størsteparten blevet til som et resultat af et samarbejde, som de begge har stor fornøjelse af. Når de fatter pensler og farver og går i gang, forsvinder de ind i en helt anden verden, hvor idéerne blomstrer frem, lader sig fange og komme til udtryk på de hvide lærreder.

På vor tidligere omtale af muligheden for at udstille i sognegården meldte sig ovennævnte.

Udstillingsudvalget vil opfordre andre til at melde sig.

Kontakt udstillingsudvalgets formand Otto Mønsted Nielsen på tlf. 39 67 89 63 eller på mail: otto@moensted.dk

Bogindsamling

Ved årets adventsmarked vil der igen blive stort brugtbogsmarked.

I den forbindelse indsamler vi brugte bøger, der vil blive solgt til fordel for Danmissions arbejde blandt børn i mange lande i Asien.

Har du bøger, som du gerne vil af med, ringer du blot til 39 56 47 20, Jørgen Nørgaard Pedersen og aftaler tidspunkt for afhentning. Tak.

Overskuddet fra Adventsmarkedet går til Danmission.

Sogneindsamling 2007

Årets sogneindsamling i Dyssegård Sogn gav et udmærket resultat på 38.313 kr. Beløbet går til Folkekirkens Nødhjælps indsats i kampen mod AIDS. Tak til alle indsamlere og bidragydere!