

# DYSSEGÅRDS KIRKEN

September - December 2005 • Årgang 70 - nr. 3





## Børn og unge i Dyssegård Sogn

I løbet af de senere år er antallet af børn i sognet blevet stadigt større.

Dyssegårdskirken ser det som sin opgave at give alle disse børn og unge nogle gode tilbud, som f.eks. undervisning og klubvirksomhed.

Der har igennem en lang årrække været en god og solid FDF-kreds med langt over 100 børn og ledere; en håndfuld af de unge har været med hele vejen og er i dag værdifulde assistenter og ledere i kredsen.

FDF er primus motor i et samarbejde mellem Dyssegård Sogns Ungdomsforening og Dyssegårdsskolen og dens fritidsordning om opførelse af et bålhus på Dyssegårdsskolens sportsplads. Bålhuset vil blive bygget i løbet af de kommende måneder og skal kunne bruges af børne- og ungdomsorganisationer i Dyssegårdskvarteret. Dyssegård Sogns Ungdomsforening har et medlemstal på omkring 35 i alderen 12 år og opefter. De holder vinteren igennem møder hver tirsdag aften med et meget varieret program. Eks.: Kirkebesøg, debataftener om ulandsspørgsmål, bowling- og filmaftener m.m.

I sejlsæsonen er ungdomsforeningen med i "Vind i Sejlene", et sejlsundervisnings-projekt sammen med Dyssegårdsskolen og KFUM spejderne i Gentofte. "Vind i Sejlene" tilbyder de unge en række spændende sejlsoplevelser om sommeren og om vinteren undervisning til Duelighedsprøven i sejls og til Yachtskippereksamen af III. grad. For 2 år siden vedtog Dyssegård Sogns Menighedsråd at tilbyde børn på 3 klassetrin minikonfirmandundervisning. Samtidig blev det

muligt for kirken at ansætte Katarine Christensen som sognemedhjælper på deltid.

Rigtig mange børn har taget imod tilbudet om den forberedende konfirmationsundervisning, og de fleste af disse børn vil gerne forsætte i kirkens klubvirksomheder bagefter.

Nu er det så, efter mange opfordringer, blevet besluttet at oprette en legestue for mindre børn hver tirsdag formiddag i sognegården. Her vil der være sangleg, leg og hygge, fællesspisning samt andagt, alt sammen ledet af Katarine Christensen.

Bemærk at der nu, i forhold til tidligere, er mere end dobbelt så mange børnegudstjenester i gudstjenestelisten. Kom og vær med!

Menighedsrådets Børne- og Ungdomsudvalg vil i den kommende tid arbejde på at etablere et bredere samarbejde imellem de forskellige grupper, så vi kan hjælpe og støtte hinanden i det daglige arbejde og sammen medvirke i nogle fælles gode aktiviteter.

Vagn Frikke-Schmidt, Børne- og Ungdomsudvalget

### Udgivet af menighedsrådet

**Ansvarshavende:** Lilli Sohn Thomsen, Mogens Laursen, Elisabeth Rehling og Vagn Frikke-Schmidt

**Hjemmeside:** [www.dyssegaardskirken.dk](http://www.dyssegaardskirken.dk)

**Layout og tryk:** MKom Danmark

**Stof til næste kirkeblad skal være indleveret den 15. november 2005 (Periode januar - april 2006)**

**FDF Gentofte holder møde i og omkring Dyssegårdskirken hver torsdag fra kl. 18.30. Alle er velkomne til at møde op eller kontakte kredsleder Nis Benn på tlf. 32873120**



## Legestuen " Morgengry " i Dyssegårdskirken.

Den 6. september åbner vi en legestue for mindre børn i Dyssegårdskirken. Menighedsrådet har givet mulighed for denne aktivitet i perioden indtil jul.

Det er ganske nyt, og vi håber at forældre, bedsteforældre og andre, som passer børn hjemme, vil benytte sig af denne mulighed for at lade de små mødes med andre børn og deres familie.

I legestuen vil vi følge årstiden samt fejre kirkens højtider. Hver gang vil vi lave sanglege, rim og remser. Der er fri leg for børnene – og der er kaffe og grøn te til de voksne. Det vil også være muligt for de voksne at strikke søde dyr eller dukker som legetøj til børnene. Nogle gange vil der blive fortalt eventyr, vist teater eller blive arrangeret fællesaktiviteter for børn og voksne. Når vi så er blevet sultne, spiser vi sammen – dejlige boller,

grød med frugtkompot eller lign. Til sidst slutter vi af med en stille stund. Vi tænder sammen et lys, og hver gang vil vi med fortælling og praktisk vejledning undervise jer voksne i ritualer for børn og betydningen deraf. Børn lærer ved at efterligne os voksne, ved gentagelser, ved oplevelser og stemninger. Efterfølgende synger vi en fællessalme og tager afsked med hinanden. Vi mødes hver tirsdag fra kl. 10 – 12 og det koster 20 kr. pr. gang pr. familie. Hvis nogen har lyst til at bidrage med frivillig hjælp til legestuen, vil det være rigtig dejligt. Ved tilmelding eller spørgsmål, kontakt venligst Katarine Christensen – sognemedhjælper i Dyssegårdskirken.

Tlf. 22964130 eller  
dyssegaardskirken@hotmail.com.

## Forsidebilledet

Billedet på forsiden, "Emmaus", er malet af portrætmaleren Mogens Hoff.

Motivet er de to disciple, som, efter Jesu korsfæstelse og opstandelse, i angst og bedrøvelse forlader Jerusalem for at gå til deres by Emmaus. Undervejs slutter Jesus sig til dem, uden at de genkender ham. På deres spørgsmål forklarer Jesus dem hele sammenhængen om Jesu opgave som Guds Søn på jord, men de ved stadig ikke, hvem det er, de følges med. Det er først, da de sidder i beværtningen i Emmaus, og Jesus bryder brødet – at det forklares



for dem og de forstår hele sammenhængen. Derefter forsvinder Jesus for dem.

Mogens Hoff betegner dette billede som hovedværket af sine religiøse billeder.

Dyssegård Sogns Menighedspleje har, med støtte fra Erik og Magda Sterregaards Mindefond, netop indkøbt billedet i samarbejde med Menighedsrådets udstillingsudvalg.

Billedet er ophængt i den store sal i sognegården.



## Minikonfirmander i Dyssegaardskirken

Igen i år er der minikonfirmand-undervisning for børn i 3. klasse.

Og der er klubber for børn i 4. til 6. klasse.

Undervisningen begynder medio september.

Har du lyst, er du meget velkommen til at deltage.

Kontakt venligst Katarine Christensen,

tlf. 22964130,

mail: dyssegaardskirken@hotmail.com.

## Kristuskransen

### En enkel måde at lære børn at bede

Historien om Kristuskransen begynder i en fiskerbåd på Middelhavet. Den svenske biskop Martin Lönnebo var på ferie i det græske øhav, da en tidlig efterårsstorm tvang båden ind til en meget lille ø, hvor han måtte opholde sig i nogle dage sammen med andre strandede turister. Vinden sang i alle sprækker, mens Martin Lönnebo sad med papir og blyant og tegnede det, som



blev til Kristuskransen eller redningskransen, som den kaldes på svensk. Han følte et behov for indre ro og tænkte på, at troende mennesker gennem tiderne ofte havde benyttet et redskab til at vinde stilhed med. Katolikkerne brugte rosenkransen og de ortodokse en uldkrans med knuder, når de bad Jesusbønnen, men de protestantiske kirker havde ikke nogen genstand, som kunne hjælpe dem ind i bønnen og stilheden. Martin Lönnebo tegnede derfor en krans med 18 perler med hver sin betydning. Der er fem hvide perler, to store, som symboliserer dåben og opstandelsen, og tre små, som kaldes hemmelighedsperler. Der er to røde perler, som symboliserer kærligheden - den ene er den kærlighed, vi modtager og den anden er den kærlighed, vi giver. Der er en blå perle, som betyder livsmod, en sandfarvet perle, som minder os om, at vi ikke vinder noget i livet uden at anstrenge os og en sort perle, som symboliserer mørke og

død. De sidste to farvede perler er den store, gyldne Gudsperle og den lille perlemorsperle, som symboliserer et menneskes "jeg". Mellem alle disse perler er der seks stilhedperler. Håndens fingre glider fra perle til perle, og når de rører ved en af stilhedperlerne er det tid til at lade tanken hvile.

I det sidste årstid har både konfirmander og minikonfirmander lært Kristuskransen at

kende. Vi brugte nogle timer i konfirmandundervisningen til at samle armbåndene, og hver konfirmand fik sin egen krans - nogle af dem bar den også på deres konfirmationsdag. Det lille armbånd er en hjælp til at bede, og vi satte os ind i kirkerummet omkring lysgloben og øvede os. Ved at sætte ord på vore tanker opdagede vi, at troen kunne blive mere nærværende i vores hverdag, og ved at give os god tid opdagede vi også, at stilheden kan blive til en bøn. Når minikonfirmanderne øvede Kristuskransen, tog vi kun en enkelt perle hver gang og sagde et lille vers sammen. Vi følte os forfriskede, og mon ikke børnene og de unge fornemmede, at denne måde at bede på virkelig er et stykke modkultur til den urolige hverdag, de fleste af os lever i? Og at det også er en bøn-form, der kan give et godt udbytte, hvis man har tålmodighed til at lære den at kende?!

*Lisbet Rømer*



## Minikonfirmander fortæller



### Anna:

Det var sjovt at være minikonfirmand, mest fordi vi lavede så mange sjove ting. F.eks. lavede vi teater (de hellige 3 konger og krybbespil), malerier og meget, meget mere.

Det var også sjovt at lære noget om Jesus og mange andre personer fra biblen.

Det var også sjovt at lære alle dem fra Dyssegårdskirken, Vagn, Lisbet og Katarine, at kende.

Adventsmarkedet er sjovt fordi stemningen er god og det er meget hyggeligt.

Min yndlingssalme er I østen stiger solen op.

### Astrid:

Det er sjovt at gå til minikonfirmand, fordi man lærer en masse om Gud, man laver en masse skægge ting. Jeg kunne godt lide at lave brocher, man kunne selv bestemme hvordan man ville forme dem. Man laver en masse ting man ikke har prøvet, og så er det godt at man hver dag skulle synge salmer.

Adventsmarkedet, det var skægt at se alle de gamle og skægge ting, og stemningen var god.

Min yndlingssalme er Se nu stiger solen. Jeg havde lige lært den, og så bestemte jeg den til min farfars begravelse.



## Hellige Danse i Dyssegårdskirken

Alle interesserede indbydes igen til Dyssegårdskirken til at danse Hellige Danse. At danse Hellige Danse er at holde hinandes hænder. Vi danser hånd i hånd i en cirkel, den kan åbnes og lukkes, den kan dreje sig i en spiral eller som i en labyrint. Vi kan opløse cirklen, men vi vender altid tilbage til cirklen igen. Dansene består af os og af cirkelns bevægelser. Nogle danse er kraftfulde og energiske andre er langsomme og meditative. Dansene er med deres enkle grundtrin lette at lære uanset

alder eller baggrund. Hellige Danse er noget vi gør sammen og noget dansen gør ved os. Dansene er en ordløs bøn, som bygger på nærvær. At danse Hellige Danse er at give tillid til dette nærvær. Vi danser onsdag den 12. oktober og onsdag den 9. november kl. 19-21.30.

Pris 25 kr. incl. lidt godt at spise.

Tilmelding til Katarine Christensen,

Tlf. 22964130

mail: Dyssegaardskirken@hotmail.dk



## Gudstjenesteliste 1. september 2005 til 1. januar 2006

### SEPTEMBER

**Søndag den 4. september** (15.s.e.trin.)   
kl. 10.30 Vagn Vagn Frikke-Schmidt - Matt. 6, 24-34  
African Childrens Choir medvirker. Kirkekaffe

**Søndag den 11. september** (16.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Lisbet Rømer - Luk. 7, 11-17

**Søndag den 18. september** (17.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 14,1-11

**Søndag den 25. september** (18.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Lisbet Rømer - Matt. 22, 34-46  
kl. 15.00 Vagn Frikke-Schmidt  
Høstgudstjeneste for børn

### OKTOBER

**Søndag den 2. oktober** (19.s.e.trin.)   
kl. 10.30 Begge præster - Mark. 2, 1-12.  
Høstgudstjeneste. Kirkefrokost

**Søndag den 9. oktober** (20.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Matt. 22, 1-14  
kl. 11.45 Miniorgelkoncert. Steen Lindholm.

**Tirsdag den 11. oktober**  
kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt

**Søndag den 16. oktober** (21.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Johs. 4, 46-53

**Søndag den 23. oktober** (22.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Matt. 18, 21-35

**Torsdag den 27. oktober**  
kl. 18.30 Vikar  
BUSKudstjeneste

**Søndag den 30. oktober** (23.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Vikar - Matt. 22, 15-22

### NOVEMBER

**Søndag den 6. november** (Alle Helgens dag)   
kl. 10.30 Vikar - Matt. 5, 1-12  
Kirkefrokost

**Tirsdag den 8. november**  
kl. 14.00 Vikar

**Søndag den 13. november** (25.s.e.trin.)  
kl. 10.30 Vikar - Matt. 24,15-28  
kl. 11.45 Miniorgelkoncert. Steen Lindholm.

**Søndag den 20. november** (sidste s. i kirkeåret)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Matt. 25, 31-46

**Fredag den 25. november**  
kl. 19.00 Vikar  
Dyssegårdsskolen synger advent ind

**Søndag den 27. november** (1. s. i advent)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 4, 16-30

### DECEMBER

**Søndag den 4. december** (2. s. i advent)   
kl. 10.30 Vikar - Matt. 25, 1-13  
Kirkekaffe  
kl. 15.00 Vikar  
Adventsgudstjeneste for børn

**Søndag den 11. december** (3.s. i advent)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 1, 67-80

**Søndag den 18. december** (4.s. i advent)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Johs. 3, 25-36  
Christmas Carols – gudstjeneste

**Lørdag den 24. december** (Juleaften)  
kl. 15.00 Vagn Frikke-Schmidt - Luk. 2, 1-14  
kl. 16.30 Vikar - Luk. 2, 1-14

**Søndag den 25. december** (Juledag)  
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt - Johs. 1, 1-14

**Mandag den 26. december** (2. juledag)  
kl. 10.30 Vikar - Matt. 10, 32-42

### JANUAR

**Søndag den 1. januar 2006** (Nytårsdag)   
kl. 15.00 Vagn Frikke-Schmidt  
Nytårskur



## Den store sensommertur

- tirsdag den 13. september, går til Kerteminde



Kerteminde kirke, Sankt Laurentius.

Vi kører med bus tværs over Sjælland, nyder den smukke tur over Storebælt, hvor vi passerer Sprogø. Efter et kort ophold ved Knudshoved drejer vi af fra motorvejen mod nord til Fyns største fiskerby Kerteminde med den kendte granitskulptur Amanda. Vi indtager frokosten på Thornøe Hotel.

Turen fortsætter til maleren Johs. Larsens spændende hjem og museum på Møllebakken. Efter en kort instruktion beser vi herlighederne. Så er det tid til en kop kaffe, før vi slutter af i Kerteminde kirke, viet til Sankt Laurentius og med tre skibe.

Afgang fra Dyssegårdskirken kl. 9.00, forventet hjemkomst kl. 18.00.

Prisen er 150 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 9. september kl. 13.00.

## Eftermiddagsmøde

- tirsdag den 11. oktober kl. 14.00

### "Det bedste af Brasilien"

De to fætre og rejsekammerater, Torben Rasmusen og Hans Christian Jensen, vil berette om deres rejse i Brasilien og – hvis teknikken ellers virker – vise lysbilleder og video fra turen.

## Eftermiddagsmøde

- tirsdag den 8. november kl. 14.00

Præst og forfatter Niels Johansen fortæller og læser fra sin nye bog

### "Og englen sang".

Foredragets overskrift lyder: "Da Jesus stillede stormen i Sionskirken".



Niels Johansen.

## Julemøde

- tirsdag den 13. december kl. 13.00

Traditionen tro indbyder vi til ind-under-jul arrangement med flæskesteg og rødkål og risalamande med mandelgaver, kaffe med hjemmebagte småkager samt julepyntede borde.

Vi får en julehistorie i H.C. Andersens ånd og synger nogle af adventstiden og julens dejlige salmer. Prisen er 50 kr. ekskl. drikkevarer.

Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 9. december kl. 13.00.

## Dåbsgudstjenester:

**Lørdag den 10. september kl. 10.30**

Vagn Frikke-Schmidt

**Lørdag den 8. oktober kl. 10.30**

Vikar

**Lørdag den 12. november kl. 10.30**

Vikar

**Lørdag den 10. december kl. 10.30**

Vagn Frikke-Schmidt



**Kirkebil senest fredag inden kl. 13.00 på telefon 3975 0100**



# Janna Lunds billedvævninger

De 12 fine, små billedtæpper i sognegården, udført af Janna Lund, har snart i mange måneder mødt den, der trådte ind i sognegården med sine glade farver.

Ved en rundspørge blandt personale og frivillige om billedtæpperne lød det bl. a. fra minikonfirmanderne, at de tolv billeder måske var de tolv disciple, som var så forskellige og alligevel hørte sammen omkring Jesus. Minikonfirmanderne udvalgte også hver sit billede, som de syntes var det smukkeste, og de kunne godt lide det gennemgående motiv med korset og hjulpet, for "så ligner det alligevel et helt billed", sagde de.



Menighedsrådet har ved sit møde den. 1. juni besluttet at købe de fine billedvævninger.

## DYSSEGÅRDSKIRKEN

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup, [www.dyssegaardskirken.dk](http://www.dyssegaardskirken.dk)

### Sognepræst Vagn Frikke-Schmidt

Dyssebakken 8, 2900 Hellerup  
Tlf. 39 75 01 11. Fax 39 75 01 01  
E-mail: vfs@km.dk  
Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag-fredag kl. 12-13, i øvrigt efter aftale.  
Mandag er fridag.

### Sognepræst Lisbet Rømer

Orlov 1.10. til 31.12.2005.  
Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård  
Tlf. 39 75 01 03. Fax 39 75 01 01  
Tlf. privat: 39 66 40 66  
E-mail: lr@km.dk  
Træffes i præstekontoret, Dyssegårdsvej 19. Mandag, onsdag og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18.  
Fredag er fridag.

### Kordegne Elisabeth Rehling

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup  
Tlf. 39 75 01 00. Fax 39 75 01 01  
E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk. Træffes mandag-fredag kl. 9.45 -13, tirsdag tillige kl. 16-18 og lørdag efter aftale.

### Organist Steen Lindholm

Tlf. 45 41 08 39. Fax 45 42 54 55.  
E-mail: lindholm@post8.tele.dk

### Sognemedhj. Katarine Christensen

Tlf. 45 88 41 30, 22 96 41 30.  
dyssegaardskirken@hotmail.com

### Kirketjener Kurt Faber Pedersen,

Tlf. 28 12 23 07. Træffes kl. 9-12  
Mandag er fridag.

### Kirketjener Seyed V. Hashemi,

Tlf. 28 12 23 07. Træffes efter aftale  
Fredag er fridag.

### Menighedsrådsformand

**Ole Andkjær Christensen**  
Ellebakken 11, 2900 Hellerup  
Tlf. 39 62 59 22.  
E-mail: oleandkjaer@mail.dk

### Kirkeværge Benny Møller

Tlf. 39 69 64 99.

### Dyssegård Sogns Menighedspleje:

**Formand Lis Juul**  
Tlf. 39 67 81 08.

### Dyssegård Sogns besøgstjeneste:

**Brita Johansen**  
Tlf. 39 67 16 54.

### Dyssegård Sogns Ungdomsforening:

**Rasmus Haahr**  
Tlf. 39 69 46 07.

### Vind i Sejlene:

**Nikolaj Mølgaard-Nielsen**  
niko3meter@mail.dk

### Tirsdagstræf:

**Lis Juul**  
tlf. 39 67 81 08.

### FDG-Gentofte - Kredsledelse:

**Ditte Boisen**  
Tlf. 39 67 26 00.  
E-mail: dboisen@fdf.dk





## 3 sogneaftener om Mellemosten

### Jødedom, kristendom og islam – et møde med "bogens folk".



- onsdag d. 5. oktober kl. 19.30

Hanna og Aron Skop vil fortælle om de jødiske traditioner i deres hverdag. Ægteparret er læreruddannede fra N. Zahles seminarium og har været på studieophold i Israel. Hanna Skop er desuden psykolog og har arbejdet ved den pædagogisk-psykologiske rådgivning i Gladsaxe kommune i 25 år. Aron Skop har været skoleleder på Carolineskolen, den jødiske skole i København.

Naveed Baig er vokset op med den muslimske tro og vil fortælle, hvordan hans tro former hans tilværelse. Han er imam i Vridsløselille statsfængsel og vejleder i sufimeditation. Samtidig med sine studier på Forvaltningshøjskolen i København arbejder Naveed Baig også med unge kriminelle og psykisk syge. Han har studeret islam på universitetet i Islamabad.

### Israel/Palæstina – konflikten. Hverdagen i det besatte land oplevet med danske øjne.

- onsdag d. 26. oktober kl. 19.30

De to unge medicinstuderende Maren Rytter og Morten Schrøder har været på et 5 måneders ophold på Vestbredden og i Gaza, udsendt af Folkekirkens Nødhjælp. De har arbejdet i mobile sundhedsklinikker og på nært hold oplevet en hverdag med opførelsen af den israelske mur og palæstinensiske selvmordsbombere. Kom og hør deres personlige beretninger fra et land med stærke, religiøse traditioner, politiske modsætningsforhold og menneskelige tragedier.

### Et barns opvækst i en sammensat kultur – hvordan forholder tro og politik sig til hinanden?

- onsdag d. 16. november kl. 19.30

For 31 år siden kom Amneh Hawwa til Danmark og besluttede at blive. Hun var vokset op i en troende muslimsk familie i en landsby lidt uden for Nazareth. I Danmark begyndte hun på medicinstudiet og blev dansk gift. Hun er mor til fire børn og tilhænger af "common sense-islam". Kom og hør hende fortælle om sin barndom i et miljø præget af blandede trosretninger og om hendes syn på tolerance og kvinders rettigheder.

DYSEGAARDS  
KIRKEN



### Støt indsamlingen til kirkebladet

I dette nummer af kirkebladet er der indlagt et girokort til støtte for kirkebladets økonomi. Alle beløb - store som små - vil bidrage til, at bladets nuværende standard kan holdes. Det er også muligt at indbetale et beløb direkte på bankkonto nr. 4190 - 4190 470857.

**Tak for hjælpen!**

Redaktionen



# Det sker i Dyssegårdskirken

## SEPTEMBER

- 5.10. Kirkekaffe efter højmesse**
- 6.9. Legestuen "Morgengry" åbner**  
I september åbner vi en legestue i Dyssegårdskirken for mindre børn. Menighedsrådet har givet mulighed for denne aktivitet i perioden indtil jul. Se side 3.
- 13.9. Den store sensommertur kl. 9.00 – 18.00**  
Turen går til Kerteminde. Se side 7.
- 25.9. Børnegudstjeneste i Dyssegårdskirken kl. 15.00**  
Efter gudstjenesten danser vi folkedans, og vi slutter af med at spise høstsuppe sammen. Vi glæder os til at se rigtig mange.
- 28.9. Offentligt menighedsrådsmøde i sognegården kl. 19.30**

## OKTOBER

- 2.10. Høstgudstjeneste med kirkefrokost.**  
Vi samles efter gudstjenesten i sognegårdens store sal omkring et veldækket bord og nyder en god frokost med enkel og velsmagende mad tilberedt af et aktivt "frokostudvalg".  
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 39750100 senest fredag den 30. september kl. 13.00.  
Pris: 35 kr. for voksne, halv pris for børn. Der kan købes øl og vand.
- 5.10. Sogneaften kl. 19.30** Se side 9.
- 5.10. Miniorgelkoncert** Se side 11.
- 11.10. Eftermiddagsmøde kl. 14.00**  
"Det bedste af Brasilien" Se side 7.
- 5.10. Sogneaften kl. 19.30** Se side 9.
- 12.10. Hellige Danse kl. 19.00**  
Se side 5.
- 26.10. Sogneaften kl. 19.30** Se side 9.

## NOVEMBER

- 6.11. Kirkefrokost efter gudstjenesten**  
Alle Helgens dag samles vi efter højmassen til frokost i sognegårdens store sal.  
Tilmelding til kirkekontoret tlf. 39750100

senest fredag den 4. november kl. 13.00.  
Pris: 35 kr. for voksne, børn halv pris. Der kan købes øl og vand.

- 8.11. Eftermiddagsmøde kl. 14.00**  
Præst og forfatter Niels Johansen fortæller og læser ud fra sin nye bog "Og englen sang". Se side 7.
- 9.11. Hellige Danse kl. 19.00**  
Se side 5.
- 13.11. Miniorgelkoncert,** Se side 11.
- 16.11. Sogneaften kl. 19.30**  
Se side 9.
- 20.11. Adventsmarked kl. 11.45 – 15.00**  
Se side 11.
- 23.11. Offentligt menighedsrådsmøde i sognegården kl. 17.00.**

## DECEMBER

- 4.12. Kirkekaffe efter gudstjenesten**
- 13.12. Julemøde kl. 13.00** Se side 7.
- 13.12. Julekoncert kl. 19.30** Se side 11.
- 18.12. Festlig familiegudstjeneste i Dyssegårdskirken kl. 10.30**  
- med dejlige engelske Christmas Carols og en gammel tradition fra år 1747 med CHRISTINGLE.  
Børn og unge medvirker ved gudstjenesten.
- 29.12. Julefest i Dyssegårdskirken kl. 15 – 17 Entre 20 kr.**  
Velkommen til den årlige julefest med dans om træet, sang og musik, en rigtig god historie, overraskelser, lidt godt at spise og drikke og måske besøg af julemanden.



## Januar

- 1.1. Nytårskur.**  
Efter gudstjenesten kl. 15.00 mødes vi i sognegården, hvor vi, over en forfriskning, kan ønske hinanden godt nytår.



## Efterårets koncerter

Vore populære **mini-orgelkoncerter** fortsætter naturligvis også i den kommende sæson, og efterårets arrangementer vil som tema have den



César Franck.

store franske orgelkomponist César Franck. Den **9. oktober klokken 11.45** skal vi således lytte til h-mol Choralen, og den **13. november** på samme tidspunkt drejer det sig om a-mol Choralen. Begge værker er hovedværker i den franske romantik, og som sædvanlig forløber mini-orgelkoncerterne på den måde, at

Steen Lindholm i sognegården efter højmessens i kirken fortæller om dagens værk, mens der serveres en kop kaffe. Derefter går vi sammen tilbage til kirkerummet, hvor opførelsen finder sted. Det hele tager som regel 30-45 minutter, og deltagelsen er gratis. Vi byder velkommen også til nye deltagere!

**Julekoncerten** er berammet til **tirsdag den 13. december kl. 19.30**, - vi er naturligvis ikke overtroiske i Dyssegårdskirken, - og efter et års pause vender vi tilbage til Johann Sebastian Bachs Juleoratorium, et værk, hvis kvaliteter efter manges

opfattelse, endog overgår dem, vi finder i Händels Messias. Vort "husensemble" Koncertforeningens Kor, professionelle solister og Koncertforeningens Kammerorkester medvirker med Steen Lindholm som dirigent. Programbillet 50 kroner. Derfor: Spar transportbesvær og penge ved at overvære Juleoratoriet i vor egen kirke!

Eftersom en væsentlig del af orkestrets medlemmer kommer fra

Radiosymfoniorkestret, og samme orkestrets planer omkring vor julekoncertdato ved redaktionens slutning ikke er 100% oplyste, tages forbehold med hensyn til datoen. Vi opfordrer derfor alle til at følge med på Dyssegårdskirkens hjemmeside,

eller endnu bedre til at tilmelde sig vor koncert-informationservice på e-mail. Dette kan ske ved kontakt til Dyssegårdskirkens kontor enten pr. mail eller telefon, hvorefter man forud for alle koncerter vil modtage en meddelelse om begivenheden.

Steen Lindholm



Johann Sebastian Bach.

## Adventsmarkedet

**Søndag den 20. november kl. 11.45-15.00.**

Kom og prøv hjertetæet. Gevinst hver gang.

Der er salgsbod med fine håndlavede ting, fiskedam, amerikansk lotteri og bogsalg.

Desuden sælges julestjerner, dekorationer, adventskranse m.m. Der kan købes en let frokost, gløgg og æbleskiver, vafler, kaffe og te.

FDF og minikonfirmanderne medvirker. Vi efterlyser hjælpere til Adventsmarkedet. Har du lyst til at hjælpe eller evt. bage en kage, lave marmelade eller andre hjemmelavede ting, ring til

Esther Høeg Laursen tlf. 39561946.

### Bogindsamling.

Ved adventsmarkedet vil der igen i år blive stort brugtbogsmarked.

I den forbindelse indsamler vi brugte bøger, der vil blive solgt til fordel for Danmissions arbejde blandt børn i mange lande i Asien.

Har du bøger, som du gerne vil af med, ringer du blot til 39 56 47 20, Jørgen Nørgaard Pedersen og aftaler tidspunkt for afhentning. Tak.

**Overskuddet fra Adventsmarkedet går til Danmission.**



◀ Konfirmation og 2 dåb,  
søndag den 24. April 2005 kl. 10.30.

Konfirmation,  
Kristi Himmelfartsdag den 5. maj 2005 kl. 10.00. ▶



◀ Konfirmation,  
Kristi Himmelfartsdag den 5. maj 2005 kl. 12.00.



Konfirmation,  
søndag den 8. Maj 2005 kl. 10.30. ▶

