

DYSSEGÅRDS KIRKEN

December 2004 - marts 2005 • Årgang 70 - nr. 1



Glæd dig til jul!

Forleden dag hørte jeg ganske tilfældigt en speaker i børne-tv annoncere: "Nu er der to måneder og 12 dage til juleaften, og derfor skal I høre en historie om et grantræ!"

Umiddelbart kan man få den opfattelse, at julen handler om et grantræ, og det er den jo - for så vidt - også kommet til at gøre, sammen med nisser, risengrød, en kat og en mus.

Men grantræet er unikt, fordi det bliver brugt til at sætte en stjerne i toppen og stearinlys på grenene, for at stjernen og stearinlysene kan lyse i den mørkeste tid af året. Butikscentrene og forretningerne pynter op med gran og tændte lys på juletræerne for at lokke folk til, så de køber julegaver hos dem - og dermed kommer vi lidt tættere på julen, fordi den også handler om at give gaver. Og så begynder vi at forstå, at julen har noget med lys at gøre og noget med at modtage en gave.

Efterhånden som vi kommer tættere på julen, nærmer de fire advents søndage sig, hvor vi den første søndag tænder et lys, den anden to lys, og derefter tre og fire lys. Vi tænder lys i forventning til, at det snart er jul.

Der er også mange, især børn, som tænder et kalenderlys - hver dag - i 24 dage i december hen mod jul, for at ventetiden skal gå lidt hurtigere.

Forventning - forberedelse - lys og gaver. Det er jul.

Hvor mange børn har ikke i denne forventningens tid hørt "Peters jul" blive læst op; den der begynder sådan "Jeg glæder mig i denne tid; nu falder julesneen hvid, så ved jeg julen kommer!" eller Selma Lagerlöfs "Den hellige nat", som bedstemo-

deren fortæller til barnebarnet, mens alle de andre er taget i kirke og kun to ikke er med, den ene var for ung og den anden for gammel. Legenden slutter med den berømte sætning: "Og alt dette er så sandt, som at jeg ser dig, og du ser mig". Måske er der nogle der så "Jesus & Josefine" i fjernsynet.

Der foregår meget hemmelighedskræmmeri i hver eneste familie - mange ting bliver købt ind og gemt derhjemme, så ingen ser dem eller ved noget om dem.

Men også Vorherre forbereder julen, det fremgår mange steder i de profetiske skrifter i det gamle testamente, og et af stederne er gendigtet af Grundtvig i salmen "Blomstre som en rosengård", hvor det hedder:

*Så i Herrens helligdom
grant Esajas spå'de,
tiden randt,
og dagen kom med Guds lys og nåde,
men den Guds og Davids søn,
som gør end,
i lys og løn,
Paradis af ørke.*

Her tales der om, at Guds lys - det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden (Joh 1, 9). Gud gav den største julegave, som nogensinde er blevet givet til mennesker: da han sendte sin egen kære søn til frelse for alle mennesker.

Guds beslutning om, gennem sin søn at blive menneske, som levede og delte de samme kår som du og jeg her på jorden, beskrives af vor store digter H. C. Andersen. Hvad er mere

naturligt end i juletiden 2004, også at fejre indledningen af 200 året for hans fødsel, ved at citere hans smukke digt om Jesu fødsel.

*Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!*

*Hver sorgfuld sjæl, bliv karsk og glad,
ryst af din tunge smerte!
Et barn er født i Davids stad
til trøst for hvert et hjerte;
til barnet vil vi stige ind
og blive børn i sjæl og sind.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!*

Her er grunden til, at vi, efter lang tids forberedelse og forventning, med glæde tager grantræet ind i vor stue, sætter en stjerne i toppen og stearinlys, hjerter, kræmmerhuse og anden pynt på grenene og slutter med at lægge gaver under det. Vi tænder lysene, og derefter hånd i hånd, børn og voksne synger vi julesalmer og -sange og slutter med at give hinanden julegaver i glæde og taknemlighed over, at Gud gav os den største gave, et menneske kan få, da han sendte sin søn til jorden, og han blev født, svøbt og lagt i en krybbe i en stald i Betlehem. Da blev der tændt et lys for os – og vejen til himlen står åben.

Glædelig Jul!

Vagn Frikke-Schmidt

Udgivet af menighedsrådet

Ansvarshavende: Annette Molin Schmidt, Pia Wind, Elisabeth Rehling, Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt

Hjemmeside: www.dyssegaardskirken.dk

Layout og tryk: MKom Danmark

Stof til næste kirkeblad skal være indleveret den 17. februar 2005 (Periode april 2005 - august 2005)



Om forsiden

Bibelske figurer, som dukkerne på forsiden kaldes, er nye for os i Danmark. De er en unik bibelstudieform, som anvendes i mange forskellige sammenhænge i Sverige, Tyskland, Østrig og Schweiz.

Vi har mødt dem - Jesus selv, Maria, disciplene, patriarkerne og profeterne. Ved hjælp af Bibelens fortællinger er de kommet til os, og vi har, ved hjælp af dem, kunnet tolke verdens mysterier og har fundet en mening med livet. Ved at forme de bibelske figurer med vore hænder, ved at lære dem at kende, ja - så vågner vores nysgerrighed og vi reflekterer over, hvilket menneske personen var, og på hvilken måde vedkommende prægede sine omgivelser. Den bibelske fortælling berettes i kirken gennem ord, billeder og liturgi. Men hvordan er det? Forstår vi hvad ser og hører?

Dyssegaardskirken er den første kirke i Danmark, som har taget dukkerne til sig. I marts måned vil en gruppe samles i sognegården i nogle timer for at lave disse dukker. Dukkerne og deres tøj er håndarbejde. Der er professionel instruktion, så alle kan deltage. Har du lyst til at være med, så kontakt kirkekonteret eller sognemedhjælper Katarine Christensen, Tlf. 22964130.

Teatertur:

H.C. Andersen

Som et festligt startskud på 200-året for H.C. Andersens fødsel opfører skuespillerne Christian Steffensen og Jarl Forsman med ensemble to vaudeviller i det smukke gamle Hofteater på Christiansborg - "En komedie i det grønne" og "En nat i Roskilde". Der bliver arrangeret en fælles tur fra Dyssegårdskirken til forestillingen fredag d. 28. januar kl. 19.30. Billetprisen er 165 kr., og man kan tilmelde sig til Lisbet Rømer inden d. 13. december.

**Kirkehøjskole****4 ONSDAGE I FEBRUAR 2005**

Onsdag den 2. februar kl. 19.30:

mag.art. i kunsthistorie Lisbet A. Lund

Kirkelig billedkunst i Renæssancen

I Renæssancen var kirken stadig den største bestiller af kunst. Samtidig fandtes nu rundt om i Europa flere store kunstnere med hver deres særpræg og stil. Disse malere og billedhuggere stod til rådighed for kirkens folk og stræbte ofte efter at overgå tidligere og samtidige kunstnere ved at præstere de ypperste værker.

Onsdag den 9. februar kl. 19.30:

seniorforsker, kantor Ole Kongsted

Kirkemusik i Renæssancen

Den musikalske Renaissance (ca. 1430 - ca. 1600) repræsenterer i sin mest afklarede form et af de smukkeste udtryk for menneskelig ånd til alle tider. Hensigtsmæssigheden af applikationen af denne 'terminus technicus' på de musikværker, der blev skabt i denne periode, diskuteres, og vil lytte til nogle af tidens store mestre i værker, der står centralt i deres produktion. De seneste års væsentligste fund inden for denne periodes musik er bl.a. gjort af danske musikforskere, hvorfor der vil blive lagt særlig vægt på omtalen af disse.

Onsdag den 16. februar kl. 19.30:

mag.art. i kunsthistorie Lisbet A. Lund

Kirkelig billedkunst i Barokken

Barokkens kirkekunst i Sydeuropa er præget af den katolske kirkes Modreformation. Ved hjælp af voldsom og prægtig kunst kunne man belære og fastholde folk i moderkirken. Især i Italien skabtes imponerende kunstværker inden for maleri og skulptur; både illusionistiske loftsresker, store tavlemalerier og mægtige skulpturer.

Onsdag den 23. februar kl. 19.30:

seniorforsker, kantor Ole Kongsted

Kirkemusik i Barokken

Omkring 1600 går verden med musikhistorikere-rens briller af lave; kirketonearterne afløses af dur/mol-tonalitet, nye genrer opstår, gamle forsvinder - hvad man kunne kalde den 'latinske musikkultur' viger for en i højere grad nationalsproget, og den katolske og den protestantiske kirkemusik går hver sin vej. Er 1500-tallet primært præget af de store katolske mestre (bl. a. Senfl, Lassus og Palestrina) er situationen snarere omvendt i 1600-tallet og første halvdel af 1700-tallet, hvor de store protestantiske mestre (Schütz, Bach og Händel) skaber udødelige mesterværker.

Tilmelding til kirkekontoret, telefon 39750100, i åbningstiden inden kursusstart.

Deltagergebyr 100 kr. inkl. kaffe betales ved 1. møde.

Der vil blive fremført billed- og musikseksempler.

Spændende musik i Dyssegårdskirken

Julekoncerten i år bliver helt anderledes! Efter i en årrække at have skiftet mellem Händels Messias og Bachs Juleoratorium skal vi den 12. december klokken 20 lytte til Mozarts vidunderlige klarinetkoncert, fremført af en af vore ypperste på instrumentet: Niels Thomsen, der til daglig er soloklarinetist i Radiosymfoniorkestret og en kapacitet i international klasse. Han akkompagneres af et orkester, bl.a. sammensat af kolleger fra hans eget orkester, suppleret med andre dygtige musikere. Koncertforeningens Kor medvirker med sjældent hørte værker fra den franske romantik af César Franck og Gabriel Fauré. Og naturligvis vil julen blive festligt markeret dels gennem fremførelsen af nogle jule-korale af J.S.Bach, dels ved Christmas Carols og danske julesange. Steen Lindholm dirigerer koncerten, og alle herlighederne kan opleves for bare 50 kroner i entré.

Søndag den 30. januar klokken 15 foregår der atter spændende ting i vor kirke: komponisten Ole Schmidt har med støtte fra Statens Kunstfond skrevet et værk for Københavns Kammerensemble, og dette værk holdes over dåben ved en koncert i Dyssegårdskirken denne dag. Et charmerende og bestemt ikke vanskeligt tilgængeligt værk! Derudover indeholder koncerten bl.a. værker af G.F.Händel: en ny bearbejdelse af hans orgelkoncert i F-dur samt Fyrværkerimusikken. Og det er som sagt Københavns Kammerensemble, der står for koncerten med vor fløjtespillende om-

budsmand Hans Gammeltoft-Hansen i spidsen for sine professionelle kolleger fra Radiosymfoniorkestret og Det Kgl. Kapel. Gratis adgang.

Søndag den 20. marts klokken 15 kan vi endnu engang vente nordatlantisk besøg. Dyssegårdskirken modtager altid gerne gæster fra Island, og denne gang har Reykjavik Kammerkor meldt deres ankomst. Om programmet foreligger der på nuværende tidspunkt ikke noget detaljeret, så man opfordres til at følge med i lokalpressen, - eller sende sin mail-adresse pr. mail til Dyssegårdskirkens organist med anmodning om at blive optaget på koncertinformationslisten. Så vil man få tilsendt meddelelse før hver koncert i vor kirke. Skriv til lindholm@post8.tele.dk

Naturligvis bliver der også miniorgelkoncerter i foråret 2005: Søndag den 23. januar kl. 11.45, - efter højmessens, - fortæller Steen Lindholm om Bachs store c-mol passacaglia, hvorefter han spiller den på kirkens orgel, og søndag den 27. februar klokken 11.45 er emnet dansk romantisk orgelmusik. Dyssegårdskirken serverer en kop kaffe i forbindelse med arrangementerne.

Endelig medvirker Koncertforeningens Kor ved musikgudstjenesten tirsdag den 18. januar klokken 19 med skandinaviske korværker af bl.a. Grieg, Knut Nystedt og Michael Bojesen.

Kommende Musikarrangementer

Søndag den 12. december kl. 20:

Julekoncert. Mozart, Bach og julemusik. (50 kr.)

Tirsdag den 18. januar kl. 19:

Musikgudstjeneste med Koncertforeningens Kor. (Gratis)

Søndag den 23. januar kl. 11.45:

Miniorgelkoncert. Bach: Passacaglia i c. (Gratis)

Søndag den 30. januar kl. 15:

Koncert. Københavns Kammerensemble. (Gratis)

Søndag den 27. februar kl. 11.45:

Miniorgelkoncert. Dansk romantisk orgelmusik. (Gratis)

Søndag den 20. marts kl. 15:

Koncert. Reykjavik Kammerkor.

Gudtjenesteliste 1. december 2004 - 31. marts 2005

DECEMBER

Søndag den 5. december

2. s. i advent 
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Luk. 21, 25-36. Kirkekaffe

Søndag den 12. december

3. s. i advent
kl. 10.30 Lisbet Rømer
Matt. 11, 2-10

Søndag den 19. december

4. s. i advent
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Joh. 1, 19-29. Christmas
Carols Gudstjeneste

Fredag den 24. december

Juleaften
kl. 15.00 Lisbet Rømer
kl. 16.30 Vagn Frikke-Schmidt
Luk. 2, 1-14 

Lørdag den 25. december

Juledag
kl. 10.30 Lisbet Rømer
Luk. 2, 1-14

Søndag den 26. december

2. juledag
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Matt. 23, 34-39

JANUAR

Lørdag den 1. januar

Nytårsdag 
kl. 15.00 Lisbet Rømer
Luk. 2.21. Nytårskur

Søndag den 2. januar

Helligtrekongers søndag
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Matt 2, 1-12

Søndag den 9. januar

1. s. e. h. 3 k
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Luk. 2,41-52

Tirsdag den 11. januar

kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt

Søndag den 16. januar

2. s. e. h. 3 k
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Matt 17, 1-9
kl. 15.00 Lisbet Rømer
Hellig tre kongers
familiegudstjeneste

Søndag den 30. januar

Seksagesima
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Mark 4, 1-20

FEBRUAR

Søndag den 6. februar

Fastelavns søndag 
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Matt 3, 13-17. Kirkekaffe
kl. 14.00, Børnefastelavnsguds-
tjeneste: Lisbet Rømer, Messias-
kirkens børnegospelkor og FDF



Koncertforeningens kor og dirigent Steen Lindholm.

Onsdag den 19. januar

19.30 Lisbet Rømer
Stillegudstjeneste

Søndag den 23. januar

Septuagesima
kl. 10.30 Lisbet Rømer
Matt 20, 1-16
kl. ca. 11.45 Mini-orgelkoncert
Steen Lindholm

Tirsdag den 25. januar

kl. 19.00 Vagn Frikke-Schmidt
Musikgudstjeneste med Kon-
certforeningens kor
Dirigent Steen Lindholm

Tirsdag den 8. februar

kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt

Søndag den 13. februar

1. s. i fasten
kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Matt 4,1-11

Søndag den 20. februar

2. s. i fasten
kl. 10.30 Kirkens præster
Matt 15,21-28
Kirkens fødselsdag. Kirkefrokost

Det Danske drengekor
Juniorkor kommer til marts.



Søndag den 27. februar

3. s. i fasten

kl. 10.30 Lisbet Rømer

Luk 11, 14-28

Kl. ca. 11.45 Mini-orgelkoncert

Dansk romantisk Orgelmusik

MARTS

Søndag den 6. marts

Midfaste søndag

kl. 10.30 Lisbet Rømer

Joh. 6, 1-15. Det Danske

Drengekor Juniorkor medvirker

Kirkekaffe. Sogneindsamling



Tirsdag den 8. marts

kl. 14.00 Lisbet Rømer

Onsdag den 9. marts

kl. 19.30 Lisbet Rømer

Stillegudstjeneste

Søndag den 13. marts

Mariæ bebudelses dag

kl. 10.30 Lisbet Rømer

Søndag den 20. marts

Palmesøndag

kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Matt 21, 1-9. Palmesøndagsop-

trin ved mini-konfirmanderne

Kirkekaffe



Torsdag den 24. marts

Skærtorsdag

kl. 19.30 Lisbet Rømer

Matt 26,17-30

Fredag den 25. marts

Langfredag

kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Mark 15, 20-39

Liturgisk passionsgudstjeneste

Søndag den 27. marts

Påskedag

kl. 10.30 Lisbet Rømer

Mark 16, 1-8

Mandag den 28. marts

Anden påskedag

kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Luk. 24, 13-35

APRIL

Søndag den 3. april

1. s. e. påske

kl. 10.30 Lisbet Rømer

Johs. 20, 19-31

Kirkekaffe



Dåbsgudstjenester:

Lørdag den 11. december 2004

kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Lørdag den 8. januar 2005

kl. 10.30 Lisbet Rømer

Lørdag den 12. februar 2005

kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt

Lørdag den 12. marts 2005

kl. 10.30 Lisbet Rømer



Kirkebil senest lørdag kl. 12.00 på telefon 39 75 01 00

DYSSEGÅRD SOGNS MENIGHEDSRÅD 2004 - 2008

Da fristen for aflevering af kandidatlister udløb den 28. september 2004, var der kun indleveret én liste, som er angivet nedenfor. Der fandt derfor ingen afstemning sted den 9. november.

1. **Ole Andkjær Christensen**
Ellebakken 11, 2900 Hellerup
2. **Steen Borup-Nielsen**
Hagens Allé 48, 2900 Hellerup
3. **Mogens Laursen**
Mindevej 20, 2870 Dyssegård
4. **Karsten Gosvig Jensen**
Dalstrøget 127, 3.mf., 2870 Dyssegård
5. **Lilli Sohn Thomsen**
Almindingen 26, 2870 Dyssegård
6. **Anni Will**
Ellemosevej 130, 2900 Hellerup
7. **Steffen Stadeager**
Merianvej 19, 2900 Hellerup
8. **Carl Henrik Larsen**
Almindingen 26, 2870 Dyssegård
9. **Peter Bjerrum**
Højsgårds Allé 25 A, 2900 Hellerup
10. **Otto Mønsted Nielsen**
Almindingen 66, 2870 Dyssegård
11. **Helle Kelter**
Banebrinken 81, st.tv. 2400 København NV
12. **Poul Ebbe Nielsen**
Mindevej 24, 2870 Dyssegård
13. **Svend Graumann**
Merianvej 18, 2900 Hellerup
14. **Anni Scherling Andersen**
Ellebakken 10, 2900 Hellerup
15. **Brita Johansen**
Ellemosevej 30, 2900 Hellerup

Nr. 1 - 14 er medlemmer, nr. 15 er suppleant. Desuden er kirkens 2 præster medlemmer, og kirkens ansatte har udpeget organist Steen Lindholm til, som deres repræsentant, at deltage i menighedsrådets møder. Dette menighedsråd træder i funktion 1. søndag i advent, den 28. november 2004 for en 4-årig periode.

DYSSEGÅRDSKIRKEN

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup, www.dyssegaardskirken.dk

Vagn Frikke-Schmidt (SP, kbf),
Dyssebakken 8, 2900 Hellerup.
Tlf. 39 75 01 11. Fax 39 75 01 01.
E-mail: vfs@km.dk.

Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag-fredag kl. 12-13. Mandag er fridag. I øvrigt efter aftale.

Lisbet Rømer (SP),
Dyssegårdsvej 116, 2870 Dyssegård.
Tlf. 39 75 01 03. Fax 39 75 01 01.
Tlf. privat: 39 66 40 66.
E-mail: lr@km.dk. Træffes mandag, onsdag og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18 i præstekoret Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Fredag er fridag.

Kirkekontor

- Kordegn Elisabeth Rehling,
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.
Tlf. 39 75 01 00. Fax 39 75 01 01.
E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk. Træffes mandag-fredag kl. 10-13, tirsdag tillige kl. 16-18 og lørdag kl. 10-12.

Organist Steen Lindholm,
Rønnebærvej 82, 2840 Holte.
Tlf. 45 41 08 39. Fax 45 42 54 55.
E-mail: lindholm@post8.tele.dk

Kirketjener Kurt Faber Pedersen,
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.
Tlf. 28 12 23 07. Træffes som regel kl. 9-12 undtagen mandag.

Kirketjener Seyed V. Hashemi,
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.
Tlf. 28 12 23 07. Træffes mandag og efter aftale undtagen fredag.

Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen,
Ellebakken 11, 2900 Hellerup.
Tlf. 39 62 59 22.
E-mail: ole.andkjaer@get2net.dk.

Kirkeværge Benny Møller,
Strandvejen 65 B, 2. mf.,
2100 København Ø.
Tlf. 39 69 64 99.

Sognemedhjælper Katarine Christensen,
Eremitageparken 79, 2800 Lyngby,
Tlf. 45 88 41 30, 22 96 41 30.

Canterinokoret: Marianne Jakobsen,
dirigent. Tlf. 36 30 55 26.
Dyssegård Sogns

Menighedsplejen: Lis Juul, formand,
Tlf. 39 67 81 08.

Besøgstjenesten: Brita Johansen,
Tlf. 39 67 16 54.

Dyssegård Sogns Ungdomsforening: Henrik Syskind Pedersen,
Tlf. 23 69 32 09.
E-mail: syspeder@post12.tele.dk.

FDF-Gentofte - Kredsledelse: Ditte Boisen,
Tlf. 39 67 26 00.
E-mail: dboisen@fdf.dk.

Koncertforeningens Kor: Birgitte Subileau-Ivertsen,
Tlf. 32 57 52 21.



Sogneindsamling

Den stille sult

Ligesom mange andre sogne over hele landet har vi i Dyssegård Sogn valgt igen at deltage i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling 2005, der foregår søndag den 6. marts efter højmessens ca. kl. 11.45.

Målet er, at alle i sognet den dag får besøg af en indsamler, og derfor efterlyser vi frivillige, der har lyst til at bruge et par timer på at gå rundt med en indsamlingsbøsse.

Ved indsamlingen i 2005 stiller Folkekirkens Nødhjælp skarpt på sulten. Ikke på den sult, vi ser på billeder i tv eller i aviserne, men den stille, daglige sult. 800 millioner mennesker må leve med sulten. Hver dag. Hvert sjette sekund dør et barn af den stille sult. Alene i Afrika er der omkring 200

millioner mennesker, som ikke får nok at spise hver dag.

Statistikken viser at hver indsamler i gennemsnit skaffer 900 kr. ved at tage en rute, som varer et par timer. Vi har 52 ruter i Dyssegård Sogn og i 2004 samlede vi omkring 39.000 kr. ind. Vi havde desværre ikke folk ude på alle ruterne, men vi håber, at alle ruter vil blive besat denne gang.

Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte Dyssegårdskirkens kontor på tlf.: 39750100. E-mail: dyssegaard.sogn@km.dk.

Sogneindsamlingskomiteen

Helle Kelter, Lilli Sohn Thomsen og Vagn Frikke-Schmidt

Børn i Afrika

Eden School

"Børn i Afrika" har siden 1997 hjulpet med at forbedre forældreløse børns forhold i Østafrika i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp.

I Dyssegård sogn har vi holdt koncerter med African Childrens Choir (hvor en del af børnene kommer fra Eden School), og vi samler jævnligt ind til Christophers familie.

Igennem nogle år har vi sammen med vore afrikanske partnere Ambassadors of Hope og Eden Revival Ministries arbejdet os frem til i februar 2004 at kunne ansøge Udenrigsministeriet om en udviklingsbevilling, med henblik på at udvide Eden School fra 200 til 400 børn.

Eden School ligger i slumkvarteret Katanga i Kampala i Uganda. Projektet medfører en udvidelse af undervisningsfaciliteterne. Projektet indeholder opførelse af en forsamlingsbygning til

brug for slumkvarterets beboere, med mulighed for aftapning af rent vand og mulighed for at kunne bade. Projektet indeholder tillige efteruddannelse for lærerne samt et særligt skoleprogram for piger i alderen 12 – 25 år.



Den 2. september 2004 godkendte Folketingets Finansudvalg en projektbevilling til "Børn i Afrika" og dets 2 afrikanske partnere på i alt kr. 4.040.671. Projektet løber til udgangen af 2007.

"Børn i Afrikas" ledelse har nedsat en projektgruppe på 8 personer, som siden november 2003 har arbejdet med projektet og som nu ser frem til at skulle i gang med at gennemføre projektet.

Vagn Frikke-Schmidt

Det sker i Dyssegårdskirken

DECEMBER

24. november kl. 17.00
Menighedsrådsmøde
 offentligt menighedsrådsmøde i
 sognegården.

12. december kl. 20.00
Julekoncert
 Mozart, Bach og julemusik.
Entre 50 kr.

14. december kl. 13.00
Julemøde.
 Advent og jul er traditionernes
 tid. Vi mødes igen til et hyggeligt
 samvær, hvor vi nyder slagterens
 gode flæskesteg med tilbehør
 og vi får ris a'la mande med
 tilhørende mandelgave, efterfulgt
 af kaffe med hjemmebagte små-
 kager. Organist Steen Lindholm
 glæder os med musikalsk un-
 derholdning, og vi genopfrisker
 adventstidens og julens dejlige
 salmer og sange.
For alt dette skal vi betale
50 kr. ekskl. drikkevarer
 Tilmelding til kirkekontoret tlf.
 39750100 senest fredag den 5.
 december kl. 13.00.

19. december kl. 10.30
 synges der Christmas Carols
 til gudstjenesten, og børn fra
 sognet vil bringe en
 gammel tradition med
 Christingle ind i vores kirke.



28. december
kl. 15.00 - 17.00
 afholdes den årlige jule-
 fest for mindre børn
 i Dyssegårdskirken.
Entre 20 kr.



JANUAR

1. januar 2005
Nytårskur.
 Efter højmessens, der denne dag
 finder sted kl. 15, vil der være
 nytårskur i sognegården, hvor vi
 over en forfriskning kan ønske
 hinanden godt nytår.

11. januar 2005 kl. 14.00
Eftermiddagsmøde.
 Anni Brønsholm vil fortælle om
 den danske dirigent Grethe
 Kolbe (1910-97). Hun grundlagte
 i 1930 sit eget orkester og vandt
 et stort publikum som fast leder
 af Danmarks Radios Underhold-
 ningsorkester.



Grethe Kolbe.

16. januar 2005 kl. 19.30
 er der børnegudstjeneste, hvor
 minikonfirmanderne opfører et
 Hellig Tre Konger spil.
 Efter gudstjenesten er der
 hyggeligt samvær i sogne-
 gården.



18. januar 2005 kl. 19.00
 Musikgudstjeneste med Koncert-
 foreningens Kor.

23. januar 2005 kl. 11.45
Miniorgelkoncert.
 Bach: Passacaglia i c.

26. januar 2005 kl. 19.30
Menighedsrådsmøde
 offentligt menighedsrådsmøde i
 sognegården.

30. januar 2005 kl. 19.30
 Københavns Kammerensemble.

FEBRUAR

6. februar 2005 kl. 14.00
 er der, i samarbejde med FDF,
 fastelavngudstjeneste med
 deltagelse af Messias Kirkens
 Ungdomskor "Messiah Young-
 sters". Efterfølgende slås der
 katten af tønden, og der er festlig
 komsammen i sognegården.
Entre 20 kr.





8. februar 2005 kl. 14.00
Eftermiddagsmøde

"Dansk Vestindiens historie".
Seniorforsker i Rigsarkivet Erik Gøbel fortæller om de gamle danske øers historie og viser lysbilleder.

27. februar 2005 kl. 11.45
Miniorgelkoncert.

Dansk romantisk orgelmusik.

MARTS

8. marts 2005 kl. 14.00
Eftermiddagsmøde.

Vi får besøg af Tine Lindhardt, som fortæller om "Det Danske Bibelselskabs" arbejde.



16. marts 2005 kl. 19.30
Menighedsrådsmøde

offentligt menighedsrådsmøde i sognegården.

20. marts 2005 kl. 10.30

Er der familiegudstjeneste med palmesøndagsoptog og kirkespil ved minikonfirmanderne.



20. marts 2005 kl. 15.00
Koncert

Reykjavik Kammerkor.

APRIL

12. april 2005 kl. 14.00
Forårssammenkomst.

Denne eftermiddag inviterer organist Steen Lindholm en gæst, gæster eller???

Sonia Schröder

I januar måned kommer der en ophængning af kunstmaleren Sonia Schröders billeder i Sognegården, og dermed udstiller endnu en lokal kunstner i Dyssegårdskirken. Sonia Schröder har naturoplevelser som basis i sine oliemalerier. Hun har rejst meget i middelhavsområdet, hvor de stærke, lysende farver inspirerer hende. Der er fernisering søndag d. 2. januar efter højmessens, hvor alle er velkomne.



I dette nummer af kirkebladet er der indlagt et indbetalingskort til støtte for menighedsplejen.

Tak for hjælpen!



▲ Lynnedslag i Dyssegårdskirken. Fredag den 27. august 2004. Gentofte Brandvæsen slukker en mindre brand i kirketårnet. Der skete skader for over kr. 300.000.



◀ Fortællekunstens magi ved Dorte Futtrup. September 2004.



◀ Dyssemarked i Dyssegårdsskolens gård.

Dyssemarked 2004. ▶ FDF'erne havde bygget en svævebane til kirkens tårn.



Menighedsplejens tur til Värmland i slutningen af august 2004:



▲ Selma Lagerlöfs hus i Märbacka

Sillegården ▶



◀ Klässbols Linnevæveri

Turdeltageme ▶ i Rottneros Park.

