

# Dyssegårdskirken



*september  
december 2003*

*Årgang 68 - nr. 3*

- SIDEN SIDST -



*Konfirmation*



*Konfirmation 27. juli  
Anne Jacobsen*



*Konfirmation*



*Præstekonvent*

## INTERVIEWWUNDERSØGELSE: HVAD BETYDER SALMEBOGEN FOR DIG?

*"Min sjæl, du har af alt på jord i tanken og din tunges ord de allerbedste vinger, og friest er dit åndefang, når dybt du drager det i sang, så højt i sky det klinger."*

Salme 10, Grundtvig.

Den danske gudstjeneste er særligt kendt for sine mange salmer. Salmerne er udvalgt netop til dagen, fordi de med deres poesi kan støtte bibelteksternes prosaindhold. Nu har den danske folkekirke fået en ny udgave af salmebogen og i den anledning har jeg spurgt 10 personer i sognet, hvad salmebogen betyder for dem.

Disse 10 repræsenterer 3 grupper, som udgør 1. Faste kirkegængere i Dyssegårdskirken, 2. Mødre til børn der for nylig er blevet døbt i kirken og 3. Medlemmer af kirkeens ungdomsforening.

*"Det er særligt salmerne fra min skoletid, som jeg holder meget af at synge"*, lyder

det prompte fra Ruth Jacobsen, da jeg præsenterer emnet: "Salmebog" for hende en julidag efter en gudstjeneste. Hun gik i skole i Gentofte for mange år siden, hvor hver lærer havde sin helt egen måde og salme at begynde timen med. Som mor til to drenge var Ruth også senere "lejrante" i FDF, hvor hun fik mulighed for at føre sangtraditionen videre med "Den danske Drengesangbog", der også indeholdt mange salmer.

Det med at synge sammen med børn kender tidligere skolelærer Elvius også, når han - i øvrigt som tenorsanger i lærerforeningens kor - deltog i skolekolonien år efter

år og sang sammen med børnene, der nød fællesskabsstemningen. For ham er Kingo en af de bedste salmedigtere, for, som han selv siger det: *"Der er en særlig kraft i Kingos salmer; desuden er det også underholdende at læse alle de gamle salmer med deres store ordforråd, noget som jeg ikke finder i de nye salmer"*. Kingo bliver også stikordet, da jeg besøger ægteparret Lis og Gunner Juul en sommeraften i deres hjem, og vi begynder at tale om, hvad de bruger salmebogen til udover i kirken. Her kan Lis



med det samme nævne Kingos salme 46: "Sorrige og glæde de vandre tilhobe", som ægteparret har brugt citater fra på blomsterkort ved begravelser. En god idé, som jeg støder på ved et interview med en anden trofast kirkegænger, der, når ordene i vanskelige situationer slipper op, altid kan finde et vers i salmebogen at

sige som trøst til en ven, der har brug for støtte.

Med en opvækst i Luthersk Mission har Gunner Juul altid været vant til at synge, og musikken har en vigtig plads i hjemmet, da han også spiller både klaver og orgel. Qua det sidste kender han også liturgien oppefra orgelet og han har interesseret sig meget for den nye salmebogs udformning, ligesom begge ægtefæller deltager i en studiegruppe i sognet, der har haft "Salmebogen" som emne. Grundtvig og Brorson har også stor betydning for parrets bedste salmevalg: *"Salmerne, og især de gamle, understreger en uforanderlighed samt vidner om*

*Fortsættes...*

en tid og et sprog, som vi er heldige også at synge med på i dag. Der ligger ufattelig meget gods i salmerne og de kan altid opveje en prædikens eventuelle mangler" siger Gunner med alvor og til sidst med et skævt smil på læben. En af de nye salmer 725: "Det dufter lysegrønt af græs" er Lis og Gunner og flere andre meget glade for, og de tror på, at den også falder i unge menneskers smag!

Spørger jeg nogle fra Ungdomsforeningen er kendskabet til salmebogen betydelig mindre end hos de faste, lidt ældre kirkegængere. De unge repræsenterer en tid, hvor man ikke på samme måde er blevet indført eller opdraget i kristendom og salmebog. Dem jeg talte med, har dog, som jeg selv, gået på Dyssegårdsskolen og har dér sunget morgensang hver dag. Skolen har en særlig sangbog, der er en blanding af salmer og sange fra "Højskolesangbogen". Charlotte Bugge Hansen kan derfor udtale: "For mig er salmebogen næsten det samme som Dyssegårdsskolens sangbog, for den rummer også mange andre fx fædrelands-sange, som jeg faktisk savner i gudstjenesten".

Anne Juul Johansen er mor til en lille pige, der lige er blevet døbt. Anne husker også morgensangen på hendes skole i Næstved, som en god måde at begynde dagen på. Selvom hun, som så mange andre unge forældre, ikke finder tid til at komme så meget til gudstjeneste, så har hun ikke noget at være utilfreds med: "Det handler tit om, at når man endelig skal noget, så skal det være noget særligt og kirken er der jo altid..."

En anden mor, der netop har fået sit yngste barn døbt, kan fortælle, at Dyssegårdsskolen ikke længere fører den udmærkede salmesangstradition videre på samme kristne niveau. Det er hun ked af, da hun mener,

det tjener som et væsentligt værdigrundlag for børnene. Familien boede for nogle år siden i Singapore, og der var den danske sømandskirke et fast samlingspunkt for en ellers folkekirkeligt uvant familie. "I sømandskirken sang vi uden musikledsagelse, for det havde de ikke dér, men øvelse gør jo mester, og det har sat gode spor", fortæller hun.

Skal vi ind til kernen af alt dette, hænger det gode forhold til salmebogen ofte sammen med skoletiden, som Ruth Jakobsen først blev citeret for, og derfor er det også vigtigt, at vi i Dyssegårdskirken er påbegyndt mini-konfirmandundervisningen, for den er med til at støtte børnene i den fase, hvor de har tid og hvor de er allermost modtagelige for indlæring.

Spørgsmålet: "Har du en yndlingssalme" giver anledning til megen omtanke med tilknyttede historier, men særligt én salme rammer lige ind i det, som salmebogen er allerbedst til, nemlig at spænde vidt. Salme 117 "En rose så jeg skyde" blev nævnt af én fra ungdomsforeningen, som salmevalg ved hans mors begravelse, mens den også blev nævnt som en særlig salme ved en ungt pars bryllup. Fra sorgens dag til glædens dag indeholdt i de samme tre vers, det er der ikke meget, der kan hamle om med andre steder i dag. Denne salme, 117, kan synge om nyt liv, om trøst, frelse og umættelig glæde ligesom alle de andre 791 "yndlingssalmer" gør det.

*Du kan jo spørge dig selv med inspiration fra disse ti menneskers bidrag; Hvad betyder salmebogen for mig? Skulle jeg mon købe den nye (det er der to ud af ti, der har gjort her)? Har jeg en yndlingssalme og hvorfor?*

*Annette Molin Schmidt, Stud. theol.*

## SOGNEMØDER



**Onsdag den 29. oktober 2003 kl. 19.30**

med **Peter Værum, cand.theol., højskolelærer og forfatter:**

**"KYS FRØEN – om eventyr, psykologi og kristendom".**

Den gamle folkelige fortællekunst formidler en stor visdom. Peter Værum vil i sin fortolkende genfortælling af flere eventyr trække linier til

den moderne psykologi, især til C.G. Jung og til religion og kristendom. Hvad der i eventyrene skildres som frøer, trolde og elverpiger, der gør vores opførsel irrationel, er i vore dage nemmest at forstå ud fra dybdepsykologiens tale om det ubevidste. Jung taler om skyggen – som vi ofte kan møde i vores drømme. Hvis man forstår eventyrenes visdom til bunds, vil man forstå, hvorfor det aldrig er en god idé at kaste bomber i hovedet på hinanden. Men at det er en virkelig god idé at se på bjælken i eget øje. At høre de gamle eventyr fortalt på fornøjelig måde og få belyst, hvorfor vi bør undgå syndebugke, fjendebilleder, heksebrænding – og skyggeboksning.

Peter Værum er forfatter til "Frøer og farisæere" – eventyr og evangelium set i lyset af Jung (forlaget Klitrose 1992), og "Ved Himmeriges port", anekdoter og evangelium om, hvordan man kommer ind i Guds Rige (forlaget Klitrose 1998).



**Onsdag den 19. november kl. 19.30**

med skuespiller **Christian Steffensen: "H.C. Andersen – eventyr og historie".**

Vi begynder i kirken, hvor tekster af H.C. Andersen er indflettet i et gudstjenesteforløb. Derefter fortsætter vi i Sognegården, hvor Christian Steffensen vil fortælle flere historier. H.C. Andersen blev født den 2. april 1805. Hans far var skomager og hans mor var vaskekone. For-

holdene i barndomshjemmet var fattige, men gennem selvavede dukker og dukketeater og højtlesning af folkeeventyr fik drengen Hans Christian næring til sin fantasi. En spåkone skal engang have sagt om ham: "Han bliver en vild fugl, der flyver højt, stor og fornem i VREDEN – der skal engang blive illumineret i hele Odense for ham!". I konfirmationsalderen drømte H.C. Andersen om at blive skuespiller og forsøgte sig senere uden held. Han skrev også skuespil uden den store succes. Først med sine eventyr fik han et gennembrud. Det første hæfte "Eventyr fortalt for Børn" udkom den 8. maj 1835, og i dem var der også noget at hente for voksne. I eventyret "Den grimme ælling" fortæller H.C. Andersen om sine egne problemer indtil det øjeblik, da han er forvandlet til en svane. Undervejs sparker han ud efter menneskers indbildskhed, ondskab og fordomme, overført til dyrenes verden.

## Den store udflugt til Midtjylland Tirsdag den 9. september kl. 9.00

### Med bus og sporvogn.

Vi kører til Skjoldenæsholm i det naturskønne Midtjylland, og besøger det store Sporvejsmuseum, hvor tidligere sporvejsmedarbejdere viser rundt og fortæller om renovering af de gamle sporvogne. De tager os på en tur ud i skoven med Linie 8, som nok kan fremkalde gode gamle minder. Frokost med kaffe indtages vi på Skjoldenæsholm Golfrestaurant. Eftermiddagsturen går sydvestpå til

det smukt beliggende Skælskør også kaldet Solskinsbyen og "Europas rene hjørne", videre ad Marguerit-ruten, forbi H. C. Andersens yndlingssteder; Borreby og Holsteinborg slotte, til Herlufsholm, smukt omgivet af Suseåen og skov tæt ved Næstved. Det oprindelige Benediktiner kloster fra 1135 blev overtaget af Herluf Trolle og Birgitte Gøye, der i 1565 oprettede den berømte klosterskole. Vi får forevist skolen og klosterkirken, hvor vi slutter af inden hjemturen. Afgang fra Dyssegårdskirken kl. 9.00. Tilmelding til kirkekontoret senest fredag den 5. september, kl. 13.00. Prisen er 150 kr. ekskl. drikkevarer. Forventet hjemkomst kl. 18.00.

### Ta' med i teateret!

### "At rejse er at leve" sagde H. C. Andersen.

I forbindelse med efterårets to sogneaftener om eventyr inviterer Dyssegårdskirken på en tur i teateret søndag den 9. november kl. 15.00 på Københavns Bymuseum. I forestillingen "At rejse er at leve" fremfører skuespiller Christian Steffensen en monolog med sange af og om H. C. Andersen. Her vil publikum blive ført igennem en tankevækkende

og fantastisk rejse i Andersens univers, der via originalt materiale er sammensat af bl.a. Andersens dagbøger, breve, rejseskildringer, skuespil, sange og eventyr. Normalprisen er 165 kr. pr. person, men for folk i Dyssegård Sogn tilbydes billetterne til kun kr. 110. Billetbestilling på kirkekontoret senest torsdag den 2. oktober – hurtig tilmelding tilrådes. Billetterne giver desuden gratis adgang til museets udstilling samme dag. Følgeskab fra Dyssegård Station kl. 13.29 kan arrangeres. Se opslag!

*Vi ses, Aktivitetsudvalget*



## NY PRÆST I DYSSEGÅRDSKIRKEN

Midt i august starter pastor cand. theol. Rikke Vanggaard i Dyssegård sogn i en midlertidig stilling som hjælpepræst. Rikke forventes ordineret medio september i Helsingør Domkirke af biskop Lise-Lotte Rebel. Rikke er i forvejen kendt af menigheden, da hun i forbindelse med Pastorseminariets undervisning havde sin praktikperiode i Dyssegårdskirken. Rikke vil gå ind i en turnus med to andre præster og deltage i det daglige arbejde. Vi håber, at menigheden vil tage godt imod Rikke og bruge hende flittigt.

*Menighedsrådet*

## EFTERÅRETS KONCERTER

Vi lægger ud med en eftermiddagskoncert søndag den 14. september kl. 15.00. Københavns Kammerensemble er på vej til USA for at give koncerter på vestkysten i Seattle, Portland, Eugene, San Francisco og Los Angeles, og koncerten i Dyssegårdskirken bliver en præsentation af det koncertprogram, der skal spilles "over there". Indholdet er både gammel og ny musik, såvel international som dansk, og indeholder bl.a. en ny bearbejdelse af Händels berømte Music for The Royal Fireworks.

Sidste år i december hørte en næsten fuldt besat kirke opførelsen af de første tre kantater af Bachs Juleoratorium. I år udvides projektet til en komplet udgave af dette store værk. De første tre kantater opføres tirsdag den 9. december kl. 20.00, mens de sidste tre, ikke så ofte hørte nytårskantater, synges og spilles tirsdag den 13. januar klokken 20.00. Ligesom sidste år er vi i den lykkelige situation at kunne hente de fleste af solisterne i egne rækker, dvs. fra Dyssegårdskirkens professionelle kor. I år vil Hjørdis Jacobsen således tage sig af sopranpartiet, mens der bliver genhør med Eva Bruun Hansen og Steen Nordberg som henholdsvis alt og tenor. Ny er Trygve Bjerkø som bas. Koncertforeningens Kor og Kammerorkester medvirker under Steen Lindholms ledelse.




Endelig byder vi på to mini-orgelkoncerter: Søndag den 5. oktober kl. 11.45 fortæller Steen Lindholm om Christian Barnekow, - i øvrigt en slægtning til Dyssegårdskirkens første organist, Povl Hamburger, - og spiller hans Orgelfantasi. Kirkekaffen vil i den anledning blive henlagt til sognegårdens underetage. Og søndag den 9. november kl. 11.45 drejer det sig om J.S. Bachs festlige Præludium og fuga i G-dur.

Der er gratis adgang til samtlige arrangementer bortset fra Juleoratoriet, hvor entreen er 50 kr. pr. koncert.

### Her er den samlede oversigt over koncerterne:

- Søndag den 14. september 2003, kl. 15.00:** Københavns Kammerensemble
- Søndag den 5. oktober 2003, kl. 11.45:** Mini-orgelkoncert. Christian Barnekows Orgelfantasi.
- Søndag den 9. november 2003, kl. 11.45:** Mini-orgelkoncert. J.S.Bach: Præludium og fuga i G-dur.
- Søndag den 16. november kl. 15.00** Musikgudstjeneste
- Tirsdag den 9. december 2003, kl. 20.00:** Bachs Juleoratorium 1-3. (Entré)
- Tirsdag den 13. januar 2004, kl. 20.00:** Bachs Juleoratorium 4-6. (Entré)

**GUDSTJENESTELISTE 1. SEPTEMBER 2003 - 1. JANUAR 2004**

Søndag den 7. september 12. s. e. trin. Mark. 7. 31-37	Kl. 10.30 Høstgudstjeneste og kirkefrokost Begge kirkens præster. Introduktion af den nye salmebog		
Onsdag den 10. september	Kl. 19.30 Stillegudstjeneste Lisbet Rømer		
Søndag den 14. september 13. s. e. trin. Luk. 10. 23-37	Kl. 10.30 Lisbet Rømer		
Søndag den 21. september 14. s. e. trin. Luk 17. 11-19	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt		
Søndag den 28. september 15. s. e. trin. Matt. 6. 24-34	Kl. 10.30 Lisbet Rømer		
Søndag den 5. oktober 16. s. e. trin. Luk 7. 11-17	Kl. 10.30 Rikke Vanggaard	Kl. 11.45 Miniorgelkoncert Steen Lindholm	
Tirsdag den 7. oktober	Kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt		
Søndag den 12. oktober 17. s. e. trin. Luk. 14. 1 – 11	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt		
Søndag den 19. oktober 18. s. e. trin. Matt. 22. 34-46	Kl. 10.30 Rikke Vanggaard		
Onsdag den 22. oktober	Kl. 19.30 Aftengudstjeneste Rikke Vanggaard/Vagn Frikke-Schmidt		
Søndag den 26. oktober 19. s. e. trin. Mark. 2. 1 – 12	Kl. 10.30 Lisbet Rømer		
Søndag den 2. november Alle helgens dag. Matt. 5. 1 – 12	Kl. 10.30 Kirkefrokost Lisbet Rømer		
Søndag den 9. november 21. s. e. trin. Joh. 4. 46-53	Kl. 10.30 Rikke Vanggaard	Kl. 11.45 Miniorgelkoncert Steen Lindholm	
Tirsdag den 11. november	Kl. 14.00 Lisbet Rømer		
Onsdag den 12. november	Kl. 19.30 Stillegudstjeneste Lisbet Rømer		
Søndag den 16. november 22. s. e. trin. Matt. 18. 21-35	Kl. 10.30 Rikke Vanggaard	Kl. 15.00 Canterinokoret Vagn Frikke-Schmidt	
Onsdag den 19. november	Kl. 19.30 Temagudstjeneste om H. C. Andersen Lisbet Rømer		
Søndag den 23. november 23. s. e. trin. Matt. 25. 31-46	Kl. 10.30 Rikke Vanggaard		
Fredag den 28. november	Kl. 19.00 Dyssegårdsskolen synger advent ind Vagn Frikke-Schmidt		
Søndag den 30. november <b>1. s. i advent.</b> Luk. 4. 16-30	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 15.00 Børnegudstjeneste Vagn Frikke-Schmidt	
Søndag den 7. december 2. s. i advent. Matt. 25. 1-13	Kl. 10.30 Kirkekaffe Lisbet Rømer		



Kirkebil senest lørdag inden kl. 12.00 på telefon 39 75 01 00.



Søndag den 14. december 3. s. i advent. Luk. 1. 67-80	Kl. 10.30 Rikke Vanggaard	
Søndag den 21. december 4. s. i advent. Joh. 3. 25-36	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	
Onsdag den 24. december <b>Juleaften.</b> Luk. 2. 1-14	Kl. 15.00 Vagn Frikke-Schmidt	Kl. 16.30 Lisbet Rømer
Torsdag den 25. december <b>Juledag</b> Joh. 1. 1-14	Kl. 10.30 Prædikant Rikke Vanggaard Liturg: Vagn Frikke-Schmidt	
Fredag den 26. december 2. juledag. Matt. 10. 32-42	Kl. 10.30 Lisbet Rømer	
Søndag den 28. december Julesøndag Matt. 2. 13-23	Kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	
Torsdag den 1. januar 2004 <b>Nytårsdag</b> Matt. 6. 5-13	Kl. 15.00 Nytårskur Vagn Frikke-Schmidt	

## DÅBSGUDSTJENESTER

Lørdag	den 13. september	kl. 10.30	Lisbet Rømer
Lørdag	den 11. oktober	kl. 10.30	Rikke Vanggaard/Vagn Frikke-Schmidt
Lørdag	den 8. november	kl. 10.30	Lisbet Rømer
Lørdag	den 13. december	kl. 10.30	Vagn Frikke-Schmidt

## DYSSEGÅRDSKIRKEN

**Dyssegårdsvej 19 . 2900 Hellerup . [www.dyssegaardskirken.dk](http://www.dyssegaardskirken.dk)**

**Vagn Frikke-Schmidt** (SP, kbf), Dyssebakken 8, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 11. Fax 39 75 01 01.

E-mail: vts@km.dk. Træffes tirsdag kl. 16-18, onsdag kl. 9-10, torsdag kl. 17-18 og fredag kl. 9-10. Mandag er fridag.

**Lisbet Rømer** (SP), Dyssegårdsvej 116, 2860 Søborg. Tlf. 39 75 01 03. Fax 39 75 01 01, Tlf. privat: 39 66 40 66.

E-mail: lr@km.dk. Træffes mandag, onsdag og torsdag kl. 10-11, tirsdag kl. 16-18 i præstekontoret Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Fredag er fridag.

**Rikke Vanggaard** (pastor), Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 02. Fax 39 75 01 01. Træffes mandag kl. 15.00-16.00, tirsdag kl. 16.00-18.00 og onsdag kl. 15.00-16.00. Fredag er fridag.

**Kordegne Elisabeth Rehling**, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup. Tlf. 39 75 01 00. Fax 39 75 01 01.

E-mail: elre@km.dk. Træffes mandag-fredag kl. 10-13, tirsdag tillige kl. 16-18 og lørdag kl. 10-12.

**Organist Steen Lindholm**, Rønnebærvej 82, 2840 Holte. Tlf. 45 41 08 39

Fax 45 42 54 55. E-mail: lindholm@post8.tele.dk

**Kirketjener Kurt Faber Pedersen**, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.

Tlf. 28 12 23 07. Træffes som regel kl. 9-12 undtagen mandag.

**Kirketjener Seyed V. Hashemi**, Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup.

Tlf. 28 12 23 07. Træffes mandag og efter aftale undtagen fredag.

**Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen**, Ellebakken 11,

2900 Hellerup. Tlf. 39 62 59 22. E-mail: ole.andkjaer@get2net.dk.

**Kirkevæрге Benny Møller**, Strandvejen 65 B, 2. mf., 2100 København Ø. Tlf. 39 69 64 99.

**Sognemedhjælper Katarine Christensen**, Eremitageparken 79, 2800 Lyngby. Tlf. 45 88 41 30.

**Canterinokoret**: Marianne Jakobsen, dirigent. Tlf. 36 30 55 26.

**Dyssegård Sogns Menighedspleje**: Lis Juul, formand. Tlf. 39 67 81 08.

**Besøgstjeneste**: Brita Johansen. Tlf. 39 67 16 54.

**Dyssegård Sogns Ungdomsforening**: Rasmus Haahr. Tlf. 39 69 46 07.

E-mail: rashaahr@privat.dk og Henrik Syskind Pedersen. Tlf. 23 69 32 09. E-mail: syspeder@post12.tele.dk.

**FDF-Gentofte - Kredsledelse**: Gorm Bagger Andersen. Tlf. 38 79 90 77. E-mail: Gorm@FDF.dk.

**Koncertforeningens Kor**: Birgitte Subileau-Ivertsen. Tlf. 32 57 52 21.

## Året rundt med mini-konfirmanderne

Nu er sensommeren kommet og efteråret på vej, og når I læser disse linier, ja, så er Dyssegårdskirkens næste hold mini-konfirmander begyndt. Det er nu et år siden, at første hold på 34 dejlige børn begyndte her i kirken. Flere kom endda nogle gange efter at undervisningen var til ende, og mange af børnene vil meget gerne komme her igen til den sæson, der er i gang nu.

Og hvad har vi så lavet, som børnene er så glade for?

Hver gang har vi haft en stille stund med bøn, hørt en god fortælling samt sunget nogle af de gode gamle salmer. Vi har benyttet kirkens nye lysglobe, hvor vi har tændt lys for nogle vi holdt af eller nogle, som havde brug for hjælp. Vi har siddet omkring det runde bord og hygget os med brød og saft. Jeg er taknemmelig for at Karen Lyndelse har bidraget både med praktiske gøremål samt sine fine fortællinger, ofte fra hendes barndom. Det har været meget rørende for børnene at høre noget fra rigtig gamle dage. Spørgsmål, som det at hjælpe hinanden, at holde af hinanden og at miste nogen, som man holder, har vi berørt. Vi har været kirkeåret rundt og oplevet høsten, julen, hellig tre konger, Marias bebudelse, fasten samt påske og pinse. Vi har deltaget i gudstjenester og været med til barnedåb.

Vi har også været på udflugt. Et hold var på besøg i Helligåndskirken, hvor vi fik en meget fin rundvisning af deres sogne-

medhjælper, Dorthe. Mest forundrede var børnene nok over prædikestolen og den flotte døbefond samt det vældig store billede af ærkeenglen Gabriel og Jomfru Maria på endevæggen. Tilmed fik vi også kirkens nye klokkespil at høre.

Det andet hold var på besøg på Diakonissestiftelsen på Frederiksberg. Her blev vi vist rundt af den diakon, der har ansvaret for alterbrødsbageriet. Bageriet bager oblater til mange af vore kirker, også Dyssegårdskirken. I bageriet findes en mægtig maskine, som blev demonstreret for os. Børnene prøvede også at udstanse oblaterne, som i gamle dage – og jo, der skulle kræfter til. Derefter holdt vi en andagt i Emmauskirken. Her var det det store billede fra "Vejen til Emmaus", som gjorde et gevaldigt indtryk. Vi kunne jo genkende det fra vor fortælling i kirken, og derfor viste børnene stor forundring over dette billede. Derefter spiste vi boller og hyggede os i søstrenes dejlige have.

Undervejs har vi haft meget vellykkede forældrearrangementer med stort fremmøde af forældre, søskende og bedsteforældre. Sådan er vores tid fløjet af sted, og nu er vore nye mini-konfirmander og jeg i fuld gang igen. Vi vil stadigvæk følge kirkeåret rundt og gøre mange af de samme fra sidste år, men vi vil også gribe den impuls, der er netop er i den nye gruppe – jeg glæder mig meget til et spændende år.

*Katarine Christensen, sognemedhjælper*

## DET SKER I DYSSEGÅRDSKIRKEN

<u>Dato</u>	<u>Tid</u>	<u>Arrangement/aktivitet</u>
7. september		<b>Kirkefrokost</b> Kom og nyd en god frokost Tilmelding til kirkekontoret tlf. 39750100 senest fredagen før kl. 13.00. Pris kr. 30.00,- ekskl. drikkevarer.
9. september	kl. 9.00	<b>Den store udflugt til Midtsjælland</b> Se omtale side 6.
7. oktober	kl. 14.00	<b>Eftermiddagsmøde</b> Elena Vandel tager os med på en utrolig skattejagt på planter, f. eks. Tang, Valmue, Brændenælde, Kinaradise og plantefarver, som Kraprod, Indigo, italiensk jord og Iris. Materialerne dannes til papir, hvoraf der skabes små og større kunstværker.
8. oktober	kl. 19.30	<b>Offentligt menighedsrådsmøde</b> i sognegården
29. oktober	kl. 19.30	<b>Sognemøde i sognegården</b> Se omtale side 5.
2. november		<b>Kirkefrokost</b> Se beskrivelse ovenfor.
9. november	kl. 15.00	<b>Teatertur</b> Se omtale side 6.
11. november	kl. 14.00	<b>Eftermiddagsmøde</b> Edith Torp fortæller og viser billede med titlen "Mit brogede liv på Filippinerne". "Heldigvis fik en forfatter mig til at skrive mine oplevelser ned, da de stod frisk mejslet i min hukommelse, ellers var der nok gået en hel del tabt", siger Edith Torp i indledningen til sin bog om, hvordan det oplevedes, da Japanerne under 2. Verdenskrig besatte Filippinerne.
19. november	kl. 19.30	<b>Sognemøde i sognegården</b> Se omtale side 5.
23. november	ca. kl. 11.45-14.00	<b>Adventsmarked</b> Kom og prøv "Hjertetreet". Gevinst hver gang. Der er salgsbod med fine håndlavede ting. Desuden sælges adventskranse, dekorationer m.m. – og der er mulighed for at købe en let frokost, vafler, gløgg, æbleskiver, kaffe, te m.v.
26. november	kl. 17.00	<b>Offentligt menighedsrådsmøde</b> i sognegården

<u>Dato</u>	<u>Tid</u>	<u>Arrangement/aktivitet</u>
7. december		<b>Kirkekaffe</b> i foyeren efter gudstjenesten
13. december	kl. 13.00	<b>Ind-under-jul-sammenkomst</b> med alt, hvad der hører til: Flæskesteg med gyldne svær og rødkål, ris à la mande med mandelgaver, kaffe m. hjemmebagte småkager, alt-sammen indrammet af julesalmer, julehistorie og vor organists musikalske indslag. Prisen er 50,- kr. ekskl. drikkevarer. Tilmelding til kirkekontoret tlf. 39750100 senest fredag den 5. december kl. 13.00.
28. december	kl. 15.00	<b>Julefest</b> Vi danser om juletræet, synger julesalmer, får en forfriskning, hører julehistorier m.m. Alle børn får en godtepose. Entré kr. 20.00.

## INDBYDELSE TIL RUNDE FØDSELSDAGE



### **Kurt Faber Pedersen** kirketjener

fylder 50 år

og i den anledning afholdes der reception i  
Dyssegårdskirkens sognegård  
fredag den 26. september kl. 14.00-17.00  
Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup



### **Vagn Frikke-Schmidt** sognepræst ved Dyssegårdskirken

fylder 60 år

og i den anledning inviteres alle i Dyssegård sogn  
og alle andre jeg har samarbejdet med gennem årene til  
brunch i Dyssegårdskirkens sognegård

lørdag den 25. oktober kl. 10.30-13.00

Dyssegårdsvej 19, 2900 Hellerup

I stedet for gaver, vil jeg være taknemmelig for ethvert bidrag til arbejdet "Børn i Afrika", hvortil beløb kan indbetales på gironummer 540-0023 mærket BiA VFS, eller ved bankoverførsel til konto nr. 8080 954495.

## Dyssegårdskirkens facaderenovering

I maj nummeret af kirkebladet orienterede vi om at Dyssegårdskirken stod overfor at skulle gennemføre en større facaderenovering. Imidlertid kom håndværkerne først i gang med arbejdet på pladsen omkring 1. juli. Det betyder at byggeperioden først forventes afsluttet i midten af november 2003. For at kunne renovere kirkens facade har det været nødvendigt at vådsandblæse facaderne, et arbejde som kræver påpasselighed at udføre, og som er både støvende og støjende. Denne del af arbejdet påregnes at være færdigt medio



september, hvorefter der tilbagestår pudse- og malerarbejder som ikke hverken støver eller støjer. Det har været magtpåliggende for både projektets arkitektfirma Erik Møllers Tegnastue og Dyssegård Sogns Menighedsråd, at afrensningen af facaderne er sket efter gældende miljø og sikkerhedsregler, så ulemperne ved arbejdet minimeres, af hensyn til

både vore naboer, personalet i kirken og håndværkerne. Derfor er disse forhold indskærpet i udbudsmaterialet og har været drøftet på alle byggemøder og sikkerhedsmøder i forbindelse med udførelse af arbejdet. Trods disse bestræbelser

har kirken modtaget klager over støj- og støvgener fra naboer som har bevirket at Gentofte Kommune flere gange har besøgt byggepladsen, men har hver gang fundet, at alle miljø-, sikkerheds- og arbejdstidsregler er blevet overholdt. Alligevel vil vi fra kirkens side, undskylde den gene som både vore naboer,

og de der har benyttet kirken til kirkelige handlinger, må leve med i den periode hvor facaderenoveringen står på. Vi håber at I ligesom vi, med glæde ser frem til, at vor kirke snart vil fremtræde endnu smukkere end før.

*Dyssegård Sogns Menighedsråd  
Byggeudvalget*

I dette nummer af kirkebladet er der indlagt et indbetalingskort til støtte for menighedsplejen.

*Tak for hjælpen!*

## NYT OM CHRISTOPHER OG HANS 8 SØSKENDE I RAKAI, UGANDA

Da jeg var i Uganda sidste år, lærte jeg Julie Matovu at kende, der er leder af RACO-BAP'S demonstrations landbrug i Lyantonde. Hun lovede mig at besøge Christophers familie en gang imellem, så vi på den måde kan følge hvordan de lever og få en fornemmelse af nytten af de penge som vi samler ind til dem her i Dyssegård sogn.

Lige før sommerferien fik jeg en e-mail fra Julie, der fortalte at der er sket store forandringer med familien. Christopher Ddamulira på 18 år er blevet gift med en



Christopher

pige på 17 år. Vielsen fandt sted den 8. marts 2003. Parret bor i det hus Christopher selv har bygget og som ligger på samme grund som hovedhuset hvori de 8 børn bor. Christopher informerede familiens rådgiver fra

RACOBAP en uge før brylluppet og projektet har taget det til efterretning. Julie har taget nogle billeder af parret, som vi vil bringe ved en senere lejlig-

hed. Rent praktisk betyder det, at den næstældste dreng David Kasimba på 16 år nu er den der påtager sig ansvaret for de 7 søskende, selv om Christopher bor lige ved siden af. David driver en lille



David

købmandsforretning i deres hus, og er derfor hjemme og var i forvejen den, der sørgede for mad og rent tøj til sine mindre søskende, mens Christopher arbejdede for at tjene penge.

Den næst yngste pige Joyce Nasimbe på bare 5 år, har igennem længere tid haft jævnlige malariaanfald og som en følge-virkning deraf fået en infektion, som kræver at hun er under lægebehandling. RACOBAPS projekt-administrator Alexandria har sørget for at Joyce får behandling på en klinik. Vi fortsætter indsamlingen til Christophers Child Headed Family i Dyssegårdskirken i hele efteråret.

Vagn Frikke-Schmidt

Udgivet af menighedsrådet

Ansvarshavende: Annette Molin Schmidt, Pia Wind, Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt

E-mail: mylius@post8.tele.dk

Tryk: Ekspres-Trykkeriet, Frederikshavn

Forsidebillede: Solsikke med haven som baggrund

**Stof til næste kirkeblad skal være indleveret 17. november 2003  
(periode januar-april 2004)**

# KONFIRMATION 2003



*St. Bededag kl. 10*



*St. Bededag kl. 12*

KONFIRMATION 2003



*Søndag den 18. maj kl. 10*



*Søndag den 18. maj kl. 12*

---