

KLOSTERSKOLE

Det lyder måske noget middelalderligt, men ikke desto mindre har vores kirke og sogne-gård været ramme om en klostervokske i nogle dage i oktober og november måned. Børnene kom fra morgenstunden og i stealinlyses flakkende skær tog de munke- og nonnedragter på, lagde flere hundrede år bag sig og trådte ind i den tid, hvor Frans levede med sine brødre og søstre i Assisi. De små franciskanere og clarisser var til tidebønner i kirken, de skrev et skrifstidet med gotiske bogstaver og smykkede det med blomster og blade, de lavede uldbolde og drengene lærte grundliniene i at fægte, mens pigerne syede lavendelposer. Spisebordet var dækket med lerfæde og kander, og suppen og kyllingelårene blev spist under opbyggelig højtlæsning.

Vi huskede hinanden på, at der skulle være ro og fred omkring det hele, og så slap vi indimellem humøret løs ved at lege og danse. Børnene var meget optagede af denne vekslen mellem arbejde, gudstjeneste og leg. De lyttede og sang salmer lige så koncentreret som de spiste og skrev, og de stilte mange spørgsmål til en væbner og en bondekone samt en skriftefader, som pludselig trådte ind i deres midte.

Men ikke dette middelalder har ændret mange opfattelse af middelalderen som en mørk og uvidende tid? Mange museer og skoler har arbejdet med at kaste lys over den, så vi opdager, at noget også kan inspirere os i dag. Klosterkulturen var fremme i videnskab og kunst i middelaldersamfundet, og munkene var eneriske og opfindsomme jordbrugere. Klostrrene var ikke kun afson-drede øer med bedende brødre og søstre - de holdt skole og sørgete for syge og fattige som en naturlig del af hverdagen.

Munkevæsenets fader Benedict af Nursia (født år 480) lagde navn til en af de første klosterregler, som handler om en frugtbar vekselvirkning mellem munkelivets åndelige øvelser, bønnen og det praktiske liv. Ora et labore! Hvis bønnen forstømmes går det ud over arbejdet og omvendt. I klostrenne læste man den helige skrift i en atmosfære af bøn, for Guds ord er hans brød, som man må tygge omhyggeligt for at fornemme dets liflige smag! Måske har dette middelalderår bl.a. vist os, at vi har fælles rødder med hele den kristne kirke, og vi må såge dem og grave i vores tradition, fordi mennesker i dag længes efter fordybelse. Det er ikke nok at vide, hvad kristendommen går ud på, den må også indøves i hverdagen.

Lisbet Rømer

Dysse gårds kirken

Afrika på langs på 6 1/2 uge

Malawi, Sydafrika, Uganda og Ethiopien

I perioden 11. marts til 17. april år 2000 arrangerede Folkekirkens Nødhjælp i samarbejde med ACC's støttekreds i Danmark en koncertturné med African Childrens Choir i Danmark.

I den sammenhæng afholdes der to velgørenhedskoncerter på Gentofte Rådhus, onsdag den 12. april 2000, med borgmester Hans Toft som protektor, en for skolebørn om formiddagen og en for alle andre om aftenen kl. 19.30.

Denne koncertturné med African Childrens Choir er en af grundene til, at jeg rejste til Afrika i perioden 16. september til 1. november 1999, idet vi havde besluttet at fremstille en professionel videofilm, som fortæller om børnenes baggrund i et u-land.

En anden grund var, at jeg i maj måned havde deltaget i et kursus på Præstehøjskolen i Løgumkloster om nødhjælp og u-landsbistand, arrangeret i samarbejde med Folkekirkens Nødhjælp. I fortsættelse af dette kursus var der arrangeret en studietur til Malawi og Sydafrika, hvor jeg var sammen med 16 kolleger.

Vi førte en samtale med ærkebiskop Nuongukulu Ndungani om afviklingen af gælden fra apartheid. En samtale som vi fortsatte med professor Charles Villa-Vicencio fra det teologiske fakultet i Cape Town, og som var ærkebiskop Desmon Tutus nærmeste medarbejder i Sandheds- og forsoningskommissons årelange arbejde.

Og så kunne generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp Christian Balslev Olesen, som var med i vor præstegruppe, fortælle den glædelige nyhed, at den norske og danske stat sammen med den Norske Kirkes Nødhjælp og Folkekirkens Nødhjælp har besluttet at oprette et institut i Cape Town, som skal fortsætte Sandheds- og forsoningskommissons arbejde nu ikke kun for Sydafrika, men for hele det afrikanske kontinent med professor Charles Villa-Vicencio som leder.



"rent drikkevand er forudsætning for et godt liv"

Dermed kan de erfaringer på konfliktløsning, der er udviklet i Sydafrika benyttes i andre afrikanske lande, hvor der er konflikter.

Den tredje opgave, jeg skulle medvirke i, var som nævnt at fremstille videofilmen om børnene i African Childrens Choir. Derfor brugte jeg en uge i Kampala i Uganda med at fremskaffe pressekort, lave aftaler alle de mange steder, hvor der skulle filmes: kirker, skoler, slumkvarterer osv. Herefter kom der et professionelt filmhold fra Danmark til Kampala for at filme. Det blev nogle lange slidsomme dage. Filmen følger 3 børns hverdag i det slumkvarter, hvor de bor i den primitive skole for analfaber, hvori de går og i den kirke, hvor en stor del af deres fritid bruges. Nu har vi 18 timers film. Filmen skal redigeres til bare at være 25 minutter, og vi forventer, at den er klar til nytår.

I Malawi beskæftigede vi os meget jordnært med at følge op på årets fasteindsamling om at skaffe rent drikkevand i en række landsbyer, så besvaret med at transportere vand, ofte 3 - 5 km i dunk eller spande - på cykler eller på hovedet, blev stærkt reduceret. Endvidere at se landsbykollektiver drive et plant-nursery (planteskole), så man får mulighed for at genoplante træer som modvirknings for den overfaldning, der sker, da brænde fra træer og buske er helt nødvendige råmaterialer i den daglige tilberedning af mad m.m.

Endvidere besøgte jeg Etiopien, dels for at besøge EEMYC (Evangelical Ethiopian

Makane Jesus Church), dels for at lytte til forskellige kor og høre om forældreløse børns situation der.

Den fjerde ting, som jeg foretog mig i de fire lande, var at undersøge om der findes kor-, dans- og dramagrupper, som vi evt. vil kunne invitere til Danmark i forbindelse med kulturfondling. Gennem arbejdet med African

Childrens Choir og Lutheran Youth Choir fra Malawi er vi blevet opmærksomme på, at nødhjælp og u-landsbistand ikke alene fremmes ved at beskrive nød og elendighed, men også ved at fortælle og lade flest mulige mennesker få lejlighed til at møde og opleve u-landenes kunst og kultur på nærlæg, sådan som det alle rede er blevet udtrykt ved besøg i Danmark gennem sang, dans, drama og kunst.

Vagn Frikke-Schmidt

Stem dørklokker for en god sag

Har du lyst til at støtte et godt formål, så sæt allerede nu et kryds i kalenderen ud for søndagen den 27. februar 2000. På denne dag afholder Folkekirkens Nødhjælp den årlige sognedsamling, og der er brug for mange hjælpende hænder.

I februar 1999 medvirkede ca. 25 deltagere, og man formæde første gang, vi prøvede - at indsamle kr. 14.404,-. I alt var der mere end 300 sogne, der var med, og i løbet af en enkelt søndag lykkedes det 4000 frivillige at samle knap tre millioner kroner ind. Det indsamlede beløb gik da til brønde i Malawi og Indien for at sikre rent vand i de fattige områder.

Til februar 2000 satser Folkekirkens Nødhjælp på at brede indsamlingen ud til i alt 800 sogne med hjælp fra 10.000 frivillige. Med kampagnen "Giv de fattige ret" skal de indsamlede penge gå til verdens fattiges kamp for et bedre liv.

Vi skal bruge mellem 40 og 50 indsamlere for at kunne dække hele Dyssegård sogn. Det tager et par timer at være med, og vi får en rigtig god og hyggelig dag. Venner eller familiemedlemmer tager ud sammen for at stemme dørklokker, og børn over 12 år må gerne samle ind to og to.

Du kan melde dig som indsamler ved at kontakte Vagn Frikke-Schmidt på telefon 39750111 eller kordegn Peter Nielsen på 39750100 i kontorets åbningstid.

Julekoncert og miniorgelkoncerter

Julekoncerten i år bliver som sædvanlig et overflødighedshorn af musik. Johann Sebastian Bach står i centrum: ikke alene opføres hans festlige kantate "Wie schön leuchtet der Morgenstern", men også h-mol suites for fløjte og orkester med Hans Gammeltoft-Hansen som solist. Koncerten krones med et festligt uddrag af Händels Messias, naturligvis inklusive "Halleluja-koret" og det store Amen. Solister fra Danmarks Radio medvirker sammen med Koncertforeningens Kor og Orkester, alt sammen dirigeret af Steen Lindholm, og det koster blot 50 kroner at komme ind.

DEN LETTISKE KIRKE

Torsdag den 27. januar kl. 19.30 holder sognepræst Torsen Dam-Jensen, Østd. foredrag om den lettiske kirke i fortid og nutid. Siden efteråret 1993 har man i to midtsjællandske sogn, Østd. og Allerslev, haft ven-skabsforbindelse til den luthersk-evangeliske menighed i Kandava i det vestlige Letland. Mødet med en kirke, som på mange måder ligner vores, men som på langt flere punkter adskiller sig, har været meget berigende og tankevækrende for både præst og menighed og har kastet nyt lys over vores hjemlige folke-kirkeforhold.

Vagn Frikke-Schmidt

JULEKONCERT

Tirsdag den 7. december 1999 kl. 20.00 Johann Sebastian Bachs kantate "Wie schön leuchtet der Morgenstern". Johann Sebastian Bachs h-mol suite for fløjte og orkester med Hans Gammeltoft-Hansen som solist.

G. F. Händel: Uddrag af Messias inklusive Halleluja-koret og det store Amen.

Medvirkende:

Solist fra Danmarks Radio og Koncertforeningens Kor og Orkester dirigeret af Steen Lindholm
Entré kr. 50,-

DYSSEGÅRDSKIRKEN

Adresse

Dåb	Sognepræst (SP, kbf) Vagn Frikke-Schmidt, Dyssekabken 8, 2900 Hellerup. Tlf. 39750111. Fax 39750112. E-mail:VFS@post4.tele.dk
Bryllup	Træffes kl. 12-13 (undt. mandag), tirsdag desuden kl. 18-19.
Begravelser	Sognepræst Lisbeth Rømer, Dyssegårdsvæj 116, 2860 Soborg. Tlf. 39664066.
Sognepræst	Træffes mandag, onsdag og torsdag kl. 10-11. Tirsdag kl. 16-18 i præstekontoret, Dyssegårdskirken, Dyssegårdsvæj 19, 2900 Hellerup. Tlf. 39750103. Fax: 39750101.
Attester	Kordegn Peter Nielsen, Dyssegårdsvæj 19, 2900 Hellerup. Tlf. 39750100. Fax 39750101. Træffes man.-fre. kl. 10-13. Tirsdag kl. 17-19. Lørdag kl. 10-12.
Andre adresser	Kirketjener Kurt Faber Pedersen, Dyssegårdsvæj 19, 2900 Hellerup. Tlf. 28122307. Træffes som regel kl. 9-12 undt. mandag. Organist Steen Lindholm, Rønnebærvæj 82, 2840 Holte. Tlf. 45410839. Fax 45425455. E-mail: lindholm@post8.tele.dk Menighedsrådsformand Ole Andkjær Christensen, Ellebakken 11, 2900 Hellerup. Tlf. 39625922. Fax 39625922. E-mail: ole.andkjaer@get2net.dk Kirkeverge Mogens Laursen, Mindevej 20, 2860 Soborg. Tlf. og Fax 39561946. Dyssegård Sogns Ungdomsforening. Nikolaj Molgaard-Nielsen. Tlf. 39626622. Jakob de Stricker. Tlf. 39699525. Børne- og Ungdoms-arbejdet – Inger Bang, kredsleder. Tlf. 21459608.

GUDSTJENESTELISTE 28. NOVEMBER 1999 - 5. MARTS 2000

Søndag den 28. november 1. s. i advent	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 14.00 Lisbet Rømer
Søndag den 5. december 2. s. i advent	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Christmas Carolsgudstjeneste Lisbet Rømer og Vagn Frikke-Schmidt	Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 12. december 3. s. i advent	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 19. december 4. s. i advent	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 15.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 16.30 Lisbet Rømer
Fredag den 24. december Juleaften	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	Vagn Frikke-Schmidt
Lørdag den 25. december Juledag	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 26. december 2. juledag	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt
Lørdag den 1. januar Nyårsdag	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 19.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 2. januar Hellig tre Kongers søndag	kl. 19.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 19.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt
Onsdag den 5. januar Hellig tre Kongers aften	kl. 19.00 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 14.00 Vagn Frikke-Schmidt
Søndag den 9. januar 1. s. e. h 3 k	kl. 10.30 Vagn Frikke-Schmidt	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 14.00 Vikar (indsettelses?)
Søndag den 16. januar 2. s. e. h 3 k.	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 14.00 Lisbet Rømer
Søndag den 23. januar 3. s. e. h 3 k.	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 14.00 Lisbet Rømer
Søndag den 30. januar 4. s. e. h 3 k	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 14.00 Lisbet Rømer
Søndag den 6. februar 5. s. e. h 3 k	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 14.00 Lisbet Rømer
Søndag den 13. februar Sidste s. e. h 3 k	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 10.30 Lisbet Rømer og (Vikar)	kl. 14.00 (Vikar)
Søndag den 20. februar Seksagesima	kl. 10.30 Kirkens årsfest	kl. 10.30 Lisbet Rømer og (Vikar)	kl. 14.00 (Vikar)
Søndag den 27. februar	kl. 10.30 Lisbet Rømer	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 14.00 Lisbet Rømer
Søndag den 5. marts Fastelavn	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 10.30 (Vikar)	kl. 14.00 Lisbet Rømer

Kirkebil senest lørdag inden kl. 11.00 på telefon 39 75 01 00.



JULEKONCERT - Tirsdag den 7. december kl. 20.00

(se side 4)

DET SKER I DYSSEGÅRDSSKIRKEN

HEN-IMOD-JUL-MIDDAG. Vi mødes kl. 13.00 til hyggeligt samvær, hvor vi nyder en god middag med flæskesteg m. tilbehør og risalamande med mandelgræde samt kaffe og småkager. Vi synger juletidens salmer og sang og glæder os over organist Steen Lindholms musikaliske underholdning. Prisen er kr. 50,- eksklusive drikkevarer. Tilmelding til Dyssegårdskirkens kordegnekontor (39750100) senest fredag den 10. december kl. 13.00.

JULEKONCERT. Tirsdag den 7. december kl. 20.00. Festlig instrumentalmusik, en julekantate af Bach og et stort uddrag af Händels Messias. Entré kr. 50,-.

CHRISTMAS CAROLSGUDSTJENESTE og VI SYNGER JULEN IND. Søndag den 12. december kl. 10.30. Vi synger engelske julesalmer og fordyber os i Det gamle Testamente profeter om Jesu fødsel og glæder os over den tilstundende julefest. Efter familiegudstjenesten "synger vi julen ind" med Organist Steen Lindholm i sognegårdens store sal. Der serveres en forfriskning. Alle både små og store er hjertelig velkommen.

MATTHEUSSTUDIEKREDSEN samles følgende onsdage: 8. december og 26. januar, begge gange kl. 19.30.

JULEFEST. Tirsdag den 28. december kl. 15.00 for hele familien. Vi danser om juletræet, synger julesalmer, får en forfriskning, hører en julehistorie m.m.. Alle børn får en godtepose. Entré kr. 20. Indgangsbilletten giver chance for at vinde gevinstter.

DYSSEGÅRD SOGNS UNGDOMSFORENING afholder STORMØDE tirsdag den 11. januar kl. 19.00. Valg til tillidsposter. Planlægning af forårets aktiviteter.

EFTERMIDDAGSMØDER. Tirsdag den 11. januar kl. 14.00. *Med Vagn på langs af Afrika.* Tirsdag den 8. februar kl. 14.00. *En kystbanepiges notater fra 30'erne.* Birgit Gents fortæller om sin barndom i ledvogterhus nr. 57 ved Espegærde station.

SOGNEMØDE. Torsdag den 27. januar kl. 19.30. Sogneprest Torsten Dam-Jensen, Østed fortæller om en venskabsmenighed i Kandava i Letland og viser lysbilleder derfra. Der serveres kaffe m.v.

MINIORGELKONCERTER. Søndag den 30. januar og søndag den 27. februar efter højmessen ved organist Steen Lindholm.

OFFENTLIGE MENIGHEDSRÅDSMØDER afholdes onsdag den 19. januar kl. 19.30 og tirsdag den 21. marts kl. 19.30.

DYSSEGÅRDSSKIRKENS ÅRSFEST fejres ved gudstjenesten søndag den 20. februar kl. 10.30. Herefter vil der være en dejlig kirkefrokost, som koster kr. 30. Der kan købes øl og vand. Tilmelding på tlf.: 39750100 senest fredag den 18. februar inden kl. 13.00.

BØRNEFASTELAVNFEST. Søndag den 5. marts kl. 14.00. Vi begynder med en børnefestgudstjeneste i kirken, derefter er der toneslagning i Dyssegårdsskolens aula. Til sidst kan du nyde en fastelavnsbolle og god børneunderholdning. Det kostet kun 20 kr. at delta-ge og alle børn får en godtepose.

NB. Kirkeministeriet har bevilget tre måneders studieorlov i perioden 15. januar til 17. april 2000 til sogneprest Vagn Frikke-Schmidt. Orloven skal bruges til at gennemføre koncertturnéen og beskrive de praktiske, undervisningsmæssige og teologiske aspekter i arbejdet med African Childrens Choir. I perioden bliver embedet varetaget af en fuldids vikar. Det har ikke kunnet nås at få oplyst navnet på vikaren før deadline til dette kirkeblad.

"Redaktionen"