

Studiekreds om fornyelse i gudstjenesten er på et forberedende stadium. En endelig plan forelå endnu ikke ved dette blads trykning. Eventuelle interesserende i spørgsmålet er dog velkomne til at henvende sig til sognepresten.

★

Så længe du kan sørge over, hvordan det er fat med dig, og i dit hjertes grund længes mod Gud, så længe har du ikke begædt den synd, som ikke kan tilgives.
Chr. Welding

*Sogneprest Jøns. Bjerrum
GE 7108.*

★
Dyssegårdskirken er åben alle ugens dage fra kl. 8 til afterringningen.

*Jøns. Bjerrum
GE 7108.*

Min opsats i sidste nr. af kirkebladet om L.Y.M. bragte ikke et tilstrækkeligt antal interesserede, hvorfor det på nærværende tidspunkt ikke ser ud, som om der bliver nok deltagere i en såkaldt eksemplarer af L.Y.M.s blad. Det kan altså nås endnu. De kan så ringe på tlf.

*Jøns. Bjerrum
GE 7108.*

Dyssegårdskirken er åben alle ugens dage fra kl. 8 til afterringningen.

Adresse:

Sogneprest Jøns. Bjerrum,
Dyssekakken 8, 2900 Hellerup, tlf. GE 7108.
Træffes bedst hverdage (undtagen mandag) fra oktober undtagen onsdag kl. 11-12. Tirsdag dog kun kl. 18-19.

Residerende kapellan, mag. art. Max W. Olsen,
Grants Allé 23, 2900 Hellerup, SØ 6183.
Træffes bedst hverdage (undtagen fredag) kl. 12-13.

Kordeng Rudolf Hansen,
Elllemosevej 115, 2900 Hellerup, GE 2875.

Træffes hverdage (undtagen torsdag) kl. 9-13. Fredag tillige kl. 18-19.

Organist, dr. phil. Povl Hamburger,
Jægerbakken 7, 2820 Gentofte, OR 5227.

Kirkedjent H. Braune,
Dyssgaardsvej 98, 2860 Søborg, SØ 6427.

Menighedsrådets formand:

Civilingeniør Steen Laier,
Eskegård 12, 2860 Søborg, tlf. SØ 9051.

Menighedsplejen:

Formand: sognepresten.
Kasserer: Fru R. Bredvad, tlf. SØ 7924.

KFUM-spejderne:

Gruppeleder: Steen Laier,
Eskegård 12, 2860 Søborg,
SØ 9051.

Tropledere: Erik Andresen,
Gøthersgade 151 A, mezz.,
1123 København K,
15 00 80.

Grupperådets formand: Edith Torp,
Lyngbyvej 281, 2900 Hellerup,
GE 7384.

Henvendelse om kirkelige handlinger

Dåb: Henvendelse sker til kordegnekontoret og til præsten.

Vielse: Henvendelse sker først til præsten for fastlagelse af dag og tid, derefter til kordegnekontoret.

Begravelse: Henvendelse sker til præsten angående dag og klokkeslet.

Dyssegårdss-Bladet

En bilsen fra Deres kirke

NR. 3 · 1970 · 35. ÅRGANG

Den gamle Gud

og den ny verden



Optaget

At leve er at virke; hver dag er der noget, man må beskæftige sig med. Vor indsats kræves på så mange felter. Og dels af pligt, dels af lyst er vi med i alt det, som foregår. Hænder det, at man af en eller anden grund tvinges til uvirksomhed, føler man sig sat uden for det aktive, virkelige liv. Det glider forbi, hvad vi kun kan beklage.

Men som tilværelsen er i vore dage, kan man let komme ind i for meget og blive rastløse, fortavlede mennesker. Så kniber det at klare alt det, man gerne vil overkomme, og ord som: „jeg har ikke tid“ eller: „jeg er optaget“, høres hyppigere end godt er. Man skal nemlig ikke være i stadig virksomhed. Der skal også være god tid til stilsted og overvejelse. Vort „indre menneske“ må ikke forsonmes; det har sine mange behov, og det må være os magtpåliggende at sorge for dem.

Derfor bør vi også midt i al vor aktivitet give os tid til at lytte til evangeliet – Guds tale til os lige ind i vor hverdag. Vi ved jo noget om, hvad det har betydet for de skiftende generationer; det har været til hjælp og velsignelse for umådelig mange mennesker. Men det ikke også har noget at sige os nulevende?

Når evangeliet lyder til os, skal vi ikke tilbagevise det med et „jeg har ikke tid“ eller „jeg er optaget lige nu“. Det lod for meget længe siden i en stue i et lille landsbyhus. En af beboerne, en ung kvinde, satte sig ned og lyttede, medens hendes søster netop „var optaget“. Men den stille lyttende bar sig rigtigt ad; hun valgte den gode del, som ikke skulle fratages hende (Lk. 10,42).

For når Guds ordet lyder, skal et menneske ikke være „optaget“. Så gælder det: „Den, som har øren at høre med, han høre!“ (Mt. 11,15). *Max W. Olsen*

Menneskejorte drabanter slår nu deres vældige buer uden om vor jord. De gör jorden så lille og himmelhælvlingen så vældig stor. Det lille menneske mærker sin lidenhed, fordi det er anbragt i så umådelige omgivelser. Netop som mennesket var ved at føle sig som tilværelsens centrum, almægtig i sin viden og i sin kunnen, bliver det mindet om sin begrensning, så det må reddes for sin eksistens.

En ny tid er blevet indledet, hedder det. Uoverskuelige muligheder ligger foran; om de er onde eller gode, står endnu hen i det uvisse. Man har lov at håbe på det gode, men med andre muligheder i erindring ligger frygten nær, at krigens djævelskab har fået mulighed for at nå endnu højere potens. Der bebuldes endnu overvurdering på mange felter, også en omvurdering af menneskers livsyn, af dogmer, som hidtil har haft magt over mange sind.

Man aner bag ordene en opfattelse af, at kirken og dens lære nu må tages op til revision ud fra nye forudsætninger. Den gamle Gud er for lille til den nye verden, som tegner sig. Det er ikke første gang i kirkens historie, at sådanne toner lyder. Og den består dog endnu.

Kirkens tale om Gud som himlens og

jordens skaber er ikke en geologisk eller fysisk forklaring. Den redegor ikke for rummets udstrækning eller universets opbygning; alt dette har Gud overladt til menneskene at finde ud af, da han bød dem „at gøre sig jorden underdag“.

Kirkens tale i denne sag er en overskrift, som siger, at *verden er Guds værk*. Går det op for os, at vores tanker om dette værk har været for små, at verdens opbygning er endnu rigere, vidunderligere, mere beundringsværdig, end vi hidtil har kunnet fatte, kan dette måske ændre både fysikken og geologien – men ikke kirkens tale.

Det kan blot fortælle os, at vores tanker om Gud som alle tingens ophav hidtil har været for små, og vi må lære at tenke endnu større tanker. En større verden, mere kunstfærdig end nogen nogensinde har anet, kan blot understregre ordene fra Ps. 19:

*Himlen forkrynder Guds ære,
hævelingen kundgør hans
hænders værk.*

Endnu mere fylder vil der komme i den oprissning, som gennem århundreder har lydt og stadig skal lyde i hans kirke. Lad „sputnikerne“ så nok så meget have kommunistiske fædre – de er dog med til at fortælle om Guds storhed!

H. Hald

Hvis I beder...

vi beder. Så kan vi da bede i tillid til hans ord – og i hans navn. Og når vi ikke mere kan det, når vort sind gør opører, når vores kår synes at vise os, at bønnen dog ikke hjælper, så skal vi vide, klage deres nød for Gud. Det gør de af sig selv; næsten alle gør det. Også dem, som påstår, at det er meningsløst. Det mangler ikke på forklaringer på dette mærkelige forhold. Den, der skammer sig over at være så ulogisk, klarer sig med at sige: „Hjælper det ikke noget, skader det da i hvert fald ikke. Der kan jo da også komme en beroligelse af ens nerver ud af det. Der er så meget man gør uden at der er nogen rigtig mening dermed, så hvorfor skulle man ikke også bede, selvom det er meningsløst.“

Andre beder og betragter bønnen som et forsøg, et eksperiment for at se, hvilken indvirking det gør på dem selv.

De farreste overvejelser og tanker behvør det menneske, som er fortvilet. Når vandet nær det til halsen, så skriger det af angst, og spørgsmålet, om nogent hører det eller ej, hindrer ikke dets skrig. Derfor har professor Lindhardt ret, når han siger: „All kristen bøn er afmagt. Den har altid en tilføjelse eller snarere en forudsætning: ske din vilje på jorden hos mig og med mig.“

Nå vor bøn kommer som et råb „af dybens nød“, kan man blive dybt misstroisk over for Jesu ord: „Hvis I beder om noget i mit navn, vil jeg gøre det.“ Hemmeligheden i dette løfte ligger åbenbart gemt i ordene „i mit navn“.

I det navn døbtes vi; i det navn skal vi også bede. Vi kalder Jesus vor broder. Man kunne sige, at denne vor broder så at sige folder sine hænder om vores, når

Program for efteråret 1970

Mandagsaftener i kirken

Mandag d. 12. oktober kl. 19: Filmen „Nattevagt“ – derefter kaffe og samtale i kirkens krypt.
Mandag d. 2. november kl. 19: *Kirkens korshær* arrangerer en aften for alle interesserde. Ved gudstjenesten i kirken taler korshærspresten Bent Friis: Hvad vi har set med vores egne øjne! – derefter kaffe og samtale i krypten.
Mandag d. 16. november kl. 19: Et aktuelt folkekirkeligt emne ved afdelingsleder, cand. theol. Per Salomonsen – derefter kaffe og samtale i krypten.

Salmesangsaften

Mandag d. 9. november kl. 19: Nærmere i næste nr. af bladet.

Kirkekoncert

Mandag d. 30. november kl. 19: Nærmere i næste nr. af bladet.

Studiekreds

På grundlag af domprovst Jørgen Bøghs lille bog: „Kirken og kulturkløften“ vil studiekredsen behandle mange af de problemer, som de hurtigt skiftende strukturer i hele samfundet ivinger det enkelte menneske til at leve under. Almindeligvis taler man om generationskløften! Men hvad mener man egentlig med det? Følgende 8 aften er afsat: torsdage 15., 22., 29. oktober, tirsdag 3. november, torsdage 12., 19., 26. november samt tirsdag 1. december. Hver aften kl. 19.30. Sognepresten leder studiekredsen. Indskrivningsgebyr 5 kr. Tilmelding kan ske skriftligt eller på telefon (jf. adresser).

Møder for ældre

Torsdag d. 3. september kl. 13. Udflytten.
Tirsdag d. 13. oktober kl. 14.
Tirsdag d. 10. november kl. 14.
Tirsdag d. 8. december kl. 14.

Møder for unge

Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.15.
Tirsdag d. 24. november kl. 19.15.



Det uventede er *troen*, der ikke regner med erfaringer, ikke med sandsynligheder, troen, der regner med Gud og stiller alt i hans hånd, troen, der ferdes på *Guds* dybder.

H. Dreiee

Ja, i sådanne tilfælde får man lyst til at syngе negersangen: „Sommetider føler jeg mig som et moderløst barn langt borte fra hjemmet“.

Ovenstående stykke er skrevet af en østafrikander, der gennem tre års studieophold i Europa fik tid til at gøre vise erfaringer – og visse tanker.



*En vil lid og en anden did, hver priser sin egen vej.
Men verden kan ikke sig dreje
om hvert lille menneske-jeg.
Jfr. V. Kaadund*



Hvis én er kronprins og arving til et kongerige, da er han dette uanset, om han er så lille, at han intet forstår deraf. Således også med os, når vi i dåben gøres til arvinger af det, som er mere end et kongerige: til Guds arvinger, Kristi medarvinger.

F. Østm p



Vi kan lære ham meget om moderne civilisation – men næstekerlighed skal han næppe studere hos os.

En afrikander undrer sig!

I spørgsmålet om ligeberettigelse og ligestilling har I i Europa endnu meget at lære. Selv i menigheder og missionsskaber finder disse tanker kun få tilhængere. Jeg tror, det falder mennesket svært at hjælpe, især når det samtidig betyder anerkendelse af ens næste. At hjælpe i lande som Biafra og Vietnam, hvor der er nød, det er selvfølgeligt og sker hurtigt. Men når det drejer sig om den nærmeste næste, bliver det vanskeligt. Hjemme i Afrika er vi knyttet meget nær til vore naboer. Vi mener, at vi er der for den anden, ligesom de andre er der for vor skyld. Når man kommer til Europa, ser man, at næsten alle kunderne på deres eget.

I Frankfurt var der en ung, kvindelig student fra Indonesien, som gennem et helt år besøgte gudstjenesten uden at eneste sagde blot: God dag! til hende.

Gudstjenester i Dyssegårdskirken

September 1970

Søndag d. 6.	kl. 8.30	Max W. Olsen
kl. 10.00	Max W. Olsen	
Søndag d. 13.	kl. 9.00	Johs. Bjerrum

Børne- og familiugudstjeneste

kl. 10.00 Johs. Bjerrum

Søndag d. 20.	kl. 10.00	HØSTGUDSTJENESTE.
Kirkens præster		

Søndag d. 27.	kl. 10.00	Johs. Bjerrum
Konfirmation		

Tirsdag d. 29.	kl. 19.00	Konfirmand-altergang
----------------	-----------	----------------------

Oktober 1970

Søndag d. 4.	kl. 10.00	Max W. Olsen
Mandag d. 5.	kl. 19.00	Max W. Olsen
Søndag d. 11.	kl. 10.00	prof. dr. theolog. E. Thestrup Pedersen

Mandag d. 12.	kl. 19.00	(se efterårsprogram)
Søndag d. 18.	kl. 10.00	Johs. Bjerrum
Søndag d. 25.	kl. 10.00	Max W. Olsen
Mandag d. 26.	kl. 19.00	Max W. Olsen

Konfirmander, der blev forberedt i vinsteren 1969/70 skal møde i kirken krypt torsdagene 10., 17. og 24. september, kl. 15. Konfirmationen finder sted 27. september kl. 10.



Konfirmander, der påbegynder forbrelsens med konfirmation i 1971 for øje morder, som meddelt hver enkelt, torsdag d. 17. september, henholdsvis kl. 7.20 og 8.10.

Opbevar kirkebladet, så De altid har gudstjenestelisten ved hånden!



Foreldreadfæsterne finder sted som meddelt d. 6. og 8. oktober kl. 19.30.

Børne- og familiegudstjenester genoptages efter sommerpausen søndag d. 13. september kl. 9. Det ligger i disse gudstjenesters navn, at børn og foreldre her i fællesskab kan følges til kirke. Tag desværre små børn med. Det hele varer en halvtimme. Den nævnte søndag synges 696: I østen stiger solen op. 35: Lille Guds barn (to første vers). 588: Jesus kom dog nær til mig.



Høstgudstjenesten er fastsat til d. 20. september kl. 10. Den får sit særlige festpræ ved, at den også er optakten til vinsterens konfirmandsforberedelse.



I forbindelse med altergangsgudstjenesten d. 29. sept. kl. 19 indbydes konfirmander med foreldre til samvær i kirken krypt.



Konfirmander, der blev forberedt i vinsteren 1969/70 skal møde i kirken krypt torsdagene 10., 17. og 24. september, kl. 15. Konfirmationen finder sted 27. september kl. 10.

Hver, der har ulejligt sig på posthuset, bedes modtage en hjertelig tak!
Red.