

Konfirmandindskrivning

til konfirmationerne i 1971 sker hos præsterne i tiden 16. april - 30. april. Henvend Dem til den præst, der skal forberede barnet. Ringer De til præstens telefonnummer (se nedenfor under adr.) kan De aftale en tid, hvorved De undgår ventetid. De kan også henvende Dem i den normale træffetid, men må da forberede Dem på unødig ventetid.

Børn kan ikke indskrives, uden mindst én af forældrene er med, og dåbsattest skal medbringes.

Undervisningen påbegyndes torsdag d. 17. september i kirkens krypt. Konfirmationerne finder *forventeligt* sted d. 21. og

evt. 28. marts samt 26. september 1971.

Forberedelsen omfatter normalt børn, der går i 8. kl. og 1. real fra den 15. august 1970. Hvis der indtegnes et for stort hold til en af præsterne, kan der blive tale om forberedelse på eftermiddagshold.

Jobs. Bjerrum Max W. Olsen

A-propos konfirmander

De undrede Dem måske over i sidste nummer af Dyssegårds-Bladet at læse i statistikken, at antallet af konfirmander var faldet fra 88 i 1968 til 4 i 1969?

Forskydning af konfirmandforberedelsen - således at den ordinære konfirmation bortfaldt i 1969 - er baggrunden.



© TH. THOMSENS BOKTRYKKERI A/S

Adresser:

Sognepræst Johs. Bjerrum,

Dyssebakken 8, 2900 Hellerup, tlf. GE 7108.
Træffes bedst hverdage (undtagen mandag) kl. 11-12. Tirsdag dog kun kl. 18-19.

Residerende kapellan, mag. art. Max W. Olsen,

Grants Allé 23, 2900 Hellerup, SØ 6183.
Træffes bedst hverdage (undtagen fredag) kl. 12-13.

Kordegn Rudolf Hansen,

Ellemosevej 115, 2900 Hellerup, GE 2875.
Træffes hverdage (undtagen torsdag) kl. 9-13. Fredag tillige kl. 18-19.

Organist, dr. phil. Povl Hamburger,

Jægerbakken 7, 2820 Gentofte, OR 5227.

Kirkebetjent H. Braune,

Dyssegaardsvej 98, 2860 Søborg, SØ 6427.

Menighedsrådets formand:

Civillingenier Steen Laier,

Eskeager 12, 2860 Søborg, tlf. SØ 9051.

Menighedsplejen:

Formand: sognepræsten.

Kasserer: Chr. Lundbye, tlf. GE 1331.

KFUM-spejderne:

Gruppenleder:

Steen Laier,
Eskeager 12, 2860 Søborg,
SØ 9051.

Tropleder:

Erik Andresen,
Gothersgade 151 A, mazz.,
1123 København K,
15 00 80.

Grupperådets

formand:

Edith Torp,
Lyngbyvej 281, 2900 Hellerup,
GE 7384.

Henvendelse om kirkelige handlinger

Dåb: Henvendelse sker til kordegnkontoret og til præsten.

Vielse: Henvendelse sker først til præsten for fastlæggelse af dag og tid, derefter til kordegnkontoret.

Begravelse: Henvendelse sker til præsten angående dag og klokkeslet.

Dyssegårds-Bladet

En bilsen fra Deres kirke

NR. 2 · 1970 · 35. ÅRGANG

Mod påske -

Kristus opstanden

Det er en kendsgerning, at al det elendige i verden indtager en stor plads i avisernes spalter! Fylder også meget i de fleste menneskers hverdag! Billedbladsredaktørerne er dog helt på det rene med, at det ikke er i tragedierne, der er penge. Nej, bring noget, der tager sig rosenrødt ud hentet fra andres overfladetilværelse. Det giver kasse!

Men mennesker lever jo ikke på overfladen. Livet er ikke overflade. Livet er en sejlads, der ofte finder sted på et stormfyldt hav. Og selv om man ikke kan se bunden, så kan man nu godt engang imellem få en fornemmelse af - ved at se bølgernes højde - at der ikke må være langt igen!

Jo, der er faktisk grund til at forfærdes under de kår. Sikken risikofyldt, skrøbelig tilværelse! Ligeegyldigt, hvor meget vi gør for at følge med tiden; om vi end helt har givet os tidens jag i vold; om vi hver dag prøver på at berolige os selv med, at det er mægtigt, som det går! Ja, så smager vi alligevel hverdagslivets krydderier: utryghed, uro, forfærdelse, angst.

Det er det, nogle mennesker har erkendt så stærkt, at deres tanker og sind er blevet draget af den Jesuskikkelse, der netop drog sådanne til sig, som fandt ro i at møde et: Forfærdes ikke! - Tro på Gud og tro på mig! fra Jesu mund.

At de også ville høre mere af det han sagde, er vel ikke unaturligt?

Så stærkt satte det sig fast i de allerførste, at det vidnesbyrd de aflagde om denne Jesus, har gjort det næsten umuligt at komme om bag ved og få fat i den historiske Jesus!

Lige så længe vidnesbyrdet om Jesus har lydt, har det haft sit højdepunkt i påskebudskabet, og det vil det vedblivende have så længe, der er nogen, der drages af det budskab. For hver den, der tror på Guds Søn, har vidnesbyrdet i sig selv.

Jobs. Bj.

Glædelig påske



FORARSKONCERT I DYSSEGÅRDSKIRKEN

MANDAG DEN 6. APRIL 1970 KL. 20

Medvirkende:

Operasanger ved Det kgl. Teater
Niels Brincker

Gentofte Amatør-Ensemble „Musica Viva“
under ledelse af pianisten Peter Weis

Dyssegårdskirkens organistvikar Kai Ole Bøggild

Af programmet kan nævnes: J. S. Bach's Brandenburgske Koncert
Nr. 4 i G-dur.



Hvad er L.Y.M.

Bogstaverne dækker over den kristne Lægmandsbevægelse. Og som navnet siger er det en mandbevægelse. Ikke en broderorden eller noget i den retning. Men en kreds af mænd, der kan lide at samles en gang om måneden for at bringe - i samtalens form - deres opfattelse på det kristne livssyn frem til fælles inspiration. Der kan være mænd i kredsen, der går meget op i disse ting og er meget „vidende“, der kan være mænd i kredsen, der gerne vil drøfte disse ting, men ingen steder finder den rette baggrund for det. Der kan være mænd i kredsen, der går i kirke, og som gerne vil have fælleskab med nogen, der har samme interesser. Der kan være mænd, der kommer ind i kredsen, der ikke har været i kirke nogensinde eller ikke siden deres bryllup eller konfirmation, men som har en slumrende interesse, de aner her kan få frit

løb. Altså med andre ord: L.Y.M. er en mandbevægelse, der udover kontakt vil være anledningen til at sætte tanker i sving.

Man er kun deltager, ikke medlem. Alt er gratis. Sammenkomsterne holdes oftest i private hjem. Og en sådan mandskreds skal ikke have mere end ca. 10 deltagere.

Er der nogen mænd her i Dyssegård sogn, der efter at have læst dette skulle sige: Sådan noget kunne jeg godt tænke mig at være med i. Ja, så kan De enten sende mig et lille brev derom - eller De kan ringe på telefon GE 7108 (se adr. på bagsiden). Skulle der være tilstrækkelig interesse blandt nogen af dem, der står midt i en travl hverdag, så er muligheden der for dannelsen af en sådan lille kreds.

I Dyssegårdskirkens våbenhus er der fremlagt eksemplarer af L.Y.M.s blad.

Jobs. Bjerrum

Menighedsplejens regnskab 1969/70

Indtægt:

Diverse gaver	kr. 219,11
Juleindsamlingen i 1969	" 7.170,52
	kr. 7.389,63

Udgift:

Underskud pr. 1. 4. 1969	kr. 89,68
Uddelt i regnskabsåret	kr. 2.429,90
Møder for ældre	" 1.592,83
Skovtur	" 2.126,53
Til brug i året 1970	kr. 6.149,26
	" 1.150,69
	kr. 7.389,63

C. Lundbye, kasserer

Regnskab for Dyssegård sogns menighedsarbejde 1969

Indtægt:

Kassebeholdning pr. 1. januar 1969	kr. 2.250,41
Indkommet i årets løb:	
Kirkens bøsser til arbejdet	kr. 1.714,00
Kryptens bøsser m. v.	" 1.017,30
Kirkekoncert, kirkespil	" 286,50
Renter tilskrevet bankbog	" 91,94
	" 3.109,74
	kr. 5.360,15

Udgift:

Ungdomsmøder	kr. 1.550,88
Menighedsmøder	" 462,40
Studierejse	" 133,94
Forældreaftener m. v.	" 255,16
Kirkekoncert, kirkespil	" 563,74
At overføre til 1970	kr. 2.966,12
	kr. 2.394,03
	kr. 5.360,15

Jobs. Bjerrum
kasserer

Revideret
Steen Løier Helge Larsen

GIROKORTET - til fordel for kirkebladet

- der findes indlagt i dette nummer - minder Dem om, at det ikke er gratis at udsende et kirkeblad. Vi kunne i 1969 glæde os over et stigende antal bidragydere. Hvis De gør brug af kortet, hjælper De os til fortsat at kunne bringe bladet ud til alle hjem i Dyssegård sogn. Vi betragter også Deres gave som et udtryk for, at det ikke er helt ligegyldigt, om der findes den kontakt mellem kirke og hjem, som Dyssegårds-Bladet gerne vil være et udtryk for.

Benyt venligst girokortet, mens De har det ved hånden!

(Giro 4 68 26: Dyssegårdskirkens menighedsblad, Ellelosevej 115, 2900 Hellerup.)

Med venlig hilsen

Jobs. Bjerrum

Rudolf Hansen

Max W. Olsen

Kirkefaderen Hieronymus

skriver omkring år 400.

„Så ofte, jeg ser mod Bethlehém, har mit hjerte en samtale med barnet Jesus. Jeg siger: „Ak, Herre Jesus, hvor du fryser og ryster, hvor hårdt du ligger for min saligheds skyld. Hvordan skal jeg kunne gengælde dig dette?“ Da synes det mig, som om barnet svarer: „Jeg ønsker ingenting, kære Hieronymus. Giv dig tilfreds. Jeg skal blive endnu fattigere i Gethsemane-haven og på det hellige kors“. Jeg bliver ved at tale: „Kære Kristus-barn, jeg må nødvendigvis give dig noget. Jeg vil give dig alle mine penge“. Barnet svarer: Himmel og jord tilhører mig. Jeg trænger ikke til penge, giv dem til de fattige, så vil jeg betragte det, som om de var givet mig.“ Jeg bliver ved:

„Kære Kristus-barn, det vil jeg gerne gøre, men jeg må have lov også at give dig selv noget. Ellers vil jeg dø af sorg.“

Barnet siger: „Kære Hieronymus, siden du er så rundhåndet, så vil jeg sige dig, hvad du skal give mig. Giv mig dine synder, din onde samvittighed og din fortabelse.“ Jeg svarer: „Hvad vil du gøre med disse ting?“ Kristus svarer mig: „Jeg vil tage dem på mine skuldre, det skal være min herlighed og mit herredømme! Esajas har forudsagt, at jeg vil bære og borttage dine synder.“ Da beyndte jeg at græde og sagde: „Barn, kære Kristus-barn, hvor har du ikke rørt mit Hjerte! Jeg troede, du ville have noget godt af mig, og så vil du bare have det onde hos mig. Tag bort, hvad der er mit! Giv mig det, som er dit! så bliver jeg fri fra synden og vis på det evige liv.“

Møder i kirkens krypt

Menighedsmøde

Tirsdag den 7. april kl. 19.30. „Folkekirken – selvlivet og tålmodig“. Fhv. sognepræst Skjot-Pedersen, der nu har bopæl her i Dyssegård sogn.

★

Fra og med den 12. april er mandagsgudstjenesterne afløst af morgengudstjenester søndag. Se gudstjenestelisten.

★

Vedrørende gudstjenester i sommertiden henvises til dagspresse og lokalblade.

Opbevar kirkebladet, så De altid har gudstjenestelisten ved hånden!

Døm ikke -

Fra „bjergprædiken“ lyder det til os: „Døm ikke, så skal I ikke dømmes; fordøm ikke, så skal I ikke fordømmes“. (Lk. 6, 36-37).

Og dog afsiger vi domme og meninger om både det ene og det andet. Både den store verden og vor lille verden er fyldt af den lidenskab at anklage, dømmes og

fordømme. Vi dømmes de unge, og de unge dømmes os. Vi dømmes politisk, vi dømmes etisk, og så fremdeles.

Livet burde have lært os, hvordan al menneskelig dømmen netop ikke evner at dømmes skylden – den egentlige skyld i vort liv – men kun gør den endnu større. Al vor dømmen udløser jo omgående og automatisk den modsatte dom, som rammer os selv. Vor dømmen er udergivet ekkoets forførende dom.

Nej, i vor verdens domhus er der kun én plads, vi trænger til at finde, inden vi møder vor næste. Det er ikke pladsen på dommersædet, men pladsen foran Guds dommersæde. Og der må jeg tie; der taler Gud. Og hvordan taler Gud til os? Med Jesu ord til synderinden taler han: Heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort, synd ikke mere!“ (Johs. Ev. 8, 11). Det er tilgivelsens rigdom: ikke fordømt af Gud!

Og det er tilgivelsens frugt, at et menneske under discipelskabet hos sin Herre og Mester hele tiden må blive og være barmhjertig – ikke dømmes, ikke fordømme, men tilgive, lære at se på verden omkring sig med lidt af det blik, der er Guds.

J. Jessen

Når der bliver noget i vejen med Deres bil, så går De til mekanikeren, i klædelig beskedenhed og i bevidsthed om, at dette har De ikke forstand på. Men når Deres religion får et knæk, kaster De den simpelthen overbord og skælder Kirken ud. – Hvorfor kan De ikke undersøge en smule om, hvad kristendom er, og hvad den ikke er? *Dorothy Sayers*

Gudstjenester i Dyssegårdskirken

Marts 1970

Søndag d. 22. kl. 10.00 Max W. Olsen (Palmes.)

Torsdag d. 26. kl. 10.00 Johs. Bjerrum (Skært.) kl. 19.00 Max W. Olsen

Fredag d. 27. kl. 10.00 Johs. Bjerrum (Langfr.)

Søndag d. 29. kl. 8.30 Johs. Bjerrum (Påsked.) kl. 10.00 Max W. Olsen

Mandag d. 30. kl. 10.00 Max W. Olsen (2. påsked.)

April 1970

Søndag d. 5. kl. 9.00 Børne- og familiegudstjeneste Johs. Bjerrum

Mandag d. 6. kl. 20.00 Kirkekoncert (se omst.)

Søndag d. 12. kl. 8.30 Max W. Olsen kl. 10.00 Max W. Olsen

Søndag d. 19. kl. 8.30 Johs. Bjerrum kl. 10.00 Johs. Bjerrum

Fredag d. 24. kl. 10.00 Johs. Bjerrum (Bededag)

Søndag d. 26. kl. 10.00 Max W. Olsen

Maj 1970

Søndag d. 3. kl. 8.30 Max W. Olsen kl. 10.00 Johs. Bjerrum

Torsdag d. 7. kl. 10.00 Max W. Olsen (Kr. Himf.)

Søndag d. 10. kl. 9.00 Børne- og familiegudstjeneste Johs. Bjerrum

kl. 10.00 Johs. Bjerrum
Søndag d. 17. kl. 10.00 Johs. Bjerrum (Pinsedag)

Mandag d. 18. kl. 10.00 Max W. Olsen (2. pinsedag)

Søndag d. 24. kl. 8.30 Johs. Bjerrum kl. 10.00 Johs. Bjerrum

Søndag d. 31. kl. 8.30 Max W. Olsen kl. 10.00 Max W. Olsen

Juni 1970

Søndag d. 7. kl. 8.30 Max W. Olsen kl. 10.00 Johs. Bjerrum

Søndag d. 14. kl. 8.30 Johs. Bjerrum kl. 10.00 Max W. Olsen

Søndag d. 21. kl. 9.00 Børne- og familiegudstjeneste Johs. Bjerrum

kl. 10.00 Johs. Bjerrum

Ved børne- og familiegudstjenesterne synges følgende salmer:

Den 5. april kl. 9. Nr. 12: Op al den ting, som Gud har gjort (Bøhmisk melod. 1549), samt nr. 204: Som forårssolen.

Den 10. maj kl. 9. Nr. 697: Nu titter til hinanden, samt nr. 588: Jesus kom dog nær til mig.

Den 21. juni kl. 9. Nr. 674: Gak ud min sjæl, betragt med flid, samt nr. 367: Den signede dag, vers 3 og 4.

★

Skulle nogen tænke: Kommer der mon nogen til disse gudstjenester? Ja, så skal De vide, at der kommer en del børn i alderen fra 3 år og opefter, samt deres forældre, og vi har det festligt en halv times tid. Også De er velkommen med Deres barn (børn).